



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

Πέμπτον έτος τούτο είναι,
κι' έδρα πάλιν αί 'Αθηναί.

Έτος χίλις οκτακόσα κι' ογδοήκοντα οκτώ,
Τό Ταμείο μας κλεισμένο και τό χέρι ανοικτό.

'Ο Ρωμηός τήν εβδομάδα — μόνο μιά φορά θά βγαίνη
κι' όταν έχω έξυπνάδα — κι' όποτε μου κατεβαίνη,
Συνδρομητάς θά δέλωμαι, — διότι τούς ανέχομαι,
μοναχά 'στάς 'Επαρχίας — και 'στό 'Εξωτερικόν,
έπειδή καιρούς πτωχείας — τρέχει τό 'Ελληνικόν.
Συνδρομή για κάθε χρόνο — φράγκα δώδεκα και μόνο.

για τὰ ξένα όμως μέρη — δεκαπέντε και 'στό χέρι.
'Αλλ' έδώ συνδρομηταί — δέν θά γίνωνται ποτέ,
κι' όσα φύλλα κι' αν κρατῆς — δέν περνᾶς συνδρομητής.
Κι' ούτε θέλω νταραβέρι — με κανένα κανονιέρη.
Γράμματα και συνδρομαί — αποστέλλονται σ' έμέ.
Μεσ' 'στῶν φόρων τήν άντάρα — κι' ό 'Ρωμηός μας μιά δεκάρα

Του Σεπτεμβρίου τρίτη
κι' όλοι αλλάζουν σπήτι.

Δεκαεπτά μετρούμε και διακόσα
κι' άδιάκοπα τροχίζεται ή γλώσσα.

Τηλεγραφήματα πολλών 'Ελλήνων
πρός τόν Διάδοχον τόν Κωνσταντίνον.

Διά τούς άρραβδώνας σας έκ μέσης σας συγχαίρω
και εις τήν Δωροθέαν σας τὰ σέβη μου προσφέρω.
Και μένω μ' ύπος ταπεινόν
εις σκουπιδας τών 'Αθηνών.

'Εχάρη πάσα γενεά έκ γενεών γενναίων
διά τό άπροσδόκητον τών άρραβδώνων νέον
και πάσα Μούσα ήψατο της ιερας μου Μούσης...
ό ποιητής και λόγιος παππας Μυριανθούσης.

Θερμά συγχαρητήρια έκ της ψυχῆς μου όλης
διά τούς άρραβδώνας σας...
Γνωστός άλευροπώλης.

Δεχθήτε της αγάπης μου αισθήματα βαθεία
κι' είπητε τας προσήσεις μου και εις τήν Δωροθέα,
και να ιδώ τήν όψιν της επίθυμω απλήστως...
ένας μεσίτης πρό καιρού πτωχεύσας άνελπίστως.

'Η Δωροθέα λέγεται σπανιωτάτη κόρη...
δεχθήτε τας προσήσεις μας...
Πέντ' έξη τοναδόροι.

Διά τούς άρραβδώνας σας τὰ 'χάταμε σχεδόν
και δάκρυα έχύσαμεν οι πάντες κρουνηδόν.
Και σκέπτεται, Διάδοχε, καθείς μας να σας στείλη
έκ τών δακρύων καθυγρον μεταξωτό μανδύλι
ώς ιεράν άνάμνησιν τών γάμων τών κλεινών...
Είκοσιπέντε γέροντες δημόται 'Αθηνών.

Ηυλόγησα τούς γάμους σας με όλην τήν ψυχῆν μου,
δεχθήτε δε, παρακαλώ, τήν ένθερμον ευχήν μου,
και εἴθε να διέλθετε ημέρας χαρωπᾶς...
ό προς θεόν ευχέτης σας....
Είς νεαρός παππας.

'Εκ της μεγάλης μας χαρας εμείναμεν μουγκοί...
Ζήτω του Διάδοχου μας...
'Εννέα μαραγκοί.

'Εκ της χαρας ολίγου δειν ό νοῦς μου να μου φύγη,
άλλα ή προίξ, Διάδοχε, μου φαίνεται ολίγη,
κι' όλον τό έθνος δυστυχεί έκ τών πολλών δανείων...
ό αγαπών σας Δήμαρχος του Δήμου Κωθωνίων.

Δεχθήτε τας προσήσεις μας από τόν Ποδονίφτη...
γλεντοῦμε για τούς γάμους σας...
Τριανταδύο γύφτοι.

Δεχθήτε τας προσήσεις μου υπέρ του άρραβδώνος...
'Ο ψάλτης που φορεί λινά και λέγεται Μασσόνος.