



ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

Πέμπτον έτος τουτο είναι
κι' έδρα πάλιν αι' Αθηναι.

Έτος χίλια οκτακόσα κι' ογδοήκοντα οκτώ,
το Ταμείο μας κλεισμένο και το χέρι ανοικτό.

Ο Ρωμηός την εβδομάδα — μόνο μιὰ φορά θα βγαίνη
κι' όταν έχω έξυπνάδα — κι' οποτε μου καταβαίνη.
Συνδρομητάς θα δέχωμαι, — διότι τους ανέχομαι,
μοναχά 'στὰς Έπαρχίας — και 'στο Έξωτερικόν,
επειδή καιρούς πτωχείας — τρέχει τό Έλληνικόν.
Συνδρομή για κάθε χρόνο — φράγκαδάδεκα και μόνο,

για τα ξένα όμως μέρη — δεκαπέντε και 'στο χέρι.
'Αλλ' εἰς συνδρομηται — δέν θα γίνωνται ποτέ
κι' οσα φύλλα κι' αν κρατῆς — δέν περνῆς συνδρομητής.
Κι' οὔτε θέλω νταραβέρι — με κανένα κανονιέρη.
Γράμματα και συνδρομαι — ἀποστέλλονται σ' ἑμέ.
Μές' οτῶν φόρων την αντίρα — κι' ο Ρωμηός μας μιὰ δακτρα.

Δενατρεῖς μηνός Φλεβάρη,
το Τριῶδι ἀριβάρει.

Τέσσερα κι' έννενηντα κι' ἀκόμη ἑκατόν
και καθοδος μεγάλη κλεινῶν Τραπεζιτῶν.

Μᾶς ἔρχονται και πάλι
οἱ Κορωνιοί και ἄλλοι.

Καλῶς τους και καλῶς τους!... μᾶς ἔρχονται και πάλι,
οἱ τόσοι Τραπεζίται και οἱ ὁμογενεῖς,
ἀπό παντοῦ μαυρίλα ἐπλάκωσε μεγάλη
και τρέμεις και φοβάσαι ἔμπρός των νὰ φανῆς.
Μᾶς ἔρχονται και πάλι διασαλπίζ' ἡ φήμη
καθῶς και τὰ κοράκια ποῦ πέφτουν 'στο φοφῆμι.

Ο κόσμος ὁ μεγάλος σηκώνεται 'στο πόδι...
καλῶς τὸν Εὐγενίδη! καλῶς τὸν Κορωνιό!
καλῶς τους και καλῶς τους μαζί με τὸ Τριῶδι
σὲ τουτο τὸ λημέρι και τὸ τεμπελχανιό.
Για τὴν καλή μας τύχη ἐπλάκωσαν και πάλι
και τὸ καλῶς ὀρίστε καθένας μας τοὺς ψάλλει.

Καλῶς τους και καλῶς τους!.. ὁ Κορωνιός πλακόνει
κι' ἡμέρα εὐτυχίας 'στο ἔθνος ξεμερόνει.
'Αλλά κι' ὁ Εὐγενίδης με κουκουβάγιας μάτι
'στ' ἀγαπημένο στῆθος τοῦ Κορωνιοῦ του γέρνει...
μὴ ἐνηλικιώσεις θὰ γίνουν 'στο Παλάτι
κι' ἄλλο σπαθὶ καινούριο τοῦ Κωνσταντίνου φέρνει;

Οὔτ' ἐνηλικιώσεις θὰ γίνουν 'στο Παλάτι,
οὔτε σπαθὶ καινούριο τοῦ Κωνσταντίνου φέρνει,
οὔτε θὰ 'πῆ 'στο θρόνο και 'στὴν Αὐλὴ σπολλάτη,
για τὴν 'Αθήνα μόνο τὸ φύσημά του πέρνει
τὰ δάνειά μας ὅλα εἰς ἓνα νὰ ἐνώση
κι' ἐκ τῆς χορωκοπίας τοὺς Έλληνας νὰ σώτη.

Έμπρός, Τρικούπη, τρέχα τοὺς φίλους σου νὰ ἴδης
και δέξου τοὺς σιωτῆρας μετὰ χαρᾶς πολλῆς...
μᾶς ἦλθε με τοὺς ἄλλους κι' ὁ μύστερ 'Ιωνίδης,
μᾶς ἔρχεται ἀκόμη κι' ὁ κύριος Μιταῆς.
Καλῶς τους και καλῶς τους με τὰ πολλὰ τὰ γρόσα
κι' ἄ; ὑψωθοῦν τὰ φόντα κι' ἄς πᾶνε ὄσα ὄσα.

Θὰ 'δοῦμε πιά χαῖροι κι' εἰεῖς με τὸν παρᾶ των,
τῆς δόξης μας ἡ ὦρα θαρρῶ πῶς δέν ἀργεῖ...
παγκιέρηδες πλακόνουν ἐκ τῶν τετραπεριῶτων,
μὰ ἔρχονται και τόσοι Ταχυδακτυλοουργοί.
Θὰ ἔλθῃ κι' ὁ Μελίδης, μᾶς ἦλθε κι' ὁ Ἀσπιώτης
και κάθε Τραπεζίτης και ἀπλοχέρης πρώτης.

