

Ω τέκνον τῆς Παρθίας, λυπήσου τὴν Ἑλλάδα,
μὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας παραπλανᾶς τὸν νοῦ,
μὴ τὸν κεντᾶς, καύμένε, μὲ τόση φαρμακάδα,
σύρε κατὰ διαβόλου καὶ ἔλεως γενοῦ.
Τοῦ φθάνουν τόσοι κόποι, τοῦ φθάνουν τόσαι σκέψεις,
μὴ θέλγεις καὶ σὺ τώρα σὰν κι' ἀλλούς νὰ τὸν ρέψῃς.

Κέντα τὸν Μολαΐτη, κέντα τὸν Δεληγγάννη,
καὶ δσους ἀλλούς μένουν ἀπέξω τοῦ Νυμφῶνος,
εἰς τούτων τὴν καρδίαν ὁ ἔρως ἀς βλαστάνη,
αὐτοὺς ἀς κατατρύχη τοῦ ἔρωτος ὁ πόνος,
ποῦ κάθονται ἀπ' ἔξω χωρὶς νὰ κυβερνοῦν
κι' ἔχουν καιρὸν μαζί σου καὶ λίγο νὰ περνοῦν.

Οἱ ἀρχηγοὶ κομμάτων ποτὲ δὲς μὴ σὲ βλέπουν
ἐνόσῳ τὴν πατρίδα καὶ τὰ κοινὰ διέπουν.
Μὴ θέλγεις νὰ θολώνῃς τὸν διαυγῆ τῶν νοῶν
ἐνόσῳ διευθύνουν, ἐνόσῳ κυβερνοῦν,
καὶ τότε φλογίζε τους καὶ στρίβε τους τὴν βίδα,
Ἐταν ἀπ' ἔξω κλαίουν τὴν δυστυχῆ πατρίδα.

Εἶναι δεινὸν τῷόντι μαρτύριον καὶ φρίκη
μέσα σ' αὐτὴ τῇ, ζέστη ποῦ σκάζει τὸ τζιτζίκι:
νὰ σκέπτεσαι τοῦ ἔθνους τὰ κέρδη καὶ τὰ πλούτη,
μὲ νούμερα ὁ νοῦς σου νὰ γίνεται κουρκούτι,
καὶ νάρχεται κι' ὁ ἔρως νὰ σου κτυπᾷ μυτιάς
καὶ νὰ σὲ βασανίζῃ μὲ τόσαις σαιτιάς.

Ἐπιθυμῶ νὰ τρέξω καὶ πάλι: 'στὴ βουλή,
νὰ 'βρίσω τοὺς προδότας μὲ πάθος καὶ χολή,
νὰ κάμω 'στοὺς πατέρας γενναίας προτροπάς,
ἀλλὰ μ' αὐτὴ τῇ ζέστη πῶς διάβολο νὰ πάξ;
Δὲν ἔχω διόλου κέφι τῇ γλώσσα μου νὰ λύσω,
καὶ διὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους νὰ μιλήσω.

Τί κοῖμα κι' ἀμαρτία νὰ εἴσαι πατριώτης,
τὸ μόνον δνειρόν σου νὰ είναι: Ἡ Ἑλλάς,
καὶ ὅμως νὰ χαυνώνῃ τὸ σῶμα σου νωθρότης
καὶ ἀποκαμωμένος τὰ μάτια νὰ σφαλῆς.
Νὰ γίνεσαι γαϊδούρι, κι' ἀπὸ τὴν τεμπελὴ
νὰ μὴ 'μπορῆς νὰ 'βγάλῃς γιὰ τίποτα μιλά.

Ω! σώσατε τὸ ἔθνος εἰς τοῦτον τὸν καιρόν,
χωρὶς ἐγὼ νὰ είμαι εἰς τὴν βουλὴν παρών.
Ἐργάζεσθε, πατέρες; καὶ ἀρχηγοὶ κομμάτων,
ὑπὲρ τοῦ κυριάρχου ἐν μέσῳ τῶν καυμάτων.
Στὰ ἔργα σας ἥσυχους κι' ἐγὼ σᾶς παρατῶ
κι' ἀπὸ μακρὰν σᾶς βλέπω καὶ σᾶς χειροκροτῶ.

Ἐργον καλλιτεχνικὸν
καὶ πολὺ σημαντικόν.

Πᾶς θιασώτης τοῦ καλοῦ κι' ώραίου ἀς γνωρίζῃ
πῶς Ἡ 'Εστία συλλογὴν μεγάλην καταρτίζει:
ἀπὸ κλεινῶν καλλιτεχνῶν εἰκόνας ἔξαιστας,
πολύτιμα κειμήλια ἔξιστου φαντασίας.
Καὶ δοτικοὶ δώσῃς ἀπὸ σᾶς δραχμὰς τριάντα μόνον
πινακοθήκην ἀποκτῆ μοναδικῶν εἰκόνων,
ποῦ τὴν εὐπρέπειαν κοσμοῦν μιᾶς κομψῆς αιθούσης,
κι' εἰν' ἀλλο πρᾶγμα νὰ τὸ 'δης καὶ ἀλλο νὰ τάκούσῃς.

Συγγραφὴ γλαφυρωτάτη
κι' ἀληθῶς σπουδαιοτάτη.

Ἐὰν κανένας θέλγει καθ' θλα νὰ γνωρίσῃ
τὸν ἄγνωστον ἔχεινον τοῦ Ράς-'Αλούλα τόπον,
ἀς πάρη τὸ βιβλίον τοῦ Ιατροῦ Παρίση,
ποῦ τόσον ἐτιμίθη παρὰ τῶν Αιθιόπων.

Νέα καπέλα,
ποῦ είναι τρέλλα.

Στοῦ Μιχαήλ Κατούμπαλη τὸ πρῶτο μαγαζί,
ποῦ δσοι ἀπ' ἔκει περνοῦν τὸ βλέπουν σὰν καζοί,
καπέλα κοριτσιώτικα θά 'δης νεοφερμένα,
καὶ μόνο μιὰ παλιοδραχμή κοστίζει τὸ καθένα.

Ἐξετάσεις μερικῶν
διδακτόρων νομικῶν.

Ο Νίκος δ Σαντάναρος, δ συμπαθής μας φίλος,
οὐπερ γνωστὸς δ ἐνθερμός πρὸς τὴν μελέτην ζήλος,
ὑπέστη καὶ τὰς πρακτικὰς ἐσχάτως ἐξετάσεις
καὶ δικηγόρος ἐγίνε τῆς Ρωμυλούνης πάσης.

Πιτσώρης δ Δημήτριος, ἀγαπητὸς Βολιώτης,
ἀνηγορεύθη Νομικῆς διδάκτωρ ἐν τοῖς πρώτοις,
ἔφ' ϕ τῷ νέῳ λειτουργῷ τῆς Θέμιδος συγχαίρουν
οἱ συγγενεῖς κι' οἱ φίλοι του κι' ἔκεινοι ποῦ τὸν ξέρουν.

Τοῦ 'Ρωμυλοῦ μας τὸ γραφεῖο — μέσα 'στὸ τυπογραφεῖο
τοῦ Σταυριανοῦ κατέβη — κι' ἀπὸ τοῦδε συνορεύει
μὲ τῆς βρώματος τῶν Χαυτείων — μ' ἓνα κάποιο Φαρμακεῖον,

Καφφανὲ τῶν «ΕὖΦρονούντων» — νόκτα μέρα συζητούντων,
μὲ μπακάληδες καμπόσους, — πατζατζήδες ἀλλούς τόσους
μ' οὐρητήρια σαντούρια — καὶ μιὰ μάνδρα μὲ γαϊδούρια.