



# ΡΩΜΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

"Έτος τρίτοντοῦτο εἶναι  
κι' ἔδρα πάλιν αἱ Ἀθῆναι.

"Ο ρωμαϊκός τὴν ἀδειαμάδα  
κι' δταν ἔχω ἐξυπνάδα  
Συνδρομητὰς θὰ δέχωμαι,  
μοναχὰ στὰς Ἐπαρχίας  
ἀπειδὴ καιρούς πτωχείας  
Συνδρομή γιά καθε χρόνο

— μόνο μιά φορά θὰ δγαίνῃ  
κι' δποτε μοδ κατεβαίνῃ.  
— διότι τοὺς ἀνέχομαι,  
καὶ στὸ Ἐξωτερικόν.  
— τρέχει τὸ Ἑλληνικόν.  
— φράγκα δώδεκα καὶ μόνο,

Χίλια δικτακόσα δύδοηντα ἔξη,  
εἰς αὐτὸ τὸ χρόνο κατι θὰ μᾶς τρέξῃ.

γιά τὰ ξένα δρας μέρη — δεκαπέντε καὶ στὸ χέρι.  
"Δλλ' ἔθω συνδρομηταί — δὲν θὰ γίνωνται ποτέ<sup>ς</sup>  
κι' δσα φύλλα κι' ἀν. κρατῆς — δὲν περνήσει συνδρομητής.  
Κι' οὖτε θέλω νταραβέρι — μὲ κανένα κανονιζέρη.  
Γράμματα καὶ συνδρομαί — ἀποστέλλονται σ' ἑμά.  
Μὲς στῶν φόρων τὴν ἀντάρα — κι' δέ Ρωμαϊκά μας μιά δεκάρα.

Δεκατρεῖς τοῦ Σεπτεμβρίου,  
ἔορτὴ τοῦ Κορνηλίου.

Τριάντα τέσσερα σύν έκατόν  
καὶ νέονθνδυμα εἰς τὸν στρατόν.

Καὶ ἄλλα κόμματα  
μὲ νέα χρώματα.

"Αν κι' ή γνωστή ἐφημερίς Καμπούρογλου τοῦ Γιάννη  
δὲν θέλη ἄλλα κόμματα ἐκτὸς τοῦ Δεληγιάννη,  
ἐν τούτοις, ἀν πιστεύσωμεν εἰς τόσας διαδόσεις  
καὶ ἄλλαι σχηματίζονται μεγάλαι ἀποχρώσεις  
κι' ἐκ τοῦ προχείρου κόμματα σπουδαῖα συγκροτοῦνται,  
ώς κομματάρχαι δὲ πολλοὶ αὐτοχειροτονοῦνται.

Τὸ ἔνα ἔνας ἀρχηγὸς μονάχα διευθύνει,  
τὸ ἄλλο δησ, τὸ ἄλλο τρεῖς, τὸ ἄλλο πλὸ πολλοί  
κι' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δι καθεὶς σωτήριον τὸ κρίνει,  
γιατὶ δὲν κάνει τίποτα μιὰ μόνη κεφαλή.  
Κι' οἱ περισσότεροι γελοῦν καὶ σκάζουν οἱ δλίγοι  
καὶ τὸν κομμάτων ἡ πληθὺς τὸν Θοδωράκη πνίγει.

Καὶ εἶναι τόσοι ἀρχηγοὶ χωρὶς κανένα κόμμα  
καὶ εἶναι τόσα κόμματα χωρὶς μιὰ κεφαλή  
καὶ ποιὸς τὸ ξέρει τάχατε τὶ θὰ γενῇ ἀκόμα  
καὶ τὶ καυγάδες θάχωμε κι' ἐφέτος στὴ βουλή.  
Μὲς στὸ καινούριο λατιφοντί, μὲς στὸ καινούριο γλέντη  
δὲν θὰ γνωρίζῃ, βρὲ παιδιά, δι δοῦλος τὸν ἀφέντη.

Πῶ! πῶ! τὶ νέα κόμματα!.. τὶ ἀρχηγοὶ βαρβάτοι!..  
τὶ ξεβαμένα χρώματα καὶ τὶ μπογιαῖς θὰ δοῦμε!..  
χαρὰ σ' ἑμᾶς ποὺ θάχωμε νὰ λέμε πάλι κατι,  
χαρὰ σ' ἑμᾶς ποὺ θάχωμε κι' αὐτιὰ νὰ τοὺς ἀκοῦμε.  
Πῶ! πῶ! τὶ νέα κόμματα καὶ ἀρχηγῶν σωροὶ  
στὸ πεῖσμα τοῦ Καμπούρογλου κι' αὐτοῦ τοῦ Θοδωρῆ.

Κι' ίσως πρὸς δόξαν τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Κοινοβουλίου  
καὶ νέαν πάλιν ιδωμεν ἐβδόμην Ἀπριλίου  
κι' ἀντὶ δ Θοδωράκης μας στὴ μέση νὰ πετάξῃ  
καὶ ἡλεκτρίσῃ τὸν λαὸν ἀπάνω ἀπ' τέμπες,  
ίσως κανένας δεύτερος διάδοχος φυτρώσῃ  
καὶ ίσως δι κυρίσσοχος γιὰ τοῦτον νὰ κορώσῃ.

Καὶ ίσως γι' ἄλλον παῖξουνε σουραύλια καὶ κλαρίνα  
καὶ γι' ἄλλον λαοπρόβλητον κτυπήσουν τὰ νταούλια  
κι' ίσως τοῦ πρὸ Πρωθυπουργοῦ τὰ λάχανα ἐκείνα  
διποχωρήσουν ταπεινῶς εἰς τὰ κοκκινογούλια.  
Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ πῆ, κατακαῦμένη Μούσα,  
τὶ τέξεται ή σήμερον καθώς κι' ή ἐπιοῦσα.