

ΕΡΜΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

"Έτος τρίτον τούτον είναι,
κι' έδρα πάλιν αἱ Ἀθῆναι.."

"Ο Ρωμαϊκός τὴν ἑβδομάδα — μόνο μιὰ φορά θὰ βγαίνει.
Κι' δταν έχω ἔξυπνάδα — κι' δποτε μοῦ κατεβαίνει.
Συνδρομητάς δὲν δέχομαι — γιατὶ δὲν τοὺς ἀνέχομαι,
Κι' δσα φύλλα κι' ἀν κρατής — δὲν περνᾶς συνδρομητής.

"Ενδεκα τοῦ Γενάρη,
φουρτούνα θὰ μᾶς πάρῃ.."

Χάια δικτακόσα δγδοῖντα ἔξι,
εἰς αὐτὸν τὸ χρόνο κάπι θὰ μᾶς τρέξῃ..

Δὲν θὰ ἔχουμε τεφτέρια — δικαίως ποιν καὶ νταραβέρια.
Γράμματα καὶ πληρωμαὶ — ἀποστέλλονται σ' ἐμέ.
Μές στῶν φόρων τὴν ἀντάρα — κι' ὁ Ρωμαϊκός μας μιὰ δεκάδα
Κι' δές τὴν δίνη δποτος θέλει — εἰδ' ἀλλέως δὲν μᾶς μέλει..

Ποῦντος ἐκατὸν καὶ τρία,
κι' δλ' ἀνάλατα καὶ κρύα..

"Στὴ φύλη μας Εὐρώπη
δπού γιὰ μᾶς ἐκόπη.."

Λοιπόν, Εὐρώπη ἀκριβή κι' εἰς δόλους μας φιλτάτη,
θέλεις νὰ φέρουν τάρματα καὶ τὰ δικά μας χέρια,
ν' ἀφήσῃ δ Πρωθυπουργός τὸ τόσο του γεινότι
κι' ἀμέσως τὰ πολεμικὰ νὰ παύσουν γταραβέρια.
Καὶ ἀν δὲν γίνουν γρίγγορα ἐκεῖνα δπού θέλεις,
τὰ φοβερὰ καράδια σου εἰς τὰ νερά μας στέλλεις..

"Αν δλλοι πετσοκόδονται, δὲν δίνεις μιὰ πεντάρα,
τοὺς παραιτεῖς, στὴν τύχη των καὶ διόλου δὲν θυμόγεις,
μὰ μόλις πγάση τοὺς Ρωμαϊκοὺς πολεμικὴ λαχτάρα,
ἀφρίζεις, δαιμονίζεσαι, τὰ φρύδια σου σουφρόνεις,
καὶ μιὰ φωνὴ ἀκούεται ἀπ' δλας τὰς Αὐλάς:
«Αφησε κάτω τάρματα, ω προσφιλής Ελλάς».

Κι' αὐτὸν τὸ κάνεις βέβαια ἀπὸ ἀγάπης πόνον
πρὸς τὴν ἑστίαν τὴν χρυσῆν τῶν τόσων κειμηλίων,
πρὸς κληρονόμους ζηλευτούς διαπρεπῶν προγόνων,
ποὺ τοὺς ἀπεθανάτισε τῆς δόξης τὸ βιβλίον.
Γι' αὐτὸν ζητεῖς ν' ἀφήσωμεν τὰς περικεφαλαίας,
καὶ ή 'Ελλάς νὰ στολισθῇ μὲ κλάδους ἔξ έλαιας..

Μας ἀγαπᾶς, τὸ βλέπομεν, κι' οὖτε στιγμὴ δὲν παύεις
τῆς πρὸς ἡμᾶς ἀγάπης σου τεκμήρια νὰ δίδῃς,
γιὰ τοῦτο πάλι προσπαθεῖς πολέμους νὰ προλάβῃς
καὶ στὴ λιακάδα χάσκοντας τοὺς "Ελληνας νὰ ἴδῃς.
Δὲν θὲς ν' ἀκούσῃς κι' ἀπ' ἔδρα σφαγῶν ἀγρίων θρηνον
καὶ νὰ ἴδῃς χυνόμενον τὸ αἷμα τῶν "Ελλήνων..

Οι Σέρβοι καὶ οἱ Βούλγαροι τὸ αἷμα των ἄς χύσουν,
γιὰ τέτοια πρόστυχη γενεζὰ καθόλου δὲν σὲ νοιάζει...
ἐσύ ζητεῖς οἱ "Ελληνες στ' αὐγά των νὰ καθίσουν,
γιατὶ τὸ αἷμα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κατάκαρδα σὲ σφάζει.
Κι' είναι τρόντι σπαραγμός νὰ χύνεται ἀπόνως
τὸ αἷμα εὐγενῶν βλαστῶν τῆς γῆς τοῦ Παρθενῶνος..

Μας ἀγαπᾶς, τὸ βλέπομεν, καὶ θέλεις νὰ μᾶς σώσῃς,
ἐσύ σωτήρ μας πάντοτε καὶ κηδεμών ἐφάνης,
κι' ἀν Ελλής μὲ τοὺς στόλους σου νὰ μᾶς ἀποτεφρώσῃς,
γιὰ τῆς Ελλάδος τὸ καλὸ μανάχα θὰ τὸ κάνης.
Καλλίτερα τὰς πόλεις μας νὰ βομβαρδοβολήσῃς,
παρὰ σφαγμένους καὶ νεκροὺς πικρῶς νὰ μᾶς θρηνήσῃς..

"Αλλὰ κι' ἡ φύλη σου 'Ελλάς δὲν σ' ἀγαπᾷ δλίγον,
κι' ἀπέναντι τῆς τόσης σου ἀγάπης καὶ λατρείας
ἔστησε δγαλμα λαμπρὸν στὸν πρῶτον τῶν Οὐλγῶν,
θὰ στήσῃ δὲ ἀργότερα κι' εἰς τὸν Σαλισβουρτας.
Φθάνει νὰ είναι Πρύτανης δ Κυριακὸς καὶ πάλι,
καὶ δ καθεῖς σας δγαλμα θὰ γίνῃ τοῦ Βιτάλη..

Μας ἀγαπᾶς τὸ βλέπομεν, γιὰ αὐτὸν μᾶς φοβερίζεις,
ἀλλὰ μὲ τῆς φοβέρως σου ἀέρα κοπανίζεις.
Μή σεκλετίζεσαι γιὰ μᾶς, κι' ἀπ' τὸν καιρὸν ἐκεῖνο,
ποὺ ζητεῖς ρεντίκολο ἐμπρόδεις εἰς τὸ Δουλαστόνο,
δὲν σκιάζεται στὰ λόγγα σου οὐδὲ η Βουλγαρία,
καὶ τὰ χαρτιά σου ζητεῖς μονάχα γιὰ τὴν χρεά..

