



Ἡ χελιδόνα τῆς βουλῆς  
μ' ὄρμηγν ἐξάψεως πολλῆς.

Ὁ Λόγος ὁ Βασιλικός,  
σπουδαῖος καὶ πολεμικός.

Μίαν φορὰν κ' ἓνα καιρὸν, ὡς ἐνθυμείσθε ὅλοι,  
εὐρέθη κάποιος Βάττεμβεργ ἐν τῇ Φιλιππουπόλει  
κ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα φαίνεται θὰ ἔχη συνεπείας  
καὶ θὰ σαλεύσῃ, κύριοι καὶ τὰς ἰσορροπίας,  
ἐφ' ᾧ καὶ ὁ πολεμικός Πρωθυπουργὸς τοῦ κράτους  
ἀμέσως συνεκάλεσεν ἐδῶ τοὺς ἐπιστράτους.

Ἐν τούτοις, καθὼς βλέπετε, τὸ ἔθνος ἐξεμάνη,  
μεγάλαι δὲ κνκλοφοροῦν εἰς τὰς Ἀθήνας φῆμαι,  
ὅτι κ' ἐγὼ ἐμάλλωσα μετὰ τοῦ Δεληγιάντη,  
διότι δὲν τοῦ ἤρσεε πολεμικός νὰ ᾔμαι.  
Κ' ὅμως κανεὶς δὲν εἰμπορεῖ καλὰ νὰ ἐννοήσῃ  
τὴς ἐκ τῶν δύο προσπαθεῖ τὸν ἄλλον νὰ κινήσῃ.

Κ' ἂν τῆς Σερβίας, κύριοι, ὁ βασιλεὺς Μιλάνος  
φῶς φανερὰ ὠμίλησε πρὸς τῆς βουλῆς τὰ μέλη,  
ἂν δι' αὐτὸ ἐτρόμαξε ὁ κραταῖος Σουλτάνος  
καὶ τὴν Σερβίαν ἐρωτᾷ τι θέλει καὶ δὲν θέλει.  
Ἄλλὰ ἐγὼ σᾶς ὀμιλῶ μ' ὀλίγας περιφράσεις,  
ὅτι μᾶς ἐπαπειλεῖ ὁ πρῶτος Κουρτοπάσης.

Ὅπως ἐχόντων, κύριοι, τῶν ἐξωθεν πραγμάτων,  
παρατηρῶ τοὺς Ἕλληνας μετ' ἄκρας εὐφροσύνης  
νὰ φθάνουν ὅσῃν πρωτεύουσαν ἐκ τῶν τετραπεράτων  
χάριν διασκεδάσεως καὶ ἀσφαλοῦς εἰρήνης.  
Μεγάλον ὄντως φρόνημα ὅσους ἐπιστράτους βλέπω,  
μὰ νὰ καθίσουν φρόνημα καὶ πάλιν τοὺς προτρέπω.

Ἐλπίζω δὲ εἰς τὸν θεὸν κ' εἰς τὴν Κυβέρνησίν μας  
πῶς δὲν θὰ ἐπιστῇ ποσῶς πρὸς πόλεμον ἀνάγκη,  
πῶς δὲν θ' ἀφήσωμεν ποτὲ τὴν καλοπέρασίν μας,  
διότι μᾶς ἐπαπειλοῦν νυχθημερόν κ' οἱ Φράγκοι.  
Ἄν δὲ τὴν Φιλιππούπολιν κ' ὁ Βάττεμβεργ κενώσῃ,  
εὐθὺς μὲ μίαν κένωσιν τὸ πᾶν θὰ τελειώσῃ.

Καὶ ἤδη ὅσῃν Δεκέλαιαν ἀναχωρῶ μὲ ζάλην  
νὰ δῶ τὰ κουνελάκια μου καὶ τὰ λαγωνικά μου...  
ἐν τούτοις ὅμως, κύριοι, σᾶς βεβαιῶ καὶ πάλιν  
πῶς τώρα ὡς καὶ πάντοτε σᾶς ἔχω ὅσῃν καρδίᾳ μου.  
Λοιπὸν καλῶς ὠρίσατε, λοιπὸν καλῶς σᾶς ῥεῖκα,  
κ' εἶθε νὰ σώσῃ ὁ θεὸς τοῦλάχιστον τὴν Π ν ὄ κ α.