



Πολεμική τοῦ Δεληγιάννη στάσις
ἀνάλογος σ' αὐτάς τὰς περιστάσεις.

Δότε σημαίης 'στὸν στρατόν,
'στὰ ὄπλα εἰ πολίτηι,
τὸ βῆμά σας σημειωτόν,
χωρὶς νὰ προχωρήτε.

Καθίνας ξίφος ἄς κρατῆ
καὶ Σασιπὼ τουφέκι,
κι' ἂν φαίνεται πῶς περπατεῖ,
ἀκίνητος ἄς στέκη.

Ἡ Διακοίνωσις τοῦ Δεληγιάννη,
ποῦ τὸ τσερβέλο του καθέννας χάνει.

Πολιτικοὶ τῆς Δύσεως καὶ διπλωμάται φίλοι,
ἐγὼ δ' νῦν Πρωθυπουργὸς τοῦ κράτους τῶν Ἑλλήνων,
ἐκεῖνος ὅστις κι' ἄλλοτε μαζί σας συνωμίλει
περὶ συνόρων ἰθνηκῶν ἐκεῖ 'στὸ Βερολίνον,
αὐτὴν τὴν διακοίνωσιν πρὸς τὸ παρὸν σας στέλλει,
κι' αὐτὰ ἐκ μέρους σας ζητεῖ, κι' αὐτὰ περίπου θέλει.

Νὰ ἐπανέλθῃ τάχιστα τὸ καθεστὼς 'στὸν Αἷμον,
νὰ μείνῃ ἄθικτον ὡς πρὶν τῶν συνθηκῶν τὸ γράμμα,
κι' ὁ ἡγεμὼν Ἀλέξανδρος διὰ νυκτὸς καὶ τρέμων
ἐκ τῆς Φιλιππουπόλεως νὰ φύγῃ ἐν τῷ ἄμα.
Πρὸς τοῦτοις ὁμῶς ἀπαιτῶ καὶ θέλω ἐπιμόνω,
κι' ὁ κύριος ὁ Καραβελῶφ νὰ κρεμασθῇ συγχρόνω.

Ἐὰν διὰ τὴν ἐνωσιν ἐκείνην τῶν Βουλγάρων
καθόλου δὲν ἠσθάνθημεν πολεμικὴν μανίαν,
ἐὰν δὲν ἐταράξαμεν τὰ σκῆπτρα τῶν Μαγηάρων
καὶ δὲν ἐπροχωρήσαμεν εἰς τὴν Μακεδονίαν,
βεβαίως τὸ ἐκάμαμεν πρὸς χάριν σας καὶ μόνον
κι' οὐχὶ ἐκ φόβου θυσιῶν κι' αἱματηρῶν ἀγώνων.

Κι' ἂν τῶν Βουλγάρων ἕξαφνα καμπόσοι στρατιῶται
εἰς τῆς Μακεδονίας μας τὸ εἶδος ὀρμησούν,
σας βεβαιῶνω, κύριε, πῶς πιθανὸν καὶ τότε
οἱ Ἕλληνες πρὸς χάριν σας 'στ' αὐτὰ των νὰ καθίσουν.
Σεῖς ὅ,τι μᾶς προσταξέτε ἀμέσως καὶ θὰ γίνῃ...
δὲν θέλομεν νὰ σαλευθῇ πολυετὴς εἰρήνη.

Ἄλλ' ὁμῶς ἂν οἱ Βούλγοροι δὲν ἀρκεσθοῦν εἰς ταῦτα,
ἂν κι' εἰς τὴν γῆν τῶν Ἀθηνῶν βαρβάρου πόδα θέσουν,
ἂν φθάσουν ὡς τὸν καφενὲ τοῦ ἀειμνήστου Χάφτα
κι' εἰς τὸν Θεοδωρόπουλον ἀγρίως ἐπιπέσουν,
ἂ! πλέον δὲν θὰ κρατηθοῦν οἱ Ἕλληνες ἱππῶται,
καὶ ἴσως, ἂν τὸ θέλετε, νὰ κινηθῶμεν τότε.

Ἐνθυμηθῆτε τὸν καιρὸν τοῦ Δομοκοῦ ἐκεῖνον,
ὅπου ἐνῶ ἐλέγαμεν 'στὸν Σούτσον νὰ βαδίσῃ,
σας ἐπαρακαλοῦσαμεν μετὰ λυγμῶν καὶ θρήνων
ἀμέσως νὰ προσταξέτε ὀπίσω νὰ γυρίσῃ.
Ἐνθυμηθῆτε πρὸς στιγμὴν τὴν ἐποχὴν ἐκείνην,
κι' εἰπέτε ἂν ἐβλάψαμεν καθόλου τὴν εἰρήνην.

Ἐνώπιόν σας κλινόμεν περίτρομοι τὸ γόνυ,
ἡμεῖς ποθοῦμεν φιλικὰς μετὰ τὰς Δυνάμεις σχέσεις,
καὶ ἂν ὁ Ἕλλην κάποτε γυνναίως ξεσπαθῶνῃ,
ἀλλὰ ποτὲ πολεμικὰς δὲν ἔχει διαθέσεις.
Ὅθεν ἐντόνωσ ἀπαιτῶ νὰ γίνουν τάνωτέρω,
κι' εἰς τὰς Δυνάμεις ταπεινὰ σεβασματὰ προσφέρω.

Σημείωσις Ρωμηοῦ
πρὸς γυνῶσιν τοῦ λαοῦ.

Τὴν ἄνω Διακοίνωσιν διέψευσαν πολλοί,
οὐχ ἥττον εἶναι ἀληθῆς φωναζοῦν τόσοι ἄλλοι,
ἐν τοῦτοις κατ' αὐθεντικὰς πηγὰς τοῦ Φασουλή,
ἡ Διακοίνωσις αὐτὴ ἰστάλη, δὲν ἰστάλη.