



ΕΦΗΜΕΡΙΣ · ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

Δεύτερός μας χρόνος είναι
κι' έδρα πάλιν αι 'Αθήναι.

'Ο Ρωμύρος τὴν ἐνδομάδα — μόνο μιὰ φορά θὰ δγαίνη,
κι' δταν ἔχω ἔξυπνάδα — κι' δποτε μοῦ κατεβαίνει.
Συνδρομητὰς δὲν δέχομαι — γιατὶ δὲν τοὺς ἀνέχομαι
κι' δσαφύλλα κι' ἀν κρατῆς — δὲν περνᾶς συνδρομητής.

Μηνὸς Αὐγούστου τρίτη... τί πλοντος 'στὴν πατρίδα!
ό ίήλιος ὥρα ὥρα ξηραίνει τὴν σταφίδα.

Χίλια δικακόσα δγδοήντα πέντε,
τὸ Κουβέρνο πάει πρίμα μὲ πονέντε.

Δίν θὰ έχουμε τεφτέρια — δπως πρὶν καὶ νταραβέρια.
Γράμματα καὶ πληρωμαῖ — ἀποστέλλονται σ' ἕμε.
Μές' στῶν φάρων τὴν ἀντάρα — κι' 'Ο Ρωμύρος μας μιὰ δεκάρα
κι' ἀ; τὴν δίνη δποτες θέλει — εἰδ' ἀλλάτως δὲν μᾶς μέλει.

Ποῦντο δγδοηκοστὸ
εἰς τὰ χέρια μου βαστῶ.

Χατζηπέτρου σερενάδα
μὲ μεγάλη φαρμακάδα.

'Απάνω εἰς τὴν ὥρα ποῦ ημουν γιὰ ταξεῖδι
καὶ είχα δέση όλα τὰ δοιχα μου σὲ μπόγο,
κακὸν δε Δεληγιάννης μοῦ ἔπαιξε παιχνίδι,
χωρὶς καμμιὰ αιτία χωρὶς κανένα λόγο.
Κι' δ βασιλεῖς δ φίλος ἀναλωρεὶ 'στὰ ζένη,
χωρὶς νὰ παραλάψῃ γιὰ συντροφιά κι' ἐμένα.

Καὶ τώρα εἰς τ' 'Ανάπλι, μακριά κι' ἀπ' τὴν 'Αθήνα
ἐγὼ τῶν 'Ανακτόρων τὸ μοναχὸ καμάρι,
χωρὶς χορούς, σουπέδες καὶ τὰ καλὰ ἔκεινα...
λοιπὸν τῶν Δεληγιάννη διάβολος διά πάρη...
Παραπολὺ ἀλήθεια ἐσήκωσε τὴ μύτη
καὶ χώνεται καὶ μέσα 'οτοῦ βασιλῆ γ τὸ σπῆτα.

Αὐτὸς δε Δεληγιάννης ποτὲ νὰ μὴ 'μπορέσῃ
νὰ δείξῃ ἔως τώρα πῶς δὲν στερεῖται νοῦν...
καὶ τάχα ποιὸς εἰξεύρει ἀν δὲν μὲ μεταθέσῃ
κατόπιν 'στὰ Τζουμέρκα ή καὶ 'στὴ Λεπενοῦ,
μὲ τὸν σκοπὸν νὰ γίνω μέσα σ' αὐτὸν τὸν τόπον
θῆμα οἰκτρὸν ἔκεινων τῶν φοβερῶν κινώπων;

'Αι μούροχεται νὰ σκάσω ἀλήθεια καμμιὰ ὥρα,
σὰν σκέπτωμαι πῶς λείπει μακράν δ βασιλεύς
καὶ μένω ἐγὼ μόνος 'στὴ ζέστη καὶ 'στὴν ψώρα,
χωρὶς νὰ ήμαι πλέον χρυσὸς διαγγελεύς.
Εἰς τὰ λουτρὰ τοῦ Κάρλοσβαδ δ βασιλεύς κι' ἐγὼ;
'στὸ Παλαμῆδι μέσα τὸ μπόι μου λυγῶ.

"Ω! τί νὰ κάνῃ τάχα;... ποῦ ἄραγε νὰ τρέχῃ;
ἴσως ἀρχίζει τώρα τὰ χλιαρὰ λουτρά...
ἀλλ' ἄραγε 'στὸ νοῦ τὸν τὸν Χατζηπέτρο ἔχει,
ποῦ μὲ παλμοὺς καρδίας τῆς ὥραις του μετοῖ;
μὲ ποιὸν ν' ἀδειάζῃ τώρι μποτίλιας τοῦ Βορδώ;
ὅ! ἄ; 'μποροῦσα 'λιγο τὸν βασιλῆ νὰ 'δῶ.

Μὰ τί νὰ κάνῃ τάχα καὶ τῆς Αὔλῆς τ' ἀσκέρι,
ή καμαριέρως; δλαις καὶ δλα τὰ παιδιά;...
ὅ! ναι! κι' ἀν τὰ παπούτσια μοῦ ἔδωσαν 'στὸ χέρι,
δλους ἐγὼ τοὺς ἔχω ἔδω μὲς 'στὴν καρδιά.
Ποτὲ δὲν τοὺς ξεχάνω, μοῦ είναι πάντα φίλοι,
κι' αὐτὸ τὸ λεοντάρι τοῦ κήπου καὶ οἱ σκύλοι.

'Αλλ' διμως δὲν θὰ τύχῃ καμμιὰ φορὰ καὶ πάλι
διαγγελεὺς σὰν πρῶτα νὰ γίνω τῆς Αὔλῆς;
ἔ! τότε συμφιρά σιν, κὺρ Θιδωρῆ, μεγάλη!
ποτὲ σου δὲν θὰ πάρης διάλυσιν βουλῆς.
'Στ' αὐτιά τοῦ βασιλέως θὰ γνωμαι κουνοῦκι
καὶ δλο διαλύσεις θὰ δίνη 'στον Γούκούπη.

Καῦμένε Λεληγιάννη, τί έχεις νὰ τοαβήσῃ?
θὰ στέκεσαι 'μπροστά μου δοδός χωρὶς καπέλο,
δὲν θὰ τολμᾶς ἀνόμη οὐδὲ νὰ ξεροβήξῃς
κι' ούτε χοροῦ προσκλησίες ποτέ μου θὰ σου στέλλω,
νὰ μάθης νὰ μὴν παιζης μὲ τοὺς διαγγελεῖς,
η πάρης ή δὲν πάρης διάλυσιν βουλῆς.

