



# ΡΩΜΗΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ

Δεύτερός μας χρόνος είναι  
κι' έδρα πάλιν αι 'Αθήναι.

Χίλια οικιακόσα ογδοήντα πέντε,  
τό Κουβέρνο πάει πρώμα με πονέντε.

'Ο 'Ρωμηός την εβδομάδα — μόνο μιά φορά θά βγαίνη,  
κι' όταν έχω έξοπνάδα — κι' σκοπε μου καταβαίνει.  
Συνδρομητάς δέν δέχομαι — γιατί δέν τους άνέχομαι  
κι' δσα φύλλα κι' άν κρατήσ — δέν περνάς συνδρομητής.

Δέν θά έχουμα τεφτέρια — δπως πριν και νταραβέρια.  
Γράμματα και πληρωμαί — αποστέλλονται σ' έ με.  
Μές' στών φόρων την άντάρα — κι' δ'Ρωμηός μας μιά δεκάρα  
κι' ες την δίνη σκοπος θέλει — ειδ' άλλέως δέν μας μέλει.

'Επτά και είκοσι του 'Ιουλίου  
και νέα πρόοδος του βασιλείου.

'Εννιά πούντο κι' εβδομήντα ό πτωχός ΡΩΜΗΟΣ μετροῦ,  
ένῶ φεύγει τό Παλάτι 'στης Εδρώπης τά λουτρά.

## Κόμμα νέον και γενναίον

Πώς; κι' άλλο κόμμα; βέβαια... πολί μικρόν άκόμα,  
άλλ' όμως μέλλον ν' άνδρωθῆ έντός ολίγου χρόνου,  
φέρων βοήν και σύγχυσιν 'σιών Ισχυρών τό κόμμα  
και μετά πείσματος πολλού κτυπούμενον και φθόνου.  
'Αν και μικρόν, έπρόβαλλε με στήθος και με ρώμη  
και χαιρεί τόσον γόητρον εις του λαου την γνώμη.

'Ο Οικονόμος έρχεται μ' ιδέας νεφελώδεις...  
πώς ειμφορεί ποτέ κι' έδω πολιτική να γίνη,  
χωρίς να πλέη κάποτε εις λίμνας β. ρβορώδεις,  
χωρίς εις φίλους; κι' εις έχθρους έντάλματα να δίνη;  
Μά μήπως εφαρμόζονται, νομίζετε, καθόλου  
κι' αι τρομεραί ιδέαι του περι στρατου και στόλου;

'Εμπρός μας νέον πρόγραμμα συντόμως αναπτύσσει,  
άοχάς εις την σημαίαν του γενναία; αναγράφει,  
νεκρού; θεσμούς υπόσχεται ν' αναζωογονήσῃ,  
με τους σκοπούς άλλοτε τό έθνος άνετραφή.  
Πρό της αίσχροῦ συναλλαγῆς όρθώνεται και φρίττει  
και ιδεών πολιτικήν παρθένον προκηρύττει.

Ζητεί ελάττωσιν στρατου... 'μπορεί αυτό να γίνη;  
και πώς θα οικονομηθούν συνταγματάρχαι τόσοι;  
είναι ανάγκη ό στρατός άκέραιος να μείνη.  
άν και θα φάγη ούσσωμον τό έθνος πριν τό σώση.  
Ναι μεν δέν έχομεν στρατόν, δέν έχομε και στόλον,  
έν τούτοις πρέπει να ροφούν τον θησαυρόν μας δλον.

Του νέου τούτου κόμματος τον δρχηγόν κυττάζουν  
με πονηρόν μειδίημα οι δυνατοί φαγάδες...  
μυρία δσα και' αυτού έμεικά φωνάζουν  
καμπόσοι άνοστώτατοι κολοκυθοκορφάδες.  
Με ιδεών προγράμματα άέρα κοπανίζει,  
των εγκαθέτων της βουλής τό σηήνος όγκανίζει.

'Εάν ως τώρα πρόγραμμα δέν φέρωμεν κανένα  
προτοφανές και τολμηρόν καθως τον Οικονόμον,  
άν τρέχετε 'στα κουτουρού μαζί μας όλοένα,  
άλλά σεβόμεθα πολυ τα κείμενα των νόμων.  
Κι' άν βήμα μόνον έξ αυτών κι' ήμεις παρεκτραπώμεν,  
με την βουλήν και τον λαόν θα συγκатаστραφώμεν.

Μ' δσα κι' ε. λέγης 'στό νερό μιά τρύπι μόνο κάνεις,  
άν ένα δέν ακολουθῆς των δυο άρχηγών...  
νά! ό Τρικούπης άπ' έδω κι' εκεί ό Δεληγιάννης!  
έκτός αυτών δέν θέλομεν και άλλον οδηγόν.  
'Ο εις μ' άναμορφώσεων πολλών καινοτομίας  
κι' ό άλλος με τον έρωτα προς τας οικονομίας.

Τοιαυτα ή πολιτική των ρουσοφειών φωνάζει,  
αυτή που μας εξήρανε καθως την Καπαίδα,  
άλλα ό νέος άρχηγός με τέτοια δέν τρομάζει  
κι' απλόνει την σημαίαν του με τόλμην και μ' έλπίδα.  
'Υπό σημαίαν ως αυτήν και του ΡΩΜΗΟΥ τό στόμα  
θριάμβους εύχεται ταχείς 'στών ιδεών τό κόμμα.

