



Κλάψετε τὸν σίρ Σκουλούδη καὶ τὴν μαύρη του τὴ μοῖρα!..
τὴ μισή του Κωπαΐδα τοῦ τὴν ἔφαγε ἡ Σύρα.

**Όλγα καὶ τῷ Κατσανδρῇ,
τῷ πολυμότερῳ ἀνδρὶ.*

"Ετοι λοιπόν... Διευθυντής δὲν ἔγινες ἀκόμα,
καὶ ἡ Ἀστυνομία μας κοιμᾶται ἐν εἰρήνῃ.
κι' δλος ὁ κόσμος στέκεται μὲν ἀνοικτὸ τὸ στόμα
νὰ 'δη σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα τί διάβολο θὰ γίνη.
Μόλις καὶ σὺ ἐγλύτωσες, Θανάση, ἀπ' τὰ μανῆ,
κι' ἄλλη σὲ 'βρήκε συμφορά, ἄλλη σὲ 'βρήκε λαύρα.

Τρέχεις ἐδῶ, τρέχεις ἑκεῖ, καὶ συζητεῖς καὶ σκάνεις,
πηγαίνεις στὸν Ζυγομαλᾶ, πηγαίνεις καὶ στὸν Ράλλη,
ἐκδίδει διατάγματα γιὰ σὲ ὁ Δεληγιάννης,
διορίζεσαι τὴ μιὰ στιγμή καὶ παύεσαι τὴν ἄλλη.
Τέσσαρες ἀνδρες βουλευταὶ τσακόνονται γιὰ σένα,
καὶ σὺ πηγαίνεις κι' ἔρχεσαι καὶ τάχεις σὰν χαμένα.

Τὸ ὑπουργείον ἔγινε γιὰ σένα ἀνω κάτω,
οἱ φίλοι σου, κὺρος Κατσανδρῆ, σ' ἐπόπισαν φαρμάκι,
πότε σοῦ βγάζουν ἐμπροστὰ τὸν Δοῦκα καὶ τὸν Στράτο,
καὶ πότε σὲ φουρκίζουνε μὲ κάποιον Λυμπεράκη.
Σ' ἀρνήθη τόσο γρήγορα κι' αὐτὸς ὁ Δεληγιάννης,
καὶ σὺ δὲν ξέρεις, φουκαρᾶ, τί διάβολο νὰ κάνῃς.

'Αλλὰ γιατὶ ἀνηλεῶς νὰ καταβασανίζουν
ἔνα γενναῖον βουλευτὴν λαμπρῶς ἀποτυχόντα;
μὴ μέσιον τῆς θέσεως αὐτῆς δὲν τὸν νομίζουν;
μήπως δὲν ἔχῃ ἀραγε Διευθυντοῦ προσόντα;
Καὶ πῶς; δὲν ἐμπιστεύονται στὰ φῶτα τοῦ Θανάση,
μὴ λωποδύτας καὶ αὐτὸς δὲν είμπορει νὰ πιάσῃ;

Κι' εἶναι λοιπὸν καλλίτερος αὐτὸς ὁ Λυμπεράκης;
μὴ κι' ὁ Θανάσης, κύριοι, δὲν πῆγε στὴν Εὐρώπην;
μὴ κάλπην δὲν ἔξεθεσε ως βουλευτὴς πολλάκις;
ἢ μήπως δὲν θὰ ἐκτεθῆ κι' ως Δήμαρχος κατόπιν;
Ἡ μήπως μὲ τῆς μύτης του τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος
εὐθὺς δὲν θὰ μυρίζεται τί ἔγινε στὸ κράτος;

Σκύψετε δλοι σας λοιπὸν στὸν Κατσανδρῆ κεφάλι,
ἄς παύσουν τὰ τρεχάματα κι' αὐτὸ τὸ πατιρὸν τί,
ἄς παύσουν τὰ μαλλώματα Ζυγομαλᾶ καὶ Ράλλη,
καὶ τέλος οἱ κλητῆρες μας ἄς δοῦν Διευθυντή.
Τόπον εἰς τὸν πολὺ μυτιν, ἀδίκως μαυρισθέντα...
τόπον εἰς υποψήφιον τοσάκις ἐκτεθέντα.

Συγχαρητήριον θερμὸν
εἰς ἓνα φίλτατον ήμῶν.

Διὰ τὴν νέαν θέσιν καὶ διὸ Φωμηδὸς συγχαίρει
τῷ φίλῳ Φλογαΐτῃ ἐξ ὅλης του καρδίας,
διόπι περὶ τούτου ἐν πεποιθήσει ξέρει,
ὅτι θὰ βελτιώσῃ πολὺ τὰ τῆς Παιδείας.