

Λόγος τοῦ Τρικούπη πρώτος,
ὅλος νούμερα καὶ κράτος.

Μετὰ πολλῶν μηνῶν σιγὴν ἀνέρχομαι τὸ βῆμα
que τὸν προϋπολογισμὸν ἐνώπιόν σας φέρω...
εἰς τὴν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ προβαίνω παραχοῆμα
que τὴν σοφὴν Κυβέρνησιν ἀπὸ ψυχῆς συγχαίρω,
διότι δὲν ἀπέκαμε νὰ μεριμνᾷ τοσοῦτον
περὶ τοῦ πῶς τὸν ἐθνικὸν νὰ ἐκαυξήσῃ πλοῦτον.

Ἐν πρώτοις ἠλαιτώθησαν τὰ ἔξοδα σπουδαίως,
ἂν que μεγάλα δάνεια ἐκάμαμεν ἐσχάτως
ἀλλ' ὅμως que τὰ ἔσοδα ἠϋξήθησαν βεβαίως
qu' οἱ φόροι εἰσεπράχθησαν καθ' ὅλον μας τὸ κράτος.
Que ἂν ποσῶς δὲν ταραχθῆ τὸ κόσμον ἢ εἰρήνη,
τὸ νέον ἰσοζύγιον μετ' οὐ πολὺ θὰ γίνῃ.

Ἐπτὰ ἑκατομμύρια ἐκ τῶν οἰνοπνευμάτων,
ἀπὸ τὸν φόρον τοῦ καπνοῦ ἀκόμη ἄλλα τόσα,
δέκα ἑκατομμύρια ἐξ ἐθνικῶν ἀλάτων,
qu' ἀπὸ τοὺς φόρους τοὺς λοιποὺς δὲν ἐνθυμοῦμαι πόσα.
Qu' ἂν δὲν συνέβαινον κλοπαὶ διὰ λαθρεμποριῶν,
θὰ εἶχομεν περίσσευμα ἐξ ἑκατομμυρίων.

Δύο que δύο τέσσαρα, τρία que τρία ἔξη,
δύο σ' τὸ λάδι quύριοι, que τρία εἰς τὸ ξύδι,
que τέλος πάντων ἐν μιᾷ σᾶς βεβαίονω λέξει
πῶς καταργεῖται τάχιστα ὁ φόρος σ' τὸ γραισίδι.
Ἐν τούτοις θὰ καταργηθοῦν οἱ φόροι τῶν ἀλάτων,
qu' ἴσως ἀπαγορεύσωμεν συστάσεις Σ υ ν δ ι κ ἄ τ ω ν.

Ἄλλ' ὅμως ἂν τὸ κράτος μας πολὺ δὲν ἀπησχόλει
ὁ πόλεμος τοῦ Καραλή καθὼς que τῶν Τραχῶνων,
ἂν τότε δὲν ἀπέπλεον οἱ ἐθνικοὶ μας στόλοι
πρὸς ἐκπληξιν τῆς Δύσεως σ' τὴν γῆν τῶν Φ α ρ α ῶ ν ω ν,
ἂν δὲν ἐπροβιβάζοντο Συνταγματάρχαι τόσοι,
ἂν qu' ὁ Vosseur δὲν ἤρχετο νὰ μᾶς διοργανώσῃ.

Ἄν ἡ χολέρα ἔπαυε τὴν Δύσιν νὰ μαστίξῃ,
ἂν qu' εἰς τὸ Μεσολόγγιον τὸ προσφιλὲς ἀκόμα
πολλοὶ ἀσφράγιστον καπνὸν δὲν ἤθελον καπνίζῃ,
ἂν βουλευταὶ πρόσήρχοντο que ἄλλοι εἰς τὸ κόμμα,
que ἂν βροχαὶ δὲν ἐβλαπτον καθόλου τὴν σταφίδα,
ἄλλην ἀντ' ἄλλης, quύριοι, θὰ εἶχομεν πατρίδα.

Ἐν τούτοις μ' ὄλας τὰς φρικτὰς τῶν δυστυχίας,
μ' ὄλην αὐτὴν τὴν ζήτησιν que σπάνιν τῶν χρημάτων
qu' ἐδῶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν que εἰς τὰς ἐπαρχίας,
μὲ τόσην ἔλλειψιν νερῶν καθὼς que ἀποπάτων.
πρέπει βεβαίως ἕκαστος νὰ συνομολογήσῃ
πῶς ἡ Ἑλλάς προόρισται νὰ ζήσῃ que θὰ ζήσῃ.

Τοῦ Ῥωμοῦ μας τὸ γραφεῖο—μέσα' στὸ τυπογραφεῖο
τοῦ Σταυριανοῦ κατέβη —κα' ἀπὸ τοῦδε συνορεύει.
μὲ τῆς δρώμας τῶν Χαυτείων—μ' ἕνα κάποιον Φαρμακεῖον,

Λόγος Δεληγιάννη.
ποῦ γιὰ δέκα κάνει

Μετὰ τὸν Πρόεδρον εὐθύς ἀνέρχομαι τὸ βῆμα,
ἵνα τὸν λόγον του κι' ἐγὼ συντρίψω τμῆμα τμῆμα.
καὶ ἂν αὐτὸς κατέτριψεν ἐξ ὥρας ὀλοκλήρους,
θὰ κατατρίψω δώδεκα, οὐ ὡς εἶπεν, προχείρους,
καὶ ἂν αὐτὸς χωρὶς νερὸν διηνεκῶς ἐλάλει,
σ' ἐμὲ πλησίον ἄς τεθῆ σομιῶς μιὰ φιάλη.

Τὸν κύριον Πρωθυπουργὸν δὲν θὰ ἀκολουθήσω,
καὶ εἰς τὸν λόγον μου γραμμὴν ἰδίαν θὰ χαράξω,
ἀφοῦ δὲ ἡμερόνυκτα πέντ' ἔξη ὀμιλήσω,
ἐξηντημένος, κεκμηκῶς, κατάκοπος θ' ἀράξω.
Καὶ ἂν εἰς τὴν Κυβέρνησιν δὲν φέρω παραζάλην,
μετὰ τῶν ἡμετέρων μου ἀποχωρῶ καὶ πάλιν.

Εἰς τὸν προϋπολογισμὸν μᾶς σύρει ληληθότως,
καὶ ἰσοζύγιον τολμᾷ ἐκ νέου νὰ κροφῆρῃ
ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔσχατος, δὲν εἶναι οὐτ' ὁ πρώτος,
ὄν ἐπαγγέλλεται συχνὰ καὶ γαυριᾷ καὶ χაίρει.
Πλὴν ὅμως τοῦτον καὶ ἐγὼ μὲ ἄλλους θὰ συγκρίνω,
καὶ τὰ φρικτὰ πορίσματα εἰς τὴν βουλήν ἀφίνω.

Τριάντα ἐξωδεύθησαν τὸ ἑβδομήντα τρία
(ζητωκραυγαὶ ἀκούονται ἀπὸ τὰ θεωρεῖα)
πενήντα, ἂν δὲν σφάλλωμαι, τὸ ἑβδομήντα ἔξη..
(ἀπὸ τὰ πάλκα ἀντηχεῖ μία φωνὴ «ἄς φέξῃ»)
δέκα δὲ μόνον στρογγυλὰ τὸ ὀγδοήντα ἕνα
(χειροκροτήματα πολλὰ καὶ ζήτη φρενιασμένα).

Τὶ πρώτον, τί δὲ ὑστατον αὐτοῦ νὰ καταλέξω;
καὶ ποῖον δὲν παρέλυσεν ὑπηρεσίας κλάδον;
πόθεν ν' ἀρχίσω, πρὸς Θεοῦ, καὶ ποῦ νὰ ἀνατρέξω,
ἀφοῦ ἐσχάτως ἔπαυσε ἀκόμη καὶ τὸν Ράδον;
Ἄφοῦ κατεσπατάλησε τοὺς δημοσίους πόρους,
ἀφοῦ κατεπλημμύρησε τὸν κόσμον ἀπὸ φόρους;

Μὴ δὲν ἐδημιούργησε θέσεων μέγα πλῆθος;
μήπως ὁ Λεύκοβιτς σ' αὐτὸν ἀκόμη δὲν ἀνήκει;
μήπως δὲν ἔχει σύνθημα τὸ ἐπὶ λίθου λίθος;
μήπως δὲν θέλη Οὐγγρικὸν τὸ ἔθνος μας τσιφλίκι;
μήπως κατώρθωσε ποτὲ τὸ μέλλον νὰ προῖδῃ;
μήπως δὲν μᾶς ἐπρόδωσε; μήπως δὲν μᾶς προδίδει;

Ἐπὶ τοιοῦτον φοβερὸν τοῦ ἔθνους ὀλετήρα
ἐκαταντήσαμεν οἰκτροὶ καὶ ἀθλιοὶ ἐσχάτως,
ἀλλ' ἂν ἐμὲ Πρωθυπουργοῦ ἐκάλυπτε πορφύρα,
ἄλλο ἀντ' ἄλλου σήμερον θὰ εἶχομεν τὸ κράτος.
Πλὴν φεῦ! ἐπὶ τὰς χεῖράς του ποσῶς δὲν εἶναι πλάνη
πῶς θ' ἀποθάνῃ ἡ πατρίς, βεβαίως θ' ἀποθάνῃ.

Καφφενὲ τῶν «Ἐθ Φρονούντων» —νύκτα' μέρα συζητούντων,
μὲ μπακάληδες καμπόσους, —κατὰ τῆς ἄλλους τόσους,
μ' οὐρητήρια, σαντούρια —καὶ μιὰ μάνδρα μὲ γαϊδούρια