



# ΡΩΜΗΟΣ

## ΕΦΗΜΕΡΙΣ ποῦ τὴν γράφει ὁ ΣΟΥΓΡΗΣ

**Жελιχ θίτακόςσα όγδοηντα τρία,  
τρέλλα εἰς τὸν κόσμον καὶ ἀγρυπνία.**

Ο ΡΩΜΗΟΣ τὴν ἑδομάδα  
μᾶλλον θὰ βγαίνῃ μόνο.  
Συνδρομὴ μέσ' στὴν Ἑλλάδα  
δραχμαῖς ἔχει γιὰ τὸ χρόνο.  
Ἄλλα γιὰ τὰ ἔξω μέρη  
δέκα φράγκα καὶ στὸ χέρι.

Γράμματα καὶ συνδρομαὶ  
ἀποστέλλονται σ' ἐμέ.  
Τρία φύλλα σὰν κρατής,  
ἔγινες συνδρομητής.  
Ἐνα φύλλο μᾶλλον πεντάρα,  
δύο φύλλα μᾶλλον δεκάρα.

**ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ· ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, εἰς τὰς δώδεκα τοῦ Μάγη,  
καὶ ἡ Αὔτου Μεγαλειότης εἰς τὴν Κέρκυρα θὰ πάγι.**

Νούμερο ἑπτά,  
δωδεκάτη μὲς λεπτά.

### "Αρθρον πολιτικὸν — καὶ διπλωματικὸν.

"Στὴν Κυβέρνησί μας ἥλθε ἀναστάτωσις μεγάλη,  
ὅλος μας τὰ Ὑπουργεῖς ἀνω κάτω εἰναι πάλι.  
Ἐδωσεν τοῦ Καλλιγά μας τὰ παπούτσια εἰς τὸ χέρι,  
καὶ παράσημο καινούριο ὁ Τρικούπης τοῦ προεφέρει,  
μήπως ἔτσι τὸν τιμήσῃ καὶ μ' αὐτὸν τὸν καλοπεζάσῃ,  
καὶ ἀπὸ τὴν πολλή του φούρκα κακμιῆ ὥρα νὰ μὴ σκάσῃ.

"Ο Τρικούπης μας ἐμπῆκε εἰς τὰ Οἰκονομικά,  
καὶ δ' ἀφέντης ὁ Λομπάρδος εἰς τὰ Ἐσωτερικά.  
Τώρα βέβαια ἀπὸ κράτος κάτι νέο θὰ γενηθῇ,  
πρῶτος οἰκονομολόγος ὁ Τρικούπης θὰ φανῇ,  
γιὰ νὰ μπῇ μᾶς ἀπὸ βουθοῦν τοῦ Παυλάκη τοῦ κοντοῦ,  
καὶ η μύτη τοῦ ἀφέντη θὰ νὰ χώνεται παντοῦ.

"Όλας ρόδιο θὰ νὰ γίνουν, καὶ δ' στρατὸς μας ὁ γενναῖος  
θὰ ν' ἀλλαξῃ, θὰ προκόψῃ, καὶ θὰ γίνῃ δύος νέος.  
Εἰς τὸ κάθε τάγμα μόνο δύο στρατιώταις θ' ἀπομείνουν,  
καὶ δλ' οἱ ἄλλοι ταγματάρχαι καὶ ἀρχιστράτηγοι θὰ γίνουν  
καὶ ἀν τῶν Τσούσηδων ὁ Τσούσης μᾶς ζακάλη ξακμιῆ μέρες,  
στρατηγοὺς θὰ ν' ἀπαντήσῃ ἀπὸ πέρα ἔως πέρα.

"Οχι παιζούμε, θαρρεῖτε... πᾶντες πάλι τὰ χωρατά,  
τὴν μεγάλη μας τὴν φόρα καὶ ὁ θεός δὲν σταματᾷ.  
Εἰς τὸ θέατρο τοῦ κόσμου καὶ ἡ πατρίς μας θὰ φενη,  
καθε "Ελληνάς ἀρχίζει τὴν ούρα του νὰ κουνῇ,  
καὶ πόλεμος καινούριος θὰ προβάλλῃ ξαφνικά,  
καὶ ὄγράγορες σημεῖα θὰ φανοῦν πολεμικά.

"Θὲ νὰ βγοῦν μεταρρυθμίσεις καὶ ἀπὸ τὴν μύτη τοῦ Λομπάρδου,  
ἡ ιδέας θὰ κτυπεῖονται σὰν τῆς μπάλαις τοῦ μπιλέρδου,  
θὰ γελίσῃ μὲ παράδεις τὸ Δημόσιο Ταμείο,  
καὶ ἀκόμη θὲ νὰ κάμουν ἀπὸ Δαφνὶ Φρενοκούμειο,  
καὶ θὲ τρέγη καθε βίδας ἐκεὶ ἔξω γιὰ νὰ γείνῃ,  
καὶ ίσως βαλουν ἐκεὶ πέρα διπουργὸ τὸν δεληγγάννη.

"Θὰ παυθῇ καὶ ὁ Κοσσονάκος, καὶ στὸ τόσο πατιόντι  
θὲ νὰ ξερεὶς κακινούριο πατερικὸ Διευθυντή.  
Θὲ νὰ λείψουν τὰ Διελέτα, καὶ οἱ λωποδύταις πάλι  
δύνη θὲ κλέβουν μὲ τόση φοβερὴ ἀδιαντροπή.  
Τέλος πάντων, κύριοι μου, γιὰ νὰ μὴ πολυλογεῖ,  
ἢ πατρίς μας θὲ νὰ πιάσῃ ἀπ' τὰ νύχια τὸ λαγό.