

Πέρασ' ह Σαρακοστή μας κι' ह μεγάλαις προσευχαῖς,  
ἀνεστήθη ὁ Χριστὸς μας καὶ ἀγιάσουν ἡ ψυχαῖς.  
κι' οἱ νεκροὶ αὐτῇ τὴν ὥρα τὸ σκοτάδι παραιτοῦν,  
ἢ ἀναστάνονται κι' ἐκεῖνοι καὶ τριγύρω μας πετοῦν.  
Ἐ! λοιπὸν Χριστὸς ἀνέστη, κι' ὁ καθένας ἀς γελᾷ...  
Σᾶς ἀσπάζομαι καὶ μένω, καὶ τοῦ χρόνου πιὸ καλά.



### ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Β. "Ηλθα λοιπὸν νὰ κάνουμε κι' ἔμεῖς Χριστὸς ἀνέστη.  
Ει. "Αχ! ἀφησέ με ἡσυχη, χρυσέ μου πυροσβέστη.  
Β. αὐτὰ εἰς ἄλλους νὰ τὰ λές καὶ δχ! στὸν Βαγγέλη.  
Ει. Θὰ ἔλθουνε τ' ἀφεντικά...  
Β. Καθόλου δὲν μὲ μέλλει.  
Χλιαίς κυράδες κι' ἀν ἔλθουν, ἔγώ θὰ σὲ φιλήσω,  
δὲν μοῦ γλυτώνεις, μάτια μου, καὶ μήν τραβεζέσαι πίσω.  
Ει. "Αχ! μὴ μέ κάμης νὰ χαθὼ γιὰ τὸ Θεό, Βαγγέλη.  
Β. Είναι φωτιάς τὰ μάτια σου καὶ τὸ φιλί σου μέλι.  
Ἐγώ ἀν σδύνω μιὰ φωτιά, μὰ δέκα σύ μ' ἀνάβεις.  
Ει. Μ' ἑνα φιλί, Βαγγέλη μου, καὶ τὶ θὰ καταλάβης;  
Β. "Ἐγώ τὸ ξέρω τέσσαρα μου... "Αχ, ή ματιάς ἐκείναις!  
γιὰ μᾶς τοὺς πυροσβέστηδες γινήκαν ἡ κουζίναις.  
Ει. "Ας ἦναι πιά, Βαγγέλη μου, ἑνα φιλί στὸ δίνω  
Β. "Αχ! τὶ γλυκό!... μὰ δὲν μπορῶ μ' ἑνα φιλί νὰ μείνω.  
Νὰ! κι' ἄλλο εἰς τὸ μάγουλο, νὰ! κι' ἄλλο μὲσα στὸ στόμα,  
νὰ! κι' ἄλλο εἰς τὴ μύτη σου καὶ στὸ λαιμὸ ἀκόμα.  
Ει. Κτυπᾷ ἡ πόρτα γρήγορα γιὰ τὸ Θεό νὰ φύγῃς.  
Β. στάσου νὰ φύγω πρώτα γώ, καὶ ωστερα ἀνοίγεις.  
Ει. Εἰς τὸ μικρὸ τοῦ παλατιοῦ θὰ σ' εῦρω περιβόλι.  
Β. "Ἐκεῖ θὲ νὰ σὲ καρτερῶ μὲ τὴν παρέα δλη.



### ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Χελιδόνα — Χριστὸς ἀνέστη, Νικολῆ...  
σοῦ χρωστῶ ἔνα φιλί  
ἀπ' τότε πούλθε ἡ βουλή.

Στεφανίδης — Κυρία μου, σ' εὐχαριστῶ.  
μὰ κι' ἀν ἐγέρασα βαστῶ,  
Περδίκι μου ζωγραφιστό.

### ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Ο ἡγεμὼν ὁ Βούλγαρος μᾶς ἔρχετ' ἰδῶ πέρα,  
ὅπου κι' ἀν ἦναι, ἔφθασε μὲ κόκκινη παντζέρα.  
Τῶν Τσούσηδων στηκώθηκαν καὶ πάλι τὰ φουσάτα,  
καὶ θὰ τοῦ γίνη φαίνεται ἐπίσημη παράτα.  
Παραγγελιαῖς γιὰ φώσφορα καὶ τρακατρούκες δίνουν,  
καὶ τὰ βρακιά τῶν Τσούσηδων παντζέραις θέ νὰ γίνουν.  
Ἄλλα τὶ διάβολο ζητεῖ καὶ στὰ δικὰ μας μέρη  
ὁ ἡγεμὼν Ἀλέξανδρος, κανεὶς καλὰ δὲν ξέρει.  
Είναι τιμὴ μας βέναια νὰ ἔλθῃ στὴν Ἀθήνα,  
νὰ κάψουμε πρὸς χάριν του καὶ μιὰ δικὰ δετσίνα,  
ἄλλα γιὰ τούτη τὴν τιμὴ τὸν κατευχαριστοῦμε,  
καὶ πιὸ καλὰ τὴν μούρη του ποτέ νὰ μήν τὴν δοῦμε.  
κι' ἀν ἤθελε τὸ κάντρο του μονάχα νὰ μᾶς στελλῃ,  
μπορούσαμε νὰ γίνουμε μέ τοὺς Βουλγάρους φίλοι.  
Μὰ, κύριε Ἀλέξανδρε, δὲν κάθεσαι στ' αὐγὰ σου;  
παραίτα μας στὸ χάλι μας καὶ κύττα τὴ δουλειά σου.  
Τὶ βασιλεῖς, τὶ πρέγκηπες πλακόνουν στὴν Ἑλλάδα!  
ἔδω δὲν κάθε βασιλῆς θάλθῃ μὲ τὴν ἀράδα.  
Τώρα μᾶς ἔρχεσαι καὶ σὺ γιὰ νέος μουσαφίρης,  
μὰ πίσω στὴν καρότσα σου κανένα δὲν θὰ σύρης,  
Μὴ χάνεσαι, θὰ κάνουμε τὰ μάτια μας γαρίδα,  
νὰ μή μᾶς στήσης ἔξαφνα καμμιά κρυφὴ παγίδα:  
μονάχος θὰ σ' ἀφήσουμε νὰ πάξεις τὸ Παλάτι,  
καὶ δλοι θὰ σου δείξωμε μ' εὐγένεια τὴν πλάτη.