

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ἐν Παρισίοις ὁ διασημότερος Γάλλος ἠθοποιός, ὁ ἔξοχος κωμωδὸς Κοκλὲν ὁ Πρεσβύτερος. Ἡ ἀπόλεια διὰ τὸ θέατρον εἶνε ἀπὸ τὰς μεγάλειτάς, ἰδιαίτερος δὲ ὀδυνηρὰ διὰ τοὺς Γάλλους, ἀπὸ τοῦ θεάτρου τῶν ὀποιῶν τὸ ὄνομα Κοκλὲν ἐκλείπει, διότι καὶ ὁ νεώτερος Κοκλὲν ὅστις διήρχετο τὰς ἡμέρας τοῦ ἐντὸς φρενοκομείου ἀπέθανε μετὰ μίαν ἐβδομάδα ἐκ τῆς θλίψεως διὰ τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ του.

★

Ὁ ἀποθανὼν ἦτο υἱὸς ἀρτοποιοῦ, ὅστις ἐστήριξε μεγάλας ἐλπίδας ἐπὶ τοῦ υἱοῦ του διὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀρτοποιοῦ. Βλέπων αὐτὸν δραστήριον καὶ ἐργατικὸν ἔλεγε:

— Εἶνε πρώτης τάξεως ἐργατικός!... Ὡὰ πάη μπροστά.

Ἄλλ' ὁ Κοκλὲν ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ, ἔστεργε νὰ συνεχίσῃ τὸ πατρικὸν του ἐπάγγελμα.

Ἀπελπισθεὶς νὰ πείσῃ τὸν πατέρα του ἀφῆκεν ἕνα βράδυ, ποῦ ἔμενε μόνος εἰς τὸν φούρνον, μίαν ὀλόκληρον φουρνιά ψωμιῶν νὰ καίῃ. Τὸ γεγονός ἔκαμεν ἔξω φρενῶν τὸν γέρω Κοκλὲν καὶ τὸν ἠνάγκασε νὰ ἀπελπισθῇ ἀπὸ τὸν πρωτότοκον υἱόν του.

Ὅταν ὁ Κοκλὲν ἀφῆκε τὸ ἀρτοποιεῖον διὰ τὴν σκηνήν, ὁ πατὴρ του παρηγορήθη:

— Εὐτυχῶς μοῦ μένει ὁ μικρός! Αὐτὸς θὰ τὸν διαδεχθῇ!

Ὅταν ὅμως καὶ ὁ νεώτερος Κοκλὲν ἀνῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, ὁ γέρον ἀρτοποιὸς δὲν ἐπρόφθασε ν' ἀπελπισθῇ. Ἡ δόξα τοῦ υἱοῦ του τὸν παρηγόρησε πολὺ γρήγορα διὰ τὸ ναυάγιον τοῦ μέλλοντος τοῦ ἀρτοποιοῦ.

★

Ὁ Κοκλὲν ἀνῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν τὸ πρῶτον ἐν Βουλώνῃ, τῇ μητρικῇ του πόλει. Ἐπαίξε τρεῖς διαφόρους ρόλους τὴν αὐτὴν ἑσπέραν καὶ προὐκάλεσε μέγα ἐνδιαφέρον.

Οἱ γονεῖς του, οἵτινες παρευρέθησαν εἰς τὴν παράστασιν, ἔκλαιον καὶ ἠσπάζοντο τὸν υἱόν των.

★

Ὁ Κοκλὲν ἀπεχώρησε τῆς «Γαλλικῆς Κωμωδίας» κατόπιν ἔριδος πρὸς τὴν διεύθυνσιν καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἐπιστρέψῃ πλέον, παρ' ὅλας τὰς προσφορὰς, αἵτινες τοῦ ἔγειναν.

Ἐπὶ τέλους ἐβαρύνθη τὰς ἐνοχλήσεις. Καὶ εἰς τὸν τελευταῖον ἀπεσταλμένον εἶπε:

— Δὲν θὰ ξαναγύρισω ποτὲ εἰς τὴν Γαλλικὴν Κωμωδίαν. Ἐκεῖνοι ποῦ ἐλπίζουν τέτοιο πρᾶγμα, δὲν μὲ ξέρουν καλά!

★

Ὁ Κοκλὲν ἐπίσης δὲν ἠθέλησε ποτὲ νὰ δεχθῇ τὸ παράσημον τῆς Λεγεῶνος τῆς Τιμῆς.

— Γιατί; ἔλεγε. Δὲν τὸ θέλω. Ἐκεῖνοι ποῦ μὲ συγκινεῖ εἶνε ἡ ἐπιτυχία. Τί θέλετε νὰ τὸ κάμω αὐτὸ τὸ νεκρὸν σημεῖον δόξης.

★

Εἰς τὸ Λονδίνον ἦτο ὁ προσφιλέστερος τῶν ξένων ἠθοποιῶν. Εἰς τοὺς ρόλους τῶν κωμωδιῶν τοῦ Μολιέρου εἶχεν ἐν τῇ Ἀγγλικῇ πρωτεύουσῃ μεγάλους θριάμβους. Ἐλεγε δὲ περὶ τοῦ Ἀγγλικοῦ κοινοῦ:

— Εἴμεθα παλαιοὶ φίλοι μεταξύ μας. Δίδομεν ραντεβού κάθε χρόνον καὶ συναντῶμεθα τακτικά.

★

Ὁ Κοκλὲν ἀπὸ ἐτῶν διετελεῖ εἰς τακτικὴν ἀλληλογραφίαν μὲ τὸν Κάιζερ.

★

Ὁ Κοκλὲν εἶχεν ἐπισκεφθῇ πρὸ δεκαετηρίδων τὰς Ἀθήνας, παραστήσας τότε εἰς τὸ θέατρον τοῦ Μπού-

κουρα, ὀλίγον πρὶν ἢ τοῦτο κρημισθῇ. Ἄλλ' ὁ Κοκλὲν ἔφυγε δυσηρεστημένος, λέγων ὅτι οὐδέποτε συνήντησε παγερώτερον κοινόν.

Τὴν ἐντύπωσιν ταύτην ἀπεξημίωσε μετ' ὀλίγον ἡ Κων/πολις, διότι ὁ Σουλτάνος τῷ εἶπεν ὅτι θὰ τῷ δίδῃ 100 λίρας ἐκάστην φορὰν καθ' ἣν θὰ τὸν ἔκαμνε νὰ γελᾷ καὶ 100 λίρας καθ' ἣν θὰ διακρύβῃ. Ἐγέλασε δεκάκις ὁ Σουλτάνος καὶ δεκάκις ἔκλαυσε.

Τὴν ὑπέροχον τέχνην τοῦ Κοκλὲν αἱ Ἀθηναὶ ἐθαύμασαν καὶ πρὸ πέντε ἐτῶν, ὅτε ἔδωκε εἰς τὸ Βασιλικὸν θέατρον τὸν «Γαρτοῦφον», μίαν ἀπὸ τὰς μεγάλας δόξας του, τὸν «Ἀρχοντοχωριάτην», τὸν «Γαμβρόν τοῦ κ. Ποαριέ», τὰς «Κερατσίτσας» καὶ δύο πράξεις τοῦ «Συρανό».

★

Ὁ Κοκλὲν ἐδημιούργησε πλεῖστα ἐκ τῶν νεωτέρων ἀριστουργημάτων. Εἰς τὸν «Συρανό» καὶ τὸν «Ἀετιδέα» τοῦ Ροστάν ὀφείλει τὴν τελευταίαν του αἴγλην, ἐσχάτως δὲ ἀνέμενε νὰ διδάξῃ τὸ νέον ἔργον τοῦ Ροστάν, τὸν «Chanteclair», τοῦ ὁποίου ἡ τετάρτη καὶ τελευταία πράξις τῷ εἶχε παραδοθῆ τισὶς ἡμέρας πρὸ τοῦ θανάτου ὑπὸ τοῦ ἰδίου Ροστάν, ἐπὶ τούτῳ μεταβάντος εἰς Παρισίους.

Ὁ Κοκλὲν τῇ διαταγῇ τῶν ἰατρῶν του μετέβη εἰς τὸ «Ἀσυλον τῶν ἠθοποιῶν», τὸ ὅποιον αὐτὸς εἶχεν ἰδρύσει, διὰ νὰ ἀναπαυθῇ ἐπὶ τρεῖς ἐβδομάδας, καὶ νὰ μελετήσῃ τὴν τελευταίαν ταύτην πράξιν.

Μὲ τὸ χειρόγραφον ἀνὰ χεῖρας ἀπέθανεν ἐξ ἐμβολῆς. Ἐπὶ τρία-τέσσαρα ἔτη ἀπεσπότηζε στίχον πρὸς στίχον τὸ ἔργον καὶ εἰς τὰς παραμονὰς τῆς παραστάσεως — ἴσως τοῦ τελευταίου τοῦ θριάμβου — ἀπέβησεν.

★

Εἶνε μεγάλη ἡ κατάπληξις τῶν Γαλλικῶν ἐφημερίδων ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ Κοκλὲν. Ἡ «Πρωΐα» ἀνήγγειλε τὸν θάνατον ὑπὸ τοὺς ἐξῆς τίτλους: «Ὁ Κοκλὲν ὁ πρεσβύτερος ἀπέθανε. Δὲν θὰ παραστήσῃ τὸν «Σαντεκλέρ». Ἄφ' ἑτέρου ζητεῖ ἀμέσως τὰς γνώμας τῶν συναδελφῶν του. Ὅλοι πλέκουν στεφάνους ἐκ θαυμαστικῶν ἐπιθέτων. Μόνον ἡ Σωσάννα Δεπρὲ ἀπαντᾷ τὸ ἐξῆς λακωνικώτατον:

«Ὁ θάνατος τοῦ κυρίου Κοκλὲν μὲ ἀφίνει ἐντελῶς ἀδιάφορον».

Ἡ Σάρρα Βερνάρ ἐρώτηθεῖσα κατὰ τὴν ἐκ Μιλάνου διέλευσίν της περὶ τοῦ Κοκλὲν ἀπήντησε.

— Ὁ θάνατός του μὲ ἔθλιψε πολὺ, διότι ἦτο πράγματι τέλειος ἄνθρωπος. Δὲν εἶχε κανὲν ἐλάττωμα. Μόνον ἀπὸ προτερήματα ἦτο γεμάτος.

★

Ὁ Ροστάν, ὁ συγγραφεὺς τοῦ «Συρανό» καὶ τοῦ «Σαντεκλέρ», ἔσπευσε νὰ μεταβῇ πλησίον τοῦ νεκροῦ μετὰ τῆς συζύγου του. Τὸν ἠσπάζει κλαίων καὶ ἀνεχώρησε βαθύτατα συγκεκνημένος.

Κάποιος τὸν ἠρώτησε περὶ τοῦ «Σαντεκλέρ», τοῦ ὁποίου ἡ παράστασις ἐματαιώθη ὡς ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ πρωταγωνιστοῦ.

— ὦ! Ἀφήσατε τὸν «Σαντεκλέρ». Οὔτε νὰ σκεφθῶ περὶ αὐτοῦ δύναμαι μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κοκλὲν!

★

Τὴν κηδείαν τοῦ Κοκλὲν παρηκολούθησαν 3,000 ἄνθρωποι. Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Πόντ ὦ Ντάμ ὠμίλησεν ἐκτὸς ἄλλων καὶ ὁ Ροστάν.

★

Ὁ Κοκλὲν ἀφίνει περιουσίαν διότι ὑπῆρξεν οἰκονόμος, καὶ υἱὸν δραματικῶν ἠθοποιῶν.

