



ΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΓΚΡΕΚΟ

ΟΙ θρυμασται τοῦ Γκρέκο εὐρίσκονται εἰς συγγίνησιν. Ἡ παλαιὰ Παναγοθήκη φιλοξενεῖ ἀπὸ τινος καὶ ἀνεόν» ἔργον του — μίαν θαυμασίαν εἰκόνα τῆς «Ἀγίας Παρθένου» Ἐτσι ἐκδηλώνεται πλεονέκτηρα ἢ τεχνοτροπία του καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ γνωρίσῃ κάπως τὸν μυστικοπαθῆ ἐκεῖνον ζωγράφον τοῦ Τολέδου.

Ἡ Ἰσπανικὴ σχολὴ ἤδη ἀντιπροσωπεύεται πλήρως μὲ τοὺς κυριωτέρους διδασκάλους τῆς. Μεταξὺ αὐτῶν λαμβάνει τὴν πρωτεύουσαν θέσιν ὁ Γκρέκο μὲ τοὺς τρεῖς πίνακές του, ποὺ δείχνουν ὅλην τὴν δύναμιν τῆς πρωτοτύπου ἐκφράσεώς του.

Τὸ ἐτοποθέτησαν ἐκεῖ, ποῦ ἦτο τὸ πορτραῖτο τῆς βασιλείσσης τῆς Ἰσπανίας, Μαρίας Λουίζης, ἓνα ἀπὸ τὰ καλύτερα ἔργα τοῦ Γκρέκο. Καὶ αὐτό, διὰ νὰ εἶνε πλάι στὴν περίφημην εἰκόνα τοῦ «Ἀγίου Ἰακώβου τοῦ προσκυτέρου», διὰ τὴν ὁποίαν ὁ Μωρὶς Μπαρρὲς ἔκανεν ἀληθινὴν ἀποκάλυψιν εἰς τὸ βιβλίον του διὰ τὸν Γκρέκο. Ἐτσι εὐρίσκεται ἀντίκρου στὸν σκοτεινὸν ἐκεῖνον ἄνθρωπον, τὸν τυλιγμένον μὲ τὸν βαθυπράσινον μανδύαν του, ἀπ' τὸν ὅποιον βγαίνει ἓνα μεγάλο, ἀκνόνιστο χέρι εἰς μίαν ζέστ ἐνὸς τεραστίου ἐρωτηματικοῦ, ἐνῶ τὸ ἄλλο κρατεῖ τὸ βιβλίον, ποῦ φαίνεται στὸ μισοφωτισμένο φόντο σὰν μίαν τραγικὴν εἰρωνείαν τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας...

Τὸ νέον αὐτὸ ἔργον ἀποτελεῖ μίαν ζωηρὰν ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ἄλλο. Δὲν ἔχει ἐκεῖνο τὸ βαρὺ ποῦ πιέζει τὴν ψυχὴν μας μπροστὰ σὲ κάθε εἰκόνα του μὲ τὴν παράξενον φόρμα τῆς καὶ τὰ ἀλλόκοτα χρώματα. Ἐδῶ λὲς ὁ ζωγράφος εἶχε μίαν χαρούμενην στιγμὴν. Ἡ «Ἀγία Παρθένος» κάτω ἀπ' τὸ ἄσπρο πέπλο τῆς, μὲ τὰ σταυρωμένα, μακρουλά, λεπτὰ χέρια τῆς, προβάλλει ἀπ' τὴν παλιὰ κορνίζα μὲ τὰ ξυλογλυπτικὰ ἀγγελάκια, σὰν μίαν Βυζαντινὴν Παναγίαν. Ἡ ἴδια ἀπλότης χρωματισμοῦ, ποῦ ἐξαπατητικῶς καὶ ἐκείνους. Κυττάζει μὲ τὰ μεγάλα, ἐκστατικὰ μάτια τῆς, σὰν νὰ ἤθελε κάτι νὰ δῇ μὲς

τὴν ψυχὴν μας. Καὶ εἰς τὴν ἔντασιν αὐτὴν μεγαλώνουν τόσο, ποῦ γίνονται ὑπερφυσικά! Εἰς τὰ χεῖλη τῆς πλανᾶται ἓνα ἀόριστον, αἰνιγματικὸν χαμόγελον. Ὅλα δὲ αὐτὰ μὲ τὸ πράσινον φόρεμά τῆς, τὸ ὑποβλητικὸ χρῶμα αὐτό, ποῦ τόσο ἤρεσκεν εἰς τὸν Γκρέκο, δίνουν κάποιαν γοητείαν καὶ μᾶς, κάνουν νὰ τὴν κυτᾶμε ἀχόρτατα.

Εἶνε ὁ συνήθης γυναικεῖος τύπος, ποῦ εὐρίσκεται εἰς τοὺς πίνακές του. Δὲν ἔχει ἐκεῖνη τὴν ποικιλίαν τοῦ Ροῦμπενς, ποῦ ἔκλεισεν εἰς τὰ ἔργα του ὁλόκληρον κόσμον ἀπὸ γυναικεῖα σώματα, σπαρταροῦντα ἀπὸ ζωὴν. Ὁ κύκλος τῶν γυναικῶν τοῦ Γκρέκο εἶνε περιορισμένος. Θὰ ἔλεγε κανεὶς, πῶς δὲν ἐγνώρισε τὴν γυναικίαν!

Τὸ βλέπομεν εἰς τὴν «Γύμνωσιν τοῦ Χριστοῦ» τὸ ἄλλο ἔργον του, ποῦ εὐρίσκεται εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ διδασκάλου Τισιανοῦ. Εἰς τὴν συνθετικὸν αὐτὸν πίνακα — ἓνα ἀριστοτεχνικὸν ποίημα μὲ χρώματα — εὐρίσκονται τρεῖς γυναικεῖα πρόσωπα — ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰς γυναικας τοῦ Εὐαγγελίου...

Καὶ αἱ τρεῖς ἔχουν τὴν ἴδια φόρμα, ἐκεῖνο τὸ παράξενον ὠσειδὲς σχῆμα τοῦ προσώπου. Ὁμοιάζουν τόσο, σὰν νὰ εἶνε χυμένες στὸ ἴδιο καλοῦπι! Μόνον, ποῦ οἱ χιτῶνες των διαφέρουν κατὰ τὸ χρῶμα, μὲ τὸ ὅποιον ὁ Γκρέκο ἐκφράζει καὶ ἓνα διαφορετικὸν αἶσθημα. Εἰς τὸ ἴδιον στυλ εἶνε καὶ ἡ «Ἀγία Παρθένος». Τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ τῶν γυναικῶν του φαίνονται καθαρὰ στὴν νέαν αὐτὴν εἰκόνα του ποῦ εἶνε εἰς φυσικὸν σχεδὸν μέγεθος μπουστου. Ἡ τεχνοτροπία τῆς προξενεῖ κατάπληξιν. Ἐν καὶ τόσο παλαιόν, φαίνεται ἀληθινὰ μοντέρνο. Ὁ ζωγράφος ἐκεῖνος ἔβλεπεν ἀπὸ τόσο μακρὰ.

Ἡ Παναγία τοῦ Γκρέκο δὲν ἔχει καμμίαν ὁμοιότητα μὲ τὰς τότες τῆς ἐποχῆς του. Δὲν εἶνε ἐκεῖνη ἡ ἐξειδανικευμένη Μαντόνα τοῦ Ραφαήλ, οὔτε ἡ τοῦ Μουρίλλου, ποῦ τὴν ἀνέβασε στὸν οὐρανὸν τοῦ τεραστίου πίνακός του μὲσα

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

σὲ μίαν ἀποθέωσιν ἀπὸ τὰ πειρὸ φωτεινὰ χρώματα.

Ὁ Γκρέκο ζητοῦσε νὰ ἐκφρασθῇ μ' ἓνα δικό του τρόπο, ποῦ εἶνε τὸ μυστικὸν τῆς Τέχνης του. Ἡ Παναγία του εἶνε χωρὶς κανέναν φωτοστέφανον. Ἐνα φτωχικὸ κορίτσι τῆς Ἰσπανίας, ποῦ ὁ δυνατὸς ἥλιος τῆς πατρίδος της ἔδωκε στὸ ὠραῖο πρόσωπό της ἐκεῖνο τὸ μελαψό, γλυκὸ χρῶμα, μὲ τοὺς μεγάλους μύρους γύρους τῶν μελαγχολικῶν ματιῶν της. . Οἱ ζωγράφοι τῆς Παλαιᾶς Γερμανικῆς σχολῆς ἔκαμαν τὴν Παναγίαν των, σὰν μιὰ ροδοκόκκινη πατριώτισσάν των. Διὰ τὸν Γκρέκο δὲν μπορούσε νὰ ἦτο ἄλλοιῶς! Ἔτσι τὴν εἶδαν τὰ ἔκπληκτα μάτια του! . . Μέσα σὲ τόσες Παναγίες, ποῦ προβάλλουν ἀπ' τὴς βαρεῖες, πολύτιμες κορνίζες των, ἡ νέα αὐτὴ κρατεῖ τὰ σιγήπτρα. Αὐτὸ τοῦλάχιστον ὑποστηρίζουν οἱ θαυμασταί του. Καὶ εἶνε τόσον πολλοί!

Ἦτο νὰ προστεθῇ ἀκόμα μία πληγὴ στοὺς δυστυχεῖς ἐπισκέπτας τῆς Πινακοθήκης. Ἔως τῶρα εἴχαμε τοὺς περιέργους τύπους τοῦ Schwabing μὲ τὸν πλατύγυρον πῆλόν των καὶ τὴν πλατυτέραν ἀκόμη κοιλίαν των—προωρισμένην ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν διοχέτευσιν τῆς μύρας τοῦ Μονάχου—ποῦ ἔρχονται ἀπὸ τόσο μακρὰ, χρόνια τώρα καὶ ἀκριβῶς τὴν ἴδιαν ὥρα, γιὰ νὰ

ἴδουν τὸν φίλον των Ἀλφρέδον Ντύρερ μὲ τὴν ἀσκητικὴν του περιβολήν. Τώρα ἔχουμε καὶ αὐτούς! Καὶ τὸ κακὸν εἶνε ἀθεράπευτον. Εἶνε οἱ ἄρρωστοι, ποῦ τὸ μικρόβιον τῆς ἀρρώστειας των δὲν μπόρεσαν ἀκόμα νὰ εὔρουν οἱ ψυχίατροι! Παράξενον δέ, πῶς δὲν ἀφιέρωσι καὶ γι' αὐτοὺς ὁ Μάξ Νορντάου κανένα ξεχωριστὸ κεφάλαιον στὸ γνωστὸν του βιβλίον!

Οἱ κύριοι αὐτοὶ δὲν ἐννοοῦν νὰ τὸ κουνήσουν ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ὄλας τὰς εὐγενικὰς συστάσεις καὶ παρακλήσεις τῶν φυλάκων. Κάθε ἡμέραν ἀνακαλύπτουν καὶ μίαν «χαρκτηριστικὴν» λεπτομέρειαν... ἄγνωστον μέρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης! Σπεύδουν δὲ ἀμέσως νὰ τὴν σημειώσουν εἰς τὰ καρνέ των μ' ἓνα τέτοιον θρικυβευτικὸν ὄφρα, ποῦ ἴσως δὲν θὰ εἶχε καὶ ὁ Κολόμβος, ἔταν ἀνεκάλυπτε τὴν Ἀμερικὴν! Ἐκδηλώνουν τὸν θαυμασμόν των ποιικιλοτρόπως καὶ εἰς ὄλας τὰς γλώσσας τῆς ὑψηλίου. Εἶνε ἔτοιμοι νὰ προσκυνήσουν τὴν νέαν των Παναγίαν ἀκόμα καὶ νὰ κόνουν τὸν σταυρόν των—ὁ καθένας ἐνοεῖται μὲ τὸν δικό του τρόπο, σύμφωνα ἄλλως τε μὲ τὸ δόγμα ποῦ πρῆσβευε! — ἀπαράλλακτα, ὅπως θὰ . . . ἐσταυροκοπήθη καὶ ἐκεῖνος, ποῦ εἶδε πρῶτος ἔργον τοῦ Γκρέκο, προτοῦ εἴπει τὴν ἀμίμητον ἐκείνην φράσιν!

Μόναχον

Γ. Α. Β.

Α Ν Τ Ι Λ Α Λ Ο Ι

ΜΟΥ ΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ

Μία ἀγγλικὴ ἐφημερὶς ἐνήργησεν εὐρεῖαν ἀνάκρισιν περὶ τοῦ ἂν ἡ μουσικὴ παρατείνει τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν. Τὸ πόρισμα εἶνε ὅτι ἡ μουσικὴ σμικρύνει τὸ ὄριον τοῦ βίου.

Ὁ Σοῦμπερτ ὅστις ἀφῆκε τὸσφ μεγάλην συλλογὴν μελωδιῶν ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 31 ἐτῶν. Ὁ Μότσαρτ εἰς ἡλικίαν 35 ἐτῶν.

Εἰς τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐσδέσθη καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Μπελλίνι. Ὁ Μπιτζί ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 37 ἐτῶν.

Ὁ Μέντελσον ἔφθασε τὸ 38ον. Ὁ Σοπὲν δὲν ὑπερέβη τὸ 39ον. Ὁ Βέμπερ ἐξέπνευσε τὸ 40όν. Ὁ Σοῦμαν τὸ 46ον.

Εἰς τὴν ζωὴν τῶν μουσικῶν ὑπῆρξαν καὶ ἐξαιρέσεις.

Ὁ Βέρδης ὅστις ἔφθασε τὸ 90όν, ὁ Σαλιν Σάνς τὸ 85. Ἄλλ' αἱ ἐξαιρέσεις ὡς γνωστὸν ἐνισχύουν τὸν κανόνα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Εἰς τὰς Ἠνωμένους Πολιτείας ὑπάρχουν, ὡς

γνωστὸν, σχολαὶ δημοσιογραφίας. Ἡ σπουδαιότερα ἐξ αὐτῶν εἶνε ἡ τῆς Νέας Ὑόρκης, ἣτις διευθύνεται ὑπὸ τοῦ δημοσιολόγου Τζέιμς Γκράντυ. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦ πολέμου εἰς τὴν Δημοσιογραφικὴν ταύτην Σχολὴν ἐφοίτησαν καὶ πλεῖσται γυναῖκες, πολλαὶ τῶν ὁποίων ἠδουκίμησαν. Αἱ Ἀμερικανικαὶ Σχολαὶ Δημοσιογραφίας ἀποτελοῦν παραρτήματα Πανεπιστημιακά. Ἐκάστη Σχολὴ εἶνε ὀργανωμένη ὡς σύνταξις ἐφημερίδος. Ὁ διευθυντὴς κανονίζει τὸ ἡμερήσιον πρόγραμμα καὶ ὀρίζει τὴν ἐργασίαν ἐκάστου. Ἄλλοι ἐξαπολύονται διὰ ρεπορτάζ, ἄλλοι ὀφείλουσι νὰ παρευρεθοῦσι εἰς διαλέξεις, ἐορτάς, διαδηλώσεις, ἄλλοι νὰ συντάξουν τὰ ἄρθρα κλπ. Πολλαὶ εἰδήσεις λαμβανόμεναι τηλεφωνικῶς καταστρώνονται ὑπ' ἄλλων «σπουδαστῶν τῆς Δημοσιογραφίας». Ὁ διευθυντὴς ἐπιβλέπει ὅλην αὐτὴν τὴν ποιικίλην ἐργασίαν καὶ καθοδηγεῖ. Ἀπαξ τῆς ἐβδομάδος ἐκδίδεται ἐν φύλλον ἐφημερίδος, πραγματικὸν τὴν φορὰν αὐτὴν. Ἡ Σχολὴ ἔχει παραρτήματα φωτογραφικόν, σιγγογραφεῖον κλπ. Κατέχει μεγάλην βιβλιοθήκην καὶ συλλογὴν φωτογραφιῶν ὅλων τῶν προσωποικότητων τοῦ κόσμου. Ἡ ἐκπαί-