

ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΣΕΝΤΣΗ



MΕΡΙΚΑ ποιήματα που είχα γράψει στήν πρώτη μου ήλικια καὶ που κράτησα κρυμμένα, τώρα μου ζήτομν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Άφοῦ τὰ ἔξετασα καλέ, εἴδα πῶς ἔχουν κι' αὐτὰ ἔνα κάποιο δικαίωμα νὰ μου γυρεύουν λίγο φῶς, ἐνῷ βγῆκαν ἀπὸ τὴν ψυχή μου κι' ἀπὸ τὸ νοῦ μου γιὰ νὰ κηρύξουν τὴν ἀλήθεια, νὰ ὑψώσουν τὴν ἀρετή, νὰ στιγματίσουν τὸ ἔγκλημα καὶ νὰ δείξουν τὴν ἀνταρσία τους σὲ μιὰ ἐποχὴ που ή ποίησις εἶχε ἀγκαλιάσει τὸ φέμα καὶ τὴν ὑπερβολὴ καὶ ή καθαρέψουσα ἔκανε τὰ πλειὸν μεγάλα της ὄργα.

Δημοσιεύουμε αὐτὰ τὰ ποιήματα μὲ τὴν συνάσθησιν ὅτι προσφέρομε κάτι στοῦ ἥλιου τὸ φῶς. Ή ἀγάπη καὶ ἡ λατρεία στὴν ποίησι καὶ στὴ τέχνη, μᾶς κάνει νὰ λησμονοῦμε τοὺς πόνους μας, καθὼς καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ περιβάλλον μας καὶ στὸν τόπο στὸν ὅποιο ζοῦμε, που ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς παρουσιάσῃ ἔνα ἄλλο εἰδὸς στὰ γράμματα, τὴν καμικὴ κριτική, δημιουργὸς τῆς ὕποικης εἶνε ὁ ἀγένειος κριτικὸς που γράψει σ' ἔνα πραγματικὸς σοβαρὸ περιοδικὸ ὅπως εἶναι τὰ «Παναθήναι». Τοῦτο ἵσως γίνεται γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἡ ἀναλογία τῶν ἀντιθέσεων.

Τὸ ποίημα αὐτὸν εἶνε μία πρόποσι που κάνει ὁ Φραγκίσκος Τσέντσης μὲ τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ του, που τοῦ τὸ πηγαίνουν νεκρό. Ή οἰκογένεια αὐτὴ εἶνε γνωστὴ ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα του Guerraggi «Beatrice Cenci» καὶ ἀπὸ τὴν τραγῳδία του Shelley που φέρει τὸν αὐτὸν τίτλο. Ήθέλησα νὰ παρουσιάσω τὸν πλειό θηριώδη πατέρα που νὰ ἔζησε ποτὲ στὴ γῆ, νὰ τοῦ δώσω τὸ ἔνδυμα τῆς πλειό μισητῆς ὑποκριτίας καὶ νὰ δείξω σὲ ποιὸ σημεῖο ἡ θυμητουργὸς φύσις σπρώχνει τὴν ἀνθρώπινη θηριωδία γιὰ τοὺς ὑψηλούς της σκοποὺς καὶ γιὰ τὰς μεγάλας της ἀντιθέσεις.

Στέφ. Μαρτζώκης

134

"Ἐλάτε δῶ σιμά μου,
Συντρόφοι, γιὰ νὰ κλάψετε
Μ' ἐμένανε μαζί,
Ζητῶ στὴν συφορά μου,
'Στὴν δυστυχία ποὺ μ' ἔβρηκε
Παρηγοριὰ κρυφή.

"Ἄγαπητοί μου φίλοι
Τὸ δάκρυ θάχω πάντοτε
Μόνη μου σύντροφιά.
Τὰ μαραμένα χείλη
Θ' ἀνοίγουν γιὰ νὰ βγαίνουνε
Παράπονα πικρά.

Καὶ πῶς νὰ μὴ νεκρώσω
Ποῦ τὸ παιδί μου κοίτεται
Στὰ μάτια μου νεκρό!
Πιάδετε με νὰ σιμώσω
Νὰ τοῦ προσφέρω δύστυχος
"Ενα φιλί πικρό.

Στὸ στόμα του δὲν βγαίνει
Μιὰ λέξη καὶ τὸ μάτι του
Μένει στὸ φῶς βουβό!
Τοῦ ἥλιου τὸ φῶς δὲ φθάνει
Τὰ βάθη ἐκεία ποῦ φωτίζε
Τὸ μάτι τὸ γλυκό.

Καὶ πῶς νὰ μὴ λυποῦμαι
"Οπου τὸ αἷμα χύνεται
Σὰ νάτανε κραδί!
Γεμίστε νὰ πιοῦμε
Γεμίστε τὰ ποτήρια σας
Πρὶν τὸ ρουφήξῃ ἢ γῆ.

Καλλίτερα, παιδί μου.
Νὰ τὸ ρουφήξῃ δέ γέροντας
Ποῦ σῶδοσε ζωή,
Νὰ λάβῃ τὸ κορυτό μου
Τὴν δύναμι ποῦ σύντηκε
Μ' ἐδένανε μαζύ.

Γλυκὸ σὰν τὸ φίλι του
Ποῦ μάχυνε στὰ στήθη μου
Τὴν πλειό σεμνὴ χαρά,
Δαμπρόδ σὰν τὴ ψυχὴ του
Καὶ σὰν τὰ μαῦρα μάτια του
Ποῦ βλέπετε κλειστά.

Γεμίστε τὸ ποτήρι
Νὰ κάμουμε μιὰ πρόποδι
Στὸ θάνατο μπροστά
'Η γῆ τὸ σῶμα ἀν φθείρῃ,
Τ' ἀγγελικὸ τὸ αἷμά του
Θὰ τρέχῃ στὴν καρδιά,

Καὶ πάντα θὰ μᾶς σπρώχνῃ
Στὰ πλειό μεγάλα αἰσθήματα
Τ' ἀπέραντου οὐρανοῦ,
Μακρού ἀπὸ μᾶς θὰ διώχνῃ
Τὰ μίσια, τὴν ἐκδίκησι,
Τὴν καταχνιὰ τοῦ νοῦ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ