

χωροῦσιν ὑπὸ τὴν ἠδύλαλον τῶν παιάνων ἰαχὴν καὶ τῶν διθυράμβων ἢ ἀπήχους διασκεδάννυται ἀνά τὴν κλεινὴν πόλιν, καθ' ἣν στιγμὴν εἰς τὰ ὕψη τῆς Κεκροπίας μίαν λάμπει περιβάλλει τὸν Παρθενῶνα, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανίου τούτου φωτός, ἡ βασιλικὴ ἐπιφαίνεται ἰδέα.

Εὐώδης καπνὸς πληροὶ ἀρωμάτων, τὰς ψαλλούσας Ἀθῆνας, παρὰ τὰς ἐστίας στέφανοι ῥόδων καὶ μυρσίνης, κισσοῦ καὶ τῶν εἰσὶ κατατεθειμένοι, κλάδοι δὲ φοινίκων, εἰσὶν ἐσκορπισμένοι περὶ τοὺς ἀχνίζοντας βωμούς. Χορεῖαι μουσοπόλων ἄδουσι καὶ ἀναξίφορμιγγες ὕμνοι συμ-

μίγνυνται μετὰ τῆς βοῆς τοῦ εορτάζοντος λαοῦ.

Ἡ δεμνὴ λιτανεὶα βαίνει ἠέρα πάντοτε καὶ ἀνέροχεται πρὸς τὸν ἱερὸν βράχον, θεσπεσία γυμνότης τῆς τέχνης πᾶννηγίζει καὶ ὁ πανάκρυντος πέπλος, ὡς ἀπαθροάπτουσα πορφύρα, κομίζεται ὅπως περιβάλλῃ τὴν ἐστεμμένην ἐκείνην πολιοῦχον. Τότε αἱ Ἀθηναῖοι ἀντιπροσωπεύουσι τὸν κόσμον ὅλον πρὸ τῆς Σοφίας, καὶ τὰ Παναθηναῖα νομίζει τις ὅτι παρελαύνουσι πρὸ τῆς Οἰκουμένης, ἵνα ἐμψυχώσασιν ταύτην ἐξ ὀνόματος ἐκείνης.

ΑΛΚΥΩΝ

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ



ΙΧΑ ἓνα φίλον—Σθῶσε, Θεέ μου, τὴν θερμὴν ψυχὴν του! Δι-τι πρὸς τί θά τὴν ἀφήσης θερμὴν εἰς τὴν ψυχρὰν καὶ μεμακρυσμένην χώραν, ὅπου εὐρίσκεται τώρα παρὰ τὴν θέλησίν του;

Σθῶσε, Θεέ μου, τὴν ψυχὴν του! Διότι ἐκεῖ κάτω τίποτε δὲν θά φωτίσῃ. Ἡ φλόξ τῆς ψυχῆς του δὲν θά διαλύσῃ τὰς χιτῶνας τῶν παγωμένων ἐκείνων ἐκτάσεων.

Καὶ τὰ μαῦρα νέφη τῆς λύπης καὶ τῆς ἐρημίας δὲν θά διαλυθοῦν ὡς ἐξατμίζεται ὁ καπνός, τῶν ὁποῖων ἀναδίδει ἡ φλόξ...

Εἶχα ἓνα φίλον... Ἦτο ἀκόμη νέος, ὅταν ἐξηφανίσθη μίαν φορὰν ἐξεκίνησε διὰ νὰ ἔλθῃ πρὸς ἐμέ, ἄλλ' ἠγάπα πολὺ τοὺς στενοὺς δρόμους καὶ πρὶν φθάσῃ μέχρι ἐμοῦ, ἠναγκάσθη νὰ ἀναχωρήσῃ διὰ τὸ μέρος αὐτό, εἰς τὸ ὅποιον ἀκόμη εὐρίσκεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅποιον, βεβαίως, δὲν θά ἐπανέλθῃ πλέον.

Ἐζη μετὰ τῆς γηραιᾶς μητρός του, ἡ ὁποία τότε ἦτο ἐξήκοντα τριῶν ἐτῶν. Ὁ θάνατος τὴν παρεφύλαττεν ἀπὸ τότε μίαν ἡμέραν λοιπὸν ἔλαβον δύο ἐπιστολάς. Ἡ μία μου ἀνήγγελλεν, ὅτι ὁ φίλος δὲν θά ἔλθῃ πλέον εἰς τὴν οἰκίαν μου, καὶ ἡ ἄλλη—ἦτο τῆς μητρός του—μὲ ἠρώτα εἰάν ἦλθεν ὁ φίλος μου.

Ἡ μητέρα του μὲ παρεκάλει νὰ διαφωτίζω τὴν ψυχὴν του, νὰ τὸν ἐπιβλέπω καὶ νὰ γράψω πῶς διηχόμεθα τὰς ὥρας μας καὶ πῶς ἦτο ὁ υἱός της...

Ἀνέγνωσα ἐπ' ἀνεῖλημμένους τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν. Ἐβλεπον πρὸ ἐμοῦ τὴν εἰκόνα τῆς μητρός ταύτης, τὴν ὁποίαν ἐγνώριζον καὶ ἡ ὁποία, ἀσθενής, ἐξημετημένη, πάσχουσα, εἶχεν εἰς τοὺς γλυκεῖς ὀφθαλμούς της μίαν λάμπιν ἀνεκφράστου, στοργῆς διὰ τὸν υἱόν της. Ἡ μόνη ἐλπίς καὶ ὁ μόνος σκοπὸς τῆς ζωῆς της ἦτο ὁ υἱός της. Αἱ μόναι σκέψεις της ἦσαν περὶ τοῦ πῶς θά εὐτυχήσῃ ὁ υἱός της.

«Πρέπει νὰ τὴν γράψω τὴν ἀλήθειαν», εἰσέθεθην. «... Ὑπάρχει μίαν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶνε ἀναγκαῖα διὰ τὸν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία καθορίζει τὴν καρδίαν ἀπὸ τὰς κηλίδας καὶ τὰς προσβάλας τοῦ αἵματος, ἡ ὁποία εἶνε ἡ εὐγενὴς ἀλήθεια!»

... Καὶ ὑπάρχει μίαν ἀλήθεια, ἡ ὁποία, ὅμοια μὲ πέτραν, πίπτουσα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐνὸς ἀνθρώπου, φονεύει εἰς αὐτὸν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ζωῆς. «Ὅς ἀποθάνῃ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια!»

Ἐάν ἔλεγον εἰς τὴν μητέρα, ὅτι ὁ υἱός της ἀπο-

λέσθῃ διὰ παντός, θά τὴν ἐφόρευον, ὅπερ θά ἦτο τὸ καλλίτερον... Ἐάν οὕτως δὲν ἀπέθνησκεν ἀπὸ αὐτὴν τὴν φρικτὴν καὶ ὀδυνηρὰν ἀλήθειαν, ὅλη ἡ ζωὴ της θά κατεστρέφετο καὶ αἱ τελευταῖαι ἡμέραι τοῦ βίου της θά ἐδηλητηραῖζοντο ἀπὸ μίαν ἀφόρητον λύπην, ἀπὸ μίαν περὶ τὴν καὶ σκληρὰν ἀπελπισίαν. Ἐπὶ εἰκοσὶν ὀκτὼ ἐτη ἐργαζομένη καὶ στερομένη, ἀφιέρωσε τὴν λατρείαν της εἰς τὸ τέκνον της, τὸ ὅποιον τῆς ἀνηρέπαγῃ πρὸ τοῦ θανάτου της. Ἦτο ἡ μόνη πορηγορία της τὸ παιδί αὐτὸ καὶ ἦτο εὐτυχεμένη, διότι ἤξευρε ὅτι τὸ τέκνον ἐμεγάλωσε, καὶ διότι ἐπίστευεν ἀδιστακτικῶς, ὅτι ἀνεῖς τῆς συνδρομῆς τῆς μητρός του ἠδύνατο ν' ἀποδοθῇ πλέον εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ βίου. Ἦτο βεβαία, ὅτι ὁ υἱός της θά ἐνίκα ἐν τῇ κοινωνικῇ βιοπάλῃ. Καὶ νὰ τῆς πῶ ἐγὼ ὅτι ἐνίκησθῃ!

Ὅχι, καλλίτερον ἦτο νὰ ψευθῶ. Ἐπὶ τρεῖς μῆνας, μέχρι τοῦ θανάτου της, τῆς ἔγραφον ἐπιστολάς, ἀπομιμούμενος τὸν γραφικὸν χαρακτῆρα τοῦ υἱοῦ της καὶ ἀρχίζων πάντοτε μὲ τὰς λέξεις:

«Πολυαγαπημένη καὶ προφιλεστάτη μου μητέρα». Μοῦ ἀπήντα πάντοτε μετ' ἐκφράσεως ἀποπνεύσεως ὅλην τὴν μητρικὴν στοργὴν της. Τῆς ἔγραφον, ὅτι ἔζων πολὺ καλά, ὅτι αἱ ἐργασίαι πηγαίνουν πολὺ καλά, ὅτι ἐτήρουν τὰς συμβουλὰς της. Ἦμην πολὺ διαγυτικός καὶ πολὺ τρωφεὸς εἰς τὰς ἐπιστολάς μου. Καὶ ἡ ἀτυχὴς ἐπίστευεν ὅτι τῆς ἔγραφον ὁ υἱός της.

Πόσον ἦτο εὐτυχὴς! Μοῦ ἔγραφε: «Πολυαγαπημένον μου παιδί! Ποτὲ ἕως τώρα δὲν ἦσο τόσο καλὸς, ὅσω τώρα. Ἐκ βάθους καρδίας σ' εὐχαριστῶ, παιδί μου. Πλυκαίνεις τὰς τελευταίας στιγμὰς τῆς ζωῆς μου μὲ τοὺς ἀνεκτιμήτους θησαυροὺς τῆς ἀγνῆς καρδίας σου...»

Καὶ ἐγὼ διὰ νὰ τὴν εὐχαριστήσω τῆς ἔγραφον τρυφερώτερον καὶ ἔλεγον, ὅτι εὐτυχὴς εἶνε ἡ ζωὴ δι' ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔχει τοιαύτην ἀγίαν μητέρα. Μοῦ ἀπήντα ὅτι εὐχαριστός, εἶνε ὁ θάνατος, ὅταν ἔχῃ τις ἓνα υἱὸν τόσο ἀγαπητὸν καὶ φιλοστοργόν.

Καὶ ἀπέθανε πιστεύουσα εἰς τὴν εὐτυχίαν τοῦ υἱοῦ της, ἐνῶ ὁ δυστυχὴς νέος ἐγκλειστός εἰς μίαν ἀπομακρυσμένην φυλακὴν, ἀνεμνε τὴν μεταφορὰν του εἰς τὰς καταψύχους χώρας τῆς ἐξορίας!

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΚΟΡΚΥ

