

Ὁ Δε-Γουβερνάτης ὑπῆρξε πάντοτε ἐργάτης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ὠραίου. Πολλὰ καὶ σπουδαῖα εἶναι τὰ ἔργα τοῦ ἀκαταπενήτου τούτου λογίου. Ἡ γόνιμος διάνοιιά του καὶ αἱ ἐκτεταμένα γνώσεις του, παρήγαγον ἓνα πλῆθος πικίλων συγγραμμάτων, τὰ ὅποια καὶ ἀπλῶς διὰ νὰ ἀναφέρωμεν ἔχομεν ἀνάγκη μίᾳ στήλης τῆς «Πινακοθήκης». Τὸ σπουδαιότερον ὅμως, τὸ εὐγενέστερον καὶ τὸ χαρακτηριστικώτερον ἔργον τοῦ Δε-Γουβερνάτη εἶναι ἡ ἰδρυσις τῆς Ἑλληνολατινικῆς ἐταιρείας καὶ ἡ ἐκδοσις τῶν χρονικῶν

τοῦ ἑλληνολατινικοῦ πολιτισμοῦ. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο περικλείεται ὅλη ἡ μεγάλη ψυχὴ του, ἡ πολυμαθειά του, ἡ εὐγένεια τῶν αἰσθημάτων του. Εἶναι ἓνα ἔργον τὸ ὅποιον ἐδόξασε τὸ ὄνομά του. Ἡ εὐγενὴς αὐτῆ ἐπιχείρησις εἶναι πλήρης ιδεῶδους, πλήρης μελέτης ἱστορικῆς καὶ σεφῶν σκέψεων καὶ διὰ τούτο βαδίζει ἤδη τὴν ὁδὸν τῆς ἐπιτυχίας. Ἡ σκέψις ἄγει τὸν κόσμον.

Mens agitot molem.

Zákynthos

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

“LIGUSTRA CADUNT,,

Et s'il veut savoir pourquoi
la salle est deserte ?
— Montrez-lui la 'ampe étiente
et la porte ouverte . . .

M. Maeterlinck

Ὁ κρεβάτι εἶν' ἀδειανὸ
καὶ κάποιο περιμένει,
κάποιο ποῦ τὸν ἔκλεψαν
οἱ δικοὶ κ' οἱ ξένοι.

Πούχε μέσα στὴν καρδιά
κάποιο μεγάλο πόνον,
καὶ στὸ χῶμα κατέβηκε
διὰ νὰ κρύψῃ τὸ φῶς.

Διὰ νὰ κρύψῃ τὰ βάσανα
ταῖς τρικυμαῖς νὰ κρύψῃ,
τοὺς στεναγμοὺς, τὰ δάκρυα του
καὶ τὴ μεγάλη θλίψη.

Καὶ ἂν γυρεύουνε νὰ ἰδοῦν
τὸ δῶμα ἀγαπημένο
πὲς τοὺς πῶς βρίσκετε στῆ γῆ,
πῶς εἶναι πεθαμένο!

*

ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΙ

Εἰς τὸν Μ. Σιγοῦρον.

Στὴν κορυφὴν τὴν ἄσπιλη
σβύνετε ὁ ἥλιος κάθε βράδυ
κι' ἔχω διὰ μαῦρο σάβανο,
τῆς νύχτας τ' αὐλο τὸ μαγνάδι.

Ὅμοια κι' ἡ ζῆσις τοῦ ἀνθρώπου
γροῖγορα χάνεται, πεθαίνει,
κι' ἡ καρδιά ποῦ τὸν ἐλάτρευε
κυλάει στὸ χῶμα συντριμένη.

*

ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

I

Ἀντίκρου ἀπὸ τὴν πόρτα σοι
εἶχαν θαμμένο τ' ὄνειρό μου,

καὶ μὲς τὰ στῆθια μου ἐκοιμότουνα
καὶ μὲς τὸ λογισμό μου.

Καὶ τώρα ὅπου τὰ χρόνια τὸ ξανάβγαλαν
ἀπὸ τὸ μνήμα ὅπου τοῦ εἶχα στῆσι,
μὲς τὴν καρδιά μου, κάτι, κάτι ἀγροίκισα,
κάποιο παλνὸ ρυθμὸ νὰ ξαναζῆσι.

II

Θέλω νὰ κρύψω μέσα στὴν καρδιά,
τὴν ἀφάνταστη τοῦ νοῦ μου ἀνεμοζάλν,
νὰ ζητήσω στ' ἀπλέρωτα φιλιὰ
ὅ,τι δὲν βρισκῶ στὴ δική σου ἀγκάλν.

Νὰ ξεχάσω γιὰ λίγο τὰ παλιὰ
βάσανα, ποῦ μοῦ βαραίνουν τὸ κεφάλν,
καὶ νὰ βρῶ στὴν ἀτέλειωτη χαρὰ
τὴν ἴδονὴ τὴν αὐλν, τὴ μεγάλην.

Ἄν τέτοια μέρα κάποτε θαρθῆ,
ἂν ξανοίξω κ' ἐγὼ τὴν εὐτυχιά μου,
στὸ δρόμο τῆς ζωῆς μου νὰ βρεθῆ.

Καινούριο φῶς, θ' ἀστράφτη στὴ ματιὰ
κάθε πόθος μὲ μιᾶς θ' ἀνασθῆ, [μου
καὶ θὰ κτυπᾷ ὄλοχαρ' ἡ καρδιά μου.

Νεάπολις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ



Τὸ Ζάππειον