



Ἡ ὑψίφωνος Ἀρτεμὶς Κυπαρίσση εἰς τὴν «Μηρέϊγ».

## Ο ΠΟΙΗΤΗΣ



ΕΣΑ στὴν πλοῦσια κάμαρα συγγέονται λάμπεις ἀπὸ κατάχρυσα ἐπιπλα καὶ κατακόκκινα βελούδα. Κι' ὁ τρελλὸς αὐτὸς χορὸς ἀντανάκλαται περὶ παράξενος μέσα στὰ λαμπρὰ κάτοπτρα ποῦ φθάνουν περήφανα καὶ ὑψηλὰ ἕως τὰ μωσαϊκὰ τοῦ ταβανιοῦ.

Ἐστὶ μέση ἓνα μεγάλο τραπέζι μὲ χαρτιά,

χαρτιά, χαρτιά... ἄλλα χαρτιά ἄγραφα, ἄλλα γραμμένα.

Ὁ ποιητὴς καθιστὸς στὸ τραπέζι καὶ σκυμμένος, κρατεῖ τὴν πένα ἑτοιμὸς νὰ γράψῃ. Εἶνε μελαγχολικὸς, καὶ μὲ ὄψι σκοτεινὴ, νὰ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλειότερη ἀντίθεσι μπροστὰ στὰ πλούσια ρούχα του, μονολογεῖ, ὡσὰν ν' ἀποτίνεται σὲ κάποιον πλάσμα ποῦ μόνο αὐτὸς τὸ βλέπει.

Εἶνε τὸ μάτι του ἀφηρημένο καὶ ὑπερβολικὰ ἀνοιχτὸ σ' ὅτι βλέπει μπροστὰ του, σὰν ἀνθρώπου ποῦ τρελλάθηκε ἀπὸ κάποια μεγάλη ἐσωτερικὴ ἐπανάστασι.

Καὶ λέγει :

«... Ψυχὴ, δὲν μ' ἀπατᾷς παιά. Σ' ἐγνώρισα πολὺ καλά. Εἶσαι σὺ τὸ μόνον πράγμα ποῦ ἀκολουθεῖ πάντα τὸν ἴδιον δρόμον ποῦ ἄρχισε, εἴτε σὲ φῶτα κολυμβᾷ, εἴτε σὲ σκότος. Εἶσαι ὡσὰν τὸν

ἥλιο, ποῦ δὲν ἀλλάζει τροχιά κι' ὅταν ἀκόμη ἀπειλεῖ τὴν ὀμορφιά του καὶ τὴ λάμψη του τὸ σάβανο τῆς συννεφιάς.

»Τὰ συναισθήματά σου ἂν τύχη κι' ἔχουν χρῶμα ροδαλὸ, —χαρὰ σὲ σέ! Κανένας χειμῶνας δὲν μπορεῖ νὰ τὰ μαράνη. Μ' ἂν ὅμως ἔχουν χρῶμα κίτρινο, —ἀλλοίμονο σὲ σέ! Κανένα καλοκαίρι δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ζωογονήσῃ...

»Ἐνας στεναγμὸς βαθύς ξέφυγε ἀπ' τὰ πονεμένα στήθη τοῦ ποιητοῦ, καὶ τὸ μαῦρο δάσος τῶν μαλλιών του ξαφριάσθηκε στὸ σπασμωδικὸ πέρασμα τῶν ὠχρῶν δακτύλων του ἀνάμεσά του.

»Ἦμουν φτωχὸς κι' ἔγινα πλούσιος. Λύχνο δὲν εἶχα γιὰ νὰ ἰδῶ, κι' ἔχω πολυελαίους ποῦ μοῦ θαμπώνουν τὰ μάτια μὲ τὴ λάμψη τους. Μὰ εἶμαι πάντα ὁ ἴδιος.

»Ἡ ψυχὴ δὲν πονεῖ στὸ σκότος καὶ δὲν χαίρεται στὸ φῶς. Ὅχι· ἡ ψυχὴ καὶ στὸ σκότος καὶ στὸ φῶς πονεῖ.

«Ἡ ψυχὴ δὲν πεθαίνει στὴ μελαγχολικὴ δύση καὶ δὲν ἀνασταίνεται στὴν εὐθυμὴ ἀνατολή. Τὸ βράδι τῆς χαρᾶς κἀνεὶς δὲν τὸ κρατεῖ στὸ χέρι του.

«Θὰ πεθάνῃς ὅπως γεννήθηκες. Μὲ τὸν ἴδιο ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο. Ἄστρο ἐσὺ ἑτερόφωτο, πλάσμα ζωντανεμένο ἀπὸ ἄλλου ἀνωτέρου πλάσματος πνοή, τράβα τὸν δρόμο σου ἀγόγγυστα.

«Μὲ κεραυνοὺς καὶ θύελλες ἂν σ' ἀπειλήῃ ὁ οὐρανὸς, καὶ ἡ γῆ μὲ ἀγριάγκαθα καὶ τσουνκνίδες, τράβα... τράβα!...

«Καὶ ξέρε ὅτι ἓνας θὰ ἦνε ὁ μέγας ἄνθρωπος κι' ὁ εὐτυχής: ἐκεῖνος ποῦ θὰ μπορέσῃ νὰ παρακαλέσῃ γιὰ τὴν τύχη του πρὶν γεννηθῆ. Πρὸ τῆς Δημιουργίας.

«Ἵστερα, εἶνε ἀργά, ἀργά πολὺ... (θὰνε ὕστερα σὰν τὰ δάκρυα καὶ τὴ μετάνοια τῶν πρωτοπλάστων μετὰ τὸ ἐγκλήμα...)»

Εἶπε, καὶ σφραγίσθησαν τὰ μαραμμένα χεῖλη τοῦ Ποιητῆ, σὰν τὰ φτερά τῆς μισοπειθαμένης πεταλούδας...

Ἔχει σκοτεινιάσῃ μέσα στὴ πλούσια κάμαρα· μὰ πειὶ γρήγορα ἀπὸ ἄλλοτε.

Ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐτάχυνε τάχα τὸ βασίλειμα τοῦ Ἡλίου!...

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ



Ἡ ὑψίφωνος Ἑλένη Βλαχοπούλου