

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ



ΙΑ φορά κι 'έναν καιρό
εΐταν και δέν εΐταν,
εΐταν ένα πολύ ὄ-
μορφο Βασιλόπουλο,
πού ἔλεγε ὅτι δὲ θὰ
παντρευτῆ ποτέ, ἂν
ἔδεν πάρη τὴν πλειὸ
ἄμορφη τοῦ Κόσμου.
Μιάμέρα, τὸ χειμῶνα,

ἐκεῖ πού κυνηγοῦσε μαζί με τὸ παιδί τοῦ πρωτο-
σύμβουλου τοῦ πατρὸς του, σκότωσε μιὰ ἐφτά-
γλῶσση κίσσα, καὶ τὸ αἷμά της ἔρρεψε ψηλά στὸ
χιόνι, καὶ τὸ χιόνι κοκκίνισε ἕνα χρώμα κόκκινο,
πού ἔδεν μπορούσε νὰ τὸ κόμη κομμιά βαφῆ τοῦ
κόσμου. Ἐκείνη τῆ στιγμή περνοῦσε κι 'ένας
Καλόγερος, καὶ βλέποντας τὸ κοκκινισμένο χιόνι
εἶπε :

— Τέτοιο χρώμα μόνο τὰ μάγουλα τῆς πα-
νέμορφης κόρης τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Ἀκρῆς τῆς Γῆς
ἔχουν στὸν κόσμον ὅλο.

Ἀκούοντας αὐτὰ τὰ λόγια τὸ Βασιλόπουλο
αἰσθάνθηκε στὴν καρδιά του μιὰ μεγάλη ἐπιθυ-
μία νὰ ἰδῆ αὐτὴ τὴν πανέμορφη Βασιλοπούλα
τῆς Ἀκρῆς τοῦ Κόσμου, πού εἶχε τὰ πλιὸ κόκ-
κινα μάγουλα, κι 'ἀπὸ τὸ μεγάλο του πόθο ἀρ-
ρώστησε βαρῶν. Ἡ Βασίλισσα ἡ μάνα του, βλέ-
ποντας τὸ παιδί της τόσο ἄρρωστο, ἔκραξε ὅλους
τοὺς γιατροὺς τοῦ Βασιλείου, ἀλλὰ κομμιά για-
τριά δέν βρέθηκε, κι 'ἄρχισε νὰ τὸ κλαίη ζωντανό.

Τότε τὸ ἄρρωστο Βασιλόπουλο τῆς εἶπε :

— Ἄν θέλῃς νὰ γιάνω, νὰ μοῦ δώσης ἕνα φόρ-
τωμα φλωριά καὶ τρεῖς καθαλάριδες γιὰ νὰ κόμω
ένα μακρινὸ ταξίδι, ὅπουθε θὰ γυρίσω ὕστερα
ἀπὸ δύο τρία χρόνια.

Ἀκούοντας αὐτὰ τὰ λόγια ἡ Βασίλισσα πῆγε
στὸ Βασιλιᾶ καὶ τοῦ λέγει : τὸ καὶ τὸ ζητάει ὁ
μοναχογιός μας, γιὰ νὰ γείνη καλά. Ὁ Βασι-
λιᾶς ἀκούοντας αὐτὰ τὰ λόγια ἀπὸ τῆς Βασι-
λισσας τὸ στόμα διὰταξε καὶ τοῦ ἔδωκαν ἕνα
φόρτωμα φλωριά καὶ τοὺς τρεῖς καθαλάριδες, καὶ
τὸ Βασιλόπουλο ἔφυγε μαζί με τὸ φίλο του, τὸ
γιγιὸ τοῦ πρωτοσύμβουλου.

Πᾶν, πᾶν, πᾶν κατὰ ἡλιοῦ κι 'ὅλο κατὰ ἡλιοῦ.
Ταξίδεψαν τρεῖς μῆνες ὅσο νὰ φτάσουν στὸ Βα-
σίλειο τῆς Ἀκρῆς τῆς Γῆς, ἀπ' ἐκεῖ πού βγαίνει
ὁ ἥλιος. Πρωτοῦν γιὰ τὴν πανώρια τῆ Βασιλοπούλα,
πούχε τὸ πλιὸ κόκκινο μάγουλο τοῦ κόσμου, καὶ
μαθαίνουν ὅτι τὴν εἶχε ὁ γονιός της σ' ἕνα ξεχω-
ριστὸ παλάτι, με σαράντα πεντάμορφες κορασιές,
καὶ με μιὰ καλόγρια, πού τὲς φύλαγε ὄλες, καὶ
μόνο κάθε Κυριακὴ ἔβγαине με τὴν Καλόγρια καὶ
με τέσσαρα κορίτσια καὶ πήγαινε στὴν ἐκκλη-
σιά, ὅπου ἦταν ἡ μάνα της θαμμένη καὶ τῆς ἀνα-

νατα, ἐπάνω εἰς τὸν παχὺν θελούδιον τάπητα,
ὑψωσεν ἱκετευτικῶς τοὺς ὀφθαλμούς, πλημμυρι-
σμένους ἀπὸ δάκρυα καὶ ἐνηγαλίσθη τοὺς πόδας
της . . . Ἐσύρθη σχεδὸν εἰς τὰ κράσπεδα τῆς
ἐσθῆτος της, ρίγος ἐκλόνισε τὸ σῶμά του καὶ
ὡς κατὰδικος ἐπὶ τῆς σανίδος τοῦ θανάτου ἀνέ-
μενε τὴν χάριν τῶν χειλέων της . . .

Ἡ γυναικεία φιλερέσκεια ἀνέζησε. Συνα-
σθάνθη τὸ θέλγητρόν της, εἶδε ἀναγεννώμενον τὸ
γόητρον μετὰ τὸ ὅποῖον ἠχμαλώτιζε, συνέτριβεν
ένα ἄνδρα τόσῳ ἀφοσιωμένον, τόσῳ καλόν, ἠθι-
κόν· δέν ἤθελε νὰ βλέπῃ νὰ σύρεται οὕτω ἕνας
τὸν ὅποῖον αὐτὴ ἐπὶ τέλους ἠγάπα· ἐλησμώνησεν
ὅτι ἦτο γυνὴ καὶ μετὰ μιαν ταχύτητα, σχεδὸν ἀκρο-
βατικὴν, τὸν ἀνήγειρε μετὰ τοὺς στιβαροὺς βρα-
χιόνάς της, καὶ ἐκεῖνος, συρόμενος καὶ ἀνυψού-
μενος, ἔπεσεν ὀρηκτικῶς εἰς τὸν λαίμῳν της καὶ
ἐπάνω εἰς τὸν ἀπαλὸν πλοῦτον τοῦ στήθους της
ἔμεινε λιπόθυμος . . .

Ὅταν ἔφυγεν ἐκεῖνος, ἐπῆγεν ἡ Σόνια νὰ
γράψῃ εἰς τὸ ἡμερολόγιόν της δύο τρεῖς λέξεις,
ὅπως συνείθιζε νὰ κάμνῃ σχεδὸν κάθε ἡμέραν.

Καὶ ἔγραψεν :

«Εἰς τὸν ἔρωτα, τὸ πείσμα δι' ἕνα ἄνδρα εἶνε
καταστροφὴ διὰ μιαν γυναῖκα, θρίαμβος.»

Δ. Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ





R. DE SAINT-MARCEAUX. Μνημείον Α. Δωδέ.



Σχέδιον στήλης 'Ελλην. 'Ελευθερίας.

φτε μίαν άσπρη, λαμπάδα. Πήγαν και σάθηκαν στη θύρα του νεκροταφείου και οι δυο και περιμεναν νάρθη ή Βασιλοπούλα, να τήν ίδουν. "Όταν ήρθε ή Βασιλοπούλα, τó Βασιλόπουλο τάχασε από τήν όμορφιά της. Λέει στο φίλο του.

— "Αν δέν τήν πάρω τήν Βασιλοπούλα θάρθώ τήν έρχομένη Κυριακή να σκοτωθώ μπιστά της! Εύρε τρόπο να τήν πάρω, γιατί άλλωιώς μ' έχασες!

— "Ήσύχασε, του είπε ó φίλος του, και θά βρω τόν τρόπο.

Τί κάνει; Ντύνεται γυναικίσια φορέματα και πηγαίνει στην Καλόγρια, που φύλαγε τή Βασιλοπούλα με τές σαράντα συντρόφισσές της, και τήν παρακαλεί να τήν πάρη κι' αυτή στο παλάτι μαζί με τές συντρόφισσες της Βασιλοπούλας. Άρνιέται ή Καλόγρια, άλλ' αυτός της βάνει ένατό φλωριά στο τραπέζι άπάνω και φεύγει.

Τήν άλλη τήν ήμέρα ξανάρχεται. Τήν ξαναπαρακαλεί, άλλ' αυτή άγύριγη πάλε. Ξαναφί- νει άπάνω στο τραπέζι άλλα ένατό φλωριά και ξαναφεύγει.

Τήν άλλη τήν ήμέρα μετάξανάρχεται, τή ματαξαναπαρακαλεί, άλλ' αυτή άγύριγη ματαπάλε. Ματαξαναφί- νει άπάνω στο τραπέζι άλλα ένατό φλωριά και της ματαξαναλέγει για ύστερη φορά:

— Χίλια φλωριά έχω άκόμη. "Αν με δεχτής χάρισμά σου!

Ή Καλόγρια είχε πάρει ως τότε τριακόσια

φλωριά, άκούοντας ότι μπορούσε να πάρη κι' άλλα χίλια, σκέφτηκε, σκέφτηκε, σκέφτηκε και στο τέλος έκλινε προς τά φλωριά, κι' αποφάσισε να τά πάρη.

— Πήγαινε, του είπε, να μου φέρης τά φλω- ριά. Σε δέχομαι!

Μιά και και δυό τό παιδί και στο Βασιλό- πουλο και του είπε χαρτί και καλαμάρι όλα, και παίρνοντας από τό δισάκκι χίλια φλωριά τράβησε για τό παλάτι, που είταν ή Βασι- λοπούλα, ηύρε τήν Καλόγρια, της έδωκε χί- λια φλωριά, κι' έγεινε δεχτό μέσα με τά σα- ράντα κορίτσια, που κρατούσαν συντροφιά της Βασιλοπούλας. Ή Βασιλοπούλα εύχαριστήθηκε πολύ από τήν καινούργια συντρόφισσα, κι' έπειδή είχε συνήθεια να παίρνη στο κρεβάτι της κάθε βράδυ ένα από τά σαράντα κορίτσια, με τήν άράδα, τό πρώτο βράδυ προσκάλεσε τήν καινούρ- για τάχα συντρόφισσα να κοιμηθή μαζί της. Στόν ύπνο ή Βασιλοπούλα ένοιωσε ότι ζέκεινη που νό- μιζε κορίτσι είταν παιδί. Τόν ρώτησε τί γύρευε, πώς είταν ó σκοπός του, που μπηκε εκεί μέσα, και τό παιδί της τά είπε όλα με τήν άράδα: "Ότι έρχεται από μακρυά μ' ένα Βασιλόπουλο, που τρελλένονταν από τήν άγάπη που της είχε, για τό κόκκινό της τό μάγουλο, ότι μπηκε μέσα με τά φλωριά, που έδωκε της Καλόγριας, μόνο και μόνο για να εξηγηθή και ότι, αν όε στρέξη να πάρη τό Βασιλόπουλο, τό καημένο θά πεθάνη από τήν πολλή του τήν άγάπη. Ή Βασιλο-



ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
* ΘΕΑΤΡΟΝ
** ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΡΕΖΑΝ

πούλα, ἄμα ἤκουσε αὐτά, εἶπε στοῦ φίλου τοῦ Βασιλόπουλου:

— Λυποῦμαι πολύ, ποῦ δὲ μπορῶ πλιὸ νὰ πάρω τὸ Βασιλόπουλό σου, διότι ὁ πατέρας μου μ' ἔχει ἀρραβωνιασμένη σ' ἕν' ἄλλο Βασιλόπουλο καὶ σὲ λίγες ἐβδομάδες θάρθῃ νὰ μὲ πάρῃ...

— Ἀλλά, Βασιλοπούλα μου, τῆς λέγει αὐτό, πολὺ θ' ἀδικηθῆς ν' ἀφήσῃς τὸ Βασιλόπουλο τὸ δικό μου, ποῦ γιὰ τὴν ἀγάπη σου ἤρθε ἀπὸ τόσο μακρυνόν τόπο, ἀφίνω ποῦ καὶ στήν ὠμορφιά δὲν τὸν περνάει κανένας.

— Εἶναι πολὺ ὠμορφος;

— Σοῦ εἶπα δὲν τὸν περνάει κανένας!

— Ὁμορφότερος ἀπὸ σένα;

— Ἐγὼ δὲν εἶμαι τίποτε μπροστά του.

— Τότε νὰ τὸν ἰδῶ μιὰ φορὰ κι' ἐγὼ κι' ὕστερα ἀποφασίζω.

Τὸ παιδί πήρε ἄδεια ἀπὸ τὴν Καλόγρια καὶ βγήκε ἀπὸ τὸ παλάτι, ἦρε τὸ Βασιλόπουλο καὶ τοῦ εἶπε τὰ πάντα ὅλα. Ὅστερα ἔμειναν σίμφωναί ν' ἀντομωθῇ τὸ Βασιλόπουλο μὲ τὴ Βασιλοπούλα στοῦ νεκροταφεῖο, ὅπου θὰ πῆγαινε ν' ἀνάψῃ κηριὰ στὸν τάφο τῆς μάνας τῆς. Ἐστὶ γύρισε πίσω τὸ παιδί στοῦ παλάτι τῆς Βασιλοπούλας καὶ τῆς εἶπε ὅτι τὸ Βασιλόπουλο τὴν Κυριακὴ θὰ τὴν περιμένῃ στοῦ νεκροταφεῖο.

Ἡ Βασιλοπούλα δὲν ξεχωρίζονταν καθόλου ἀπὸ τὸ παιδί αὐτό, τὸ φίλο τοῦ Βασιλόπουλου, καὶ κάθε βράδυ τὸ ἔπαιρνε στοῦ κρεβάτι τῆς.

Τὴν Κυριακὴ πρῶτῃ ἡ Βασιλοπούλα πήρε τὸ παιδί καὶ τρία ἄλλα κορίτσια τοῦ Παλατιοῦ τῆς καὶ τὴν Καλόγρια καὶ πήγε στοῦ νεκροταφεῖο.

Εἶδε τὸ Βασιλόπουλο, ποῦ ἀκουμποῦσε στὸν τοῖχο, θλιμμένο καὶ περίλυπο καὶ τόσο τῆς ἄρεσε, ποῦ λίγο ἔλειψε νὰ πέσῃ καταγῆς. Τότε εἶπε στοῦ φίλου του, ὅτι τῆς ἄρεσε πολὺ τὸ Βασιλόπουλο, καὶ ὅτι θὰ τὸ πάρῃ χωρὶς ἄλλο, γιατί δὲν μπορεῖ νὰ ζῆσῃ χωρὶς αὐτό, ἂν δὲν τὸ πάρῃ.

Τὴν ἄλλη Κυριακὴ ἄξαφνα καὶ χωρὶς νὰ τὸν περιμένῃ κανεὶς ἤρθε ὁ ἀρραβωνιαστικὸς τῆς Βασιλοπούλας νὰ τὴν πάρῃ μὲ μεγάλο φουσατο. Τὸ μισὸ το φουσατο πέζεψε στοῦ βασιλικὸ παλάτι μὲ τὸν ἀρραβωνιαστικὸ, καὶ τ' ἄλλο τὸ μισὸ ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι, ποῦ θοίσκονταν ἡ Βασιλοπούλα. Ὅταν ἔμαθε ἡ Βασιλοπούλα ὅτι ἤρθε ὁ ἀρραβωνιαστικὸς τῆς νὰ τὴν πάρῃ ἔπεσε νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν λύπη τῆς, ἀλλὰ τὸ παιδί τῆς εἶπε:

— Μὴ φοβάσαι, Βασιλοπούλα μου, κι' ἐγὼ θὰ σὲ κόμω νὰ πάρῃς ἐκεῖνον, ποῦ ἀγαπᾷς.

— Πῶς θὰ τὸ καταφέρῃς αὐτό, ἀφοῦ τὸ παλάτι μου εἶναι περικυκλωμένο ἀπὸ το φουσατο τοῦ ἀρραβωνιαστικοῦ μου. (Τοῦ ἀπολογῆθηκε ἡ Βασιλοπούλα).

— Ἐργονία σου. ἐσύ! (Τῆς εἶπε τὸ παιδί). Μόνο νὰ κόμῃς ἕνα πράγμα...

— Ὅ, τι θέλεις τὸ κόμω...

— Τὴν ἡμέρα ποῦ θὰ σὲ πάρῃ ὁ ἀρραβωνια-

στικὸς σου καὶ θὰ βγῆτε ἔξω ἀπὸ τὴν πολιτεία, ὅταν περάσετε ἔξω ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, νὰ ζητήσῃς νὰ μπῆς μέσα γιὰ ν' ἀνάψῃς ἕνα κηριὰ στὸν τάφο τῆς μάνας σου, γιὰ νὰ ζητήσῃς τάχα τὴν εὐχή τῆς. Ἄμα κόμῃς αὐτό, ὅλα τελειοῦν.

— Θὰ τὸ κόμω χωρὶς ἄλλο.

— Ἐ! τότε θὰ πάρῃς ἐκεῖνον ποῦ ἀγαπᾷς!

Καὶ λέγοντας αὐτά ἔφυγε ἀπὸ τὸ παλάτι καὶ πάει νὰ βρῇ τὸ Βασιλόπουλό του, ποῦ θοίσκονταν σὲ κακὴ κατάσταση, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἤρθε ὁ ἀρραβωνιαστικὸς τῆς νὰ τὴν πάρῃ τὴν Βασιλοπούλα, ποῦ ἀγαποῦσε.

— Μὴ χολιάζῃς, Βασιλόπουλό μου, τοῦ εἶπε ἄμα τὸν εἶδε, καὶ γλήγορα θάχῃς στήν ἀγκαλιά σου τὴν ἀγαπημένη σου τὴ Βασιλοπούλα, ποῦ ἔχει τὸ κοκκινώτερο μάγουλο στὸν κόσμο.

— Πῶς; (τοῦ εἶπε τὸ Βασιλόπουλο).

— Ἐργονία σου καὶ θὰ μαθῇς πῶς!

Τὸ Βασιλόπουλο δὲν καταλάβαινε τίποτε.

Τὴν Κυριακὴ, ποῦ θὰ γείνονταν ὁ γάμος πρῶτῃ πρῶτῃ ὁ φίλος, πήρε τὸ Βασιλόπουλο καὶ πήγαν καὶ μπῆκαν στοῦ νεκροταφεῖο, καὶ περιέμεναν κρυμμένοι. Κοντὰ τὸ γιῶμα περνοῦσε ἀπέξω ὁ βασιλικὸς ὁ γάμος. Νὰ σου καὶ μπαίνει ἡ Βασιλοπούλα μοναχὴ τῆς, μπουλωμένη, μὲ τὸ κερί στοῦ χέρι, ὅπως εἶταν ἡ συμφωνία. Ὁ φίλος τῆς λέγει:

— Γρήγορα, Βασιλοπούλα μου, ν' ἀλλάξωμε τὰ φορέματά μας. Ἐσύ νὰ βάλῃς τὰ δικά μου κι' ἐγὼ τὰ δικά σου, κι' ὕστερα ἐσύ νὰ μεινῃς ἐδῶ, σὰν παλληκάρη, κι' ἐγὼ νὰ βρῶ ἔξω μπουλωμένη σὰν νύφη!

Στὴ στιγμὴ ἔγεινε ἡ ἀλλαγὴ τῶν φορεμάτων, καὶ ὁ μὲν φίλος ντύθηκε τὰ νυφιάτικα καὶ βγήκε ἔξω, ἡ δὲ Βασιλοπούλα ντύθηκε τ' ἀντρικια καὶ πήγε στοῦ Βασιλόπουλο, κι' ἐνῶ ὁ φίλος ξεκινοῦσε σὰ νύφη μὲ τὸ ξένο Βασιλόπουλο, ἡ Βασιλοπούλα ξεκινοῦσε μὲ τὸ ἀγαπημένο τῆς τὸ Βασιλόπουλο γιὰ τὸ μακρυνὸ βασίλειο τοῦ πατρός του.

Ὅταν τὸ Βασιλόπουλο μὲ τὴν ψεύτικη τὴ νύφη ἔφτασε στοῦ παλάτι του, βγήκαν ὁ πατέρας του κι' ἡ μάνα του καὶ ἡ ἀδερφή του νὰ τὸν δεχτοῦν, χαροῦμενοι γιατί ἔκαμαν μιὰ τέτοια νύφη, ποῦχὲ τὸ πλιὸ κόκκινο μάγουλο στὸν κόσμο.

Καὶ σ' ἐκεῖνον τὸν τόπο καθῶς καὶ στὸν δικό μας, εἶχαν τὸ συνήθειο τὲς πρῶτες ἡμέρες τοῦ γάμου νὰ κοιμᾶται ἡ νύφη πρῶτα μὲ τὴν πεθερά, ὕστερα μὲ τὲς ἀντραδέρφες κι' ὕστερα μὲ τὸ γαμπρό. Τὴν πρώτη βραδεῖα κοιμήθηκε μὲ τὴν πεθερά καὶ τὴ δεύτερη μὲ τὴν ἀντραδέρφη. Ἡ πεθερά δὲν κατάλαβε τίποτε, ἀλλ' ἡ ἀντραδέρφη τὸ κατάλαβε μὲ τί εἶδος ἄνθρωπο κοιμῶνταν. Πῶτῃς πῶς ἄντρας ἄνθρωπος εἶταν καμωμένος νύφη, κι' ἔμαθε ὅλη τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τέτοια μάρὰ τῆς ἔβαλαν στήν καρδιά τὰ κάλλη του, ποῦ τὸν ἀγέπησε μὲ ὅλη τὴν καρδιά τῆς, κι'

ἀποφάσισαν νὰ γείνουσι ἀντρούγυνο, φεύγοντας ἀπο τὸ παλάτι. Δὲν εἶταν ὅμως εὐκόλο νὰ φύγουν, διότι τὸ παλάτι εἶταν κλεισμένο καὶ δὲν ἀνοίγε παρά μόνο μὲ διαταγὴ τοῦ Βασιλιᾶ, ποῦ θὰ βεβαιώνονταν μὲ τὸ δαχτυλίδι του. Τί κάνει ἡ παμπόνηρη ἡ Βασιλοπούλα; Πηγαίνει στὸ Βασιλιᾶ καὶ τοῦ λέγει:

— Πατέρα μου Βασιλιᾶ! Ἡ νύφη μας εἶναι ὀλίγο ἀδιάθετη καὶ θέλει νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι, νὰ περιπατήσουμε κάμπουσα ὥρα καθάλα. Σὲ παρακαλῶ νὰ μὴ χαλάσῃς τὴν καρδιά τῆς νύφης μας καὶ νὰ μοῦ δώσῃς τὸ δαχτυλίδι νὰ τὸ δεῖξω γιὰ ν' ἀνοίξουν τὴν αὐλόθυρα, νὰ σελλώσουν δύο ἄλογα, καὶ νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν καὶ ἐκεῖνα καθ' ἄριδες, γιὰτὶ φοβοῦμεστε μοναχῆς μας.

Ὁ Βασιλιᾶς ἔδωκε τὸ δαχτυλίδι καὶ ἔγειναν ὄλα, ὅπως τὰ ἤθελε ἡ Βασιλοπούλα του.

Ὅταν βγήκαν ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι ἔκαμαν στὴν ἀρχή, πῶς κάμουν κάμπουσα γύρες, καὶ ὕστερα τράβησαν τὸ δρόμο. Οἱ καθ' ἄριδες πήγαιναν ἀπὸ πίσω, χωρὶς νὰ ξέρουν τί τοὺς γίνεται. Πήγαν — πήγαν — πήγαν ὡς ποῦ ἔφεξε. Ἐφρουγαν σὰν ἀστραπὴ καὶ ὁ κουρνιαχτὸς ἀπὸ τὰ πέταλα τῶν ἀλόγων σηκόνονταν σύννεφο. Οἱ καθ' ἄριδες πήγαιναν ἀπὸ κοντά, χωρὶς νὰ ξέρουν ποῦ πήγαινα. Πηγαίνοντας — πηγαίνοντας, ἔφτασαν τὸ μεσημέρι σ' ἓνα σύλλογο μέρους. Ἐκεῖ κατέβηκαν νὰ φᾶν, νὰ ξαποστάσουν, καὶ νὰ κοιμηθῶν. Εἶχαν πάρει μαζί τους πολλὰ φαγητὰ καὶ κρασί ἀρκετὸ. Ἀφοῦ ἔφαγαν καλὰ καὶ ἔπιαν καλύτερα, καλοκοιμήθηκαν, καὶ ὕστερα ξύπνησαν, καὶ ἐνῶ οἱ καθ' ἄριδες κοιμῶνταν βαθυὰ αὐτοὶ τί κάμουν; Ἐκαλιγόνουν τ' ἄλογα τῶν καθ' ἄριδων ἀπὸ τὰ μπροστινὰ τὰ ποδάρια καὶ ἀφίνοντας ἓνα γράμμα, ποῦ ἔγραφε ὅλη τὴν ἀλήθεια, ἔφυγαν γιὰ τὴν πατρίδα τοῦ γαμπροῦ.

Ὅταν ξύπνησαν οἱ καθ' ἄριδες καὶ ἤσαν τ' ἄλογά τους ξεκαλιγῶτα καὶ τὸ γράμμα, μὴ μπορῶντας νὰ πάγουν ἐμπρὸς καὶ νὰ τοὺς πιάσουν, γύρισαν κουτσὰ — κουτσὰ στὸ παλάτι τοῦ Βασιλιᾶ τους, ποῦ εἶταν ἄνω κάτω ὅλος ὁ κόσμος, μὴ γνωρίζοντας τί εἶχαν γείνει ἡ νύφη μὲ τὴ Βασιλοπούλα τὴν ἀντραδέερφῃ της. Ἐδῶσαν τὸ γράμμα καὶ ἔτσι ἔμαθαν τὴν ἀλήθεια.

Στὸ δρόμο, ποῦ πήγαιναν, συναπάντησαν καὶ τὸ Βασιλόπουλο μὲ τὴν πανέμορφη τὴ Βασιλοπούλα, ποῦ εἶχε τὸ πλιὸ κόκκινο μάγουλο στὸν κόσμος, καὶ ἔτσι ἀπ' ἐκεῖ καὶ πέρα πήγαιναν ὄλοι μαζί καὶ ἔφτασαν γεροὶ καὶ καλὰ στὴν πατρίδα τους, καὶ ἔγειναν γάμοι καὶ χαρὲς ποῦ βᾶσταζαν βδομάδες, καὶ ὅλους ὁ κόσμος ἀπέρσε μὲ τὴν ὁμορφιὰ τῆς Βασιλοπούλας, ποῦχε τὸ πλιὸ κόκκινο μάγουλο στὸν κόσμος, καὶ μὲ τὴν ἐξυπνάδα τοῦ παιδιοῦ τοῦ Πρωτοσύμβουλου, ποῦ κατ' ἄφερε ὄλα αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ ἔζησαν αὐτοὶ καλὰ, καὶ ἡμεῖς καλύτερα.

Χ. ΚΡΗΣΤΟΒΑΣΙΑΗΣ

ΤΩΡΑ...

Τώρα ποῦ δὲν τὴν βλέπω τὴν ἀγάπη μου
Τόση φωτιὰ ἀπ' τὴν καρδιά μου βγαίνει,
Ποῦ φεύγει ὁ στεναγμὸς μου ὁ ὀλόθερμος
Καὶ στὰ ψηλὰ οὐράρι ἀνεβαίνει!

Καὶ... λιώνουνε τὰ χιόνια ὅπου περῶ!
Κι' ὅταν ψηλὰ ἀρέβῃ ὡς τ' ἀστέρια
Διαλύεται σὲ βροχῆς σταλαγματιές.
Καὶ... πέφτει στὰ κερένια της τὰ χέρια!

ΑΝΟΙΞΙ—ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Ἡ ποι' ὁμορφῆ τῆς ἀνοιξίς αὐγὴ
Με βρήκε μαγεμένη ἀπ' τὰ φυλιὰ του,
Ἡ ὑστερινὴ τῆς ἀνοιξίς ρυχτιὰ.
Μ' ἐκοίμησε γλυκὰ στὴν ἀγκαλιὰ του!..

Μὰ... πρὶν τοῦ φθινοπώρου ἡ προῆ
Τὰ δροσερὰ ροδόκκινα μαράνεα,
Θὰ σβύσῃ ἡ ἴδική μου ἡ ζωὴ
Καὶ θά'χῃ ἡ ἀγάπη του πεθάνῃ!

ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ

Στὴν Παραγιὰ ἐμπρὸς τὴ Μεγαλόχαρη
Ζητῶντας οἱ πιστοὶ παρηγοριὰ
Με χρῆτα τὴν εἰκόνα Τῆς στολίζουρε
Κι' ἀράβουρε λαμπάδες καὶ κεριὰ!

Κ' ἐγὼ... γονατισμένη στὴν εἰκόνα του
Κρυφὴ λέω σὲ κείνον προσευχῆ
Καὶ λῶναι ἔμπρὸς του, σὰ λαμπάδα ἀτίμητη
Ἡ κατασπαραγμένη μου ψυχή!..

ΜΑΡΙΚΑ ΠΗΠΙΖΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΙ ΣΚΕΥΕΙΣ ΜΟΥ

Ὁ ρεμβασμὸς εἶνε ἡ κούρνα τοῦ ἔρωτος. Ἡ
ἐλπίς, τὸ ναούρισμα. Ὁ κόρος τὸ φέρετρον.

Ἡ ὀργὴ φορεῖται, ἡ ἀργία φορεῖται, ἡ κί-
νησις φορεῖται, ὁ ἔρωσις φορεῖται. ἡ πολυφαγία φο-
ρεῖται. ἡ πείρα φορεῖται. Ὁ λη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που εἶνε ἐν... κακουργοδικεῖον.

Ὁ Θεὸς ἀφεύκτως ἐπλασε τὸν κόσμον ἐν
βρασμῶ ψυχικῆς ὀρμῆς. Ἀπόδειξις αἰ... γυ-
ραῖκες.

Ὁ ἀνὴρ εἶνε ἡ γελοιογραφία τῆς γυναικός.
Ἡ γυνὴ, ἡ γελοιογραφία τοῦ... ἀνθρώπου.

ΔΙΚ