

Ο ΤΑΣΣΟΣ ΕΙΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

'Σ τὴν φυλακὴν ὁ Τάσσος μόνος μένει
'Σ τοὺς μαύρους λογισμούς του βιθισμένος
'Ακόμη νέαις σκληρόττες προσμένει
Κ' ἐδῶ κ' ἔκει κυττάζει φοβισμένος.
"Ενα δάκρυ 'ς τὸ βάτι του προβαίνει
Φωνάζει «Ἐλεονώρα!», ἀπελπισμένος,
Τὰ στήθη του κτυπᾷ καὶ πάντα τρέχει,
Γιατὶ μπροστὰ 'ς τὴν σκέψι του τὴν ἔχει.

'Η κόλασις ὀστόσο ἀναγαλλιάζει
Ποῦ τὸν Τορκουάτο ἀδιάκοπα ἀγροικάει
Γιὰ τὴν σκληρὴν νὰ τρέψῃ, νὰ στενάζῃ
Καὶ τὶ νὰ κάμῃ μόνη μελετάει.
Τοὺς ἀρχηγοὺς εἰς τὸ συνέδριο κράζει
'Η καταχθόνια σάλπιγγα ἀντηχάει,
Τρέχουν μεμιᾶς, πυκνόνουνε τὰ πλάθη
Κι' ὁ βασιλιᾶς τους πρῶτος ἔκινθη.

Λέγει σ' αὐτοὺς «ὦ ἔνδοξοι, ὃ μεγάλοι,
Ποῦ τὴν δόξα τῆς κόλασις ποθεῖτε,
'Ατρόμυτοι ἐδειχτίκατε 'ς τὴν πάλη
Κ' ἐλπίζω τώρα πάλι νὰ φανῆτε.
'Ο νιός, ποῦ τοῦ Χριστοῦ ταῖς νίκαις ψάλλει,
'Σ τὴν φυλακὴν εὔρισκεται, ὡς θωρεῖτε,
Δόξα, ἀδελφοί, μεγάλη μᾶς προσμένει
"Αν ἴδικός μας ἥμπορη νὰ γένῃ».

«Τῆς κορασιᾶς, ποῦ ὁ Τάσσος ἐζητοῦσε
Κ' ἐγύριζε γι' αὐτὴν περίσσιους τόπους,
"Ενας νὰ λάβῃ τὴν μορφὴν ἀν μποροῦσε,
Τὴν φορεσιά, τὸ μίλημα, τοὺς τρόπους

Καὶ νὰ τοῦ πῆ πῶς πάντα τὸν ποθοῦσε,
 Ἀλλὰ γιὰ ν' ἀπατήσῃ τοὺς ἀνθρώπους,
 Ἐδειχνε πῶς σκληρὰ τὸ νὲ μισάει,
 Ἐνῷ μὲ τὴν καρδιὰ τὸν ἀγαπάει».

'Αφ' τὴν χαρὰ σπκάθηκαν τὰ πλάνθη
 Κ' ἔνας μεμιᾶς τὰ χέρι του σπκόνει,
 Τῆς Λεονώρας τὴν μορφὴν ἐντύθη
 Καὶ τὰ φτερά του εἰς τὸν ἀέρα ἀπλόνει,
 Σὰν κεραυνὸς εἰς τὸν αἴθέρα ἔχύθη,
 Ἡ κεντημένη φορεσιὰ φουσκόνει,
 Τρέχει γοργά, τὸν οὐρανὸ περνάει
 Καὶ 'ς τὸ πλευρὸ τοῦ Τάσσου σταματάει.

'Ο δυστυχὴς γιὰ λίγο ἀποκοιμήθη
 Κ' ἔκεινος τρέχει εύθὺς 'ς τὸ στοχασμό του
 Χαρὰ γλυκειὰ 'ς τὸ πρόσωπό του ἔχύθη
 Ποῦ τὴν νὲ βλέπει ἀκόμη 'ς τ' ὄνειρό του.
 Οἱ στεναγμοὶ πετιοῦνται ἀπὸ τὰ στήθη
 Ποῦ τὴν θωρεῖ νὰ στέκῃ 'ς τὸ πλευρό του,
 "Ομως ξυπνᾷ, τὰ μάτια του γυρίζει
 Κι' ἀφ' τὸ θυμὸ φωνάζει καὶ δακρύζει.

Κ' ἐνῷ παραλογᾶ, νάσου ἀγροικάει
 Λεπτὴ φωνούλα ποῦ θερμὰ τὸν κράζει·
 Γυρίζει σαστισμένος καὶ τηράει
 Καὶ λυπημένη ἡ κόρη τὸν κυττάζει.
 'Αφ' τὴν χαρὰ θρηνεῖ, χαμογελάει
 Τρέμει ποῦ τὴν σιμόνει, αὐτὴ στενάζει,
 Γλυκὰ γελᾶ, τὰ χέρια της ἀπλόνει
 Καὶ δυνατὰ τὸν Τάσσο περιζώνει.

Εὔρισκονται κι' οἱ δύο σφικτὰ ἐνωμένοι
 Χίλια φιλιὰ 'ς τὸ στόμα τοῦ προσφέρει,
 'Αναισθητος ώστόσο δ Τάσσος μένει
 Καὶ μιὰ φωνὴ νὰ βγάλῃ δὲν ἥξερει·
 Τόσο σφικτὰ κρατιοῦνται ἀγκαλιασμένοι,
 Ποῦ γιὰ νὰ ἴδῃ προβαίνει κάθε ἀστέρι·
 Κι' ὅσα φιλιὰ 'ς τὸ πρόσωπο τοῦ δίνει
 Τόσ' ἀχνάρια τῆς κόλασις τ' ἀφίνει.

'Ενῷ τὸ νὲ φιλεῖ, νάσου ἀγροικάει
Τρομασμένος τὴν κόλασι σιμά του,
Κάνει νὰ φύγῃ, αὐτὴ τὸ νὲ βαστάει
Ποῦ πνίγεται ἢ φωνὴ 'ς τὸ λάρυγγά του
'Οσον αὐτὸς περισότερο βογγάει
Τόσον ἀφρίζει ἢ κόλασις μπροστά του
Καὶ τόσο ἔκεινα τὰ φιλιὰ ἀντηχᾶνε,
Ποῦ θαρρεῖ πῶς στὸν ἄδη μέσα νᾶνε.

"Οσο μπορεῖ τραβιέται γιὰ νὰ φύγῃ
Κι' ἀφ' τὸν ἀγῶνα λίγο ἔκολλάει
"Οπου στραφῇ μπροστά του τὴν ἔανοίγει
Κι' δσο μπορεῖ περσότερο πηδάει,
'Αλλὰ τὸ στόμα μὲ τὸ στόμα σμίγει
Κι' δπου πατήσῃ σύψυχα βουλιάει
'Σ τὴν χλαδονὴ μιὰ θύρα ἀνοιγοκλειέται
Καὶ ἡ θρησκεία γ' ἔνα σταυρὸ πετιέται.

'Εμπρὸς εἰς τὸν Τορκουάτο εὐθὺς ἐστάθη
Κινῶντας τὸ σταυρὸ γ' ἀνησυχία,
Μόλις τὴν εἶδε ἢ κόλασις, ἔχαθη
Καὶ 'ς τὸ πλευρό του ἐκάθισε ἢ θρησκεία.
'Ο δυστυχὴς μέσο' 'ς τῆς καρδιᾶς τὰ βάθη
Λισθάνεται κουφὴ παρηγορία,
Κ' ἔνα δάκρυ 'ς τὸ μάτι του προβαίνει
Πῶς μέσο' 'ς τὴν γῆ πανέρημος δὲ μένει.

Στέφανος Μαρτζώκης.