

ΕΝ ΤΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ.

Δένδρο, στολή τῆς φύσεως, τῆς ἀνοιξίς καμάρι
μοσχοβολοῦν τὰ ἄνθη σου καὶ χύνουν εὐωδία
ὡς χύνουν τ' ἄστρα τ' οὐρανοῦ τὴν μαγικὴ τῶν λάμψη!
Ποῦ ἤρρες ποῦ τὰ χρώματα αὐτὰ ποῦ σὲ στολίζουν
καθὼς στολίζει εὐμορφιά τὴν ὄψι νέας κόρης
ὅταν ἀστράφτ' ἀπὸ χαρὰ στὸ πλάγι τοῦ καλοῦ της;
Στὰ φουντωμένα σου κλαδιὰ τ' ἀηδόνια συναγμένα
μελωδικὰ σὲ χαιρετοῦν καὶ ψάλλουν τόσα κάλλη
καθὼς ὕμνοῦν οὐράνια οἱ ἄγγελοι τὴν πλάση
καὶ τ' ἀεράκι τῆς αὐγῆς δροσάτο, μυρωμένο,
χαρούμενο στὰ φύλλα σου πετᾷ καὶ μὲ λαχτάρια
τοὺς δίνει φίλημα γλυκὸ καὶ τοὺς χαρίζει νειάτα.

Δένδρον μου κρῖμα! νειόνυμφος δὲν θὰ στολίσουν κόρφο
τὰ 'παινεμένα ἄνθη σου οὔτε μαλλιά παρθένας·
εἰς τὴν δροσιὰ τοῦ ἴσκιου σου δὲν θ' ἄλθη νὰ καθήσῃ
ποτὲ ζευγάρι τρυφερὸ γλυκὰ ν' ἀναστενάξῃ
καὶ ν' ἀκουσθοῦν τὰ μυστικὰ ποῦ κρύπτονται στὰ σπλάγχνα.
Τῶν λουλουδιῶν σου ἡ πνοὴ μὲ τὸν καπνὸ λιβάνου,
ποῦ ἀναβαίνει θαρρετὸς στὸν θρόνον τοῦ ὑψίστου,
μονάχα συντροφεύεται καὶ τὸν εὐωδίαζει·
δὲν σ' ἔδωσε ἡ τύχη σου τριαντάφυλλα δροσάτα
γιὰ συντροφιά, οὔτε λευκὰ καὶ μυρωδάτα κρῖνα
ἀλλὰ μεγάλα, πένθιμα καὶ μαῦρα κυπαρίσσια
γιατί σὲ κοιμητήριο τὰ μνήματα στολίζεις!

Καὶ τὰ στολίζεις πένθιμα καὶ λάμπ' ἢ εὐμορφιά σου
μέσα στὰ μαῦρα τὰ πικρά, ὡς λάμπει σὰν ἀστέρι
τὸ πρόσωπο τῆς παρθενιάς μέσα στὰ μαῦρα ῥάσα
ποῦ ἄφησε τὸν δόλιο τὸν πλάνο τοῦτον κόσμον
καὶ στῆς ψυχῆς τὸν ἱερὸ βωμὸ τὸ σῶμα λυόνει.
Ναί, ἴδια τύχη ἔχετε! τοὺς κήπους ποῦ ἀνθίζουν
δὲν ἔλαβες πατρίδα σου, τὰ μνήματα σκεπάζεις!
Τῶν πικραμμένων στεναγμοὶ θὰ σ' ἔκαιον τὰ φύλλα
αἱ ρίζες θὰ ξηρένοντο ἀπ' τὰ πικρὰ τὰ δάκρυα
π' ὀλημερῆς ποτίζουνε τὴ πένθιμή σου χώρα
καὶ θάνατος ὀγλήγωρος θὰ σ' ἔγερνε στὸ χῶμα
γιὰ μᾶς ἂν δὲν σὲ φύλαγε ἡ θεία εὐσπλαγχνία.

Ἄχ! πόση χάρη σοῦ χρωστοῦν τὰ πονεμένα σπλάγχνα!
 Τὰ μνήματα π' ὁ ἴσκιος σου μετ' ἡδρόσι' ἀσχεπάζει
 τοὺς μυριαγαπημένους μας πλακώνουνε, π' ἐφύγαν
 κ' ἐφαρμακώσανε πικρὰ γιὰ πάντα τὴ ζωὴ μας.
 Κλαῖμεν ἡμεῖς ἀπὸ μακρὰ, ἀπὸ μακρὰ θρηνοῦμε
 καὶ σὺ, αἰώνια ἐκεῖ, δὲν φεύγεις, δὲν τρομάζεις
 οὔτε τὸν κόπο τὸ σκληρὸ οὔτε καιροῦ ἀντάρα
 μένεις καὶ ρίχνεις ἔλεος μετ' ἴσκιου σου τὴν χάρη,
 τὴν εὐωδιά σου τὴν πολλὴν εὐσπλαχνικὰ σκορπίζεις,
 δίνεις στὰ ἀηδόνια ἄσυλο γλυκὰ νὰ τραγωδήσουν,
 κ' εὐθὺς π' ἀγέρι δροσερὸ κάθε αὐγὴ φύσῃ
 βραίνεις τὰ μνήματα δροσιὰ π' ἐσύναξες τὴν νύχτα.

Μέσα σὲ μνημαθλιβερό ποῦ σὲ ἡλίου δῦσι
 ὅταν μακραίν' ὁ ἴσκιος σου, προσωρινὰ σκιάζεις,
 κείτεται ὅτ' ἐρήμωσε κ' ἐβύθισε εἰς θλίψεις
 καρδιὰν ἀπαρηγόρητη ποῦ πλημμυρεῖ σὲ δάκρυ.
 Δένδρο, πιστέτης σύντροφε ἐσὺ, ὦ σ' ἐξορκίζω
 στήν εὐμορφιά σου τὴν πολλή, στὰ νειάτα τὰ δροσιάτα,
 ἀν' στής νυκτὸς τὴν σκοτεινιά ἀπόκρυφα πετάξῃ
 εὐχὴ ποῦ ἀπ' τὸν οὐρανὸ κατέβηκ' ἐκεῖ κάτω
 γιὰ κείνον ποῦ πλειότερο ἀγάπησε στὸν κόσμον
 ἢ φίλημα ποῦ ἔφερε ἄγγελος εὐσπλαγγνίας
 ὦ, σ' ἐξορκίζω κρύψετο στὸν κόρφο σου μετ' πίστη
 καὶ μὴ στ' ἀέρα τὰ φτερὰ σκληρὰ τὸ παραδώσης·
 θὰ τὸ γνωρίσῃ ἢ ψυχὴ ἅμα σὲ πλησιάσῃ
 γονατιστὴ θὰ τὸ δεχθῇ καὶ θὰ σ' εὐχαριστήσῃ.

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,