

Σ. Πήλικας, 1851, καθηγητής τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου, Π. Ἀργυρόπουλος, 1852, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Ν. Κωστής, 1853, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Κ. Κοντογόνης, 1854, καθηγητής τῆς Θεολογίας, Ἰωάννης Ὀλύμπιος, 1855, καθηγητής τῆς Χειρουργικῆς, Κ. Ἀσώπιος, 1856, καθηγητής τῆς Φιλολογίας, Φ. Ἰωάννου, 1857, καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας, Δ. Στρούμπος, 1858, καθηγητής τῆς Φυσικῆς, Β. Οἰκονομίδης, 1859, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Α. Πάλλης, 1860, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Κ. Ἀσώπιος, 1861, καθηγητής τῆς Φιλολογίας, Π. Παππαρηγόπουλος, 1862, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Κ. Φρεαρίτης, 1863, καθηγητής τῆς Νομικῆς Ἡρ. Μητσόπουλος, 1864, καθηγητής τῆς Ζωολογίας, Μ. Βενιζέλος, 1865, καθηγητής τῆς Μαιευτικῆς, Ἀλέξ. Ρ. Ῥαγκαβῆς, 1866, καθηγητής τῆς Ἀρχαιολογίας (περὶ τὰ μέσα τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους διωρίσθη πρεσβευτής, καὶ ἀνέλαβε τὰ τῆς πρυτανείας ἢ ἀντιπρυτανίας Μ. Βενιζέλος), Θ. Ὀρφανίδης, 1867, καθηγητής τῆς Βοτανικῆς, Γ. Πάλλης, 1868, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Π. Καλλιγᾶς, 1869, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Κ. Βουδάκης, 1870, καθηγητής τῆς Φυσιολογίας, Εὐθ. Καστόρης, 1871, καθηγητής τῆς Λατινικῆς Φιλολογίας, Κ. Παππαρηγόπουλος, 1872, καθηγητής τῆς Ἱστορίας, Γ. Μακκῆς, 1873, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Π. Ῥομπότης, 1874, καθηγητής τῆς Θεολογίας. (Ἀπεβίωσε κατὰ τὰ μέσα τῆς πρυτανείας του). Ἐμ. Κόκκινος, 1875, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Ἰω. Παπαδάκης, 1876, καθηγητής τῆς Ἀστρονομίας. (Ἀπεβίωσε κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς πρυτανείας του). Ἄνδρ. Ἀναγνωστάκης, 1877, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Ν. Μ. Δαμαλάς, 1878, καθηγητής τῆς Θεολογίας, Θ. Ἀρεταῖος, 1879, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Β. Λάκων, 1880, καθηγητής τῶν Μαθηματικῶν, Ν. Δαμασκηνός, 1881, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Π. Γ. Κυριακός, 1882, καθηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Μ. Βενιζέλος, 1883, καθηγητής τῆς Μαιευτικῆς, Κ. Ν. Κωστής, 1884, καθηγητής τῆς Νομικῆς, Κ. Π. Δηλιγιάννης 1885, κα-

θηγητής τῆς Ἱατρικῆς, Γεώργιος Καραμήτσας 1886, καθηγητής τῆς ἀστυκλικῆς καὶ τῆς εἰδικῆς νοσολογίας.

Ἀθήνησιν Ἰανουάριος 1887.

ΕΣΣΗΝ.

ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ.

Πόσο καλὸ ἔναι τὸ δένδρι ποῦ σ' ἐρημιὰ φουντώνει
Κι' ἰσκιάδα μὲ τὰ φύλλα του τὸ καλοκαίρ' ἀπλώνει
Ὅποις διαβάτης ἀπὸ κεί περάσει θ' ἀκουσθήσῃ
Καὶ ἀπὸ κάτω στὸ δένδρι τὰ μάτια του θά κλείσῃ
Ἐὰν τοῦ χαρὶση εὐωδία κάθε λογῆς λουλουδι
Τὴν κεφαλὴ του μαλακὸ ἀγέρι θά φιλήσῃ. . . .
Μὰ ποῖος μπορεῖ νὰ κοιμηθῇ σιμὰ στὸ κυπαρίσσι;
Πάνω σὲ κρῦα μνήματα λυπητερά φουντώνει
Θανάτου μύνημα περὶ, σκληρὰ μᾶς φανερώνει
Πῶς θάβητῃ ὥρα καὶ στιγμή τοῦ ἢ ζωῆ θι σβύσῃ
Καὶ θά φουντώσῃ ἀπάνω μας αὐτὸ τὸ κυπαρίσσι!
Γιατὶ νὰ εἶσαι συντροφιά κάθε νεκροῦ καυμένο
Δένδρι; σὸ στέκεσαι ὕψηλό, ὕψηλό καμαρωμένο
Ζωὴ καὶ νιάτα μαρτυρεῖ τὸ τόσο σου καμάρι,
τέτοιο λεβέντη σύντροφος ὁ τάφος μος νὰ πάρῃ;
Νὰ ἀκουθοῦν ἢ βρίζαι σου ἴστα κόκκαλα τὰ κρῦα
νάχῃς κλειστά τὰ νεάτα σου εἰς τὰ νεκροταφεῖα;
Ἔϊ κυπαρίσσι μου ἐγὼ, ἐγὼ σὲν ἀποθάνω
δὲν θέλω εἰς τὴν τάφο μου νὰ στέκει' ἀπὸ πάνω.
Καὶ θά ζηλεύω νὰ θωρῶ ὕψηλὰ νὰ καμαρώνῃ
τέτοιο δένδρι, καὶ χαμηλὰ νὰν' ἢ δική μου σκοπῇ.
Ἐτιὰ μονάχα, ἤθελα, νὰ σκύβῃ μὲ τ' ἀγέρι
Ἰλίγ, δροσὰ στὸ μνήμα μου τὸ σκοτεινὸ νὰ φέρῃ

ΚΥΚΝΟΣ.

Περιπέτεται διδασκάλου ἢ τὰ ἦθη τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας.

Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ τοῦ 1885 ἀνῆλθον εἰς τὴν κωμόπολιν Μ. εἰς τὴν πρό μικροῦ εἶχον διορισθῆ διδασκαλος. Περὶ τῶν κατοίκων τῆς κώμης ταύτης ἔτρεφον τὰς λαμπροτέρας ἰδέας πρότερον, ἀφ' ἧς ἐποχῆς ἀνέγνων τοὺς ἄθλους αὐτῆς ἐν τῷ ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνι, ὃν διεξήγαγον πρὸς ἀπίσπισιν τυραννικοῦ ζυ-