



Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΑΟΥΣΤ

"Εχω όρχιση τὴ μετάφραση τοῦ Φάουστ, ἀπεδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, καὶ τὰ λίγα κομάτια ποῦ δημοσίευσα σὲ διάφορα περιοδικά εἶναι τὰ μόνα μέρη ἀπὸ τὸ ἐγραφάργιο τοῦ βιβλίου ποῦ δύθηκαν ποτὲ στὸ Ἑλληνικὸ καινό· κι' οὔτε τίποτε ἄλλο ἔχει γραφῆ, δοσοῦ ἐγὼ γνωρίζω σχετικὸ μὲ τὸ βιβλίο αὐτό, διότι ή ἀνθρώπινη διάνοια λέει κ' ἔδωσε τὸ ὄλοκληρωτικὸ μέτρο τῆς δύναμής της. Κι' ὅτο γιὰ μιὰ μετάφραση ὥπωςδήποτε τέλεια τοῦ ἔργου, βέβαια εἶναι πολὺ ἀκόμη ἔγουρη ἡ φιλολογία μας γιὰ νὰ ἔχῃ κανεὶς τέτοια ἀπαρίθηση, κι' ἀν ἐγὼ ἔχαρακτήρια δοκίμια πάντα τὰ κομάτια ποῦ τόλμησα νὰ δημοσιεύσω, κι' αὐτὸ λίγο μου φαίνεται γιὰ νὰ σηκώσῃ καὶ τὴν παραμικρότερη ἀξίωση ποῦ θὰ νόμιζε ἵσως κανεὶς πῶς ἔχω γιὰ τὴν ἑργασία μου αὐτή. Μὰ ὡς ποῦ νὰ τελειώσῃ — κι' ἀν τελειώσῃ ποτὲ — ἡ ἀρχινημένη μου μετάφραση, μιὰ καλὴ ἀνάλυση τοῦ δεύτερου Φάουστ ἔκρινα (ἀφοῦ κι' αὐτὸ δὲν ἔχει γίνη ὡς τώρα) πῶς θὰ εἰτανε ἀπαραίτητη πιὰ γιὰ νὰ κάμω στεγνώτερη κάπως γνωριμικὰ μὲ τὸ ἔργον, διὸν ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἐνδιαφέρουνται γιὰ τὰ ἔργα τῆς μεγάλης τέχνης· κι' αὐτὸ κάνω ἐδῶ.

Καθένας μπορεῖ νὰ φαντασθῇ — καὶ χωρὶς νὰ τὸ ξέρῃ — τί ἔχει κάμη ἡ γερμανικὴ ἐπιστήμη γιὰ τὴν ἑρμηνευτικὴ καὶ κριτικὴ τοῦ Φάουστ· κι' ἀλήθεια λίγα φιλολογικὰ ἔργα μπορεῖ νὰ βρεθοῦν ποὺ νὰ ἔχουν τόσο πλούσια βιβλιογραφία κι' ἀς φαντασθῇ κανεὶς ἀκόμη την τόλμη τοῦ Ἐλληνικαὶ κριτικοῦ ποὺ θ' ἀποκοτοῦσε νὰ πῆ τὸ δικό του τὸ κάτι τὸ ἀνείπωτο ἢ τὸ καλύτερχ διατυπωμένο δική μου ποτὲ δὲ θάγαι ἡ τόλμη τούτη. Ἐπειδὴ δμως τὰ πολὺ εἰδικὰ ἔργα τῆς γερμανικῆς σοφίας εἰν' ἀπρότιτα ἀκόμη γιὰ μᾶς, προτίμησα νὰ προσφέρω ἕνα βιβλικράχι ἀπλὸ κ' εὐκολοχώνευτο, ποῦ γιὰ τὶς ἀρετές του αὐτὲς ἵσα ἔχει καὶ στὴ Γερμανία πολλὴ ἐκτίμηση καὶ διάδοση.

Τὸ Ἕγραψε ὁ ἀμερικάνος Μπογιέζεν, ποιητὴς δόκιμος καὶ κηθηγητὴς τῆς γερμανικῆς φιλολογίας σ' ἓνα πκνεπιστήμιο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τὸ μετέφρασε στὸ γερμανικὸ ὁ "Οτφριδ Μύλιους, καὶ τὴν μετάφραση αὐτὴ ἀκολουθῶ κ' ἐγὼ ἐδῶ¹.

1. Goethe and Schiller; their Lives and their Works; including a Commentary on Goethe's Faust; by Hjalmar H. Boyesen. — Ein Kommentar zu Goethe's Faust von H. H. Boyesen; autorisierte deutsche Bearbeitung von O. Mylius.

1

Ο σκοπός μου δὲν είναι νὰ ἐπιχειριστῷ νὰ ἔκθεσω μ' δλες τὶς λεπτομέρειες τὸ περιεχόμενο τοῦ δεύτερου Φάσουστ, σκέπτομαι μονάχα, δο οἶμαι σὲ θέση νὰ τὸ κάμω, νὰ φανερώσω μὲ μεγάλες καὶ περιληπτικὲς γραμμὲς τὴν ἀνάπτυξην καὶ τὸν ὄργανικὸ σύνδεσμο τῶν ἴδεῶν, που ζοῦν καὶ σφύζουν κάτω ἀπὸ ἔνα πλῆθος ἀνάκτω προσωπίδες καὶ σκοτεινές ἀλληγορίες.

Ο Φάσουστ δὲν είναι ἀπὸ τὰ συνειθισμένα δράματα, καὶ οὔτε εἴτανέ ποτε, καθὼς φαίνεται, προωρισμένος ἀπὸ τὸν ποιητὴ του νὰ παρασταθῇ οὐτὸν θέατρο· γι' αὐτὸν λοιπὸν καὶ δὲ μπορεῖ νὰ κριθῇ μὲ τοὺς συνειθισμένους κανόνος τῆς δραματικῆς τέχνης. Κάθε νέα φορὰ ποῦ διαβάζω τὸ Φάσουστ μου κάνει πάντα τὴν ἐντύπωση σὰ νὰ εἴχε βγῆ ἐκείνη τὴν ὥρα ἵσα ἵσα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ δημιουργοῦ του. Θὰ μένῃ πάντα γιὰ μένα σὰν ἔνα εἰδὸς Ἀποκάλυψη σὰν μιὰ ἀδημιούργητη παγκόσμια φανέρωση, ποῦ γιὰ κάθε νέα γενεὰ θὰ κρίθῃ καινούρια προμήθεια ἀπὸ δυνατές καὶ βαθειές ἀλήθειες. Είναι οὐδητὴ της τὴν ἔθετατη ἔννοια μιὰ Ἐπιτομή, δηλαδὴ τὸ συμπέρασμα καὶ τὸ ἐξαγόμενο τὸ πιὸ εὐγενικὸ ἀποστάλαγμα ἐνδιδούμενος βίου. Είναι ἔργο δυνατό, γιατὶ καὶ κείνος ποῦ τὴν γραψε εἴτανε ἀνθρωπὸς δύνατος. Εἴτανε (καθὼς δὲ θὰ δυσκολευθῇ νὰ ὑπεστηρίξω) τὸ τελειότερο παράδειγμα ἀπὸ δσα ἔχει νὰ φανερώσῃ ἡ παγκόσμια ἰστορίας ἀνθρώπου ποῦ δλο μεγαλώνοντας ἔφτασε οὐτὸν τέλεια ώριμότητα καὶ μεγαλεῖο τῆς πνευματικῆς δύναμης. Κι' αὐτὴν τὴν ώριμασμένη τελειότητα κι' δλη τὴν πρόσδο ποῦ ἀκλούθησε γιὰ νὰ τὴν φτάσῃ, τὴν παράστησεν ὁ Γκαΐτες εἰκονικὰ στὸ Φάσουστ δο οἶμαι μπορεῖ νὰ παρασταθῇ ἔνα τέτοιο πρᾶμα μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ γλῶσσα τῶν ἀνθρώπων. «Οποιος λοιπὸν θάθελε νὰ κρίνῃ τὸ Γκαΐτε μὲ τὰ λεπτολόγα κοινωνικὰ σταθμὰ τῆς δικῆς του τῆς περιωρισμένης τῆς ζωῆς, αὐτὸς τοῦ κάκου θάχανε τὸν κόπο του γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ Φάσουστ, γιατὶ είναι τοῦ Γκαΐτε τὸ ζεστὸ καὶ τρικομισμένο ζωτικὸ αἷμα ποῦ τρέχει μέσα στὶς φλέβες τοῦ Φάσουστ. Ο μεγάλος ἀντρας είναι σὰν τὸ ψηλὸ τὸ βουνό, ποῦ δὲ μπορεῖ τὸ ψηλός του νὰ μετρηθῇ μὲ τὸν πῆχυ, μόνο χρειάζεται βρόμετρο γι' αὐτό. Ή κεντρικὴ σκέψη καὶ ἡ κινητήρια δύναμη δῆλης του τῆς ζωῆς» λέγει ο «Ἐτνερ γιὰ τὸν Γκαΐτε καὶ τανάκες ἔνας πόθος γιὰ τὴν τέλεια κι' ἀνεμπόδιστη ἀνάπτυξη δλάκερης τῆς ἀνθρώπινης φύσης». Κι' δλες οἱ δύναμες τοῦ είναι τοι εἴτανε μεγαλόπρεπες καὶ ποικιλότροπες, κ' ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ τιτανικὲς ἀναλογίες τῆς τραγῳδίας αὐτῆς, ἡ τεράστια της σύλληψη, δλο τὸ ψηλός καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἴδεαλισμοῦ της, καὶ ἡ θαυμάσια γενικότητα ποῦ δλα σχεδὸν τὰ στρώματα καὶ τὶς συνθήκες τοῦ κοινωνικοῦ βίου ἀγγίζει εἴτε ἀπὸ κοντὰ εἴτε ἀπὸ μακριά. Γι' αὐτὸ κι' οἱ γερμανοὶ γραμματύλοι μὲ μιὰ ξεχωριστὴ προτίμηση ὀνομάζουν τὸ Φάσουστ κοσμοεπος καὶ ἀλήθεια τοῦ ταιριάζει τῶνομα. Τὸ τιτανικὸ ἔργο τῆς νιότης τοῦ Γκαΐτε (ποῦ τὸ διαιώνισε οὐτὸν Προμηθέα καὶ οὐτὸν Γκέτες φὸν Φερλιγίκην, ἡ κανονικὴ δλοένα

πρόσδος ο' τὴν τελειότητα, μετὰ τὸ γυρισμό του ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἡ πρακτική του δράση κ' ἡ προσπάθεια γιὰ νὰ φτάνῃ πάντα κι' ὅλο σὲ λογικὰ καὶ προσιτὰ ἀποτελέσματα, ἡ εὐρύτατη καὶ δύνθωρη σοφία τῶν βαθειῶν του γερατειῶν — ὅλα μαζὶ αὐτὰ εἶναι στοιχεῖα δργανικὰ καὶ ζωτικὰ ποῦ μπαίνουνε μέσω στὸ Φάσουστ. Κι' ὅσο καὶ νὰ φαίνεται ἀπέξω ἀπέξω ἀποσπασματικὸ τὸ δρᾶμα, ἔχει δῆμος στὸ βάθος μιὰ τέλεια δργανικὴ ἐνότητα στόν ἵδιο ἀπαράλλακτα βαθὺ δύπως εἴτανε καὶ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ ποιητῆ. Μπορεῖ στὸν ἵδιον, ὅσο ζοῦσε νὰ μὴ τοῦ φαίνουνταν ἔτσι τὸ πρᾶμα καὶ γι' αὐτὸ πολὺ φυσικὸ φαίνεται κι' ἀλλο τόσο σημαντικὸ εἶναι ἐκεῖνο ποῦ ἔλεγεν ὁ ἴδιος γιὰ τὸ Φάσουστ, πῶς δτι δηλαδὴ ἔμελλε νὰ μείνῃ ἀπόσπασμα γιὰ πάντα. Ἐμεῖς κρίνοντας τὸ ἔργον κατὰ πῶς τὸ βλέπομε σήμερα, βρίσκομε πολὺ φυσικὸ πῶς ὁ Γκαϊτε το τελείωσε μόνου λίγους μῆνες πρὶν νὰ πεθάνῃ καὶ πῶς τὸ ἀφῆτε νὰ ἐκδοθῇ μετὰ τὸ θάνατό του. Μὰ κι' δ "Εγκερμαν διηγεῖται πῶς τὸν καὶ πόλη ποῦ ὁ Γκαϊτε σηράγγει κ' ἔβαζε κατὰ μέρος του τὸ δέμα ποῦ ἔκλεισε τὸ χειρόγραφο τοῦ δεύτερου Φάσουστ, ἐδήλωσε πῶς εἶχε γιὰ δῶρο πιὸ τὴ ζωὴ ποὺ τοῦ ἔμενε, γιατὶ ἀλήθεια μικρὴ πιὰ συμματία εἶχε δ, τι τοῦ λειπονται ἀκόμη νὰ κάμῃ.

Πολλοὶ κριτικοὶ ἔχουνε ἔκφράση τὴν ἀμφιβολία τους ἀν εἶναι ή ὅχι αὐθεντικὴ ἡ δήλωση τοῦ Γκαϊτε, πῶς δτι ἡ ἴδεα τῆς τραγῳδίας ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποῦ γεννήθηκε μέσα στὸ νοῦ του εἶχε πάρη ἀμέσως ἀπὸ τότε τὴν δριστικὴ της μο. φὴ καὶ τὸ περίγραμμα τελειωμένου ἔργου, ἀπαράλλακτα δύπως τὸ ἔχομε τώρα ἐμπρός μας. Σὲ μένα δῆμος δὲν φαίνεται καθόλου ἀπίθανη ἡ δήλωση αὐτή· οὔτε σ' ὅλη τὴν τόσο μεγάλη ἀλληλογραφία τοῦ Γκαϊτε, ὅσο εἴμαι σὲ θέση νὰ κρίνω, δὲ βρίσκεται οὔτε ἔνα μέρος ποὺ νὰ εἶναι σὲ ἀντίφαση πάνω σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ἐπῆρε βέβαια το ποίημα διάφορες μεταβολές, ὅσο ἀλλαζε μὲ τοὺς καιροὺς καὶ τὸ Σύμβολο τῆς ποιητικῆς πίστης τοῦ Γκαϊτε, καὶ πάντα οἱ λεπτομέρειες σ' τὴν ἐκτέλεση περνοῦσαν ἀπὸ τὸ παντοτεινὸ κόσκινο τῆς κριτικῆς του. Μὰ μόλις μπορεῖ καὶ νὰ βάλῃ κανεὶς ο' τὸ νοῦ του πῶς εἶναι κατοπινὴ τοῦ δεύτερου Φάσουστ ἡ σύλληψη, πῶς εἶναι ὑστερνώτερη φαντασία, πῶς εἶναι ἔτσι παράρτημα τῆς τύχης, ποῦ τὸ κόλλησεν ὁ Γκαϊτε στὸ ζωντανὸ στόμα τοῦ πρώτου Φάσουστ, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ βάλῃ στὴν τρεχούμενη κυκλοφορία κάποιες αἰσθητικές του πεποίθησες ποῦ τὸν εἶχανε κυριεύσῃ κατόπι ἀφοῦ γύρισε ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Μιὰ τέτοια προϋπόθεση ἀναγκαστικὰ ἔπειρε νὰ μῆς ὀδηγήσῃ σὲ συμπέρασμα, ποὺ κανεὶς βέβαια σπουδαῖος μελετητὴς τοῦ Γκαϊτε δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεχθῇ, πῶς εἶχε δηλαδὴ τὸ σχέδιο νὰ παραδώσῃ τὸ Φάσουστ στὸ δάκιμον καὶ ν' ἀφήσῃ κάθε του εὐγενικὰ προσπάθεια νὰ τελειώσῃ μὲ τὸν ἥθικό του ὅλεθρο. Ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ γράφηκεν ὁ «Πρόδογος ο' τὸν οὐρανὸ» (1797) δὲν μποροῦσε νᾶχε καμιαὶ ἀμφιβολία δ Γκαϊτε γιὰ τὴν τελικὴ τύχη ποῦ προώριζε γιὰ τὸν ἥρωά του. "Οπως εἶδαμε, τὸ Φάσουστ τὸν εἶχε πάρη ὁ ποιητὴς γιὰ τύπο ὀλόκληρου τοῦ

ἀνθρώπινου εἰδούς καὶ εἴτανε ἀδύνατο νὰ εἶχε θελήση νὰ πῇ ἀποζαρχῆς δὲ Γκαῖτε πῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, ὅλο τὸ εἶδος θὰ τελείωνε μὲ μιὰ ἡθικὴ χρεωκοπία. Ἀκόμα τότε, σ' τὴν ἴδια σκηνή, ἐκφράζει δὲ Κύριος τὴν πίστην, πῶς δὲ Φάσουστ ἔπρεπε μιὰ μέρα, ἀφοῦ θὰ δυνάμωνε πρῶτα νικόντας τοὺς πειρασμοὺς ποὺ θὰ τοῦ ἔστηνε δὲ Μεφιστολῆς στὸ δρόμο του, ν' ἀνψωθῆ σὲ ἀνώτερη πνευματικὴ κατάσταση. Οἱ Μεφιστοφελῆς βέβαια, ποὺ θὰ εἴτανε τὸ μέσο γιὰ νὰ φτάσῃ δὲ "Ανθρωπὸς σ' αὐτὴ τὴν νίκη, ἔπρεπε νὰ ἐργασθῆ σὰν δαίμονας ποῦ εἴτανε· ὅμως νὰ τὸν ἀφήσῃ δὲ ποιητὴς νὰ κερδίσῃ τὸ στοίχημα του μὲ τὸ Θέό, θὰ εἴτανε σὰ νὰ ἥθελε νὰ δείξῃ ἕνα τέτοιο πεστιμισμό, ποῦ μποροῦσε ἀξιόλογα νὰ ταίριαζε γιὰ ἕναν Σοπεγχάσουερ, γιὰ ἕνα Χάρτμαν, μὰ δὲ θὰ εἴτανε καθόλου σύμφωνος μὲ τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὴν ἰδέα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Γκαῖτε. Ἀπ' τἄλλο μέρος — κι' αὐτὴ ἡ παρατήρηση συντείνει πολὺ σ' αὐτὸ ποῦ θέλουμε νὰ ποδείξουμε — δόλο-κληρος δὲ μῆθος καὶ ἡ οἰκονομία τοῦ πρώτου μέρους θὰ εἶχε κάπως διαφορετικὰ ταυριασθῆ. Οἱ χαρακτῆρας τοῦ Μεφιστοφελῆ δὲ θὰ εἰκονίζονται μὲ τόσους μοιραίους περιορισμούς, καὶ ἡ πνευματικὴ ὑπεροχὴ τοῦ Φάσουστ, σὲ τόσες μεριές, δὲ θὰ ξεχώριζεν ἔτσι φῶς φανερά.

"Ετοι λοιπὸ καὶ μὲ τὸ δίκιο πρέπει νὰ δεχτοῦμε πῶς καὶ δὲύτερος Φάσουστ εἶναι ἐπίσης οὐσιαστικὸ μέρος τῆς τραγῳδίας καθὼς καὶ τὸ πρῶτο· γιατὶ ἀλλιῶς, ἡ λύπη τοῦ πρώτου μέρους ποῦ παρκδίνει τὸ Φάσουστ σ' τὴ δύναμη τοῦ ἔχθροῦ του θὰ εἴτανε σὲ φανερὴ ἀντίθεση μὲ τὸ πνεῦμα τὸ μεγαλόφρονο κ' ἐλευθέριο τῆς ζωῆς τοῦ Γκαῖτε. Μολαταῦτα μποροῦμε νὰ φέρουμε πολλὲς ἀντιρρήσεις σὲ πολλὰ μέρη. Ἀρκετές λεπτομέρειες ποῦ εἰναι καὶ δὲν εἰναι σύμφωνες μὲ τὸ καθολικὸ πνεῦμα τοῦ ἔργου, μποροῦμε νὰ τὶς κτυπήσουμε. "Ομως ἡ αὐτοΐδέα τοῦ ἔργου σ' ὅλο τὸν δρίζοντα της εἰναι τόσο ὑπερφυσικὴ καὶ τόσο ἀπειρες βαθειές ἔννοιες μπορεῖ παντοτενά νὰ φέρηνη στὴ μέση, ποῦ μόνον ἀπὸ μιὰ θαυμάσια μεγαλοφυΐα θὰ μποροῦσε νὰ βγῆ. Καὶ χωρὶς νὰ θέλω εἰμαι ἀναγκασμένος νὰ κλίνω κ' ἔγω σ' ἐκεῖνο ποῦ λένε· πῶς καὶ κεῖνο δῆλ. ποῦ εἰναι νὰ τὸ πάρωμε γιὰ λανθασμένο, ἔχει τὴν ἐσωτερική του ἀξία καὶ σημασία καὶ πρέπει νὰ τὸ καταπιάνουμε μὲ ὑποχρεωτικὴ εὐλάβεια, ἐπείδη σ' τοῦ Γκαῖτε τὴν ζωὴ τίποτα δὲ βρίσκεται ἀσήμαντο καὶ ποῦ νὰ μὴν ἀξίζει.

(Ἀκολουθεῖ)

I. Γρυπάρος

