

Ἐσήκωσα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ κ. Κρουμβάχερ δ, τι μποροῦσε νὰ χωρέσῃ σὲ λίγες σελίδες τῆς «Κριτικῆς» καὶ ἐδιάλεξα ἐκεῖνα τὰ μέρη ὅπου φάίνεται ὁ σκοπός τοῦ βιβλίου, ὅπου λάμπει ἡ ἀγάπη τοῦ συγγραφέως γιὰ τὸν τόπο μας. Ἀπ' τὸ κύριο μέρος τοῦ βιβλίου, τὸ ἐπιστημονικό, ἐπῆρα μόνον τὰ συμπεράσματα. Κρίσις αὐτοῦ τοῦ μέρους ἀπὸ μένα ποῦ δὲν εἰμι εἰδικός, θὰ γίνεται βεβχίως ἀσέβεια. Ἐνα μόνον ἐλάττωμα ἔχει τὸ βιβλίο, ποῦ εἶναι γραμμένα στὴ γερμανική. αὐτὸ μᾶς ἐπιθάλλεται νὰ τὸ διορθώσουμε μεταφράζοντάς το, διότι εἶναι ἀνάγκη τὸ σωτήριον αὐτὸ κόρυγμα μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβεια νὰ ἀκουσθῇ ἀπὸ κάθε Ἑλληνα ποῦ σκέπτεται.

Τοτερα κι' ἀπ' αὐτὸ τὸ ἔργο, φχντάζομαι δτι πιὰ στοὺς ἐπιστημονικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης ἡ φύσις τοῦ γλωσσικοῦ μας ζητήματος τόσο θὰ συζητήται ἐσο συζητεῖται καὶ μεταξὺ τῶν ἀστρονόμων ἢν ἡ γῆ στρέφεται περὶ τὸν ἀξονά της. Ἐμεῖς θὰ μείνουμε δλομόνχοι στὸν κόσμο, ποῦ δχι μόνο τὸ γλωσσικὸ ζήτημα δὲ θάχομε λύσει ἀλλὰ καὶ θὰ συζητοῦμε ἀκόμη ἢν εἶναι ἡ δὲν είγαι ὁ κ. Κρουμβάχερ ἀρμόδιος.

Σ. Δ. Σταματιάδης

•••••

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

FEUILLETS ὑπὸ JEAN MOREAS (ἔκδοσις «Plume» Paris)

Ἀπὸ τὴν πρώτη φράση τοῦ νέου τούτου βιβλίου τοῦ Μωρεᾶς, νιώθει κανεὶς, πῶς ὁ ποιητὴς καὶ ε' τὰ πεζογραφήματά του ἀκόμα, δπως καὶ ε' τοὺς στίχους του, κατέχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο φωτεινὸ πνεῦμα ποὺ μᾶς ἐφανέρωσε ε' τὴν «Βρωφίλη» του καὶ ε' τὶς «Στροφές» του, μιᾶς καθολικότητας ε' τὴν σκέψη καὶ μᾶς ὑπέροχης αὐστηρότητας ε' τὴν μορφή.

Τίποτε δὲν εἶνε μέσα ε' τὰ «Φυλλαράκια» ποὺ νὰ μήν ἔχῃ τὸν λόγο του, ἔστω, κι' ὅταν αὐτὸ τὸ Τίποτε ἐγράφηκεν ἀπὸ μία ίδιοτροπία ποιητική, ποὺ δίνει ἡ πρώτη ἐντύπωση τῆς ματιᾶς, μιὰ ἐντύπωση ποὺ γεννᾷ τὴν σκέψη καὶ πλημμυρίζει τὴν ψυχὴ μελαγχολία.

Καὶ δημος, δὲν θὰ μοῦ φανῇ καθόλου παράδοξο, ὃν πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ περάσουν, γιὰ τὸν ἀμύητο ε' τὸ πνεῦμα τῆς τέχνης τοῦ Μωρεᾶς, ἀπαρατήρητα κ' ἵσως γιὰ σχεδιάσματα σκέψεων καὶ εἰκόνων, ποὺ δὲ ποιητὴς τὰ ἔγραφε γιὰ νὰ περίστη εὐχάριστα τὴν ὥρα του, ἦ, γιὰ νὰ διασκεδάσῃ τὴν ἀόραστη ἐκείνη πλήξη, ποὺ αἰσθάνεται μέσα ε' τὸ περιβόλι τῆς ζωῆς, κάθε καλλιτέχνης τοῦ λόγου.

Λυποῦμαι ποῦ δὲν εἰμι τόσο σοφός, γιὰ νὰ βεβαιώσω ἢν τὰ ώραιώτερα πράγματα εἶνε ἐκεῖνα ποὺ γράφονται σὲ τέτοιες στιγμές, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι πάρα πολὺ ἀνοιγμένη ε' τὸν κόσμο ἢ βαθύτατα συγκεντρωμένη ε' τὸν ἔχυτό της. Μάζ, εἴτε τὸ ἔνα εἴτε τὸ ἄλλο συμβαίνει,

γιὰ τὸν ἀμύητο ὅπως δῆποτε ζ' τὸ μυστήρια τῆς πιὸ αὐστηρότερης μορφῆς, τέτοιοιν εἴδους λογοτεχνήματα, δὲν εἶνε βέβαια γιὰ τὸν πρῶτο τυχόντα, ποὺ μᾶς σταυρώνει σ' τὸν δρόμο γιὰ νὰ συζητήσῃ δ', τι τοῦ κατέβει γιὰ τέχνη καὶ γλῶσσα, ἀλλὰ γιὰ κάπια ἐκλεκτότερα πνεύματα κι' ἵσως γιὰ τοὺς ποιητὰς μόνον, ποὺ ἔχουν — ὅπως ὁ Μαλαρμέ τὸ ἔγραφε κάποτε ζ' τὸν Μωρεᾶς κι' ὁ λόγος γιὰ τὸν «Περιπαθὴ Προσκυνητὴν», — μιὰ γλῶσσα αἰώνια καὶ ξεχωριστὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι κτῆμα τους καὶ ποὺ ἀνήκει καθ' ὀλοκληρία ζ' αὐτούς.

Σ' αὐτὴ τὴν γλῶσσα κι' ὁ ποιητῆς ζ' τὰ «Φυλλαράκιαντου μᾶς ψιθυρίζει τοὺς κρυφοὺς διαλογισμοὺς του, εἴτε δταν ἡμίλει γιὰ τὸν Δεκόνγι Ντελί, τὸν Μαλαρμέ, τὸν Βερλαίν, εἴτε δταν μᾶς είκονίζει τὶς νεανικές του ἑνθύμισες καὶ τὶς ἑντυπώσεις του τὶς ταξειδιωτικές.

Καὶ εἶνε τὰ λόγια του ἀποφθεγματικὰ ἐδῶ κ' ἔκει φαινομενικῶς ἀσύνδετα γιὰ τὸν ἀσυνήθιστο ἀναγνώστη. Καὶ ὅμως, ὁ ἐσωτερικὸς κρίξεις ποὺ τὰ σηγυτοδένει, εἶνε δυνατὸς καὶ ἀλύγιστος, γιατὶ εἶνε σφυρολατημένος ἀπὸ τὴν μελαγχολία τοῦ ποιητῆ γιὰ τὸν γύρω του κόσμο ἀπὸ αὐτὸν τὸ κάτι τι, ποὺ σπαράζει πάντα τὴν σκέψη ἔκεινου, ποὺ βαθιὰ ἀναλογίζεται, σᾶν τὰ βλέμματά του ἀνήσυχα βυθίζονται μέσα ζ' τὰ δημητυργήματα ποὺ ἐπιδεικνύει γύρω μᾶς ἡ αἰώνια Κυβέλη. Καὶ αὐτὸν τὸ κάτι τι, μὲ μία τέχνη Σοφοκλεῖκη, τὸ ἑνσαρκώνται ζ' τὰ «Φυλλαράκια» του ὁ Μωρεᾶς, ὅπως ἄλλως τε ζ' ὅλα τὰ ἔργα του καὶ μᾶς τὸ ἀναπαριστᾶ μὲ τὸ μοναδικὸν ἔκεινο θέλγητρο τῆς ὁμορφιᾶς, ποὺ μόνον οἱ ἀργαῖοι «Ελληνες ἐγνωρίζαν ν' ἀναπαριστοῦν.

'Αναγνώσατε ὅμως αὐτές τὶς λίγες γραμμές. Εἶνε φωτεινὲς ὅπως ὁ ἀττικὸς οὐρανός.

ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΗ ΒΡΟΧΗ

— «Ἐθρεξε κι' ὁ ἀγέρας σαλεύει τὰ κλωνιὰ τῶν πασχαλιῶν. Μέσα στὸν κῆπο τοῦ φυτοκόμου, ἔνας δεντρῶνας κρασόχρωμος φουντώνει, κεντισμένος ζ' τὴν μέση τῆς κορυφῆς, μ' ἔνα λοφίο ἀπὸ πράσινα φυλλαράκια.

Τὸ περιβόλι τοῦ φίλου μου περβολάρη εἶνε ὀλάδειανο τώρα ἀπὸ τὶς γλάστρες του· «Ρημασμένο εἶνε κι' ἡ γῆ κάτω ἀπὸ τὸν θιλωμένο οὐρανό, ἀπλώνεται κι' αὐτὴ σκοτεινιασμένη μ' ὅλη τὴν βελουδένια χλόη τοῦ Λαπρίλιου.

Σ' τὸ πλαίνο ἀγροκήπιο τὸ καρποφόρα δέντρα ὑψώνονται ἀμέριμνα καὶ γεμάτα ἀπὸ ὑπόσχεσες. Μπροστὰ ζ' τὸ χομηλὸ σπιτάκι μὲ τὰ σταχτιὰ παραθυρόφυλλά του καὶ τὰ σκοροφαγωμένα διχτυωτά του, ἄλλα δέντρα ἀράδα-ἄράδα ψηλὰ καὶ λιγνά, μὲ τὸν πόθῳ ν' ἀρέσουν ὀκόμα, ξαναρχίζουν τὴν ἄνθησή τους.

Τὶ ἄραγε νὰ συμβάίνει κ' εἶνε ἡ καρδιά μου τόσο χαρούμενη; «Ομοια μὲ τὸ σπουργίτι ποὺ πέταξεν ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ παραθυρίου μου.

«Οχι, όχι ὡς Παρμενίδη, ἡ σοφία σου παρηγορεῖ πάρα πολὺ. Κι' ἀν δὲν εἶσαι σὺ, θὰ εἶνε τότε τὸ μελίρρυτο στόμα τοῦ Πλάτωνα. Μ' ἀς ξαναστρέψω ζ' τὴν θλίψη μου».

Καὶ εἶνε αὐτὴ ἡ είκόνα ἡ θλιβερὴ τοῦ χαλασμένου σπιτοῦ καὶ τοῦ ρημασμένου κήπου ποὺ μᾶς πλημμαρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ μελαγχολία, καὶ εἶνε ἡ σκέψη του ἡ ὀλόγυμνη ποὺ μᾶς προκαλεῖ τὸν θαυμασμό.

Πέτρος Ζητουνγκάτης