

ΚΛΕΙΩ



H. Lenzenauer gez.

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑΙ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

ΤΟΜΟΣ Στ'.

ΑΡΙΘΜ. 21 (141).

Συνδρομή ἀρχομένη ἀπὸ 1. Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους ἐτησία μὲν
φρ. χρ. 25 ἑξάμηνος δὲ φρ. χρ. 12 $\frac{1}{2}$.

ΕΤΟΣ Στ'.

τῇ 1/13. Φεβρουαρίου 1891.

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ.

Κνέος υπουργός τῶν στρατιωτικῶν τῆς Πρωσσίας, ὁ ἀντιστράτηγος Hans von Kaltenborn-Stachau ἐγεννήθη τῇ 23. μαρτίου 1836 ἐν Μαγδεβούργῳ. Τῇ 29. ἀπριλίου 1854 ἀρχομένου τοῦ δεκάτου ἑνάτου ἔτους τῆς ἡλικίας του μετετέθη ἐκ τοῦ σώματος τῶν εὐελπίδων (Kadettencorps) ὡς ἀνθυπολοχαγὸς εἰς τὸ τότε εἰκοστὸν ἔβδομον σύνταγμα τοῦ πεζικοῦ. Ἀπὸ τοῦ 1857—1860 εἰσῆλθεν εἰς τὴν στρατιωτικὴν Σχολήν, τὴν νῦν στρατιωτικὴν Ἀκαδημίαν, τῷ δὲ 1861 προαχθεὶς εἰς τὸν βαθμὸν ὑπολοχαγοῦ μετετέθη εἰς τὸ τέταρτον σύνταγμα τοῦ πεζικοῦ τοῦ Μαγδεβούργου ἀριθ. 67 καὶ ἔλαβε μέρος εἰς τὴν ἐκστρατείαν κατὰ τῆς Δανίας (τῷ 1864) κατὰ τὴν ἄλωσιν τῆς νήσου Ἀλσεν. Τῇ 18. ἀπριλίου 1865 προβιβασθεὶς εἰς τὸν βαθμὸν λοχαγοῦ καὶ μετατεθεὶς εἰς τὸ γενικὸν ἐπιτελεῖον ἐκτήσατο ἐν τῇ κατὰ τῆς Αὐστρίας ἐκστρατείᾳ (1866) παρὰ τῇ μεραρχίᾳ τοῦ τετάρτου στρατιωτικοῦ σώματος ἐν τῇ παρὰ τῷ Königgrätz μάχῃ τὸ παράσημον τοῦ στέμματος τετάρτης τάξεως μὲν ξίφη. Ἀφοῦ περὶ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 1866 μετετέθη ὡς διοικητὴς λόκειον. ΤΟΜΟΣ Στ'.

χου εἰς τὸ πέμπτον θυριγγικὸν σύνταγμα τοῦ πεζικοῦ ἀριθ. 94 (τοῦ μεγάλου δουκὸς τῆς Σαξωνίας), ἢλθε κατὰ νοέμβριον τοῦ 1869 εἰς τὴν μεραρχίαν τοῦ ἐβδόμου στρατιωτικοῦ σώματος καὶ προεβιβάσθη τῇ 10. μαρτίου 1870 εἰς τὸν βαθμὸν ταγματάρχου, κατὰ τὸ τριακοστὸν τέταρτον ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ἐν τῇ κατὰ τῆς Γαλλίας ἐκστρατείᾳ ἔλαβε μέρος εἰς τὰς μάχας παρὰ τῷ Spicher, Colombey-Nouilly καὶ Gravelotte, εἰς τὴν πολιορκίαν τοῦ Metz καὶ εἰς τὰς συμπλοκὰς παρὰ τῷ Bois de Vaux, Peltre, Marney καὶ Pontarlier, δι’ ὃ ἀπενεμήθη αὐτῷ τὸ παράσημον τοῦ σιδηροῦ σταυροῦ δευτέρας καὶ πρώτης τάξεως. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς στέψεως ἐν ἔτει 1875 προβιβασθεὶς εἰς ἀντισυνταγματάρχην, βραδύτερον δὲ τῇ 18. ἀπριλίου 1878 εἰς συνταγματάρχην, ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ πέμπτου Βεστφαλικοῦ πεζικοῦ συντάγματος ἀριθ. 53 καὶ ἐγένετο τρία ἔτη βραδύτερον (τῷ 1881) διοικητὴς τοῦ συντάγματος τῆς φρουρᾶς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου (ἀριθ. 1). Τῇ 22. μαρτίου 1884, προβιβασθεὶς εἰς ὑποστράτηγον, διωρίσθη ἀρχηγὸς τοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου



HANS VON KALTENBORN-STACHAU.