



## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΗΘΙΚΑΙ, συνταχθεῖσαι παρὰ Σπ. Σαμαρτσίδου τοῦ Ἰατροῦ. Τὰ ἀντικείμενα τοῦ βιβλίου τούτου δικαιολογοῦσι τὸ ὅποῖον φέρεται ὄνομα, καὶ ὁ Συγγραφεὺς αὐτοῦ καταστένεται ἔτι μᾶλλον ἀξιέπαινος, διότι ἐδαπάνησε καὶ καιρὸν καὶ χρήματα εἰς τοιούτου πονήματος ἔκδοσιν. Μέρον δτι ἡ ἐποχή μας εἶναι βέβαια λαμπροτέρα τῶν πρὸ αὐτῆς, μὲν ἄκρων τῆς ψυχῆς μας Θλίψιν ὅμως βλέπομεν δτι κἀνενὸς ἄλλου εἴδους βιβλία δὲν τυπόνονται σπανιώτερον, καὶ δὲν ἀναγινώσκονται μὲν πλειοτέραν δυσαρέσκειαν, (disgusto) παρ' ὅσα κυρίως στρέφονται εἰς τὴν μόρφωσιν τῶν ἡθῶν μας· καὶ τὸ κακὸν κορυφοῦται ἐπὶ μᾶλλον δταν παρατηρῶμεν δτι (μετὰ τῆς κατηχήσεως) ἐλλείπει καὶ ἡ παράδοσις τακτικοῦ μαθήματος τῆς Ἡθικῆς εἰς τὰ πλειότερα Σχολεῖά μας, ὡς νὰ ἦτο μικροῦ λόγου ἀξία ἡ Ἡθική μας ἐκπαίδευσις. Ἐν τοσούτῳ ἡμεῖς ἐκπληροῦντες τὸ χρέος μας, συνιστῶμεν εἰς τὸ Δημόσιον τὸ καλὸν τοῦτο Σύγγραμμα, (ἡ ἀνάγνωσις τοῦ ὅποιου θέλει εἰσθαι χρησιμωτάτη εἰς τοὺς νέους μας), εὐχόμενοι συγχρόνως εἰς τὸν ἀξιότερον Συγγραφέα αὐτοῦ καὶ ἄλλων τοιούτων πονημάτων τὴν ἔκδοσιν.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Ποίημα μεταφρασθὲν ὑπὸ Ι. Ι. Σκυλίτση καὶ ἐκδοθὲν μετὰ τοῦ Γαλλικοῦ κειμένου.— "Αν ἡ Ἑλλὰς καυχᾶται διὰ τοὺς Σούτσους, τοὺς Ραγκαβίδας καὶ ἄλλους ἐνδόξους νεωτέρους της Ποιητὰς, καὶ ἡ Σμύρνη μας (όμολογοῦμεν εὐχαρίστως), μέλλει νὰ καυχηθῇ διὰ τὸν ἴδιον της. Προικισμένος ὁ φιλόπονος οὗτος νέος μὲ τῆς φύσεως τὰ δῶρα, ἔδειξε μὲν κατὰ διαρόβους περιστάσεις ἀρκετὴ τεκμήρια τῆς εὐφυΐας του, ἀλλὰ πρὸ πάντων εἰς τὸν θάνατον τοῦ Σωκράτους ἀνεφάνη ἀξιος. Μεταφραστὴς τοῦ συγχρόνου μας Ποιητοῦ Λαμπαρτίνου. Διὸ προμαντεύοντες εἰς αὐτὸν τὰς δάφνας τοῦ Ἑλικῶνος, εὐχόμεθα νὰ ξδωμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὰ αὐτοσχέδια αὐτοῦ Ποιήματα.— "Ο, τι ὅμως εἰλικρινῶς ζητοῦμεν ἀπὸ αὐτὸν

εἶναι νὰ δοθῇ πλέον ὅλικῶς εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ποιητικῶν του δυνάμεων, καὶ, ἀποκλειστικῶς, ν' ἀφοσιωθῆεις τὴν καλλιέργειαν τῆς ὑψηλῆς ταύτης τέχνης. "Οσον ἡ φύσις ἐστάθη μεγαλόδωρος ὡς πρὸς τὸ εἶδος τοῦτο εἰς τοὺς προγόνους μας, ἄλλο τόσον εἰς ἡμᾶς ὑπάρχει πολλὰ φειδωλὴ, καὶ ὁ ἀξιοζῆλευτος ἐκεῖνος Θηνητὸς ὅστις εὐτύχησε νὰ προικισθῇ μὲ τὰ δῶρα αὐτῆς, δὲν ἀρκεῖ τὴν σήμερον, διὰ νὰ κατασταθῇ ἀναλόγως τοῦ προορισμοῦ του ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ, καὶ νὰ λάβῃ κλασικὴν φήμην, ν' ἀφεθῇ μόνον εἰς τὴν γόνιμον φαντασίαν του, ἄλλ' ἀνάγκη νὰ λάβῃ βασιμωτέραν καὶ συστηματικωτέραν παιδείαν, καὶ νὰ προσδιορίσῃ ὡς χειραγωγὸν τῆς φαντασίας του, τὴν βαθυτάτην γνῶσιν τῆς γλώσσης τοῦ Ὁμήρου, καὶ τῶν ἄλλων ἐνδόξων ποιητῶν τῆς ἀρχαιότητος.

Ο ΕΡΝΕΣΤΗΣ ἔτοι ἡ διαστροφὴ τοῦ αἰῶνος Γουστά-  
βου Δρουϊνώ μεταφρασθεῖσα ὑπὸ N. I. Σα λίτελη. Ἡ μνηστορία αὗτη εἶναι ἀστεία καὶ θελητική, καὶ ὁ Συγ-  
γραφεὺς αὐτῆς ἐπέτυχεν ἰκανῶς τοῦ σκοποῦ του. Ἐκ-  
φραστικώτερον βέβαια δὲν ἥδενατό τις νὰ παραστήσῃ  
τὴν διαστροφὴν τοῦ αἰῶνός μας. Αἱ παγίδες τὰς ὁ-  
ποίας ἡ Κακία στήνει κατὰ τῆς ἀρετῆς περιγρά-  
φονται εἰς αὐτὴν ἀξιολογώτατα! Χρηστοήθης καὶ εὐανά-  
γωγος ἀναγνώστης ἥθελε δικαίως μεμφθῆν ὅτι τὸ νὰ πα-  
ρουσιάζῃ τις εἰς τοὺς νίους τοιαύτας σκηνὰς τείνει μᾶλλον  
νὰ τοὺς προσκαλῇ εἰς μίμησιν τῆς παρισταμένης κακο-  
θείας παρὰ τῆς ἐπαινουμένης ἀρετῆς· ἀλλ' ἂν ἐκ τοῦ  
ἄλλου μέρους παρατηρήσῃ ὅτι ἡ κακία εἰς τοσοῦτον βαθ-  
μὸν ἀνήθη, ὥστε Πλίνσιος μόνον εἶναι οἱ τὴν σή-  
μερον εὔδοξιμοιντες ἐν πᾶσιν, ἥθελε δικαιώσει βέ-  
βαια τὸν σκοπὸν τοῦ σοφοῦ Δρουϊνώ. Ὡς δὲ πρὸς  
τὸν Μεταφραστὴν τῆς μνηστορίας ταύτης, μ' ὅλον ὅτι  
ὁ κύριος Σαλτέλης ἔγινεν ἀρκετὰ γνωστὸς εἰς τὸν φιλο-  
λογικόν μας κόσμον διὰ τὰς βαθείας αὐτοῦ γνώσεις καὶ  
τὴν ἰκανότητά του, ὁφείλομεν δημως εἰς αὐτὸν ἴδιαιτέ-  
ραν χάριν ὅτι μᾶς ἐνέδυσε μὲ Ελληνικὴν στολὴν τὸ  
νέον τοῦτο Πόνημα, καὶ τὸν προτρέπομεν νὰ μὴν ἀπαυδῷ  
εἰς τοὺς ἐπαινετούς του ἀγῶνας.