

φρουγγα. Και σεις, κύριοι, φωνάζετε με τις σάλπιγγές σας δια να τόν οδηγήσετε.

— Παρατηρήσατε, κύριε Μονιέ, είπεν ο Χουβαρτζής, ο οποίος ανέβη εκείνην τήν στιγμήν, ο κλώνος τής φουντουκιᾶς εἶναι κατὰ γῆς, προσέξατε.

— Ἔχεις δίκιο, γέρο μου, τὸ κινητὸ πάτωμα ἐκινήθη καὶ πιάστηκε κυνήγι. Σύντροφοι, δώστε μας τὰ τουφέκια μας καὶ φέρετε τὰ σκοινιά, θαρρῶ νᾶχη ἐδῶ δουλειά. Καὶ σεις πάλληκαράδες μου σιάψετε τίς τρύπες πού ἔκαμαν τὰ βήματά μας νᾶ γίνῃ εἶδος σκάλας διὰ νᾶ εὐκολοῦν τὸν κατεβασμὸ τοῦ κυνηγοῦ, ἂν πιάστηκε κανένα.

Ὅσον ἐπλησιάζαμε πρὸς τὴν παγίδα τόσο ὁ ἦχος τοῦ ὀκταβίνου ἤκούετο καθαρῶτερα... Δὲν καταλαμβάναμε τί τρέχει... Ὁ Χουβαρτζᾶς ἐκίνησε τὸ ἐλατήριο ἀνεσήκωσε τὸ κινητὸν σανίδωμα καὶ τὸ ἐκράτησε ὑψηλά· ἔπειτα ἐκοίταξε μέσα εἰς τὸν λάκκον καὶ ἔρρηξεν ἀγρίαν φωνήν, ἐτρέξαμεν καὶ οἱ δύο καὶ ἰδοὺ τὸ θέαμα τὸ ὁποῖον παρουσιάσθη ἔμπρὸς μας. Ἕνας πελώριος λύκος, ὁ ἰδικὸς μου! στριμωγμένος σὲ μιὰ κώχη ἐξουδενισμένος ἀπὸ τὸν νεκρὸν Ὀκτάβιον, ὁ ὁποῖος, ὠχρότατος, ὄρθιος στήν ἄλλη κώχη μετὰ μᾶτιμα καρφωμένα στὰ μᾶτιμα τοῦ θηρίου, ἔπαιζε πυρετωδῶς ὀκτάβιον. Τόσο συνεκινήθημεν ὥστε ὁ Μονιέ ἐκόνταψε νᾶ λιποθυμήσῃ.

Τρομερὸς ὄρυγμὸς μᾶς εἰδοποίησεν ὅτι τὸ φῶς ἔδωσε κάποιαν δραστηριότητα εἰς τὸν λύκον, ὁ ὁποῖος ἔνοιῶν ὅτι εἶναι χαμένος θᾶ πουλῶσε πολὺ ἀκριβῶς τὴν ζωὴν του εἰς τὸν μουσικόν. Ἐσκόπευσα, τράβηξα καὶ ὁ λύκος ἐκυλίσθη αἰματομένος στὰ πόδια τοῦ νέου, ὁ ὁποῖος τότε μόνον ἔπαυσε νᾶ παίζει τὸ ὄργανόν του.

Χάρις εἰς τὴν ἔκτακτον ἠθικὴν καὶ φυσικὴν ἐνεργητικότητά τὴν ὁποίαν ἔδειξε ὁ Μουλὲν κατορθώσαμεν νᾶ σωθῆ καὶ τὸν ἐσύραμεν σῶον καὶ ἀκέραιον ἀπὸ τὴν παγίδα τῶν λύκων.

Μόλις ἐπάτησε τὸ πόδι του στήν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς ἦλθεν ἔμπρὸς εἰς τὸν κάτωχρον ἀκόμα Μονιέ καὶ τοῦ εἶπε.

«Κύριε, λαμβάνω τὴν τιμὴν νᾶ ἐπαναλάβω τὴν αἰτησίαν μου: Θέλετε νᾶ με κάμετε τὴν μεγάλην εὐχαρίστησιν νᾶ με δώσετε τὴν χεῖρα τῆς θυγατρὸς σας;

Ὁ φίλος μου τὸν ἐπῆρε εἰς τὰς ἀγκάλας του ψιθυρίζων

«Παιδί μου, ταλαίπωρό μου παιδί! Καὶ σὲ τὴν δίδω καὶ μετὰ ὅλη μου τὴν καρδιά καὶ σὲ ζητῶ συγγνώμην διότι εἶχα ἀμφιβάλλει δι' ἐσέ. Μόλους τοὺς νᾶ μὴ στάξῃ καὶ μὴ βρέξῃ τρόπους σου, εἶσαι παλληκαρᾶς, μὰ τὸν Θεό!... Μπορεῖς νᾶ κυνηγηθῆς πῶς εἶδες τὸν λύκο!

— Καὶ μάλιστα ἀπὸ πολὺ κοντὰ ἐπρόσθεσεν ὁ νέος.

— Μὰ πές μου ἀπὸ πότε ἦσουν ἐκεῖ μέσα.

— Ἀπὸ τὸ πρῶν.

— Κι' ὁ λύκος

— Ἄ! ἀπὸ ἓνα αἰῶνα, τόσο πολὺ μακρὸς μετὰ νῆκε ὁ καιρὸς. Δὲν θέλω, κύριε νᾶ φανῶ γενναϊότερος ἀπὸ ὅτι εἶμαι, φοβήθηκα διαβολεμένα καὶ δὲν πῆρα θάρρος παρὰ ὅταν εἶδα τὸν λύκο περὶ τρομαγμένο ἀπὸ μένα. Δὲν κατάλαβα τί τοῦ συνέβη κ' ἔμεινε γιὰ μιὰ στιγμή ἀναποφάσιτος, παραζαλισμένος ἀπὸ τὸ πέσιμό του. Τότε πῆρα τὸ ὀκταβιον μου καὶ ἄρχισα νᾶ τὸν παίζω ὅσους σκοποὺς ἤξευρα, διότι εἶχα διαβάσει σ' ἓνα ρωσικὸ βιβλίον ὅτι ὁ λύκος κισθάνεται ἀκατανίκητον τρόμον καὶ φόβον ἀπὸ τὴν μουσικὴν. Ὅπως δῆποτε, ἐφθάσατε ἐγκαίρως τὸ χαμένο ἦρχισε νᾶ συνειθίζῃ. Βλέπετε ὅτι ἔχει καὶ τὰ καλά του τὸ φλαουτάκι μου, πού τόσο τὸ περιπαίζατε στὸ Μαρτινί;

— Γαμβρέ μου, θᾶ με συγχωρήσῃς διὰ τὰς τρομερὰς στιγμὰς πού πέρασες ἐκεῖ μέσα;

— Εἶπέ, πεθερέ μου, τὰς θριαμβευτικὰς στιγμὰς εἰς τὰς ὁποίας θᾶ χρεωστῶ τὴν εὐτυχίαν μου.

Ἐβγαλαν τὸν λύκον ἀπὸ τὴν παγίδα καὶ τὸν ξάπλωσαν στὸ φορεῖον πλάγι στήν λύκαινα. Ὁ συμβολαιογράφος ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὁ Μονιέ χέρι μετὰ χεῖρ μετὰ τὸν γαμβρό του, ἀκολουθούμενοι ἀπὸ ὅλην τὴν συνοδίαν βγήκαμε στὸ δρόμο.

Ὅταν φθάσαμε πρὸς Μαρτινί οἱ γυναῖκες μᾶς ζητωκραύασαν. Τὸ πολυτελέστατον γεῦμα μετὰ τὰ ἄφθονα καὶ ἐκλεκτὰ κρασιὰ καὶ τὸν καμπανίτην ἐδιπλασίασαν τὴν φαιδρότητα, τριπλασίασαν τὰς δυνάμεις μας καὶ ἐχρεώσαμεν ἕως τὸ πρῶν, πρὸς τιμὴν τῶν ἀρραβῶνων τῆς δεσποινίδος Ματθίλδης Μονιέ μετὰ τοῦ κυρίου Ὀκταβίου Μουλὲν.

(Ἐκ τοῦ γαλλικοῦ ὑπο N),

Ἑρῳϊκὸς Λαφονταίν.

## ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

— «Ὅταν ὀνομάζεσαι Λουὶν ἢ Λα Τρεμοὶλ τὸ ἐνωῶ πολὺ καλὰ νᾶ αἰσθάνεσαι κάποιαν εὐχαρίστησιν δικαιοσύνην τοὺς Λουὶν ἢ τοὺς Λὰ Τρεμοὶλ, ἀλλὰ μὰ τὸ ναί, ὅταν ὀνομάζεσαι Σαμπλάρ, τί ἐνδιαφέρον μπορεί νᾶ ἔχῃ νᾶ...; Λέγε... Ἀποκρίσου...»

Τοιοῦτοτρόπως ἐξεφράζετο ὁ νεαρὸς Ραοὺλ Σαμπλάρ, ἀνέτως ἐξηπλωμένος εἰς εὐρύχωρον κάθισμα, ἀπὸ κόκκινον βελούδο. Αὐτὰ ἐγένοντο τὴν 26 Μαρτίου 1892, εἰς ἓνα σαλόνι τῆς ταχείας ἀμαξοστοιχίας τῆς Μασσαλίας ἢ ὁποία εἶχεν ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ Παρίσι εἰς τὰς 8 καὶ 50 τῆς πρωίας. Ἡ ἀμαξοστοιχία μετὰ μεγάλον πάταγον διήρχετο τὴν γέφυραν τῆς Σαραντόν. Ὁ νεαρὸς Σαμπλάρ ὠμίλει μετὰ τὸν φίλον του Μαυρικὸν Ρεβουάλ, ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ μίαν ἄδειαν ἀπουσίας, ἐξ ἑβδομάδων, μετέβαινεν εἰς Ἀφρικήν ὅπου ἦτο τὸ ἀγῆμα του. Ὁ ἀξιωματικὸς

τῶν εὐζώνων τῆς Ἀφρικῆς ἀπήντησεν εἰς τὴν ἐρώτησιν τοῦ φίλου του μὲ ἀόριστον νεῦμα.

— «Καὶ ὅμως, ὁ πατέρας μου τῶρα εἶπε... Θέλει σῶναι καὶ καλὰ νὰ μείνουν ὕστερα ἀπὸ ἐμὲ Σαρπλάρ. Καὶ ἐπειδὴ ἔχει μόνον ἓνα υἱὸν ὁ πατέρας, εἰς ἐμὲ ἐπιβάλλεται νὰ κάμω τὸ ἀπαιτούμενον.

— Λοιπὸν, κάμω τὸ ἀπαιτούμενον!...

— Μὰ, μόλις εἶμαι εἴκοσι-τεσσαρῶν ἐτῶν, φίλτατέ μου, καὶ νὰ νυμφευθῆ κανεὶς τόσο νέος, εἶναι σκληρόν! Θαρρῶ ὅτι ἔχω ἀκόμα τὸ δικαίωμα νὰ διασκεδασῶ ὀλίγον, καὶ μάλιστα πολὺ.

— Λοιπὸν, διασκέδαζε!...

— Ἰσα ἴσα κ' ἐγὼ αὐτὸ ἔκαμνα ἕως τώρα. Διασκεδάσα, καὶ μὲ τὸ παραπάνω! ἀλλὰ μ' ἀρέσουν μόνον αἱ πολυδάπανοι διασκέδασεις. Δὲν ξέρω νὰ διασκεδάζω χωρὶς χρήματα καὶ δὲν ἔχω πλέον οὔτε ἓνα ἄσπρo, μ' ἀκούς, οὔτε ἓνα ἄσπρo.

— Ἐσὺ, εἶσαι πλούσιος.

— Μεγάλη ἀπάτη!... Ὅταν ἐνηλικιώθην, πρὸ τριῶν ἐτῶν, πῆρα ὅτι μ' ἔπερτε ἀπὸ τὴν κληρονομίαν τῆς μητρός μου. Δὲν ἦτο πλουσία ἢ μητέρα... ἑξακόσιες χιλιάδες φράγκα... τόσο μόνον... Ὁ πατέρας εἶχε νυμφευθῆ σχεδὸν ἀπὸ ἔρωτα... Τίς ἑξακόσιες χιλιάδες τίς ἔφαγα σὲ τρία χρόνια... καὶ ἀξιοπρεπῶς μπορούσα νὰ ἐξοδεύω ὀλιγώτερα ἀπὸ ἔγω ἔχω πατέρα σὺν τὸν δικό μου;... Εἶναι ὑπερβολικὰ πλούσιος ὁ πατέρας!...

— Τὸ λέγουν.

— Καὶ ἔχουν δίκαιον νὰ τὸ λέγουν. Ἔχει μιὰ δωδεκάδα ἑκατομμύρια ἰδικὰ του, ὅπως δι' ὅλου ἰδικὰ του, ἔξω ἀπὸ κάθε ἐνδεχόμενον κίνδυνον, καὶ τὸ τραπεζικόν του κατὰστημα ἐργάζεται θαυμάσια καὶ τὸν φέρει, χρονιὰ μὲ χρονιὰ, ἐκτὸς τῶν εἰσοδημάτων τῶν δώδεκα ἑκατομμυρίων, τριακόσιες— τετρακόσιες χιλιάδες φράγκα. Ἀσφαλίστατον τὸ κατὰστημα Σαρπλάρ, εἶναι ἡσυχοῦν, εἶναι τίμιον, εἶναι σεβαστόν! Ὁ πατέρας εἶναι ἄδικος δι' ἐμὲ, μὰ ἐγὼ εἶμαι δίκαιος δι' αὐτόν. Ὅταν ἔχει κανεὶς τὸν πατέρα του στὶς δουλιές, εἶναι πολὺ εὐχάριστον νὰ μὴν εἶναι ἐκτεθειμένος νὰ ἀπαντᾷ, εἰσερχόμενος κἄπου, ὀφθαλμοῦς οἱ ὅποιοι θαρρεῖς νὰ σὲ λέγουν «Ἐσὺ, παλλικάρη μου, ἔχεις ἓνα πατέρα πού μὲ κατέστρεψε». Ὁ πατέρας ἓνα μόνον ἀβῆος ἔχει: ἀπὸ τίς πέντε εἰς τὰ ἑπτὰ, κάθε βράδυ στὴ λέσχη του, τὸ πικέτο του, πέντε λεπτὰ ἢ φρίσσα, καὶ ἐπειδὴ εἶναι πρώτης δυνάμεως κερδίζει ἑπτὰ φορές στὶς δέκα. Κρατεῖ λογαριασμὸν τοῦ παιγνιδιοῦ, μὲ τὴν αὐτὴν λεπτεπίλεπτον ἀκριβείαν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐκτελεῖ ὅλας τὰς πράξεις τοῦ βίου του, καὶ ἔλεγε προηθές ὅτι ἐκέρδισεν ἐφέτος ἀπὸ τὸ πικέτο ἑξ ἑξακόσιες πεντακόσια φράγκα, χαρτιὰ πληρωμένα. Ἔχει μιὰ ἐδραν εἰς τὴν Ὀπεραν, ὅχι διὰ τὸ μπαλέτο, ἀλλὰ μόνον διὰ τὴν μουσικὴν. Δὲν πατεῖ ποτέ τὸ πόδι του στὸ θέατρο... κ' ἐγὼ ἐπίσης... Οἱ χορευτοὶ, μ' ἀφίνουν πάντα ψυχρόν... Κατοικοῦν στὸ

Βατινιόλ ἢ εἰς Μονμάρτ... Περπατοῦν πάντα μὲ τὴν μητέρα τους... Δὲν ἔχουν καθόλου κηλοῦς τρόπους... Ἐπὶ τέλους ὁ πατέρας μου εἶναι, μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ πῆ, ἓνας καλὸς ἄνθρωπος... Βλέπεις, ἐξακολουθῶ νὰ εἶμαι δίκαιος πρὸς αὐτόν. Πρῶτα πρῶτα, ἐγὼ πάντα ἔχω τὴν εὐθυχοισίαν... Μάλιστα, εἶναι πολὺ καλὸ πρᾶγμα νὰ ἔχει κανεὶς πατέρα ἀξιοσέβαστον... καὶ ὁ παπάκις Σαρπλάρ εἶναι ὁ ὑπογραμμὸς ὅλων τῶν ἀρετῶν καὶ θησαυρίζει δι' ἐμὲ μὲ ζήλον... ἀλλὰ, θαρρῶ, πῶς διὰ τὴν ὥραν θησαυρίζει κάπως ὑπερβολικὰ. Μὲ ἔκοψε τὰ τρόφιμα. Δὲν νυμφεύεσαι, δὲν ἔχει παράδες... Βραχυλογία! Ζάστειρη! Νὰ τὸ πρόγραμμα του! Καὶ μὲ ξετρόπωσε μιὰ γυναῖκα!... Μὰ ἀντὶ νὰ πῶ μιὰ, ἔπρεπε νὰ πῶ τρεῖς.

— Τρεῖς γυναῖκες!

— Ναι, ἓνα πρῶτῃ, ἦλθε καὶ μὲ ἡῦρα... «Πρέπει νὰ ξεμπερδεύουμε, μὲ εἶπε. Νὰ ἔναι κατάλογο, τρεῖς ὥραιες, τρεῖς θαυμάσιες προτάσεις...» Εἶχε τὰ ὀνόματα, τὰς συγγενείας, τὴν προικα. Καὶ μάλιστα ἡ κατὰτάξις ἦτο ἐπὶ τῇ βᾶσει τῆς προικῆς. Ἐδέησε νὰ ὑποχωρήσω καὶ νὰ συγκατανεύσω εἰς συνάντησιν μὲ τὸν ἀριθμὸν ἓνα. Ἡ συνάντησις ἔγινε εἰς τὸ Σαλὸν τῶν Ἰλλυσίων. Ἄ! φίλε μου, ὁ ἀριθμὸς ἓνα... Στεγνὴ, ἐπίπεδος, κοκολιάρα, μὲ πυκνάδες...

— Τότε, διατί ὁ πατέρας σου...;

— Διατί; Διότι ἦτο κόρη, καὶ κόρη μονογενῆς μεγάλου ἐργοστασιοῦ τοῦ Ρουβέλ... Ἦτο θαυμάσιον! Ἀρχίζαμεν μὲ ἑκατὸ χιλιάδες φράγκα εἰσόδημα ὁ καθεὶς, καὶ θὰ ἦτο ἀργότερα, κατόπιν πραγματοποιήσεως τῶν ἐλπίδων, κατακλυσμὸς ἑκατομμυρίων. Αὐτὴ ἡ ἰδέα ὅτι μιὰν ἡμέρα, αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τοῦ Παρισιοῦ μὲ τὰ ἑκατομμύρια τοῦ Ρουβέλ θὰ ἀποτελέσουν ἓνα σωρὸν, ξετρέλλετο τὸν πατέρα... Ἐμένα, τὰ ἑκατομμύρια δὲν μὲ τρομάζουν, μὲ τὴν συμφωνίαν ὅμως νὰ κυλιοῦνται γύρω σὲ μιὰ εὐμορφή, πολὺ εὐμορφή γυναῖκα ἢ ὁποῖα γὰ ἦναι κομψή· πολὺ κομψή. Νὰ τὸ δικό μου πρόγραμμα! Τὴν γυναῖκα μου, πρέπει νὰ μπορῶ νὰ τὴν ὀδηγῶ εἰς τὰ θεωρεῖα τῶν μικρῶν θεάτρων, χωρὶς νὰ κοκκινίσω μπροστὰ σέκεινες ποῦ ἀνοίγουν τὰ θεωρεῖα.

(Ἐκκλιθεῖ).

Οἱ κ. κ. συνδρομηταί, δύνανται νὰ πευθύνωνται διὰ τὰ ἀφορῶντα τὸ περιοδικόν:

Οἱ ἐν Βουλγαρίᾳ πρὸς τὸν ἡμέτερον ἀνταποκριτὴν κ. Κωνσταντῖνον Κοιμεντιῖν εἰς Πύργον.

Οἱ ἐν Σιμόνῃ πρὸς κ. κ. Στέφανον Βεινόγλου καὶ

Οἱ ἐν Ἀγκύρᾳ πρὸς τὸν κ. Α. Γιανόπουλον.