

## ΣΟΝΝΕΤΟ

Ἄπο τὰ φύλλα πέφτανε δροσιάς μαργαριτάρια  
 στὸν κήπο, ποῦ καθώμαστε καὶ ποῦ τὴν εὐλογοῦσε·  
 μιὰ ἀχτίδα, ποῦ στάνθοςπαρτα ξεψύχαι χορτάρια,  
 σερβούντανε στὰ πόδια τῆς δειλὴ καὶ τὰ φιλοῦσε.

Ἵτὸ ποταμάκι ἴργυρᾶ γλυστρούσανε τὰ ψάρια.  
 τὸ περιβόλι ὀλόφωτο στὸ μεσημέρι ἐξοῦσε·  
 ἐρωτευμένα δυὸ πουλιά πετοῦσαν στὰ ἰλωνάρια  
 κ' αὐτὴ σὰν κρίν' ὀλόασπρη στὸν ἴσκιό του ἀνθοῦσε

Τὰ χεῖλη τῆς ἡμαδούσανε σιγὰ καὶ ξεχασμένα  
 τὸ κόκκινο τριαντάφυλλο ποῦ βάσταγε στὸ χέρι  
 καὶ στὴν ποδιά τῆς πέφτανε τὰ φύλλα ἕνα-ἕνα.

—Ἔτσι χωρὶς, νὰ φαίνεται στὰ χέρια τῆς μαχαίρι  
 καὶ τῆς σφαγμένης μου καρδιάς τὰ φύλλα σπαρταροῦνε  
 Ὅταν μοῦ λέν τὰ χεῖλη τῆς πῶς δὲν με ἀγαποῦνε!

Α. ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

## ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ

«Σφάλησε τὰ μάτια του ὁ γέρωσ μου πτεράς  
 καὶ τὸν ἔκλαψα πικρά. Μὰ ἀφοῦ ἔκλαψα τὸ θά-  
 νατο ἐκείνου, ἔκλαψα καὶ τὴ δική μου τὴ ζωὴ.  
 Τί γνώμη εἶχε ἀνυπόφορη! μ' ἔκαμε νὰ μὴ πι-  
 στεῦω σὲ τίποτα. Γέρασα παράκλαιρα, χωρὶς μιὰ  
 γλυκεῖά ἀνάμνησι. Ἄχ πῶς τὰ βλέπω ὅλα μαῦρα!  
 πῶς αἱ φωτεινότεραι εἰκόνες σκιαζονται ἐμπρὸς  
 μου. Ἀκούω λόγια ὠραία, λόγια μαγικά, ποῦ  
 με συγκινοῦν, καὶ ἔξαφνα ἕνα κομμάτι πάγος  
 γλυστρᾷ στὴν καρδιά μου καὶ ἕνα γέλιο σατυρι-  
 κὸ ἀντιλαλεῖ, σὰν νὰ μοῦ λέγῃ·

— Χὰ χά χά... τὰ πιστεψες; συγκινήθηκες;  
 ἦταν λόγια...

Ἐζήλεψα ἕνα μερμηγγι εὐχαριστημένο μὲ ἕνα  
 κριθαράκι στὸ στόμα· δὲν πρόφθασα νὰ τὸ καμαρώ-  
 σω, ἕνα ποδάρι ἄπονο τὸ θανάτωσε.

Γιὰ ὅλους, μὰ γιὰ ὅλους βρίσκεται ἕνας ἄπονος  
 καὶ μὰς θανατώνει, μὰς μακραίνει, σβύννει τὸ κερί,  
 ποῦ ἐφώτιζε κάθε βῆμά μας.

Ἦσαν πάντα μελαγχολικὴ. Σὰν νὰ ἐπρόβλε-  
 πα μέσα στὴ χαρὰ τὴν παιδική, τὰ βάσανα  
 καὶ τῆς πίκρας τοῦ μέλλοντος. Ἦ μελαγχολία  
 ἐκείνη, ποῦ μοῦ τὴν ἐβάπτισαν «ἀχαριστία γιὰ  
 τὰ δῶρα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ» ἦταν προαίσθημα.

Ἦταν τὸ σύννεφο ποῦ μαυρίζει τὸν οὐρανὸ, πρὶν  
 νὰ ξεσπάσῃ σὲ βροχή.

Ἄχ τώρα, τί δὲν θὰ ἔδωκα γιὰ νὰ γυρνοῦσε  
 ξανάστραφα ὁ τροχὸς καὶ νὰ ζοῦσα πάλι ἐκείνη  
 τὴ ζωὴ, ποῦ δὲν ἤξερα νὰ τὴ χαρῶ.

Ἀδιάφορον, ἂν ὁ πατέρας ἦταν ἰδιότροπος, ἐγὼ  
 ἔπρεπε νὰ μὴ μακραίνωμαι· τέτοια εἶνε τὰ γερά-  
 ματα. Μὰ ὄχι· τέτοιος ἦταν καὶ νέος, γιατί πέ-  
 θανε ἡ μάνα μου παράκλαιρα.

Διψῶ καὶ θέλω νὰ πιῶ ἀπὸ τὸ ποτήρι, ποῦ  
 τὸ ἀπέριψα ἄλλοτε.

Διψῶ γέλοια, φωναίς, χαραίς, τρέλλαις, διψῶ...  
 καὶ ἡ φλογισμένη μου ματιὰ, βλέπει μὲ φρίκη στὸν  
 καθρέπτη, ἕνα σκελετὸ μὲ ἄσπρα μαλλιά.

Ἐγὼ... δὲν εἶμαι ἐγὼ... Οὔτε ν' ἀγαπήσω δὲν  
 πρόφθαζα! Ἀγάπης δὲν ἀντάλλαζα γλυκὸ φιλί.  
 Αὔριο θὰ σκοντάψω στὸ μνήμα... Κάνεις δὲ θὰ  
 με κλάψῃ.

Θέλω τὴ δροσιά μου, τὴ νεότητά μου· αὐτὴν  
 τὴν χάρι, πρέπει νὰ τὴν ἀπολαύσουν ὅσοι δὲ  
 χάρηκαν. Ἦ γῆ δὲν θὰ χάσῃ τίποτα· τὸ κορμί  
 αὐτὸ ἀργὰ ἢ γρήγορα εἶνε δικό της. Ἄχ τί ση-  
 μαίνουν δέκα εἴκοσι χρόνια περισσότερα ἐπάνω στὴ γῆ,  
 ἀφοῦ θὰ μὰς σφιγγῇ αἰώνια ἡ κρία ἀγκαλιὰ τῆς.

Τίποτε... τίποτε... ἄσπρα μαλλιά, πρόσωπο χα-  
 ρακωμένο ἀπὸ τὰ βάσανα... αὐτὴ εἶν' ἡ ἀλήθεια.»