

μου πρέχει γερά. Ἀκόμη ἓνα πρέπει νὰ σᾶς ρωτήζω. Δὲ μοῦ εἶπατε τόνομα πού θὰ δώσετε στοῦ περιοδικό σας. Πῶς θὰ τὸ βαφτίσετε; Τὸ πρᾶμα θέλει προσοχή. Κοιτάξτε γὰρ μοῦ διαλέξετε κανέναν τίτλο πού νὰ μπορέσῃ χωρὶς δυσκολία νὰ τὸν πῆ κι ὁ λαός, νὰ τὸν κλίνη κι' ὁ πιὸ ἀγράμματος. Τὸ καλὸ μου «Ἄστυ» ἓνα ἐλάττωμα ἔχει, τὸνομά του. Κεὶ νὰ διῆτε σὲ τί ἀνοησία, σὲ τί ἀηδία καταντήσαμε. Οἱ φημεριδῆδες, ὅπως ξέρετε, πουλιούνται στοὺς δρόμους καὶ τίς φωνάζουν τὰ παιδιὰ ἅμα βγήκανε. Οἱ μάγκες ὅμως στὴν Ἀθήνα, ὅσες φωνές κι ἂν πετάζουνε, θὰ τὰ μπερδέψουν ἀμέσως σὰν τύχη καὶ χρειαστῆ μιὰ γενικὴ ἢ μιὰ ὀνομαστικὴ πληθυντικὴ. Ἄστεως, Ἄστεα εἶναι παρᾶς πού δὲν περνᾷ. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ κάτι ἄλλες φημεριδῆδες, Ἀκρόπολις, Ἀκροπόλεως, Ἐφημερίς, Ἐφημερίδος. Καὶ δὲ λαλῶ γιὰ τὸν ἀριπικράζονο τίτλο Ἐφημερῆς τῶν Συζητήσεων!

Σὲ τέτοια λάσπη, σὲ τέτοια δασκαλοσύνη κυλιόμαστε γιὰ τὴν ὥρα. Μιὰ γλώσσα, πού ὁ λαός δὲν μπορεῖ νὰ τὴ μάθῃ, ἔρχονται ἀρτοὶ καὶ μᾶς λέν πῶς εἶναι γλώσσα ἐθνικὴ. Καὶ γράφουνε φημεριδῆδες,

ὑποθέτω μὲ τὸ σκοπὸ πού ὅλος ὁ κόσμος θὰ τίς διαβάσῃ, εἶκει πού ὁ λαός μᾶτε τὸν τίτλο τους ἀξιώθηκε νὰ καταλάβῃ!

Ἔσεῖς μακριὰ ἀπὸ τὰ τέτοια. Ἄς θαρρῆ ὁ φίλος μου ὁ Παλαμάς, πῶς τὰ ὀνόματα αὐτὰ εἶναι «πραγματικότητος» ἐμένα μὲ φαίνονται ἰδανισμὸς καὶ μάλιστα αὐθεντισμὸς. Πρέπει τὸ καινούριο περιοδικὸ νὰ ἔχῃ ὄνομα ζωντανό. Δὲ μὲ μέλει νὰ εἶναι τὸνομα ἀρχαῖο, φτάνει νὰ ταιριάζῃ καὶ τώρα μὲ τὴ γραμματικὴ τοῦ λαοῦ. Ἀκόμη καλῆτερα. Στὴ θέση σας θὰ παίρνω κανένα ὄνομα πού νὰ εἶναι ἀρχαῖο καὶ δημοτικὸ ὅλο μαζί, γιὰ νὰ φανῆ πῶς ἡ δημοτικὴ μας εἶναι κόρη τῆς ἀρχαίας, καὶ θὰ σῶλεγα ἢ Ζωή.

Ἐλπίζω τώρα νὰ σᾶς ζήσῃ, νὰ ζήσετε καὶ σεῖς χρόνια πολλὰ νὰ γράφετε μὲ τὴ χάρι τοῦ κονδυλίου σας, μὲ τὴν ποιήσῃ σας, μὲ τὴν τέχνη σας, καὶ, γιὰ νὰ μὴν παραποιούμαι, μὲ τὴ γραμματικὴ τοῦ λαοῦ. τὴ γνήσια ὅμως τὴ γραμματικὴ τῆς γλώσσας τῆς ἐθνικῆς.

Ὁ πρόθεμός σας δοῦλος

ΓΥΓΙΑΡΗΣ

## ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ

### ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ

Ἄδράσει ὁ Ἥλιος ὁ αἴψυς τὸ ἀκκόσιστο χορτάρι,  
 Στὸ κάμια τὸ μεσημερνὸ ἀχνίζουν τὰ χαλίκια·  
 Καὶ πρὶν τὴν ὑστερνὴ δροσιὰ ἢ λαύρα νὰ τοὺς πάρῃ  
 Τὴν ἀλμυρὴ τους μυρωδιὰ γύρω σκορποῦν τὰ φύκια.

Φωλιά, καμίνι, ἀφίνοντας καὶ τῆς στεριάς τάρεϊκα  
 Παίρνουν τὰ φίδια, στοῦ νεροῦ, τίς σιμναριῆς ζευγάρι,  
 Κι ὅπου διπλᾶ καθρεφτιστὰ κοιμοῦνται τὰ καΐκια  
 Μόνοι ἀνεμίζουν μάρμαρο τὴ θάλασσα οἱ γλᾶροι.

Ξάφνω κρυφὸς παροξυσμὸς . . . τὸ κῦμα σιγοτρέμει,  
 Κι ἀνάγια ἢ θάλασσα ἢ στρωτὴ στοῦ σύγκρου μελανιάζει,  
 Γιατὶ θεριὸ ἀπ' ἀνοιχτὰ πλακῶνει τὸ Μελτέμι.

Στὴν πρώτῃ ὁ γλᾶρος ρουφαλιὰ ἀπὸ ψηλὰ χουγιάζει  
 Καὶ, σπάνοντας μ' ἀφροδροσιὰ τὸ κῦμα τὸ γεμάτο,  
 Γυροῦν τὰ φίδια στὴ στεριά κι οἱ σιμναριῆς στοῦν πάτο.

Γ. ΓΥΓΙΑΡΗΣ.

