

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ἐν Κωνσταντινουπόλει Γρόδια . . . . . 40

(Ταχυδρομικῶς) » . . . . . 54 ἢ γράμα χρυσῶ 12

Τιμὴ τοῦ φύλλου » . . . . . 1

Ἐπειδὴ ἡ ἐκδοσις ἄρχεται ὀριστικῶς τὸ Σάββατον 31/5 Φεβρουαρίου παρακαλοῦνται οἱ κάτοχοι ἀγγελιῶν νὰ ἐπιστρέψωσι τοὺς καταλόγους τῶν συνδρομητῶν ὅσον οἶόν τε τάχιον εἰς τὴν Διεύθυνσιν τῆς **Φιλολογικῆς Ἠχοῦς**, ὁδὸς Χαρατσῆ, ἀριθ. 12. Γαλατῆ.

Ὡς μυθιστόρημα ἐπροτιμήσαμεν νὰ συνεχίσωμεν τὴν «**Καρδίαν σκεπτικιστοῦ**» τὸ λεπτότατον καὶ πλῆρες παρθενικοῦ ἀρώματος ἔργον τοῦ *H. Ardel* τὸ ὁποῖον ἔμεινεν ἀτελειώτον κατὰ τὴν **Α'** περίοδον τῆς **Ἠχοῦς**. Δι' ὃ

## Εἰς τοὺς νεοὺς συνδρομητὰς

τοὺς προπληρώνοντας μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τὴν ἐτησίαν των συνδρομὴν παρέχονται δωρεὰν τὰ 13 διπλᾶ (208 σελίδες) φυλλάδια τῆς **Α'** περιόδου τῆς «**Φιλολογικῆς Ἠχοῦς**», δηλαδὴ ὀγκώδης τόμος μὲ ἑκτακτον ποικίλιαν περιεχομένων. Εἰς τοὺς κατὰ φυλλάδιον ἀγοραστὰς διδεται ἀντὶ 3 γροσίων τὸ εἰς τὰ προηγούμενα φυλλάδια ἐκδοθὲν μυθιστόρημα ἀνατυπούμενον εἰς μικρὸν σχῆμα, ἢ ἀντὶ 15 γροσίων τὰ 13 φυλλάδια τῆς **Α'** περιόδου.

Εἰς δὲ τοὺς προπληρώσαντας τὴν ἐτησίαν αὐτῶν συνδρομὴν τῆς **α'** περιόδου τὸ φύλλον παρέχεται δωρεὰν μέχρι τοῦ τέλους τοῦ **α'** ἔτους τῆς **Β'** περιόδου.

## ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΑΝΗ



Ὁ σεβαστὸς παραφέντης μου, ὁ ἀθάνατος Δὸν Κισότος, ἀνέθεσε σ' ἐμένα τὸν ταπεινὸ δούλό του νὰ γράφω κάθε Σάββατο γιὰ τὴν Ἠχώ, ὅσα βλέπομε ὅλη τὴν ἐβδομάδα.

Μὰ τώρα εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μοῦ εἶπε—Σάνκο, γύρισε τὴν παντοδύναμη ματιὰ σου καὶ ἰδὲ, τί ἔκαμαν ὅλο τὸ ἐνεγῆντα πέντε, ὅσοι βαστοῦν πέννα στὰ χέρια τους.

Ἄχ! ἐντολή μεγάλη, μὰ σεβαστή. Τί νὰ σᾶς πῶ, καλλίτερα εἶχα νὰ μὲ ζαναστείλῃ εἰς ἀναζήτησιν τῆς Δουλαινέ του. Ξεύρετε γιατί; γιατί ὅποιος ἐπιχειρήσει νὰ γράψῃ γιὰ τὸ βαρὺ αὐτὸ θέμα, θὰ μοιάζῃ ἢ μελέτη του μὲ ληξιαρχικὸ βιβλίον.

Καί, πέθανε ἡ «Ἐστία» ποῦ ὅποιος ἔρριχτε μὴ ματιὰ στὲς σελίδες της, «ἤξευρε πόσοι ἔγραψαν καὶ πῶς ἔγραψαν», ὅπως ἔγραφε μὴ φορὰ ὁ κ. Γρυπάρης. Ἡ «Ἐστία» ποῦ ὡς τὴν τελευταία στιγμή της, δὲν παρεστράφη ἀπ' τὸ μεγάλο τὸ ἀθάνατο πρόγραμμά της. Ὅλους μᾶς ἐπύκρνε ὁ θάνατός της, μὰ πόσο νὰ ἐπύκρνε ἐκεῖνον ποῦ στὰ χέρια του ξεψύχησε, ἐνῶ ὁ ἴδιος, μὴ πέννα φτερωτῆ, καλαισθησια

ἄφραστη, καλλιτέχνης ἀληθινός, ποῦ στὴν ἱστορία τῆς φιλολογίας μᾶς κατέχει θέσι ζηλευτῆ, δὲν ἐμπόρεσε, ἄχ! δὲν ἐμπόρεσε νὰ βρῇ ἀθάνατο νερὸ καὶ νὰ τὴ σώσῃ.

Πέθανε ἡ «Ἐστία» καὶ τὴν ἔκλασαν ὅλοι. Πέθανε ὁ Παρνασσὸς ποῦ τὸν ἐξέδιδεν ὁ Μπάμπης Ἄνινος καὶ ὁ δικὸς μᾶς ὁ Σαμαρτσίδης. Καὶ τὸ σοβαρὸ καὶ αὐστηρὸ «Παρνασσὸ» τὸν λυπήθησαν πολλοί.

Τώρα γεννήθηκαν δὴ τρία ἄλλα περιοδικὰ, ποῦ τὴν πρώτη θέσι κατέχουν τὰ «Ὀλύμπια» τοῦ κ. Ἄνινου.

Ὁ Θεὸς νὰ τὰ πολυετῆ.

Σωστὸ ληξιαρχικὸ, τί λέτε;

Ἡ «ἐφημερίδα τῶν κυριῶν» στὰ ἀβρὰ καὶ παντοδύναμη χερσὶ τῆς διευθυντρίας της, ἐξακολουθεῖ τὸ δρόμο της χωρὶς νὰ σκοντάψῃ. Ἀστραποβολοῦν μέσα στὶς δίπλες της σὰν κρύσταλλα, τὰ ἄρθρα τὰ ἀνυπόγραφα καὶ μερικὰ ἀπὸ τὰ ὑπογραμμένα σπινθηροβολοῦν κ' ἐκεῖνα.

Μὰ μὴ σπουδαία καὶ χαροποιὰ εἶδησι ποῦ θὰ μεταδώσω εἶναι ὅτι ἡ ἐφημερίδα στὴν Ἀθήνα κατὰλαβε τὸν προορισμὸ της.

Ἡ «ἐφημερίδα» τώρα ἐκεῖ κάτω, δὲν πληροφορεῖ μόνον πόσοι ἄγριοι καὶ πολιτισμένοι σκοτώνονται, ὅλη μέρα, οὔτε τὸ κόμμα τὴν σκοτίζει ὅπως διόλου.