

3  
Η ΕΞΟΧΗ

Προσβαίνει δὲ πλιος σ' ὅδη του τὴν χάρην  
Κι' ἀπὸ λάμψην τοὺς κάμπους πληυμωρίζει.  
Μεσ' ἓ το χωράφι ἀτίμπο ζευγάρι  
Ἄπο βώδια θωρεῖς νὰ τριγυρίζῃ.

'Εδῶ κυττᾶς περήθανο μοσχάρι  
Στ' ὅλόξανθο σιτάρι νὰ βαδίσῃ,  
Ἐν ἄλλο ἐκεῖ γυρμένο ἃ τὸ χορτάρι  
Και τὸ πλατύ ρουθοῦνι νὰ καπνίζῃ.

Μύριες ἀξίνες σκάφτουντε τὴν γῆν  
Κι' ὑψωμένες ἃ τὸν πλιο λαμπυρίζουν,  
Στοὺς κάμπους βασιλεύει θεία σιγή.

Κ' ἐνῶ θωρεῖς τὰ σπίτια νὰ καπνίζουν,  
Ἄλλο πειὰ δὲ γροικᾶς τὸν χαραγήν  
Παρὰ τὰ βώδια ἀγάλι νὰ μουγκορίζουν.

4  
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

Γράψε, ἡ καρδιὰ παντοτεινὰ φωνάζει,  
Γιὰ τὴν γλυκειὰ τοῦ κόσμου ἔλευθερία,  
Γῆ κι' οὐρανὸν ἡ ψυχή μας ἀγκαλιάζει  
"Οταν ἀγάπην αἰσθάνεται ἡ καρδιά.

Κύτταξε αὐτὴ τὴν κτίσι π' εὐωδιάζει  
Και ψιθυρίζει ἀγάπην κι ἀρμονία,  
Πόση εὐτυχία ἃ τὸν ἄνθρωπο ἐτοιμάζει  
Κι' ἀθανασία, φωνάζει, ἀθανασία.

Κι' ὅταν θελήσω ὁ δύστυχος νὰ γράψω  
Μέσα ἡ καρδιὰ ἃ τὰ στήθη λαχταρίζει  
Κι' ἀπὸ θυμὸν κι' ἀπὸ ντροπὴν θὰ κλαψῶ.

Τὸ μάτι μου γυρίζω ἀγορευένο  
Κι' ἀφ' τὰ χαρτιὰ ποῦ ἡ σκέψη μου στολίζει  
"Οχι ζωὴ μὰ θάνατο προσμένω.

σουνε θάρρος. 'Ως τόσο τοῦ κάποιου ἡς λείπουν καὶ οἱ συνθουλέες τους και τὸ καλό τους.

Σηκώθηκ' ἀξαφνα ἀπὸ κεῖ ποῦ κοίτουμουν ἔαπλωμένος, και κάθησα στὴν καρέγλα, κοντὰ στὸ τραπέζι. Τὸ ρωλόι ἀντίκρου πάντα (δώδεκα παρὰ πέντε). Αισθάνθηκα σὲ νάρυγες ὡς καὶ ἡ ἀγαπημένη μου ἡ Μοναξιά, και μ' ἀφῆκε ὀλομόναχο μ' αὐτὴ τὴν τρομερὴ συντροφιά. Δὲν ἀκούγες τίποτις ἔξω, τίποτις μέσα, ἔξω τὸ κάκουραστο τοῦ ρωλογιοῦ χτύπημα, ποῦ σφερνε μὲ παράξενο πείσμα κατὰ τὶς δώδεκα, κι ἀναπνοὴ νὰ πάρης δὲ σάφινε!

Εἶπα μιὰ στιγμή, ἡς ἔρθουν! πρωτη φορὰ δὲ θὰ εἴνε. Αὔτοι μένογλοῦν τώρα, θάρρη και μένα ἡ σειρά μου νὰ ἐνοχλῶ τὰ παιδιά μου, τὰ γγόνια μου. τὰ ξέγονα και τὰ παραξέγγονα. Τί τάχα! Τί κακὸ θὰ μου κάμουν, και γιατί;

"Ο τι γύρισα νὰ ξαναδῶ τὸ ρωλόι, (δώδεκα παρὰ δύο) κι ἀκούγω ἔνα τρίζιμο κάπου στὴν κάμερα. Τώρα ἔλα πές μου, τι νὰ σημαίνη αὐτὸ τὸ τρίζιμο! Γιατὶ αὐτὴ τὴν ὥρα, κι ὅχι τὶς ἔντεκα, τὶς δέκα, τὶς ἐννιά, ἐκεῖ ποῦ διάβαζα! Τοῦ κάποιου. 'Εδω μέσα ὑπάρχει ζωὴ, ὑπάρχει ἐνέργεια, μπαινοθασίδι, φασαρία. Ποιὸς ξέρει ἀν δὲν κάμουν και συμβούλιο γύρω μου! Φαντασία, θὰ πῆς μα γιατὶ νὰ μὴν τὸ φανταστῶ, ἀφοῦ δὲν ξέρω πῶς εἶναι ἀλήθεια και τὸ ἐνάντιο!

Νά, ἀκόμα μερικὰ τίκι, και θὰ χτυπήσουν οἱ δώδεκα... Καλὲ δὲ λές πῶς εἶσαι τρελλός! Σήκω και περπάτηξε μὲς στὴν κάμερα. Κι ἡς χτυποῦν κι ἀλλες δώδεκα.

Σηκώθηκα και περπατοῦσα μὲ τὰ γέρια στὶς τσέπεις, ἀπάνω και κάτω και χτυποῦσαν οἱ δώδεκα. Ταύτι μου δὲν ἴστωνε σφύριζα καθὼς περπατοῦσα μὲ πόδι βαρύ ποῦ νάκουσης τρίζιματα τέτοια ὥρα! Μπῆκε κάποια παρηγορία στὸν ἀέρα, σὰ νὰ γύρισε πίσω καὶ μοναξιά, σὰ νάρυγαν τὰ φαντάσματα νὰ βροῦν ἄλλους νὰ παίξουν μαζύ τους.

Τὸ χτύπημα ὡς τόσο τοῦ κουδουνιοῦ ἐπαψε, σταμάτησα και γὰρ τὸ περπάτημα χωρίς νὰ τὸ θέλω. Γιατὶ νὰ σταματήσῃ αὐτὸ τὸ περπάτημα! Κάποιος πρέπει νὰ ἡρθε μέσα αὐτὴ τὴ στιγμή. Ποιὸς νὰ εἶναι, και ποῦ! 'Απὸ μπρόσ μου; ἀπὸ πίσω; δίπλα; 'Ας γυρίζω κι ἡς βλέπω ἀπὸ παντοῦ, νὰ φοβάται νὰ μὲ σιμώσῃ. Νὰ τὸ καταλάβη πῶς τὸ ξέρω πῶς εἶναι δῶ. "Άλλο τρόπο δὲν ἔχει. Μιὰ νὰ μου πάρη τὸν ἀέρα κι ἀλλοίμονό μου! Νάνάψω ὡς τόσο κι αὐτὸ τὸ κερί πρι νὰ σβύσω τὴ λάμπα και φύγω. Θὰ πῆς φυσάει μιὰ, και σοῦ σβύνει και τὸ κερί. Άλι, τότες τὸ ρίχτεις στὸν κρότο, σέρνεις μιὰ φωνή, σπάνεις ἔνα παράθυρο, γαλανίστης τὸν κόσμο, και πηγαίνει τὸ «πνεύμα» στὴν ἡσυχία του.

"Αναψά τὸ κερί, εἰδα πάλι ἀπὸ τὴ μιά, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀπὸ πίσω μου, και γλιγάρα γλιγάρα σκύβω και σβύνω τὴ λάμπα. Πατήνω τὸ κερί στὸ χέρι, καὶ ισιά στὴν



## ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

— Δὲ μοῦ λές τι ἔπαθες τὰ μεσάνυχτα, κι ἀνέβαινες τὴν σκάλα σὰν παλαθός; "Η νὰ μὴν εἰσούνα μεθυσμένος; ρωτάεις ἔνας σπουδαστὴς τὸ συγκάτοικό του, κι αὐτὸ σπουδαστή.

— Τρελλὸς ἵσως, μεθυσμένος ὅχι. Νὰ τι μοῦ ἔτυχε μὰ νὰ μὴν τὸ πῆς κανενός, γιατὶ εἶναι και ντροπῆς. Κάθουμουν και διάβαζα. Κι ὅχι νὰ πῆς τίποτε ρομάντοσ ποῦ σου ταράζει τὸ νοῦ. 'Εφημερίδες διάβαζα. Πήγε ἡ ὥρα ὡς δώδεκα παρὰ τέταρτο. Γύρισα καὶ εἶδα τὸ ρωλόι, και κουρασμένος καθὼς εἴμουν, έμειναν οἱ ματιές μου κολλημένες στὸν ὥροδείγτη. Κοντεύουνε μεσάνυχτα, εἶπα. Παράξενη ὥρα. Κρύα στιγμή, ποῦ σὲ παληνούς καιρούς ἔγιναν τὰ στοιχεία, οἱ Καλικάντζαροι,

και δεξερωποίοι ἄλλοι τῆς ἡμέρας ἔχθροι. Τώρα ποῦ και τὰ φαντάσματα προοδέψανε μὲ τὸν πολιτισμό, ἔγειναν κι αὐτὰ «πνεύματα», κέρχουνται κάποτε και γαργαλίζουν τὰ νεῦρα μας. Δὲν τὰ βλέπουμε, θὰ πῆς, μὰ τὶ τὸ ὄφελος, ποῦ τάχεις τριγύρω σου, θέλεις δὲ θέλεις! Ποιὸς μπορεῖ νὰ μὲ βεβαιώσῃ εἶπα, αὐτὴ τὴ στιγμή (δώδεκα παρὰ δέκα) πῶς δὲν ἀρχίσανε νὰ μαζεύουνται ἀμέτρητες ψυχῆς γύρω μου, και δὲ θὰ κρυφοχύσουνε μέσα στὸ νοῦ μου μύριες τρομάρες μὲ τὰ παράπονά τους, ποῦ δὲν κάμω τὸ χρέος μου στοὺς γονεῖους μου, στὸν ἔνα συγγενῆ, στὸν ἄλλονα, στὸν κόσμο, στὸν ἔαυτό μου! Θὰ πῆς εἶναι και μερικές ποῦ ἔρχουνται νὰ σὲ καθησυχάσουνε, νὰ σὲ παρηγορήσουνε, νὰ σου δώ-