



## ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά τὸν Πανσέληνον, τοῦ ὁποίου μόνον τὸ ὄνομα, ἐν γένει, γνωρίζομεν, ὁ διασημότερος Ἕλληνας ζωγράφος ἦτο ὁ Θεοτοκόπουλος. Τούτου ὅμως οὔτε τὸ ὄνομα καλογνωρίζομεν ἕνεκα συγχύσεως ἀδικαιολογήτου, εὐθυνούσης τὸ καθ' ἡμᾶς τὸν κλεινὸν Ἀνδρέαν Μουστοξυδῆν. Ἴδου πῶς: Τὸ πρᾶγμα εἶναι ἄξιον περιεργείας, ὡς πρόσθετος ἀπόδειξις τῆς εὐκολίας μὲ τὴν ὁποίαν πληροφορία ἐσφαλμένα διαδίδονται καὶ δικαιώνονται.

Εἰς τὸν Ἑλληνομνήμονα<sup>1</sup>, εἰς διατριβὴν ἐπιγραφομένην «Κυριακὸς ἢ Δομήνικος Θεοσκοπόλις», λέγονται εἰς τὴν πρώτην παράγραφον τὰ ἐξῆς: «Δομήνικος, ὁ παρ' Ἰταλοῖς ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἐθνικοῦ ὀνόματος, καίτοι ἀγνωσμένης τῆς πατρίδος αὐτοῦ, Γραικὸς-Greco ἢ delle Greche, λεγόμενος, ἐπωνομάζετο Θεοσκοπόλις, ὡς αὐτὸς ὑπογράφεται ἐν τινι τῶν ἰδιοχειρῶν αὐτοῦ πινάκων.» Ἐπικαλεῖται δὲ ὑπὸ τῶν πλείοτερων Θεοτοκόπουλις, καὶ τις μάλιστα ἐκ τῆς διττῆς ἐπωνυμίας ἀπατηθεὶς δύο ἐπλασε διάφορα πρόσωπα, τὸν Θεοσκοπόλιν καὶ Θεοτοκόπολιν». Ἐν ὑποσημείωσει δὲ ἀναφέρει τὸν Ticozzi, ὡς ἔνοχον τοῦ λάθους τούτου. Ἄλλ' ἀτυχῶς καὶ τὰ λοιπὰ εἶναι ἀνεξαιρέτως ὅλα λανθασμένα.

Πράγματι, ὁ Ticozzi εἰς τὸ λεξικόν του<sup>2</sup> ὑπὸ μὲν τὴν λέξιν Delle Greche κατατάσσει τὸν Domenico Teoscopoli, «μιμητὴν ἐὰν ὄχι μαθητὴν τοῦ Τιτιανού, ἐπιδοθέντα ἐπιτυχῶς εἰς τὴν ζωγραφικὴν καὶ τὴν χάραξιν πολυτίμων λίθων», ὑπὸ δὲ τὴν λέξιν Theotocopoli ἀναφέρει τὰ κοινῶς γνωστά περὶ τοῦ ἡμετέρου Δομήνικου. Τὸ λάθος του κυρίως εἶναι τοῦτο: ὅτι ἔδωκε εἰς τὸν Delle Greche τὸ ἀνύπαρκτον ὄνομα Teoscopoli, μὴ συγχύσας ὅμως τὸν Delle Greche μὲ τὸν Θεοτοκόπουλον. Τὴν σύγχυσιν ταύτην δὲν ἀπέφυγεν ὁ Μουστοξυδῆς, δὲν ἦτο δὲ αὐτὸς ὁ πρῶτος ἀμαρτήσας. Ἠμάρτησεν ὅμως μὴ συμβουλευθεὶς τουλάχιστον τὸν Zani. Οὗτος εἰς τὴν Ἐγκυκλοπαιδείαν του<sup>3</sup>, παρεκτός δεκατριῶν καλλιτεχνῶν ἐπιλεγομένων Greco, παρεκτός ἐνὸς Grechi καὶ τριῶν della Greca ἢ Greca.

καταλέγει τὸν Domenico dalle Greche, «εργαζόμενον εἰς Βενετίαν κατὰ τὸ 1549, ἀτόπως» δὲ συγχυσθέντα μὲ τὸν Domenico Campagna καὶ ἐτι ἀτοπώτερον μὲ τὸν Domenico Teotocopoli<sup>4</sup>.

Καὶ ὁ Γερμανὸς G. K. Nagler<sup>1</sup> ἀποδίδει εἰς τὸν Δομήνικον τὰ δύο ἐπώνυμα, Teoscopoli ἢ Teotocopoli, καὶ φαίνεται ὅτι παραδέχεται ὡς ὀρθὴν τὴν πρώτην γραφὴν, μεταχειριζόμενος αὐτὴν εἰς τὴν συνέχειαν τοῦ ἀρθρου του. Ἐὰν τυχὸν περιέπεσεν εἰς τὴν πλάνην δειλεασθεὶς ἐκ τοῦ κύρους τοῦ Μουστοξυδῆ, τότε δικαιῶνται ἐτι μᾶλλον ὅσοι ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀντέγραψαν τὸν πολυμαθῆ Κερκυραῖον καὶ παρεδέχθησαν ἀνεξελέγκτως τὸ ὄνομα Θεοσκοπόλις<sup>2</sup>.

Οἱ Ἴσπανοὶ, ἐν τῷ μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ Ἕλληνας ζωγράφος διεβίωσε, οὐδέποτε ὑπέπεσαν εἰς τὸ λάθος τοῦτο. Εἰς τὰ λεξικά των καὶ εἰς τὰς ἱστορίας τῆς γραφικῆς τὸ ὄνομα του γράφεται ὀρθῶς πάντοτε. Ἀποβαίνει δὲ τόσον μεγαλειτέρα ἢ πρὸς αὐτὸν ἀδικία τῶν συμπατριωτῶν του ὅσοι τὸ παρεμόρφωσαν, καθόσον ὁ Δομήνικος, σεμνυόμενος διὰ τὴν καταγωγὴν του καὶ φέρων ὑπερηφάνως τὸ ἐπώνυμον Greco, ὑπέγραψεν ἑλληνιστὶ τὸ ὄνομα του ἐπὶ ὅλων σχεδὸν τῶν εἰκόνων του, ἢ τουλάχιστον ἐπὶ τῶν πλείστον, ὄχι δὲ μόνον «ἐν τινι τῶν ἰδιοχειρῶν αὐτοῦ πινάκων», κατὰ τὸν Ἑλληνομνήμονα: παράδειγμα τοῦτο καλὸν καὶ ἄξιον μιμήσεως, ἀλλὰ μὴ ἀκολουθούμενον συνήθως παρὰ τῶν διεσπαρμένων εἰς τὴν Ἑσπερίαν συγχρόνων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν. Ἡ δὲ ἑλληνικὴ του ὑπογραφή εἶναι καθαρά καὶ εὐανάγνωστος: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ἐποίησεν». Ὡστε οὐδεμίαν φέρει ἐκεῖνος εὐθύνην διὰ τὸ σφάλμα ὅσων ἐστρέβλωσαν τὸ οἰκογενειακὸν του ὄνομα, καθὼς οὔτε καὶ διὰ τὴν αὐθαίρετον ἐξελληνισμὸν τοῦ ὀνόματος Δομήνικος εἰς Κυριακός.

Ὡς πρὸς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα του, ὁ Μουστοξυδῆς καθὼς εἶδομεν λέγει ὅτι ἀγνωεῖται, εἰς τοῦτο δὲ συμφωνοῦν ὅλοι οἱ γράψαντες περὶ Θεοτοκοπούλου Ἴσπανοί, Ἰταλοὶ καὶ ἄλλοι. Μόνος νομίζω ὁ γράψας τὸν ἀξιόλογον ἄλλως κατάλογον τῆς ἐθνικῆς ἐν Λονδίῳ πινακοθήκης<sup>3</sup> λέγει ὅτι ἐγεννήθη εἰς μίαν τῶν ἐνετικῶν ἐπικρατειῶν (States!), ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει πόθεν ἠρύσθη τὴν παράδοξον πληροφορίαν. Εἰς ὅλας τὰς περὶ αὐτοῦ βιογραφικὰς σημειώσεις μνημονεύεται ἡ Ἑλληνικὴ του καταγωγὴ, ἐπιμαρτυρουμένη ἐκ τῆς ἐπωνυμίας Greco, ἐπωνυμίας διὰ τῆς ὁποίας ἔγεινε καὶ ἔμεινε γνωστός, καὶ ζῶν καὶ μετὰ θάνατον, ἀπαλλασσομένων οὕτως τῶν ξένων τῆς δυσκόλου προφορᾶς τοῦ πολυσυλλάβου ὀνόματος του. Πανταχοῦ ὅμως προστίθεται ὅτι ἀγνωστος ἢ πατρίς του.

Ἄλλ' ὅμως οὔτε κατὰ τοῦτο πταίει ὁ Θεοτοκόπουλος. Εἰς ἓνα τῶν γνωστοτέρων καὶ μεγαλειτέρων πινάκων του, εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μαυ-

<sup>1</sup> Ἐκδοθέντα ὑπὸ Α. Νικολαΐδου Φιλαδελφείως, Ἀθήνησι 1843. Σελ. 270-276.

<sup>2</sup> Dizionario degli Architetti, Scoltori, Pittori. Milano 1831.

<sup>3</sup> Enciclopedia matodica critico-ragionata delle Belle Arti, del abate d: Pietro Zani. Parma 1822.

<sup>1</sup> Neues Allgemeines Künstler Lexicon, München 1847.

<sup>2</sup> Ἴδε Κ. Σάβη «Νεοελληνικὴν Φιλολογίαν» σ. 224.

<sup>3</sup> A popular handbook to the National Gallery. London (Macmillan) 1888 σελ. 381.

ρικίου, ζωγραφισθείσαν διὰ τὸ Ἐσκοριάλ καὶ ἐκεῖ εὐρισκομένην εἰσέτι, ἐπρόσθεσε μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ὀνόματός του τὴν λέξιν Κρής. Ἡ ἀνάγνωσις τῆς λέξεως οὐδὲ τὸν ἐλάχιστον διασταγμὸν ἐπίδεχεται καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς διέφυγε τὴν προσοχὴν τῶν πρὸ ἐμοῦ ἰδόντων τὴν εἰκόνα. Νομίζω τουλάχιστον ἰδικήν μου τὴν ἀνακάλυψιν ὅτι ἡ Κρήτη δύναται νὰ προσθήσῃ καὶ τοῦ ζωγράφου τούτου τὸ ὄνομα εἰς τὸν μακρὸν κατάλογον τῶν ἐνδόξων τέκνων τῆς.

Ἐγεννήθη ἄρα γε εἰς Κρήτην ἢ εἰς Βενετίαν; Ἴσως εἰς τὰ πολῦτιμα τῆς Βενετίας ἀρχεῖα εὐρεθῆ ποτε ἡ λύσις τῆς ἀπορίας. Ἄλλως, ἡ προσθήκη τῆς λέξεως Κρής εἰς τὸ ὄνομά του δὲν συνεπάγεται ἐξ ἀνάγκης τὴν εἰς Κρήτην γέννησίν του. Ἡ καλὴ συνήθεια τοῦ νὰ μὴ λησμονῶμεν τὸν τόπον τῆς καταγωγῆς μας ἐπικρατεῖ καὶ σήμερον ἔτι παρ' ἡμῖν, πολλοὶ δὲ λέγονται Κρήτες, Ἡπειρώται ἢ Μακεδόνες, τῶν ὁποίων οὔτε οἱ πατέρες οὔτε οἱ πάπποι εἶδον ποτὲ τὴν κοιτίδα τοῦ γένους των. Οὕτω ἴσως καὶ ὁ Θεοτοκόπουλος. Ἡ Κρήτη τότε ἦτο κτήσις Βενετικῆ<sup>1</sup> καὶ σχέσεις μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς μεγαλονήσου καὶ τῆς μητροπόλεως ἦσαν στεναὶ καὶ συνεχεῖς, ἡ δὲ Ἑλληνικὴ εἰς Βενετίαν ἀποικία ἦτο πολυάριθμος καὶ ἀμαζύουσα, ὥστε ἐνδέχεται οἱ γονεῖς του νὰ εἶχον ἤδη ἐγκατασταθῆ ἐκεῖ, καθὼς ἐπίσης ἐνδέχεται νὰ ἦλθεν ὁ νεαρὸς Κρής ἐκ τῆς πατρίδος του εἰς Ἰταλίαν χάριν ἐκπαιδεύσεως καὶ πρὸς εὐρεσιν τύχης. Πολλοὶ τότε Ἕλληνες μετέβαινον οὕτω εἰς τὴν Ἑσπερίαν, ὅχι ὀλίγοι δ' ἐξ αὐτῶν, ἀνταλλάσσοντες ἐνίοτε τὸν κάλαμον ἢ τὸν χρωστήρα πρὸς τὰ ὄπλα, διέπρεψαν καὶ ὡς στρατιῶται. Τινὲς μάλιστα ὑπηρετήσαν εἰς τοὺς πολέμους τῶν Ἰσπανῶν κατὰ τῶν Φλαμανδῶν<sup>1</sup>. Δὲν εἶναι λοιπὸν ὄλως ἀπίθανον ὅτι καὶ ὁ Θεοτοκόπουλος παρεκινήθη νὰ μεταναστεύσῃ ὡς καλλιτέχνης εἰς τὴν Ἰσπανίαν, ἀφοῦ πρῶτον κατετάχθη ὡς πολεμιστῆς εἰς τοὺς στρατοὺς τῆς εἰς Φλάνδραν. Ἄλλ' ἡ ὑπόθεσις αὕτη ἐπὶ οὐδεμιᾶς στηρίζεται βάσεως.

Οὔτε ἡ καθ' ἑαυτὸ ἐποχὴ τῆς μεταναστεύσεώς του εἰς Ἰσπανίαν ἐξηκριβώθη. Ὁ Nagler, εἰς τὸ μνημονεῦθὲν λεξικόν του, πρὸς ὑποστήριξιν τῆς γνώμης ὅτι ὁ Θεοτοκόπουλος δὲν ἐχρημάτισε μαθητῆς τοῦ Τισιανού, ἀναφέρει τὰ εἰς τὴν Συλλογὴν τοῦ Bottari λεγόμενα, ὅτι δῆθεν ἐξεπαιδεύθη εἰς τὴν Ἰσπανίαν. Ἀληθῶς εἰς τὴν Συλλογὴν τοῦ Bottari<sup>2</sup> λέγεται ὅτι «ὁ Δομήνικος ὠνομάζετο » Greco, ἕνεκα τῆς καταγωγῆς του ἄλλ' ὅτι » μικρόθεν ἐξεπαιδεύθη ἐν Ἰσπανίᾳ (ma d'ara » gazro fu educato in Spagna)» ἐπιπροστίθεται δὲ ὅτι «λέγεται καὶ μαθητῆς τοῦ » Τισιανού». Ταῦτα ὅμως περιέχονται εἰς ἐπιστολὴν φέρουσαν ἡμερομηνίαν 20 Ὀκτωβρίου 1765 καὶ γραφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Francesco Preziado, διευθυντοῦ τῆς ἐν Ῥώμῃ Ἰσπανικῆς

ἀκαδημίας, ὥστε δὲν ἔχουν τὸ κύρος τὸ ἀποδιδόμενον εἰς μὴ τὰ σύγχρονα τῶν καλλιτεχνῶν μνημεῖα, τὰ περισυναχθέντα εἰς τὴν ἐν λόγῳ Συλλογὴν.

Ἐν ἠλλείψει τοιούτων μνημείων, ἢ μέχρις οὗ ἀνευρεθῶν εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας καὶ τοῦ Τολέδου, ἀρκοῦμεθα ἐξ ἀνάγκης εἰς ὅσας πληροφορίας, διασωθείσας ἐκ παραδόσεως ἢ διεσπαρμένας εἰς συγχρόνους συγγραφεῖς, περισύναξαν οἱ λεξικογράφοι. Τὴν προτίμησιν ἀξίζουσιν ἀναντιρρήτως οἱ Ἴσπανοί, καθὼς ἔχοντες τὰς πηγὰς προχειροτέρως, μεταξὺ δὲ αὐτῶν προεξάρχει ὁ Bermudez<sup>1</sup>. Τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸ ἀξιοπίστονον αὐτοῦ ἐπαυξάνει ἡ προσοχὴ του πρὸς ἀποφυγὴν πάσης ἀδеспότου εἰδήσεως. Οὕτω, ἐνῶ παρὰ τῶν λοιπῶν ὀρίζεται συνήθως τὸ 1548 ὡς ἔτος τῆς γεννήσεως τοῦ Θεοτοκόπουλου, οὐδὲν περὶ τούτου λέγει ὁ Bermudez, ἀλλὰ περιορίζεται ἀπλῶς εἰς τὴν μνησίαν τοῦ ἔτους τοῦ θανάτου του, 1625, προσθέτων ὅτι ἀπέβίωσε πολὺ γέρον. Ἐὰν ἐγεννήθη τῷ ὄντι τὸ 1548, τότε ἀπέθανε εἰς ἡλικίαν 77 ἐτῶν.

Πότε μετέβη εἰς Ἰσπανίαν δὲν ἐξηκριβώθη εἰσέτι, ὡς εἶδομεν. Εἶναι ὅμως γνωστὸν ὅτι κατὰ τὸ 1577 εὐρίσκειτο εἰς Τολέδον καὶ ὅτι κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἤρχισε νὰ ζωγραφίζῃ εἰς Ἰσπανίαν, ὑποτίθεται δὲ ὅτι κατὰ τὸ αὐτὸ περίπου ἔτος μετηνάστευσεν ἐξ Ἰταλίας, τριακοντούτης σχεδὸν τὴν ἡλικίαν. Κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος (1577) ἀπέβίωσεν εἰς Βενετίαν ὁ Τισιανὸς εἰς ἡλικίαν 99 ἐτῶν, ὥστε, ἐὰν ὁ Θεοτοκόπουλος ἐχρημάτισε μαθητῆς του, κατὰ τὰ τελευταῖα μόνον ἔτη τῆς ζωῆς τοῦ ἐνδόξου Βενετοῦ ζωγράφου ἠδυνήθη νὰ ὠφελῆθῃ τῆς διδασκαλίας του. Ἄλλ' εἰς οὐδεμίαν τῶν συγχρόνων περὶ Τισιανοῦ πηγῶν ἀναφέρεται ὁ Θεοτοκόπουλος μεταξὺ τῶν γνωστῶν μαθητῶν του, καίτοι συνήθως θεωρούμενος ὡς εἰς ἐξ αὐτῶν.

Εἴτε μαθητῆς, εἴτε ἀπλῶς μιμητῆς του, μετὰ τόσῃς ἐπιτυχίας συνεμορφώθη πρὸς τὸ ὕψος τοῦ Τισιανοῦ ὥστε τὰ πρῶτά του ἔργα ἐξελαμβάνοντο ἐνίοτε ὡς εἰκόνες τοῦ μεγάλου διδασκάλου<sup>2</sup>. Ἡ σύγκρισις ἦτο βεβαίως πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοτοκόπουλου. Ἡδύνατο ν' ἀρκεσθῆ εἰς τόσῃν καὶ μόνῃν δόσιν δόξης, ἀλλ' ἠθέλησε νὰ διακριθῆ ἐπιδιδῶν τὴν πρωτοτυπίαν καὶ μετέβαλεν ἐκ προθέσεως τρόπον τοῦ ζωγραφίζεῖν, ἰδίως περὶ τὸν χρωματισμὸν. Τὰ ἔργα του διαιροῦνται κατὰ συνέπειαν εἰς δύο περιόδους. Κατὰ τὴν δευτέραν, ἡ ἰδιοτροπία του ἐφῆσεν ἐνίοτε εἰς βαθμὸν τοιοῦτον ὥστε ἐξεληφθῆ καὶ ὡς παραφροσύνη. «Ἴσως ἦτο ἀληθῶς παράφρων, » λέγει Βέλγος συγγραφεὺς<sup>3</sup>, ἀλλὰ διὰ τῆς τοιαύτης του παραφροσύνης ἐδοξάσθη. Τὴν δόξαν του ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ τάξωμεν εἰς ὕψος ἀνώτερον τοῦ δέοντος. Τοῦ Θεοτοκόπουλου ἡ θέσις δὲν εἶναι

<sup>1</sup> Diccionario historico de los mas illustres Profesores de las bellas artes en España, compuesto por don Juan Agustin Cean Bermudez, Madrid 1800.

<sup>2</sup> Ἴδε καὶ Catalogo del Museo de Madrid, par don Pedro de Madrazo, Madrid 1872, εἰς τὴν λέξιν Greco.

<sup>3</sup> Lucien Solvay, l'art Espagnol. Paris 1887. σελ. 137 καὶ ἐφεξῆς.

<sup>1</sup> Ἴδε περὶ Στρατιωτῶν Κ. Σάβα Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce, ἰδίως τοὺς προλόγους τῶν τόμων 7ου καὶ 9ου.

<sup>2</sup> Raccolta di lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura. Roma 1768. Τόμος 6 σελ. 14.

» εἰς τὴν πρωτίστην σειρὰν τῶν μεγάλων ζωγρά-  
 » φων . . . Τὸν παράδοξον τοῦτον καλλιτέχνην πρέ-  
 » πει νὰ μελετήσῃ τις ἰδίως εἰς τὰς μεγάλας συν-  
 » θέσεις του. Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται ὡς ζωγράφος  
 » πρώτης τάξεως, τὰ δὲ μεγάλα του προτερήματα  
 » ἐπισκιάζουσι τὰ ἐλαττώματά του . . . Ὀλίγην  
 » περισσοτέραν τέχνην ἂν εἶχε, καὶ ὀλίγην περισ-  
 » σοτέραν κρίσιν, θὰ κατελέγετο μεταξύ τῶν μεγί-  
 » στων καλλιτεχνῶν ».

Τὰς μᾶλλον ἀντιφατικὰς κρίσεις ταύτας δικαίαι  
 ἐν μέρει ἢ ἀνίσότης τῶν ἔργων τοῦ ἡμετέρου ζω-  
 γράφου, καθὼς καὶ ἡ ἀτυχὴς ἐνίοτε ἐπιτήδευσις τῆς  
 γραφίδος του. « Ὑπὸ τὴν τερφάν ἐπιδερμίδα τῶν  
 » προσώπων του, λέγει ὁ K. Solvay, δὲν ρέει αἷμα.  
 » Οἱ ἄνθρωποι του ὁμοιάζουν πρὸς φάσματα. Πῶς  
 » ὁ ἐξαιρετος οὗτος χρωματιστής, ὁ μαθητὴς τοῦ  
 » Τισιανοῦ κατώρθωσε νὰ χάσῃ εἰς τοιοῦτον βαθ-  
 » μὸν τὸ αἶσθημα τοῦ χρώματος; Τὸ ἐπιδιώκει  
 » τοῦτο, ζητῶν ν' ἀναφανῇ ἐξ ἀντιθέτου διάφορος  
 » τοῦ ὅ,τι κατ' ἀρχὰς ἦτο ». Τὴν ἐξήγησιν τοῦ  
 ψυχροῦ του χρωματισμοῦ νομίζει ὁ K. Solvay ὅτι  
 ἀνεκάλυψεν εἰς τὴν προσωπογραφίαν τοῦ Θεοτοκο-  
 πούλου, ἔργον τοῦ ζωγράφου αὐτοῦ. Ἡ εἰκὼν αὕτη  
 εὑρίσκεται εἰς τὸ μουσεῖον τῆς πόλεως Σεβίλλης,  
 παραθέτομεν δ' ἐνταῦθα φωτογραφικὸν ἀποτύπωμά  
 της. « Ὁ ζωγράφος ἀπεικονίσθη κρατῶν τὸν χρω-  
 » στήρᾶ του, ἐπὶ δὲ τοῦ χρωστήρος ἐπέθεσε κατα-  
 » φανῶς πέντε χρώματα, τὰ μόνα τὰ ὁποῖα μετε-  
 » χειρίζετο<sup>1</sup> ». Ἡ ἐξήγησις αὕτη δὲν φαίνεται πολὺ  
 πειστική. Ὁ Τισιανὸς αὐτός, ὡς λέγεται, πέντε μόνα  
 χρώματα μετεχειρίζετο πρὸς τὸ τέλος τοῦ βίου του,  
 ὁ δὲ Ὁλλανδὸς Hals τέσσαρα. Διὰ τῆς ἐντέχνου  
 ἀναμιξεως ἀποκτώνται ὅλαι αἱ ἀποχρώσεις, ἡ δὲ  
 παράθεσις τῶν ἐπὶ τοῦ χρωστήρος του πέντε χρω-  
 μάτων δὲν ἐπεξηγεῖ ἀρκούντως τὸ ἐκ προθέσεως τε-  
 φροειδὲς τῶν εἰκόνων τοῦ Θεοτοκοπούλου, καὶ μᾶ-  
 λιστα τῶν προσωπογραφιῶν του. Ἄλλως δέ, ὁμο-  
 λογούμενον ὅτι ὁ ψυχρὸς χρωματισμὸς οὐδαμῶς  
 ἐλαττώνει τὴν μεγάλην τούτων ἀξίαν. Ἐὰν δὲν  
 ρέει αἷμα ὑπὸ τὴν ἐπιδερμίδα τῶν ἀπεικονιζομένων  
 προσώπων, ἡ ζωὴ ὅμως πλημμυρεῖ εἰς τὴν ἔκφρα-  
 σίν των. « Κατεῖχε τὸ μυστικόν, λέγει Γάλλος συγ-  
 » γραφεὺς<sup>2</sup>, τοῦ ν' ἀπεικονίζῃ τοὺς στοχασμοὺς  
 » των εἰς τὸ βλέμμα των ». Ὁ αὐτὸς εὑρίσκει ἀνα-  
 λογίαν τινὰ μεταξύ τῶν χρωματισμῶν τοῦ Θεοτο-  
 κοπούλου καὶ τοῦ περιωνύμου Eugène Dela-  
 croix. « Μεθ' ὅλας τὰς παραφορὰς τῆς γραφίδος  
 » του, ἐπιλέγει, μολοντί τὰ ἔργα του ἐν γένει δὲν  
 » εἶναι τοιαῦτα ὥστε νὰ ἐπισύρουν τὸν θαυμασμὸν  
 » τοῦ πλήθους, ὁ Greco ὑπῆρξεν εἰς τῶν μεγί-  
 » στων ζωγράφων τῆς ἐποχῆς του ». Τοιαύτη ἦτο  
 καὶ τῶν συγχρόνων του ἡ γνώμη. Τὴν σήμερον ἐπὶ  
 ἡ Ἰσπανία τὸν καταλέγει μεταξύ τῶν διασημοτέ-  
 ρων ζωγράφων τῆς καὶ σεμνύνεται δι' αὐτόν, δικαι-  
 οῦσα τὸν Solvay λέγοντα ὅτι « ὁ ξένος οὗτος ἦτο  
 ὁ Ἰσπανικώτερος τῶν Ἰσπανῶν καλλιτεχνῶν ».

<sup>1</sup> Blanc, vermillon, laque de garance, vert jaune et noir d'ivoire.

<sup>2</sup> H. Laudrin. Revue des beaux arts. 17 Σεπτ. 1893. (Le Musée de Madrid).

Τὰ ἔργα τοῦ Θεοτοκοπούλου μόνον εἰς τὴν Ἰσπα-  
 νίαν δύναται τις νὰ μελετήσῃ καὶ ἐκτιμήσῃ. Εἰς  
 τὰ λοιπὰ τῆς Εὐρώπης μουσεῖα μόλις εὑρίσκονται  
 διεσπαρμέναι τέσσαρες ἢ πέντε εἰκόνες του, καὶ  
 αὗται δὲ ἐπ' ἐσχάτων ἀποκτηθεῖσαι. Εἰς τὰς ἐν  
 Ἰταλίᾳ δημοσίας συλλογὰς οὐδεμίαν, καθόσον πλη-  
 ροροῦμαι, ὑπάρχει. Ὁ Μουστοξύδης λέγει ὅτι  
 « τῷ κατέδειξαν ἐν Ῥώμῃ ἓνα Ἅγιον Φραγκίσκον  
 του », φέροντα ὑπογραφὴν Δομήνικος Θεοσκόπουλος  
 ἐπ(οίησεν)» (σελ. 272 Ἑλληνομνημονος). Ἄλλ' εἰς  
 σελ. 274 λέγει ἐπίσης ὅτι « βλέπει τις ἐν τῷ μου-  
 » σείῳ Louvre ζωγραφίας τοῦ ἡμετέρου Θεσκο-  
 » πόλιδος, ἀλλὰ πῶτας καὶ ποίας δὲν δυνάμεθα νὰ  
 » δηλώσωμεν ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ παρόντος ». Ἐν τού-  
 τοις ἡ μόνη εἰς τὸ μουσεῖον τοῦ Λούβρου εἰκὼν τοῦ  
 Θεοτοκοπούλου, ἀπεκτίθη ἐκ δωρεᾶς πρό τινων  
 μνηῶν, κατὰ τὸ 1893. Παριστᾷ δὲ τὸν Ἅγιον  
 Φραγκίσκον καὶ αὕτη, ἀλλ' ἀτυχῶς δὲν δύναται νὰ  
 καταταχθῇ μεταξύ τῶν καλλιτέρων ἔργων τοῦ Δο-  
 μηνίου. Τὸ Μουσεῖον τῆς Αἰλλης περιέχει ἓνα  
 Ἅγιον Φραγκίσκον του ἐπίσης, εἰς δὲ τὸ Μουσεῖον  
 τοῦ Λυὸν εὑρίσκεται σκιαγραφία του (esquisse)  
 δωρηθεῖσα κατὰ τὸ 1884, ἡ ὁποία (κατὰ τὸν κα-  
 τάλογον τοῦ μουσείου) ἠδύνατο νὰ ἐκληθῆ ὡς ἔργον  
 χρωματιστοῦ τινος τῆς 19ης ἑκατονταετηρίδος. Ταῦ-  
 τα εἰς Γαλλίαν. Εἰς δὲ τὴν Ἀγγλίαν ἡ Ἐθνικὴ  
 Πινακοθήκη ἔχει μίαν μόνην εἰκὼνα του παριστώ-  
 σαν τὸν Ἅγιον Ἰερώνυμον. Ὑπάρχουν ἴσως καὶ  
 ἄλλαι εἰκόνες του, γνήσiai ἢ μή, εἰς ἰδιωτικὰς συλ-  
 λογὰς, οὐδόλως δὲ ἀπίθανον νὰ εὑρίσκωνται τοιαῦ-  
 ται καὶ εἰς τὰς ἐκκλησίας τῶν εἰς Ἀμερικὴν διαφό-  
 ρων Ἰσπανικῶν ἀποικιῶν, ὅπου κατ' ἐκείνην τὴν  
 ἐποχὴν μετεφέροντο ὑπὸ τοῦ κλήρου πολλὰ ἔργα  
 τέχνης ἐκ τῆς μητροπόλεως. Ὡστε ἡ ἐλπὶς πλου-  
 τισμοῦ τῶν Μουσείων διὰ νέων δειγμάτων τῆς ζω-  
 γραφικῆς τοῦ Θεοτοκοπούλου δὲν ἐξέλιπεν. Ἄλλ'  
 ὅμως τὰ ἄριστα αὐτῶν μένουσι καὶ θὰ μένουσι εἰς  
 Ἰσπανίαν.

Προπάντων εἰς Τολεδὸν ὅπου διεβίωσεν, εἰργάσθη  
 καὶ ἰδοξάσθη, εὑρίσκονται καὶ σήμερον ἐπὶ τὰ πο-  
 λυαριθμότερα, καὶ τὰ ἀξιολογώτερα ἴσως, ἔργα  
 του. Ἦδη κατὰ τὸ 1577, ὡς εἶδομεν, ἤρχισε νὰ  
 ζωγραφίσῃ τὴν ἄνωθι τῆς Ἀγίας Τραπέζης τῆς  
 ἐκεῖ μητροπόλεως « Διανομὴν τῶν ἱματίων τοῦ Ἰη-  
 σοῦ ». Τὴν ἀπετελείωσε μετὰ δέκα ὅλα ἔτη, κατὰ  
 τὸ 1587. Εἰς τὴν ἰδίαν ἐκκλησίαν ἀνέλαβε καὶ τῶν  
 γλυπτῶν κοσμημάτων τὴν ἐπεξεργασίαν, πληρωθεὶς  
 ἀδρῶς διὰ ταῦτα, κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ὑπὸ τῆς  
 ἐκκλησίας διορισθέντων δικαιτητῶν. Δὲν περιορίζετο  
 εἰς μόνην τὴν ζωγραφικὴν ὁ Θεοτοκόπουλος, ἀλλ'  
 ἦτο συγχρόνως καὶ γλύπτης καὶ ἀρχιτέκτων, κατὰ  
 τὸ σύνθημα εἰς Ἰταλίαν παράδειγμα πολλῶν καλλι-  
 τεχνῶν τῆς γονίμου ἐκείνης καὶ μεγαλοῦργου ἐπο-  
 χῆς. Ἡ ἐκκλησία τῆς μονῆς τῶν Αὐγουστίνων καὶ  
 τὸ Δημοτικὸν μέγαρον τοῦ Τολεδου ἐκοδομήθησαν  
 ὑπ' αὐτοῦ, καθὼς καὶ δύο ἐκκλησῖαι τῆς πόλεως  
 Ἰλλέσκας. Μίᾳς τῶν ἐκκλησιῶν τούτων ἐξετέλεσε  
 καὶ τὰ ἀγάλματα, παρεκτός τῶν εἰκόνων. Καὶ τῆς  
 εἰς Μαδρίτην ἐκκλησίας τῆς μονῆς τῶν Αὐγουστι-  
 νων τὸ σχέδιον ὀφείλεται εἰς αὐτόν, καθὼς ἐπίσης

καὶ τὰ γλυπτὰ ἔργα τῆς. Καὶ εἰς ἄλλας ἐκκλησίας εἰργάσθη ὡς γλύπτης. Εἰκόνες τοῦ δὲ εὐρίσκονται εἰς δώδεκα ἐκκλησίας τῆς μόνης πόλεως τοῦ Τολεδου. Ἡ ἀξιολογώτερα αὐτῶν, τὸ ἀριστούργημα ἴσως τοῦ Θεοτοκοπούλου, εἶναι ἡ εἰς τὴν ἐκκλησίαν San Tomé, παριστώσα τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ κόμητος Orgaz κτίτορος τοῦ ναοῦ. Ὁ νεκρὸς κόμης, σιδηροφορῶν, καταβιβάζεται ἐντὸς τοῦ τάφου τοῦ ὑπὸ γέροντος ἐπισκόπου κρατοῦντος τὴν κεφαλὴν καὶ ἐνὸς νεαροῦ ἱερέως κρατοῦντος τοὺς πόδας του. Τὰ πολυτελῆ των ἄμφια ἀναδεικνύονται λαμπρότερα ἔτι ἐκ τῆς ἀντιθέσεως πρὸς τὴν λευκὴν σινδόνην, τῆς ὁποίας αἱ πτυχαὶ κρέμονται ὑπὸ τὴν πανοπλίαν τοῦ νεκροῦ. Δεξιόθεν, ὀπισθεν τοῦ ἀρχιερέως ἵσταται διάκονος καὶ ὀπισθεν αὐτοῦ ἱερεὺς ἀναγινώσκων καὶ ἕτερος βασιτάζων τὴν ποιμαντικὴν ῥάβδον τοῦ ἐπισκόπου. Ἀριστερόθεν δὲ νεανίσκος γονατιστός, — οἰὸς ἴσως τοῦ κόμητος, — καὶ μοναχὸς ὄρθιος. Ὅπισθεν τοῦ κυρίου συμπλέγματος συσφιγνόνται ἄρχοντες πολλοί, προφανῶς ἐκ τοῦ φυσικοῦ ἀπεικονισθέντες ἢ ἔκφρασις τῶν προσώπων των παριστᾶ ζωηρῶς τοὺς διαφόρους βαθμοὺς τῆς λύπης. Ὑπεράνω δέ, ἐν τῷ μέσῳ νεφῶν, ὁ ἄγγελος τῆς δόξης ταυτεῖ τὴν πτέρυγάν του.

Κατὰ τὸ 1579 ὁ βασιλεὺς Φίλιππος ὁ Β' παρήγγειλε εἰς τὸν Θεοτοκόπουλον τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μαυρικίου διὰ τὴν ἀνακτορικὴν μονήν, ἢ τὸ μοναχικὸν ἀνάκτορον τοῦ Ἐσκοριαλ, μαθὼν δὲ ὅτι ὁ ζωγράφος ἐστερεῖτο χρημάτων πρὸς ταχείαν ἐπεξεργασίαν τῆς διέταξε νὰ δοθῇ ὅ,τι ἀναγκαῖον. Ἄλλ' ὁ βασιλεὺς δὲν ἐπεδοκίμασε τὴν εἰκόνα, καὶ ἀντὶ τῆς ἐκκλησίας, διὰ τὴν ὁποίαν τὴν παρήγγειλε, ἐτοποθετήθη αὕτη εἰς τὸ ἱεροφυλάκιον, ὅπου καὶ σήμερον ἔτι εὐρίσκεται<sup>1</sup>. Ἡ μεγάλη αὕτη εἰκὼν παριστᾶ τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Μαυρικίου καὶ τῶν «σὺν αὐτῷ, κατὰ τὸν Συναξαριστὴν, ἑβδομηκοντα μαρτύρων». Εἰς τὴν δεξιόθεν γωνίαν τῆς εἰκόνης ταύτης ἐπρόσθεσεν ὁ ζωγράφος, ὡς ἀνεφερα ἤδη, τὴν λέξιν *Κοῆς* μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ὀνοματός του.

Εἰς τὸ Ἐσκοριαλ ὑπάρχει προσέτι εἰκὼν τοῦ Θεοτοκοπούλου παριστώσα τὸν Ἅγιον Φραγκίσκον, ἅγιον πολλὰκις παρ' αὐτοῦ ζωγραφισθέντα, πρὸς δὲ καὶ ἡ παράδοξος ἀπεικόνισις τοῦ *Ονειρου Φιλίππου τοῦ Β'*. Ὁ βασιλεὺς γονυπετὴς προσεύχεται περὶ αὐτόν, γονυπετεῖς ἐπίσης, μεγιστᾶνες, ἀρχιερεῖς, μοναχοὶ καὶ ἡμίγυμοι ἄλλοι συμπροσκυνηταί, στρέφουν τὰ βλέμματα πρὸς τὰ ἄνω, ὅπου ἐν μέσῳ νεφῶν χορὸς ἀγγέλων ἐν δόξῃ ἐξυμνεῖ τὸ ἐπὶ κορυφῆς τῆς εἰκόνης ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ. Ὅπισθεν δὲ τοῦ βασιλέως τεράστιον κῆτος ἀνοίγει τὸ ἀχανὲς στόμα του, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συνωθεῖται πλῆθος ἀνθρώπων καὶ τεράτων. Στρέφει ἄρα γε ὁ βασιλεὺς τὰ νῶτα πρὸς τὴν Κόλασιν καὶ ἀποβλέπει πρὸς τὸν Παράδεισον; Βλέπων τις τὴν εἰκόνα ταύτην ἐννοεῖ πῶς ἡ ἀχαλίνωτος τοῦ ζωγράφου φαντασία ἔδωκε ἀφορμὴν εἰς τὰς περὶ παραφροσύνης του φήμας.

Εἰς τὸ μουσεῖον τῆς Μαδρίτης ὑπάρχουν ὁκτώ

ἐξαιρετοὶ προσωπογραφίαι τοῦ Θεοτοκοπούλου καὶ τρεῖς εἰκόνες, ἡ μὲν παριστώσα τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ἡ δὲ τὸν Ἅγιον Βασίλειον καὶ ἡ τρίτη τὸν Ἰησοῦν εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Περὶ τῆς εἰκόνης ταύτης ἀναφέρει ὁ ἤδη μνημονευθεὶς Laudrin ὅτι εἰς τὴν αὐτὴν αἵθουσαν ὑπῆρχεν ἀνηρτημένη εἰκὼν τοῦ Τιντορέτου, «ἡ βάπτισις τοῦ Χριστοῦ», καὶ ὅτι ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἔργου τοῦ Θεοτοκοπούλου ἐφαίνετο ἀδιαφιλονείκητος. Εἰς δὲ τὴν ἀκαδημίαν τοῦ ἁγίου Φερνάνδου, εἰς Μαδρίτην ἐπίσης, ὑπάρχει ἀντίγραφόν του τῆς εἰκόνης τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ κόμητος Orgaz. Ὁ Bermudez σημειοῖ πρὸς τούτοις εἰκόνας τοῦ εὐρισκομένης εἰς ἐννέα διαφόρους ἐκκλησίας τῆς πρωτευούσης. Παρεκτός δὲ τῶν εἰς Ἰλλέσκαν ἀνδριάντων ἢ εἰκόνων του, καὶ δύο εἰκόνων εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ μεγάρου τοῦ μαρκησίου de Villena εἰς Ἐσκαλόναν, ὁ αὐτὸς Bermudez ἀναφέρει ἑπτὰ πόλεις τῆς Ἰσπανίας ἐχούσας ἀνὰ μίαν εἰκόνα του εἰς τὰς ἐκκλησίας των, καὶ μίαν προσέτι εἰκόνα του εἰς τὸ μέγαρον τοῦ δουκὸς τοῦ Medinaceli. Ἐπὶ τέλους δὲ τὸ Μουσεῖον τῆς Σεβίλλης περιέχει τὴν ἰδίαν προσωπογραφίαν του.

Ἡ ἀτελής αὕτη ἀπαρίθμησις δὲν ἀποτελεῖ πλήρη κατάλογον τῶν ἔργων τοῦ Θεοτοκοπούλου. Ἡ εὐκολία τῆς γραφίδος του ἦτο ἴση πρὸς τὴν γονιμότητά της, αὐταὶ δὲ ἐξηγοῦν ἐν μέρει καὶ τὴν ἀνισότητά της ἀξίας τῶν ἔργων του. Ὁ ζωγράφος Pacheco, ὁ καὶ διδάσκαλος τοῦ Velasquez ἀναφέρει<sup>1</sup>, ὅτι κατὰ τὸ 1611, ἐπισκεφθεὶς τὸν Θεοτοκόπουλον εἰς τὴν οἰκίαν του, εἶδε ἐρμάριον μέγιστον πλήρες προπλασμάτων πηλίνων, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσει χάριν μελέτης διὰ τὰς εἰκόνας καὶ διὰ τὰ γλυπτὰ του ἔργα<sup>2</sup> εἶδε προσέτι καὶ αἵθουσαν ἐντὸς τῆς ὁποίας εὐρίσκοντο συσσωρευμένα τὰ σχέδια τῶν μέχρι τοῦ ἔτους ἐκείνου ζωγραφιῶν του. «Τίς ἢ θὰ πιστεύσῃ, λέγει ἀλλαχοῦ ὁ αὐτὸς Pacheco, ὅτι ὁ Δομήνικος ἐσχεδίαζεν ἐπανειλημμένως καὶ ἐπεδιόρθωνε πολλὰκις τὰς εἰκόνας του, ἐπὶ σκοπῷ νὰ διαχωρίσῃ τοὺς χρωματισμοὺς καὶ νὰ σχηματίσῃ, χάριν ἐπιδείξεως, τοὺς σκληροὺς ἐκείνους βῶλους του». Ἐπιπροσθέτει δὲ ὅτι «ἦτο πολὺ σοφός, ὅτι ἐξέφεραζε μετὰ ὀξύτητος τὰ ἀποφθέγματά του καὶ ὅτι ἔγραψε καὶ περὶ τῶν τριῶν ὥραιων τεχνῶν<sup>3</sup>». Ἡμέραν τινὰ ἐρωτηθεὶς ὑπὸ τοῦ Pacheco τί ἦτο τὸ δυσκολώτερον ἐκ τῶν δύο, τὸ ἰχνογραφεῖν ἢ τὸ χρωματίζειν, ἀπεκρίθη ὅτι τὸ δεύτερον, προσθέσας ὅτι ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος ἦτο ἕξοχος καλλιτέχνης ἀλλὰ δὲν ἤξευρε νὰ χρωματίσῃ. Καὶ ὅμως οἱ κρίνοντες σήμερον τὸν Θεοτοκόπουλον θαυμάζουν τὴν ἐπιδειξίτητα τοῦ σχεδίου του καὶ καταδικάζουν τὸν χρωματισμὸν του.

Ὁ Δομήνικος ἐκηδύθη καὶ ἐτάφη εἰς τὴν ἐνοριακὴν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, εἰς Τολεδόν, ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐκδηλώσεων γενικῆς θλίψεως. Ἰδίως τὸν ἐπένησαν οἱ καλλιτέχνη, διότι

<sup>1</sup> Ἴδε Bermudez.

<sup>2</sup> Περὶ τοῦ συγγράμματος τούτου τοῦ Θεοτοκοπούλου οὐδεμίαν βásiμον πληροφορίαν ἠδυνήθη ν' ἀνεύρω.

<sup>1</sup> Ἴδε τὸ μνημονευθὲν λεξικὸν τοῦ Bermudez.

ὄχι μόνον τοὺς ἐπροστάτευε καὶ εἰργάζετο πάντοτε πρὸς ἀνάδειξίν των, ἀλλὰ καὶ διότι ὑπερησπίσθη ἀποτελεσματικῶς τὰ προνόμια των. Κατὰ τὸ 1600, ὁ δημόσιος εἰσπράκτωρ τῆς πόλεως Ἰλλέσκας ἀπήτησε παρ' αὐτοῦ τὴν ἀπότισιν φόρου ἐπὶ τῶν ποσῶν ὅσα ἐπληρώθη διὰ τὴν ἐργασίαν του εἰς τὴν ἐκεῖ ἐκκλησίαν. Ὁ Θεοτοκόπουλος ἀντέστη, τὸ δὲ δικαστήριον ἀπεφάνθη ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀνακηρύξαν ἀπηλλαγμένας παντὸς τοιοῦτου φόρου τὰς τρεῖς ὥραϊας τέχναις « ἕνεκα τῆς ὑπεροχῆς των καὶ διότι ἀνεκαθην ἦσαν ὡς πρὸς τοῦτο προνομιοῦχοι ». Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐχρησίμευσε ὡς προηγούμενον εἰς τὰς διαφόρους μετέπειτα ἀγωγὰς κατὰ καλλιτεχνῶν.

Ὁ περιώνυμος ποιητὴς Gongora, ὁ μεταδώσας τὸ ὄνομά του (gongorisme) εἰς τὸ πλήρες δυσνοήτων μεταφορῶν καὶ ἀλληγοριῶν ὕφος, τὸ ὁποῖον ἐνεκαίνιασεν, ἔγραψε σονέτον ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ φίλου του Θεοτοκοπούλου. Ὁ δὲ ἱστοριογράφος Παλομῖνος<sup>1</sup> διέσωσε δύο ἄλλα σονέτα, γραφέντα πρὸς ἔπαινον εἰκόνων του ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Fray Feliz Hortensio Palavicino. Ἀλλὰ τὰ ποιήματα ταῦτα δὲν προσθέτουν τίποτε εἰς τὰς γνώσεις μας περὶ τῆς βιογραφίας τοῦ ὁμογενοῦς ζωγράφου. Ἴσως ἡμέραν τινὰ μᾶς ἀποκλύψουν πλειοτέρας πληροφορίας τὰ ἀρχεῖα τοῦ Τολέδου. Ἐκείθεν θὰ πληροφορηθῶμεν ἐὰν ἦτο καθολικὸς ἢ ὀρθόδοξος. Ἡ διαβίωσις του εἰς τὴν καθολικωτάτην Ἰσπανίαν, αἱ διδόμενα εἰς αὐτὸν πολυπληθεῖς παραγγελίαι ὑπὸ τοῦ καθολικοῦ κλήρου, ἡ εὐνοια πρὸ πάντων διὰ τῆς ὁποίας τὸν ἐτίμα Φίλιππος ὁ Β', ὁ κατ' ἐξοχὴν βασιλεὺς τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως, πάντα ταῦτα ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ἀποδεικνύοντα ὅτι ἀνήκειν εἰς τὴν δυτικὴν ἐκκλησίαν. Ἐξ ἄλλου, ἡ προσκόλλησις του εἰς τὴν μνήμην τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς του καὶ ἡ ἑλληνικὴ γραφὴ τοῦ ὀνόματός του, φέρουν δισταγμούς τινας ὡς πρὸς τὴν παραδοχὴν τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως. Ἀλλὰ δὲν ἐπιταί κατ' ἀνάγκην ὅτι ὅσοι Ἕλληνας ἠσπάζοντο κατ' ἐκείνην τὴν ἐποχὴν τὸν καθολικισμόν ἀπηρνοῦντο διὰ τοῦτο τὸν Ἕλληνισμόν. Πολλὰ περὶ τοῦ ἐναντίου παραδείγματα ἠδύνατό τις νὰ φέρῃ ἐκ τῆς 15ης καὶ τῆς 16ης ἑκατονταετηρίδος, ἀλλ' ἀρκεῖ τὸ τοῦ Βησσαρίωνος, τοῦ ὁποίου δύναται τις νὰ διαφιλονεικῆσιν τὴν πολιτικὴν πρόβλεψιν, ἀλλ' ὄχι καὶ τὸν πατριωτισμόν.

Ἐκ τῶν ἀνεξερευνητῶν ἐστὶ ἀρχείων τοῦ Τολέδου ἴσως ποτὲ μάθωμέν τι καὶ περὶ τοῦ οικογενειακοῦ βίου τοῦ Θεοτοκοπούλου, πότε καὶ ποῦ ἐνυμφεῦθη, ἐὰν ἦτο Ἰσπανίς, Ἰταλίς ἢ Ἕλληνίς ἢ σύζυγός του, καὶ πόσα τέκνα ἀπέκτησε. Τὸ μόνον γνωστὸν εἶναι ὅτι εἶχε υἱόν, τὸν Γεώργιον Μανουήλ<sup>2</sup>. Τὰ δύο ταῦτα ὀνόματα μαρτυροῦν ὅτι οἱ γονεῖς του ἢ τὸν ἐβάπτισαν ὡς καθολικόν, ἢ τουλάχιστον παρεδέχθησαν τῶν καθολικῶν τὰ ἔθιμα, ἀλλὰ τὸ δευτέρον ἐξ αὐτῶν ἀνακαλεῖ καὶ πάλιν τὰς πατρίας παραδόσεις καὶ τὴν μνήμην τῆς Ἑλληνικῆς αυτοκρατορίας.

Ὁ υἱὸς καὶ μαθητὴς οὗτος τοῦ Δομηνίου, τὴν 10 Μαρτίου 1625, ἀμείσως ἴσως μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρός του, ὠνομάσθη ἐπίσημως γλύπτης καὶ ἀρχιτέκτων τῆς μητροπόλεως τοῦ Τολέδου, διέπρεψε δὲ ἰδίως ὡς ἀρχιτέκτων. Κατὰ τὸ 1626 ἤρχισε τὴν οἰκοδομὴν τοῦ θόλου καὶ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ πυργίσκου (lanterne) τοῦ παρεκκλησίου τῆς μητροπόλεως. Ἄλλοι καλλιτέχνη, φρονούντες ὅτι δὲν ἦτο ἐπιδικτικὸν ἐκτελέσεως τὸ σχέδιον τοῦ Θεοτοκοπούλου, τὸν κατεπολέμησαν ὑποστήριζοντες τὴν γνώμην των με ὑπερβολὴν ζέσεως, ἀλλ' οὕτως ἀπεκρίθη εἰς τὰς ἐναντίον του διατριβὰς ἀνασκευάζων τὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἀντιπάλων του καὶ, τὸ οὐσιωδέστερον, συνεπλήρωσε τὴν οἰκοδομὴν του κατὰ τὸ ἔτος 1631. Ὁ Θεοτοκόπουλος οὕτως ἀπεβίωσεν εἰς Τολεδὸν τὴν 29 Μαρτίου 1631. Ὁ Bermudez δὲν ἀναφέρει πότε ἐγεννήθη.

Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ

## Ἡ ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ἡ σελήνη ἐπρόβαλλε, μόλις ἀρχίσασα νὰ φθίνῃ τρίτην νύκτα μετὰ τὸ ὀλογέμισμά της, εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ, κ' ἐκείνη, ἀσπροφορεμένη, μετὰ τόσους στεναγμούς καὶ τόσα περιπαθῆ ἄσματα, ἔκραζε :

— Νὰ ἔμβαινα σὲ μιὰ βαρκούλα, τώρα - δά . . . ἔτσι μοῦ φαίνεται . . . νὰ φτάναμε πέρα !

Κ' ἐδείκνυε μετὰ τὴν χεῖρά της πέραν τοῦ λιμένος. Ὁ Μαθίος δὲν παρετήρησεν ἴσως ὅτι αὕτη εἶχε τρέψει τὸν λόγον εἰς τὸν πληθυντικόν, εἰς τὸ τέλος τῆς εὐχῆς της. Ἀλλ' αὐθορμητῶς, χωρὶς νὰ τὸ σκεφθῆ, ἀπήντησε :

— Μπορῶ νὰ ρίξω ἐκείνη τὴ βάρκα στὸ γιαλό . . . Τί λές, δοκιμάζουμε ;

Καὶ αὐτὸς ἐπίσης ἔθεσε τὸν πληθυντικόν εἰς τὸ τέλος τοῦ λόγου. Χωρὶς δὲ νὰ συλλογισθῆ, οὕτως, ὡς νὰ ἤθελε νὰ δοκιμάσῃ ἂν εἶχε δυνατοὺς τοὺς μυῶνας, ἤρχισε νὰ ὠθῆ τὴν βαρκούλαν.

Ὁ νέος ἴστατο πλησίον τοῦ αἰγιαλοῦ, ὅπου ἀλλεπάλληλα μετ' ἐλαφροῦ φλοίσβου προσπίπτοντα τὰ κύματα κατεπίνοντο ὑπὸ τῆς ἄμμου, χωρὶς ν' ἀποκλίνωσι ταῦτα ἀπὸ τὸ αἰώνιον μονότονον παιγνίδιον, χωρὶς νὰ χορταίνῃ ἐκείνη ἀπὸ τὸ ἀέννηον ἄλμυρον πότισμα. Ἡ νεαρὰ γυνὴ ἦτο ἐπὶ τοῦ ἐξώστου τῆς οἰκίας, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐνοικιάσῃ, ὅπως δεχθῆ αὐτὴν ὁ σύζυγός της, πρεσβύτης πενήτηντα καὶ τριῶν ἐτῶν, οἰκίας κειμένης παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ κύματος, κατὰ τὴν πλημμύραν τὴν ὁποίαν θὰ ἔφερεν ὁ νότος, ἢ τὴν ἄμπατιν τὴν ὁποίαν θὰ ἐπροξένει ὁ βορρᾶς. Ἡ βαρκούλα ἐπάτει ἐπὶ τῆς ξηρᾶς καὶ ἰταλαντεύετο ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μετὰ τὴν πρῶραν χωμένην εἰς τὴν ἄμμον, μετὰ τὴν πρῶμην σαλευομένην ἀπὸ τὸ κύμα, βαρκούλα ἐλαφρά, κομψή. ὀξύπφρος, χωροῦσα τέσσαρας ἢ πέντε ἀνθρώπους.

Μεγάλῃ ἐντοπία σκούνα εἶχε προσεγγίση πρὸ τριῶν ἡμερῶν φορτωμένη εἰς τὸν λιμένα, περιμένουσα εὐνοϊκὸν ἀνεμὸν διὰ ν' ἀποπλευσῆ εἰς τὸ τέρμα

<sup>1</sup> A. Palomino Valesco. Las vidas de los pintores y statuarios Españoles.

<sup>2</sup> Ἴδε τὸ λεξικὸν τοῦ Bermudez.