

σκοντος τὰς ἀποκρύφους τῆς εὐχισθησῆς χορδᾶς καὶ ἐπιχειροῦντος νὰ θιξῆ τὰς καταλλήλως.

Καὶ ἡ λογικὴ βεβαίως συντείνει εἰς τὴν ἡμέτεραν διάπλασιν καὶ δύναται νὰ ποκαταστήσῃ ἡμᾶς ἀγαθοὺς καθόσον καταδεικνύει ἡμῖν διὰ τῆς ἀναλύσεως τὰ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἀγαθὰ καὶ τὰς ἐκ τῆς κακίας βλάβας. Ἄλλ' ἐὰν δὲν ἀναμίζωμεν τὴν εὐχισθησίαν μὲ τὸ λογικόν, ἐὰν δὲν ἐκμεταλλεῖσθωμεν τὰ ἠθικὰ ἐκείνα αἰσθημὰτα, τὰ ὁποῖα ἕκαστος ἄνθρωπος κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον φέρει ἐν ἐκυτῷ, ἐὰν δὲν χρησιμοποιήσωμεν ὡς πρῶτην οὕτως εἶπειν ὕλην τῆς ἡμετέρας διδασχῆς τοὺς παλλμοὺς ἐκείνους τῆς καρδίας, τοὺς σπινθῆρας ἐκείνους τῆς εὐσπλαγγνίας, τοὺς ἐναποτεθειμένους ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς τὰ βάθη ἐκάστης ψυχῆς, οὐδέποτε θὰ δυναθῶμεν ν' αὐξήσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀγαθῶν. Ἐὰν ἀραιρέσητε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον τὸ αἰσθημα τῆς εὐσπλαγγνίας, ἐὰν ἀραιρέσητε ἀπ' αὐτοῦ τὴν φιλοτιμίαν, ἐπὶ τίνας βάσεις, ἀνθρωπίνως ὀμιλοῦντες, θέλετε ἀνεγείρει τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἡμετέρας ἠθικῆς; Εἶνε αὐτὰ δύο ἀρχαί, αἵτινες οὐδέποτε πρέπει νὰ παραμελῶνται ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Πᾶσα διδασχῆ ἐπὶ τούτων πρέπει νὰ στηρίζεται, ἐὰν προτίθεται νὰ ὠφελήσῃ.

[Ἐπειτα συνέχεια]

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

## Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Φραγκίσκω Καρβελλᾷ.

Δὲν ἔχει πλεῖα φτερὰ ἔς τὴν ὠμοπλάτην,  
Ἡ σκέψις του δὲν εἶναι φτερωτή,  
Γῆ κι' οὐρανὸ τ' ὀλόφλογο τὸ μάτι  
Ν' ἀγκαλιάσῃ πλεῖα τώρα δὲ μπορεῖ.

Ξανοίγει τῆς ζωῆς τὴ μαύρη ἀπάτη  
Καὶ μὲ γυμ τὸ κεφάλι προχωρεῖ,  
Ἡ φαντασίᾳ κόσμους χρυσοῦς δὲν πλάττει  
Καὶ κεραυνοῦ ἔς τὸ χεῖρι του κρατεῖ.

Μὲ μύρια πᾶθη μέσα ἔς τὴν καρδίᾳ του  
Ἦ τὴ σκέψις του εἶναι ξένος ὁ οὐρανός  
Καὶ χάνεται ἔς τὰ βάθη ἢ φαντασίᾳ του

Κ' ἐνθὸς στέκει βουβός καὶ σκεπτικός  
Νὰ ὑψώνεται κυττάζει ὀλόγυρά του  
Μονάχα τοῦ σιγᾶρου του ὁ καπνός.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

## ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ

Σ' ἕνα Ἀμερικανικὸ περιοδικὸ δημοσιεύτηκε ποιηματῆκι μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Θάνατος τὸ πρῶν». Ἡ ἱστορία του εἶναι περιέργη. Τὸ ἔκαμε ἡ Ἀννούλα Aldrich, νέα εἴκοσι χρονῶν, λίγο πρὶν πεθάνει κατὰ τὰ χαράγματα. Σὺν τὸ ἔκανε, εἶχε τέτοια πιά ἀδυναμία ποῦ δὲ μπόρσσε ἡ ἴδια νὰν τὸ γράψῃ, μόνε τὸ ὑπαγόρευσε. Ἡ ἀκόλουθη μετάφραση δίνει κάποια μικρὴ ἰδέα τῶν στίχων :

Θὰ φύγω μόλις ἡ γλυκεῖα προβάλει χαραυγὴ,  
τ' ἀχρηστο σῶμ' ἀφίνοντα; μὲ τὸ κλεισμένο μάτι.  
Θ' ἀπαντηθοῦμ' ὅταν αὐτὴ τὸ δρόμο της σ' τὴ γῆ,  
κ' ἐγὼ μέσ' ἔς τ' ἄπειρο ζητῶ νὰ βρῶ ἵνα μονοπάτι.

Θὰ σῶσω μόλις τῆς Αὐγῆς τὸ πρόσωπο φαεῖ . . .  
"Ἄχ ἄς μποροῦσα νὰ παίρῃ μιὰ ἀχτίδα της μαζί μου !  
Νύχτα παντοῦ νὰ ἀνάμεσα ἔς τοὺς κόσμους μελανῇ,  
καὶ πῶς θὰ δεῖ ἡ ψυχὴ μου;

A. Π.

## ΠΟΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙ

"Ἐλεγαν καὶ αἱ δύο τὰ δικά των ἐντὸς τοῦ κήπου.

Ἡ μία. — Μὰ πῶς τὸ ἐνόησες σὺ ὅτι σ' ἀγαπᾷ; Ἐγὼ εἰμφορῶ νὰ σὲ βεβαιώσω ὅτι οὔτε ἰδέαν ἔχει . . . οὔτε σὲ παρετήρησε καθόλου.

Ἡ ἄλλη. — Λέγε ὅ,τι θέλεις. Ἐγὼ εἰξεύρω ὅτι μ' ἀγαπᾷ. Μοῦ ἔδωκε τόσα δείγματα . . .

Ἡ μία. — Ποῦ δείγματα; πότε; . . . Ἐγὼ δὲν παρετήρησα τίποτε ἀπὸ αὐτά.

Ἡ ἄλλη. — Παρετήρησα ὅμως ἐγὼ. [Μετὰ μικρὸν] Ἐπειτα, δὲν εἶδες ὅτι ὅσας φοραῖς μοῦ ἔρριξαν τὰ χαρτιά . . . πάντοτε ἐβγῆκε ὅτι μ' ἀγαπᾷ;

Ἡ μία. — Εἰς τὰ χαρτιά, λοιπὸν ἐμάντευσες τὸν ἔρωτά σου; — Ὡ τῆς εὐπιστίας σου! . . .

Ἡ ἄλλη. — Τί; Δὲν πιστεύεις; . . . Σοῦ φαίνεται τυχαῖον νὰ πέσῃ πέντε φοραῖς ὅτι μ' ἀγαπᾷ;

Ἡ μία. — Τίποτε ἐγὼ δὲν πιστεύω.

Ἡ ἄλλη. — Ἐγὼ πιστεύω καὶ εἶμαι βεβαία ὅτι μ' ἀγαπᾷ.

Ἡ μία. — Κ' ἐγὼ σὲ βεβαιῶ περὶ τοῦ ἐκνυτίου.

Ἡ ἄλλη. — Μὰ, εἶσαι παράξενη! . . . Τί θὲς νὰ σοῦ κάμω διὰ νὰ πιστεύσῃς; [Ἀρέπουσα μαργαρίταν] Νὰ μιὰ μαργαρίτα. Θέλεις νὰ τὴν δοκιμάσω; Νὰ . . . νὰ ἰδῆς . . .

Ἡ μία. — Καὶ ἴσταῖς μαργαρίταις ἀκόμη;

Ἡ ἄλλη. — Μπᾶ! Οὔτε αὐταῖς δὲν πιστεύεις;

Ἡ μία. — Σοῦ εἶπα, δὲν πιστεύω τίποτε. Ἐγὼ θέλω νὰ εἶμαι βεβαία δι' ὅλα. Ἐτσι τοῦ ἀέρος πράγματα . . .