

# ΔΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΝ ΒΛΑΤΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρωὴ πρωὴ μιὰ μέρα ἔμπροστὰ ἀπ' τὴν ἑορτὴ εἰς τὰς 23 τοῦ Ἰουνίου, πλῆθος παιδιὰ καὶ κορίτσια τρέχουν ἕως ταῖς ῥαχοῦλαις καὶ μαζεύουν λουλούδια, τραγουδῶντας καὶ χορεύοντας· περισσότερα ὅμως μαζεύουν ἀπὸ ἓνα λουλούδι ἄσπρο, ποῦ το λένε «Ἀγιαννή». Ἄμα φθάσῃ τὸ μεσημέρι, γυρίζουν ἴσως τρέχοντας καὶ πηδῶντας μὲ τὰ παρδαλὰ λουλούδια εἰς τὰ χέρια. Καὶ κάθε παιδί, ἢ κορίτσι (ἕως δέκα χρόνων) τὰ πηγαίνει τὰ λουλούδια εἰς τὸν ἀρχηγὸ ποῦ εἶνε εἰς τὸ μαχαλᾶ τους, δηλαδὴ καθὼς λέγουν, εἰς τὴν Νεράϊδα τοῦ μαχαλᾶ. Αὐτὴν τὴν Νεράϊδα, ἢ ὅποια εἶνε τὸ εὐμορφότερον κορίτσι τοῦ μαχαλᾶ, τῆς περισσότεραις ὅμως φοραῖς τὸ πλουσιώτερον, μαζεύονται καὶ τὴν ἐκλέγουν σὰν ἀρχηγὸ καὶ πρόεδρον τὰ μεγαλύτερα κορίτσια προτοῦ νὰ φθάσουν ἢ μέραις τῆς ἑορτῆς· καὶ αὐτὸ τὸ κάμνουν εἰς ὅλους τοὺς μαχαλάδες.

Ἡ Νεράϊδα τοῦ μαχαλᾶ πρέπει νὰ εἶνε πάντοτε 15 ὡς 20 χρόνων· αὐτὴ εἶνε ποῦ θὰ κάμῃ καὶ τὸν λεγόμενον Ἀγιάννη. Δηλαδὴ παίρνει μιὰ καλὴ γλάστρα, καὶ μέσα εἰς αὐτὴν βάζει εὐμορφα εὐμορφα τὰ λουλούδια. Ἄφ' οὗ δε τελειώσουν αὐτὴν τὴν τελετὴ μὲ τὰ τραγούδια, ἢ ὅποια βαστᾶ πάνω κάτω δυὸ ὥρας, κάθε κορίτσι πηγαίνει εἰς τὸ σπίτι καὶ στολιζέται· καὶ τὰ παιδιὰ μασκαρώνονται ὅσο

πλέον παράξενα μπορεῖ καθένα. Τὸ βράδυ, ἄμα βασιλεύσῃ ὁ ἥλιος, ἀρχίζουν παιδιὰ καὶ κορίτσια νὰ μαζεύωνται μὲ ταῖς μητέραις των εἰς τὸν Ἀγιάννη, δηλαδὴ εἰς τὸ σπίτι τοῦ ἀρχηγοῦ. Ἄμα μαζευθοῦν ὅλοι, κινοῦν μὲ μεγάλη πομπὴ καὶ παράταξι· μπροστὰ κρατεῖ τὸν Ἀγιάννη ἓνα παιδί, ἢ καμμιά περασμένη γυναῖκα, ἔπειτα πηγαίνει ἔμπροστὰ ἀπὸ ὅλα τὰ κορίτσια ἢ Νεράϊδα, ὑπερὰ ἢ ὑφαις, κατόπι ἢ ἄλλαις ἢ γυναῖκες καὶ ὀλίγων μακρύτερα ἀκολουθοῦν τὰ παιδιὰ μασκαρωμένα. Ἄμα βγαίῃ ἢ συνοδεία αὐτὴ ἀπ' τὸ σπίτι, ἀρχίζει νὰ τραγουδῇ τὸ τραγούδι τοῦ Ἀγιάννη· καὶ αὐτὸ γίνεται εἰς κάθε μαχαλᾶ. Πολὺ λυποῦμαι ποῦ ἐλησμένησα τὸ τραγούδι τοῦ Ἀγιάννη καὶ δὲν θυμοῦμαι παρὰ μόνον τὴν πρώτην στροφήν, ἢ ὅποια λέγει:

Ἄγιε Γιάννη μου, σταυροθότανε,  
ποιὸς σ' ἐφίλησε κ' ἐμαράγκιασε...

Ἔτσι λοιπὸν τραγουδῶντας πηγαίνουν εἰς τὴ βρύσι τοῦ μαχαλᾶ, ὅπου βρέχουν τὸν Ἀγιάννη, χωρὶς νὰ παύσουν τὸ «Ἄγιε Γιάννη μου». Ἄφ' οὗ τὸν βρέξουν, κινοῦν πάλι μὲ τὴν ἴδια ποράταξι καὶ πηγαίνουν πρὸς τὸ σπίτι τῆς Νεράϊδας, κί' ἀπὸ 'κεῖ ἄφ' οὗ καλονυκτισθοῦν πηγαίνουν τὸ καθένα εἰς ἴσπια των· ἔχουν ὅμως κατὰ νοῦν πρωὴ πρωὴ τὴν ἄλλην ἡμέραν νὰ σηκωθοῦν γιὰ νὰ βρέξουν πάλι τὸν Ἀγιάννη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΒΕΛΗΣ

## ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΔΕΝΔΡΟΝ ΟΥΠΑΣ

Τὸ φοβερὸν τοῦτο δένδρον τῆς Μαλαισίας τὸ ἀποστάζον θανάσιμον δηλητήριον περιγράφεται ὑπὸ δαυνοῦ φυσιοδίφου, ὡς ἑξῆς:

«Ὁμολογῶ ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀμφέβαλλον περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ δένδρου τούτου, περὶ οὗ τσαυτὰ διηγοῦντο παράδοξα, καὶ ἐπεθύμουν ὅπως ἰδίως ὀμμασι ἴδω αὐτό.

«Ὅτε διέμενον ἐν Βαταβία τῆς Ἰάβας ὡς χειρουργὸς ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Ἐταιρίας τῶν Ἰνδιῶν, ἔτυχον τῆς εὐκαιρίας νὰ εὐχαριστήσω τὴν περιέργειάν μου, καὶ ἀπῆλθον φέρων διαβατήριον τοῦ γενικοῦ διοικητοῦ. Ὡσαύτως μοὶ ἐδόθη συστατικὴ ἐπιστολὴ ἱερέως τινος μαλαισίου πρὸς τινὰ συνάδελφον αὐτοῦ διαμένοντα τέσσαρας λεύγας μακρὰν τῆς κοιλάδος ἐν τῇ ἐγειρέται τὸ Βοεμ. Οὐπάς. Δὲν δύναται τις νὰ κατοικήσῃ ἐγγύτερον τῆς δηλητηριώδους ταύτης περιοχῆς.

«Ἀπέχει 27 λεύγας τῆς Βαταβίας, καίτοι δ' ἐν μέσῳ λόφον καὶ ὄρεον. Πᾶν τὸ περὶ τὸ δηλητηριώδες τοῦτο φυτὸν, μέχρις ἀποστάσεως 10 ἕως 12 μιλίων, κατεστράφη. Δὲν βλέπει τις οὔτε δένδρον, οὔτε δεινδρίον, οὔτε θλαστὸν χόρτου. Ἐπὶ τινος λόφου ἔκειτο ὁ οἶκος τοῦ ἱερέως πρὸς ὃν ἤμην συστημένος, καὶ ὅστις εἶνε ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ αυτοκράτορος. Πρὸς αὐτὸν φέρονται οἱ κατὰ δίκαιον οἱ μέλλοντες νὰ ὑποστῶσι ἐπικίνδυνον τινὰ δοκιμασίαν. Ὁ ἱερεὺς οὗτος δίδει αὐτοῖς τὰς τελευταίας ὁδηγίας.

«Ὁ εἰς θάνατον καταδικαζόμενος, δύναται νὰ διαφύγῃ τὴν μάχαιραν τοῦ δημίου, καὶ νὰ τύχῃ χάριτος, εἴαν κατέλθῃ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Οὐπάς, καὶ φέρῃ ὅσιν τινα τοῦ δηλητηρίου.

«Πάντες σχεδὸν οἱ καταδικνασμένοι πειρῶνται τὴν ἐπικίνδυνον ταύτην δοκιμασίαν. Ἀρικνοῦνται παρὰ τῷ ἱερεῖ, ὅστις ὑποδεικνύει αὐτοῖς τὴν ὁδὸν ἣν ὀφείλουσι ν' ἀκολουθήσωσι, καὶ τὰς προφυλάξεις ἃς δεόν νὰ λάβωσι. Ταυτοχρόνως ὅμως ὑποχρεοῖ αὐτοὺς νὰ τακτοποιήσωσι τὰς ὑποθέσεις των καὶ προσευχηθῶσι ὡς εἰ ἐμελλον ν' ἀποθάνωσι.

«Καὶ τοιοῦτον εἶνε, πράγματι, τὸ πιθανότερον τῆς ἐπιχειρήσεώς των ταύτης ἀποτέλεσμα, διότι ὡς μοὶ εἶπε, ἐκ τῶν 700 κατοίκων τῶν ἐντὸς τριακονταετίας πρὸς αὐτὸν προσελθόντων, 20 μόνον ἐπανήλθον.

«Παρευρέθη ἐν τὴν ἀναχώρησίν τινων ἐξ αὐτῶν, εἶδον δ' ἓνα ἐκ τῶν ἐπανελθόντων ἐκ τῆς φοβερᾶς ταύτης ἐκδρομῆς, ὅστις μοὶ εἶπε ὅτι τὸ Οὐπάς ὕψου τὸ παρὰ τὰς ὄχθας βύακός τινος, ἐπὶ ἐδάφους ἀγόνου, ἀμμώδους, χρώματος φαιοῦ πλήρους ἐκ πτωμάτων.

«Τὸ δηλητήριον εἶνε εἶδος κόμμιος εὐρισκομένου μεταξὺ τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ στελέχους τοῦ δένδρου.

«Ἠρώτησα τὸν μαλέσιον ἱερέα ὅστις μ' ἐφιλοξένη περὶ τῆς καταγωγῆς καὶ τῆς φύσεως τοῦ δένδρου τούτου. Κατὰ τινὰ τῶν ἀρχαίων μουσουλμανικῶν μας παραδόσεων, εἶπεν, ἔξων ἄλλοτε ἐν τῇ κοιλάδι