

ΑΙΜΥΛΙΑ ΓΑΛΟΤΤΗ

Κατ' αὐτὰς ἐκδίδεται ἐνταῦθα μετ' ἐκτάκτου φιλοκαλίας ἐκτυπωθὲν ἐν τοῖς Καταστήμασιν Ἀνέστη Κωνσταντινίδου νέον ἑλληνικὸν ἔργον τῆς Α. Υ. τοῦ πρίγκιπος διαδόχου τῆς Σαξονίας Μάινινγεν. Ἐκ τοῦ ἔργου τούτου ὅπερ εἶνε μετάφρασις τῆς Αἰμυλίας Γαλόττη, τοῦ ἐξόχου δράματος τοῦ Λέσσιγγ, κατ' εὐμενῆ παραχώρησιν τοῦ ὑψηλοῦ μεταφραστοῦ δημοσιεύομεν τὴν προτελευταίαν δραματικωτάτην σκηνὴν τῆς Ε' πράξεως.

Σ. τ. Δ.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Πῶς; — Σὺ ἐδῶ, πάτερ; — Καὶ μόνος; — Καὶ ἡ μήτηρ μου; δὲν εἶνε ἐδῶ; — Καὶ εἶσαι τόσον ἀνήσυχος, πάτερ μου;

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ σὺ τόσον ἡσυχος, κόρη μου;

ΑΙΜΥΛΙΑ. Διατί ὄχι, πάτερ μου; Ἡ δὲν ἐχάθη τίποτε, ἢ τὸ πᾶν ἐχάθη. Τὸ νὰ δυναμέθαι νὰ εἴμεθα ἡσυχοὶ καὶ τὸ νὰ ὀφείλωμεν νὰ εἴμεθα ἡσυχοὶ, δὲν εἶνε τοῦτο ἐν καὶ τὸ αὐτό;

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ἀλλὰ περὶ ποίας, νομίζεις, περιπτώσεως πρόκειται ἐδῶ;

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ὅτι τὸ πᾶν ἐχάθη — καὶ ὅτι ὀφείλωμεν νὰ εἴμεθα ἡσυχοὶ πάτερ.

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ εἶσαι λοιπὸν ἡσυχος, διότι πρέπει νὰ εἶσαι οὕτω; — Τίς εἶσαι; Μία νεάνις; καὶ ἡ κόρη μου; — Τότε ὁ ἀνὴρ, ὁ πατὴρ θὰ ὤφειλε νὰ ἐντρέπεται ἐνώπιόν σου; — Ἀλλ' ἄς ἀκούσωμεν, τί ἐννοεῖς μὲ τὴν λέξιν: τὸ πᾶν ἐχάθη; — Ὅτι ὁ κόμης ἀπέθανε;

ΑΙΜΥΛΙΑ. Καὶ διατί ἀπέθανε! Διατί! — Ἄ! εἶνε ἀληθὲς λοιπὸν, πάτερ; Εἶνε ἀληθὲς λοιπὸν τὸ φρικτὸν συμβάν, τὸ ὁποῖον ἀνέγνωσα ἐντὸς τῶν ὑγρῶν καὶ ἀγρίων ὀφθαλμῶν τῆς μητρός μου; — Ποῦ εἶνε ἡ μήτηρ μου; Ποῦ ἐπῆγγε, πάτερ;

ΟΔΟΑΡΟΣ. Προηγήθη — ἐάν τὴν ἀκολουθήσωμεν.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ὅσῳ ταχύτερον, τόσῳ καλλίτερον. Διότι, ἐάν ὁ κόμης ἀπέθανε, ἐάν ἐνεκα τοῦ του ἀπέθανε — ἐνεκα τοῦ του! Διατί διαμένομεν ἀκόμη ἐδῶ; Ἄς φύγωμεν, πάτερ!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Νὰ φύγωμεν; Τί θὰ μᾶς ὠφέλει; — Εἶσαι, μένεις εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ληστοῦ σου.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Μένω εἰς τὰς χεῖράς του;

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ μόνη; ἀνευ τῆς μητρός σου, ἀνευ ἐμοῦ.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ἐγὼ μόνη εἰς τὰς χεῖράς του; — Ποτέ, πάτερ μου! — Ἡ δὲν εἶσαι ὁ πατὴρ μου. — Ἐγὼ μόνη εἰς τὰς χεῖράς του; — Καλὰ! ἄφησέ με μόνην ἀφησέ με. Θέλω τῶντι νὰ ἰδῶ, τίς θὰ μὲ κρατήσῃ — τίς θὰ μὲ βιάσῃ, — τίς εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ὅστις δύναται νὰ βιάσῃ ἐν ἄνθρωπον!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ἐνόμισα, εἶσαι ἡσυχος, κόρη μου.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Εἶμαι τῶντι. Ἀλλὰ τί ὀνομάζεις ἡσυχίαν; Νὰ σταυρώσωμεν τὰς χεῖρας; Ν' ἀνεχθῶμεν, ὅτι δὲν ἔπρεπε; νὰ ὑποφέρωμεν, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται;

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ἄ! ἂν σκέπτεσαι τοιοῦτοτρόπως! — τότε ἔλθε εἰς τὰς ἀγκάλας μου τέκνον μου! — Τὸ εἶλεγον πάντοτε. Διὰ τῆς γυναικὸς ἠθέληεν ἡ φύσις νὰ πλάσῃ τὸ ἀριστοῦργημά της. Ἀλλ' ἠπατήθη καὶ ἔλαβε πολὺ λεπτὸν πηλόν. Ἀλλως πάντα εἶνε καλλίτερα εἰς σὰς, ἢ εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνδρας. — Ἄ! ἐάν τοῦτο εἶνε ἡ ἡσυχία σου, τότε ἐπανεύρον καὶ ἐγὼ τὴν

ἰδικὴν μου ἐν αὐτῇ. Ἐλθε εἰς τὰς ἀγκάλας μου, κόρη. . . . Τόσον ἔγεινα μανιώδης, ὥστε ἐδραξα αὐτὸ τὸ ἐγχειρίδιον, (σύρων αὐτό), ἵνα διαπεράσω δι' αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐνὸς ἐκ τῶν δύο . . . τὴν καρδίαν τῶν δύο!

ΑΙΜΥΛΙΑ. Δι' ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὄχι, πάτερ! — Αὐτὴ ἢ ζωὴ εἶνε πᾶν, ὅτι ἔχουσιν οἱ κακοήθεις ἐκεῖνοι. — Εἰς ἐμέ, πάτερ, εἰς ἐμέ δὸς αὐτὸ τὸ ἐγχειρίδιον!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Τέκνον, . . . δὲν εἶνε καρφίτσα.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Τότε ἡ καρφίτσα ἄς γείνη ἐγχειρίδιον! — Ἀδιάφορον!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Τί; Εἰς τοιοῦτο σημεῖον ἐφθάσαμεν; Ὅχι; δά ὄχι δά! Συλλογίσου! — Καὶ σὺ ἀκόμη ἔχεις μίαν ζωὴν μόνον νὰ χάσῃς.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Καὶ μίαν μόνον ἀθωότητα!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ἡ ὁποία ἴσταται ὑπεράνω πάσης βίας.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ἀλλ' οὐχὶ καὶ ὑπεράνω παντὸς δελεασμοῦ. — Βία! Βία! — τίς δὲν δύναται ν' ἀντιστῇ κατὰ τῆς βίας; Ὅ, τι λέγεται βία, αὐτὸ δὲν εἶνε τίποτε ὁ δελεασμὸς εἶνε ἡ ἀληθὴς βία! — Ἐγὼ αἶμα, πάτερ, τόσον νεαρὸν, τόσον θερμὸν αἶμα, ὅπως πᾶσα ἄλλη. Καὶ αἱ αἰσθήσεις μου εἶνε ἐπίσης αἰσθήσεις. Δὲν ἐγνώμαι διὰ τίποτε. Δὲν εἶμαι ὑπευθυνος διὰ τίποτε. . . . — Δὸς μοι, πάτερ μου, δὸς μοι αὐτὸ τὸ ἐγχειρίδιον!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ ἂν τὸ ἐγνώριζες, αὐτὸ τὸ ἐγχειρίδιον!

ΑΙΜΥΛΙΑ. Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν τὸ γνωρίζω! — Ὁ ἄγνωστος φίλος εἶνε ἐπίσης φίλος. — Δὸς μοι τὸ ἐγχειρίδιον, πάτερ μου, δὸς μοί το!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ ἂν τὸ ἐδίδον τώρα εἰς σέ . . . ἰδοῦ! (τῇ δίδει τὸ ἐγχειρίδιον).

ΑΙΜΥΛΙΑ. Καὶ ἰδοῦ! (ἐνῶ ἐμελλε νὰ ἐμπήξῃ τὸ ἐγχειρίδιον εἰς τὸ στήθος της, ὁ πατὴρ τὸ ἀποσπᾷ ἐκ τῶν χειρῶν της).

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ἰδέ, πόσον ταχεῖα! — Ὅχι, αὐτὸ δὲν εἶνε πρᾶγμα διὰ τὴν χεῖρά σου.

ΑΙΜΥΛΙΑ. Τῶντι, ὤφειλον μὲ μίαν καρφίτσαν. . . (βάλλει τὴν χεῖρα εἰς τὴν κόμην της ἵνα ζητήσῃ μίαν καρφίτσαν καὶ δρᾷ τὸ ῥόδον). Σὺ ἀκόμη ἐδῶ; — Κάτω! Κάτω! — Ἡ θέσις σου δὲν εἶνε εἰς τὴν κόμην μᾶς . . . ὅπως ὁ πατὴρ μου θέλει νὰ γείνω!

ΟΔΟΑΡΟΣ. Ὡ κόρη μου!

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ὡ κόρη μου! Ἐὰν ἐμάντευον τὰς σκέψεις σου! — Ἀλλ' ὄχι, καὶ τοῦτο ἀκόμη δὲν τὸ θέλεις. Διότι διατί διαστᾷς ἀκόμη; (μετὰ πικροῦ τόνου ἐνῶ ἐκφυλλίξει τὸ ῥόδον). Εἰς ἄλλους καιροὺς ὑπῆρξε πατὴρ, ὅστις, ἵνα σώσῃ τὴν θυγατέρα του ἀπὸ τοῦ αἰσχου, ἐθύθισεν εἰς τὴν καρδίαν της τὴν πρῶτην τυχοῦσαν μάχαιραν — καὶ τῇ ἔδωκε διὰ δευτέραν σορᾶν τὴν ζωὴν. Ἀλλὰ τοιαῦται πράξεις εἰς ἄλλους καιροὺς ἐγένοντο. Τοιοῦτοι πατέρες δὲν ὑπάρχουσι σήμερον πλέον.

ΟΔΟΑΡΟΣ. Καὶ ὅμως, κόρη μου, ὑπάρχουσι! ὑπάρχουσι! (διατερεῖ τὸ στήθος της) Θεῖ μου! Τί ἐπραξα! (Ἡ Αἰμυλία θέλει νὰ πῆσῃ, ὁ δὲ Ὀδοάρδος τὴν λαμβάνει εἰς τὰς ἀγκάλας του)

ΑΙΜΥΛΙΑ. Ἐθρυσσας ῥόδον, πρὶν ἢ ὁ ἄνεμος ρίψῃ τὰ φύλλα. Ἄς φιλήσω τὴν πατρικὴν ταύτην χεῖρα!

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ

Πρίγκιπ διαδόχου τῆς Σαξονίας-Μαίνινγεν