

Τὸ σχέδιον τῆς οἰκοδομῆς ἐξεπὸνήσεν ὁ συνταγματάρχης κ. Ίφικράτης Κοκίδης, ὅστις καὶ ἐπιβλέπει τὴν ἐκτέλεσιν. Ἡ ὑπολογισθεῖσα δαπάνη τῆς οἰκοδομῆς καὶ τοῦ οἰκοπέδου ἀνέρχεται εἰς 150,000 δρ. ἐξ ὧν ὁ Σύλλογος ἐκέκμητο τὸ ἕμισυ μόνον. Ἀλλ' ἡ ἐκ δεκακισχιλίων δραχμῶν δωρεὰ τοῦ φιλογεννοῦς κ. Ν. Ζαοίφης, ἡ ἐκ 5000 δρ. ὁμοίᾳ τοῦ ἀποβιώσαντος Βασιλείου Σταθοπούλου καὶ ἄλλαι μικρότεραι δωρεαὶ ἀνεκούφισαν σπουδαίως τὸ ταμεῖον τοῦ Συλλόγου· ἐλπίς δ' ὑπάρχει ὅτι καὶ ἄλλοι τῶν ὁμογενῶν θέλουσι σπεύσει πρὸς ἐπικουρίαν τοῦ Συλλόγου καὶ συντέλουν τοῦ ἔργου.

M*

Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ

ΠΡΑΞΙΣ Δ'

Ἐν τῷ οἴκῳ τῆς κυρᾶ Στάθαινας

ΣΚΗΝΗ Δ'

Στάθαινα, Κρουστάλλω

Κρουστάλλω (εἰσερχομένη)

Μάννα, ὁ Μῆτρος μου ἔλεγε πῶς θὰ ἔγῃς γιὰ νὰ φέρῃς ἀπ' ὅλα τὰ χρειάζομενα γιὰ τὴ στεφάνωσί μας...

Στάθαινα

Ναί, φῶς μου· περικάλυπτα τὸ μπάριμπα σου νὰ πάῃ καὶ τοῦ κύρ Κώστα...

Κρουστάλλω (ἀνήσυχος)

Ἄμ' ἐσύ ;

Στάθαινα

Ἐγὼ θὰ τρέξω τώρα

νὰ ἔρω στεφάνια...

Κρουστάλλω (προσποιουμένη χαρὰν)

Μὴν ἀργῆς... τρέξε, μαννοῦλα, τρέξε.

Στάθαινα (θωπεύουσα αὐτήν)

Ἔτσι δά, νὰ εἶσαι γελαστή, χαρούμενη νὰ μοῦ εἶσαι, γιὰτὶ ὁ κύρ Μῆτρος, μάτια μου, ὅ τι κι' ἂν πῆς ἀξίζει.

Κρουστάλλω

Τὸ ξέρω...

Στάθαινα

Τὸ εἶδες.

Κρουστάλλω (ἀδμονοῦσα)

Μὰ δὲν πῆς... κ' ἐπέρασες κ' ἡ ὥρα.

Στάθαινα

Πάω τρεγάτη νὰ σοῦ βρῶ τὸ παιὸ καλὸ στεφάνι γιὰτὶ νυφοῦλα θὰ σὲ ἰδῶ μ' ἐκείνον ποῦ σοῦ πρέπει.

Κρουστάλλω (ἐναγκαλιζομένη αὐτήν)

Εὐχαριστῶ, μαννοῦλά μου... ἔλα νὰ σὲ φιλήσω...

Στάθαινα

Γιὰτὶ μοῦ κλαίς ;

Κρουστάλλω (ἤτις τὴν ἠσπάσθη)

Ἄπο χαρὰ... ἕνα φιλάκι ἀκόμα... ἦσαν καλὴ γιὰ μένανε...

Στάθαινα

Καὶ μὴ δὲν εἶμαι πάντα ;

Κρουστάλλω

Στάσου νὰ ἰδῶ τὰ μάτια σου... ἄχ, τί ἔμμορφα ματάκια!

Στάθαινα

*Ὅποιά ἔχει μάτια σὰν κ' ἐπὶ τᾶλλα δὲν τὰ κυττάζει.

Κρουστάλλω (ἀπομακρυνομένη αὐτῆς

καὶ τὸ πρόσωπον' ἀποστρέφουσα ἔνδακρυς)

Ἄφοῦ τὸ θέλεις, μάννα μου, νὰ μὴ σοῦ τὰ κυττάζω.

Στάθαινα (ἐν χαρᾷ)

Γιὰ ἰδὲς ἐκεῖ κορμωστασιά, μορφάδα, νειότη, χάρι!...

ὅλα σοῦ τᾶχει... κ' ἔλειπεν ὁ Μῆτρος... θὰ τὸν πάρῃ!...

(*Ἐξέρχεται διὰ τῆς θύρας τοῦ βάθους).

ΣΚΗΝΗ Ε'

Κρουστάλλω (μόνη περίλυπος)

Καρδιά μου, τί ἔχεις καὶ πονεῖς καὶ βαρυνασπενάζεις, κ' εἶνε ὁ ἀγὼς σου βροντερός ὁ πόνος σου φαρκάκι ;

Ἄχ... δὲ θὰ ἰδῶ ποτὲ μοῦ πειὰ τῆς μάννας μου τὸ [γέλιο,

θὰ σβύσουν τὰ ματάκια τῆς ἀπ' τὸ πολὺ τὸ δάκρυ καὶ σὰν πεθάνῃ ἀπ' τὸν καυμὸ δὲ θὰ εἶμ' ἐγὼ κοντὰ τῆς

νὰ πάρω τὸ στερνὸ φιλὶ γιὰ νὰ μὲ συχωρέσῃ.

Σὰν τὸ ἠθελὲν ἡ μοῖρα μου, τὸ βαραιορίζικὸ μου ν' ἀφήσω τὸ σπιτάκι μου καὶ τὰ βουνὰ νὰ πάρω,

συγῶρα με, πατέρα μου, ἀπ' τοῦ Θεοῦ τὸν κόρφο. Καλλιὰ ἔχω μὲ τὸ Λιάκο μου 'ς τοὺς βράχους καὶ 'ς τὰ [χιόνια

νὰ τρώγω κεδροκούκουτσα, νὰ πίνω κρουονερί, παρὰ τοῦ Μῆτρος τὸ φαγὶ καὶ τὸ καλὸ κρασί του...

Τώρα ματὰ, τώρα δροσιά, τώρα τὸ καλοκαίρι, κ' ἐμεῖς σὶ δυὸ μας μοναχὰ σὰν ἔρημα πουλάκια

θὰ τρέγουμε 'ς τὴ σκοτεινιά μὲ μόνη τὴν ἀγάπη ὅπου εἶνε λύκωνος φαρκιάς καὶ συντηγιά θεριῶνε!...

Ἔχετε γειά, τριανταφυλλιάς, σεῖς ποῦ εἴστε 'ς τὴν [αὐλή μου,

κ' ἐσύ, πανώρηε πλάτανε μὲ τὰ πλατεῖά σου φύλλα, δὲ θὰ μὲ ἰδῆς 'ς τὸν ἴσκιό σου τὴ ρόκα μου νὰ γνέθω.

Ἔχετε γειά, βρουσούλις μου, μὲ τ' ἀργυρὰ νερά σας δὲ θὰ βραχοῦν τὰ πόδια μου 'ς τὸ ἄσπρο μάρμαρό σας.

Ἔχετε γειά, κοπέλαις σεῖς, καλάϊς μου, φιλενάδαις ποῦ τὰ μαλλιά μου ἐπλέκατε 'ς τοῦ φεγγαριοῦ τὴ λάμψι,

δὲ θὰ μὲ ἰδῆτε ἄλλη φορὰ 'ς τὴν ἐκκλησιὰ μαζῆ σας. Καὶ σύ, καυμένη ἀργαλειέ, μὲ τῆς μικραῖς σαγίταις,

μὲ τὸ χρυσὸ ξυλόχτενο τὸ μυριοπλουμισμένο, ποῦ ξέρεῖς ὅλαις τῆς χαρὰς καὶ ὅλαις μου τῆς πίκραις,

μὴν περιμένῃς πειὰ ποτὲ τραγοῦδι μου ν' ἀκουσῆς. Μάννα, γλυκεῖα μαννοῦλα μου, πατέρα ποῦ μὲ βλέπεις ἀπ' ὅλαις τῆς μεριαῖς ἐδῶ γιὰτὶ καὶ σὲ ὅλαις εἶσαι,

ἔχετε γειά χιλιαῖς φοραῖς, θὰ πάω μὲ τὸ Λιάκο!... (*Ἀνέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'

Κρουστάλλω, Λιάκος

Λιάκος

Ποῦ πῆς, Κρουστάλλω ;

Κρουστάλλω, (τρέγουσα πρὸς αὐτόν)

Λιάκο μου, σ' ἔσένα.

Λιάκος (μελαγχολικῶς)

Κρουστάλλω (ἐκπληκτος) Ὅχι.

Τί εἶπες ;

Λιάκος (ἀπὸ τῆς χειρὸς λαμβάνων αὐτήν καὶ τὴν σκηλὴν κατεργόμενος)

Κάθου, καλὴ, 'ς τὸ σπιτί σου, κάθου 'ς τὰ πατρικά σου, γιὰτὶ ὁ Λιάκος δὲν μπορεῖ μαζῆ του νὰ σὲ πάρῃ.

Κρουστάλλω (περίφοβος)

Μὰ ποῦ θὰ πῆς ; ὅπου κι' ἂν πῆς ἐγὼ θὰ σ' ἀκολουθήσω, κ' ἄς περπατήσωμε μαζῆ σὲ χιόνια καὶ σὲ πάγους,

νᾶχω τοὺς λόγγους συντροφιὰ μὲ τὰ θεριὰκουβένταις κ' ἔσένα, Λιάκο, μοναχὰ, ἀφέντη... βασιλιὰ μου.

Λιάκος (ὑπόδακρυς)

Ξέρεῖς ἐσὺ ποῖος εἶμ' ἐγὼ ποῦ μ' ἀγαπᾷς ἀκόμα, ποῦ θες μαζῆ νὰ ζήσουμε, μαζῆ νὰ περπατοῦμε ;

Ἐγώ εἰμαι ὁ Λιάκος ὁ κακὸς, ὁ ντροπιασμένος Λιάκος, ποῦ τὸ μαχαίρι ἐτράβηξε τὸ Μῆτρο νὰ σκοτώσῃ. Αὐτὸς σὰ μὲ εἶδε 'ς τὸ νερὸ νὰ χάνουμαι πνιγμένος δὲν 'τῆραξε τὰ νειάτα του, τὴν τὸση λεβεντιά του, μόν' ἀπ' τὸν ὄγκο ἐρρίχτηκε νὰ σώσῃ τὴ ζωὴ μου, κ' ἐγὼ γιὰ τὴν ἀγάπη σου ποῦ μὲ εἶχε τυφλωμένο ἐπῆγα καὶ τὸν ἔβρισα, κ' ἐτράβηξα μαχαίρι!

Πῶς θές νὰ πάω 'ς τὴν ἐκκλησιά, πὼς θές νὰ μεταλάβω μὲ τέτοιο κρίμα 'ς τὴν ψυχὴ, μὲ τέτοια μὴ ἀμαρτία; Καὶ σὰν πεθάνω τί θὰ εἰπῶ 'ς τὸν Πλάστη μου ἀπάνω γιὰ 'κεινον ποῦ μοῦ ἐχάρισε ζωὴ μὲ τὴ ζωὴ του;

Στὴν κάθε του ἐρώτησι τί μάτια θὰ σηκώσω, τί λόγια θὰ τ' ἀποκριθῶ, τί χέρια θὰ τοῦ δεῖξω;

Ἄχ, τί πλατειὰ ποῦ ἔκαιγε 'ς τὰ δόλια μου τὰ στήθια ἢ φλόγα τῆς ἀγάπης σου γιὰ νὰ ψηλώσῃ τόσο τέτοιον καπνὸ θεώροτο τὸ νοῦ μου νὰ μαυρίσῃ ποῦ ν' ἀρματώσω σὰ φονιὰς τὸ ἴδιο μου τὸ χέρι καὶ νὰ τρυπήσω τὴν καρδιά του ἄλλου μου πατέρα!

Κρουστάλλω

Δὲν τῶκανες, δὲ σκότωσες, δὲν ἔχυσες τὸ αἷμα, γιὰτί νὰ κριματίζεσαι ποῦχεις καθάριο χέρι;

Λιάκος

Εἶνε 'ς τὸν κόσμον κρίματα, πολλὰ εἶν' ἀμαρτίαι, μὰ σὰν τὸ κρίμα τοῦ φονιᾶ ποῦ πάει νὰ σκοτώσῃ τὸν ἄνθρωπον ποῦ τοῦδωσε ζωὴ ἀπ' τὴ ζωὴ του δὲν εἶνε κρίμα πειρὸ βαρὺ μὴδὲ 'ς τὸν κάτω κόσμον!

Κρουστάλλω

Ἄχ, τί νὰ κάνω, Λιάκο μου, γιὰ νὰ σοῦ ξεπλερώσω αὐτὴ τὴν ἀμαρτία σου μὴ μείνης κολασμένος;

Λιάκος

Ἐνα θὰ σώσῃ μοναχὰ τὴν ἄμοιρη ψυχὴ μου, ἂν τὴ ζωὴ ποῦ μοῦ ἔδωσεν ὁ Μῆτρος μοῦ τὴν πάρη καὶ μὲ τὸ ἴδιο χέρι τοῦ θάνατον μοῦ δώσῃ.

Κρουστάλλω

Ὅχι!... ποτέ... μὴ μοῦ τὸ λές... ἐγὼ θὲ νὰ σὲ σώσω... θὰ κάνω δέησαις πουρνό, ἀποβραδὺς μετάνοιαις νὰ σ' ἐλεήσῃ ὁ Θεὸς καὶ νὰ σὲ συχωρέσῃ.

Λιάκος

Ἐσύ, ἂν θές, Κρουστάλλω μου, νὰ σώσῃς τὴν ψυχὴ μου σ' ὀρκίζω 'ς τὴν ἀγάπη μας, σ' ὀρκίζω 'ς τὸ θεὸ σου, πάρε τὸ Μῆτρο ἄντρα σου καὶ ζέχασέ μ' ἐμένα.

Κρουστάλλω

Ἄλλον νὰ πάρω γι' ἄντρα μου κ' ἐσένα νὰ ζεχάσω;

Λιάκος

Τὸ κρίμα μου εἶν' πολὺ βαρὺ θέλει βαρεῖα θυσιά, γιὰ ν' ἀλαφρώσω τὴν καρδιά ποῦχει βουρὸ τὸ βῆρος, μοῦ πρέπει ἐμένα νὰ εἶμ' ἐκεῖ, 'ς τὰ τάρταρα χωμένος καὶ τὸν παράδεισόν του αὐτὸς νὰ βροῖσκῃ 'ς τὴ ματιὰ σου. Σὲ εἶδε 'ς τὴ βρύσι, τοῦ ἄρσεσε, σὲ θέλει γιὰ γυναίκα, μοῦχει χαρίσει τὴ ζωὴ, πῆγα νὰ τὸν σκοτώσω,.... πάρον γιὰ τὴν ἀγάπη μου, ἂν μ' ἀγαπᾷς, Κρουστάλλω, γιὰτί εἶνε ἡ ἀμαρτία μου σὰ θάλασσα μεγάλη καὶ θὲ νὰ μείνω ἄλυτος 'ς τῆς μαύρης γῆς τὸ χῶμα!

Κρουστάλλω

Ἐγὼ γιὰ τὴν ἀγάπη σου θὰ κάνω ὅτι θελήσῃς.... παρὰ νὰ μείνης ἄλυτος νὰ τρέχῃς κολασμένος τὸν ἄντρα αὐτὸν ποῦ μοῦ ἔδωσες γιὰ τὴν ψυχὴ σου παίρνω.

Θά εἰμαι ἡ γυναίκα του 'ς τὴ γῆ, θὰ μ' ἔχῃ 'ς τὸ πλευρὸν του, μὰ ἐγὼ τὴν ἀρραβωνά μου ποτέσ δὲ θὰ ζεχάσω καὶ λίγα χρόνια ἂν ζήσω ἐδῶ 'ς τὸν ψεύτικο τὸν κόσμον, 'ς τὸν ἄλλον, 'ς τὸν ἀληθινόν, ποῦ τελειωμὸ δὲν ἔχει, μὰ ἡμέρα πάλι θὰ βρεθῶ αἰώνια ἐκεῖ μαζὶ σου.

Λιάκος

Εὐχαριστῶ!

Κρουστάλλω (προσπαθοῦσα νὰ κρατήσῃ αὐτὸν)

Ἄν μ' ἀγαπᾷς ἀκόμα μὴ μοῦ φεύγῃς.

Λιάκος

Δὸς μου τὸ ὕστερο φιλή... μὰ ὄχι... δὲν τὸ θέλω... εἶσαι δική του... δὲν μπορῶ μὴδὲ νὰ σὲ κυττάξω, παρθένα, ξένη πειρὸ γιὰ μέ...

Κρουστάλλω, (ἦν ὁ Λιάκος ἀπεμάκρυνεν)

Ἄχ, Λιάκο, τί θὰ κάνω;

Λιάκος (ἀνερχόμενος βραδέως)

Καρδιά, Κρουστάλλω... ἔχε γειά!... μὴν κλάψῃς, μὴ Φεῖγω, σ' ἀφίνω... στεναξίς...

Κρουστάλλω

Λιάκο μου...

Λιάκος

Ταχειὰ παρηγορήσου.

Κρουστάλλω (ἀπελπὶς)

Παρηγοριά εχει ὁ θάνατος κ' ἐλεημοσύνη ὁ Χάρος, ὁ ζωντανὸς ὁ χωρισμὸς παρηγοριά δὲν ἔχει!...

Λιάκος (ἀπὸ τῆς θύρας)

Ἀγάπησε τὸ Μῆτρό σου 'πὸ μέσ' ἀπ' τὴν καρδιά σου, γιὰτί θὰ μείνω ἄλυτος... σ' ἀφίνω γειά, Κρουστάλλω!.. (Ἀπέργεται δραματικῶς)

ΣΚΗΝΗ Ζ'

Κρουστάλλω (μόνη)

Ἄ, ὄχι, Παναγιά μου ἐσύ... μὴν τοῦ τὸ δώσης, ὄχι!... κ' ἐγὼ τοῦ Μῆτρος σήμερις νὰ γείνω εὐθὺς γυναίκα. Αὐτὸς νὰ μείνη ἄλυτος, νὰ τρέχῃ κολασμένος, νὰ μὴν τὸν ἰδῶ 'ς τοὺς οὐρανοὺς, νὰ μὴν τὸν ἀνταμιώσω; Τί θέλεις, μάννα τοῦ Χριστοῦ, νὰ κάνω γιὰ τὸ Μῆτρο σὰν εἶνε ἡ μοῖρά μου αὐτὴ κ' ἀπὸ Θεοῦ γραφτό μου; Θὰ γείνω δούλα, σκλάβια του, 'ς τὰ μάτια νὰ τὸν βλέπω νὰ κάνω κάθε διάτα του σὲ κάθε πρῶτον λόγο, μέσ' 'ς τὴν καινούργια μου καρδιά ὀλόθρο νὰ τὸν στήσω. Ναι, θὰ τοῦ στρώσω τὴ ζωὴ μὲ γίλια μύρια κρίνα, νὰ συχωρέσῃ ὁ Θεὸς τὸ Λιάκο μου μὴ μέρᾳ 'ς τὸν ἄλλον κόσμον νὰ τὸν βρῶ 'ς τὰ κάτασπρα ντυμένον νὰ σμίξουνε τὰ χεῖλη μας νὰ γλυκοφιληθοῦνε!

ΣΚΗΝΗ Η'

Κρουστάλλω, Στάθαινα

Στάθαινα (εἰσερχομένη ὀργίλως καὶ ἀνὰ χεῖρας νυμφικὸς στεφάνους κρατοῦσα)

Κρουστάλλω, τί ἐζητοῦσε αὐτὸς... αὐτὸς ποῦ ἐβγῆκ' ἐμπρός μου; ἐγὼ σοῦ φέρνω στέφανα, σὲ λίγο θ' ἄρθῃ ὁ Μῆτρος καὶ μὲ τὸ Λιάκο κάθεται καὶ κρυφοκουθεντιάζεις;

Κρουστάλλω (σταθερῶς)

Μάννα μου, ὁ Λιάκος ἔφυγε, ποτέσ δὲ θὰ γυρίσῃ, ἦρθε μονάχος νὰ μοῦ εἰπῇ νὰ παντρευτῶ τὸ Μῆτρο καὶ σὰν ἀδέφφια γκαρδιακά 'χωρίσαμε γιὰ πάντα!

Στάθαινα (δρόπτως)

Ἄν λές ἀλήθεια φίλησε τοῦ Μῆτρον τὸ στεφάνι Κρουστάλλω (ἀσπάζομένη αὐτὸ εὐλαβῶς)

Νά, μάννα μου, τὸ ἐφίλησα κ' ἀπάν' ὁ Θεὸς μὲ βλέπει. Στάθαινα (περιχαρῆς)

Ἄχ, νάχῃς τὴν εὐχουλὰ μου ἀπ' τὴν καρδιά μου μέσα ποῦ ἦρθε 'ς τὴ στρατα τὴν καλή, τὴ βλογημένη στρατα. Πήγαινε τώρα νὰ νυθῆς νὰ βάλῃς τὰ χουσα σου, νὰ βάλῃς τὰ βελουδά σου καὶ τὰ μεταξωτά σου, νάρθῃ ὁ Μῆτρος νὰ σὲ ἰδῇ τὸ νοῦ του νὰ τὸν γάτῃ.

Κρουστάλλω (μειδιῶσα)

Πάω, μαννοῦλά μου χουσα, μαζὶ, μὲ τὴν εὐχὴ σου! (Ἐφέργεται)

ΣΚΗΝΗ Θ'

Στάθαινα καὶ εἶτα Γιάνναινα

Στάθαινα

Τί φόβος ποῦ μ' ἐθέρισε σὺν εἶδα καὶ τὸ Λιάκο
σφυρτὸς νὰ βγαίνει ἀπ' τὴν αὐτὴ μὲ βουρλωμένα μάτια·
ὡς ποῦ ν' ἀνέβω καὶ νὰ ἰδῶ τί ἐγύρευε· ἐδῶ πέρα,
χίλια κακὰ μοῦ ἐπέρασαν ἀπὸ τὸ νοῦ μου μέσα...
μὰ σὺν γιὰ πάντα ἔφυγε μὲ τὸ καλὸ ἄς πάη.

Γιάνναινα (εἰσερχομένη ἐν κόπῳ)

Κυρά μου...

Στάθαινα (ἰδίᾳ δυσσερστῶς)

Μπᾶ! ἦ Γιάνναινα!

Γιάνναινα

Σ' ὄλους τοὺς δρόμους τρέχω

γυρεύοντάς σε...

Στάθαινα

Τί μὲ θές;

Γιάνναινα (καθημένη)

Στάσου νὰ ξεποστᾶσω,

γιατί ἔχω τόσα νὰ σοῦ εἰπῶ...

Στάθαινα

"Ἐφυγε, λέει, ὁ γυιὸς σου;

Γιάνναινα (παρατηροῦσα αὐτὴν περιέργως)

Νὰ φύγη, καὶ νὰ πάη ποῦ;

Στάθαινα

'Ἀμ' ξέρω ἐγὼ ποῦ πᾶει;

νὰ, τώρα δά, ἦταν' ἐδῶ καὶ τό εἶπε τῆς Κρουστάλλως.

Γιάνναινα (σεῖουσα τὴν κεφαλὴν)

Κυρά μου, δὲ θάρχόμουσι πεῖθι ποτὲ 'ς τ' ἀρχοντικό σου,
γιατί μ' ἐπύκρνανε πολὺ.

Στάθαινα

'Εγὼ; γιατί, κυρά μου;

Γιάνναινα

Μοῦ εἶγες κάνει τὸ καλὸ ἓνα κερί ν' ἀνάψῃς
γιὰ τοῦ παιδιοῦ μου τὴν ὑγειά....

Στάθαινα

Τοῦ τὸ ἄναψα...

Γιάνναινα

Τὸ ξέρω

πὼς ὅταν τάξης κἄτι τίς δὲν τὸ ξεχνᾷς ποτὲ σου,
κι' ἐγὼ γι' αὐτὸ σ' εὐχαριστῶ.

Στάθαινα

Δὲν ἄξιζε τὸν κόπο
γιὰ τόσο πρᾶμμα... ἓνα κερί, νὰ ξεκινήσης νᾶρθῃς...

Γιάνναινα

Δὲν ἦρθα μοναχὰ γι' αὐτό... ἔχω καὶ κἄτι ἄλλο
ποῦ θέλω νὰ μ' ἀφουκραστῆς, τὴν πίκρα νὰ μοῦ βγάλῃς.
Τὴν κυρ' Ἀγγέλω σοῦ ἔστειλα γιὰ τὴν καλὴ σου κόρη,
κ' ἐσὺ δὲ μοῦ τὴν ἔδωσες... γιατί νὰ μοῦ τὸ κάνῃς;

Στάθαινα

Ὁ, τώρα, κυρά Γιάνναινα, μὴν τὰ θυμᾶσαι, ἄσ' τα...
τὰ περασμένα 'πέρασαν...

Γιάνναινα (αὐστηρῶς)

Δὲν 'πέρασαν, παιδί μου.

Στάθαινα (καθημένη παρ' αὐτῆ)

Μὰ τί; ἀμάχη μοῦ κρατεῖς; ἐσὺ, καλὴ γυναίκα,
ποῦ σὺν ἄγία σ' ἔχουμε, καὶ κάθε μιά κυτταί
πὼς νὰ τῆς δώσης μίαν εὐχὴ γιὰ νὰ εἴν' εὐτυχισμένη;
Ἄ! μ' κι' ἂν σοῦ ἐφταῖξα τυχόν θὰ μοῦ τὸ συχωρέσης.

Γιάνναινα (μετὰ βαθῶν στεναγμῶν)

Ξέρεις ἐσὺ ποῖα ἤμουν ἐγὼ, ξέρεις τὸν ἄντρα ποῦ εἶχα,
ξέρεις τὸ τί εἶν' ὁ Λιάκος μου, ὅλα τὰ ξέρεις, ὅλα,

κι' ὄντας ἐσὺ μοῦ ἀρνίστηκες τὴν κόρη σου γιὰ δαῦτον
εἶδα τὸν ἥλιο σκοτεινὸ καὶ τὸ φεγγάρι μαῦρο!

Στάθαινα (θωπεύουσα αὐτὴν)

Καλὴ μου κυρά Γιάνναινα, κατὰκαρδα τὸ ἐπῆρες,
μὰ μὴ σοῦ κακοφαίνεται, γιατί δὲν ἔχεις δίκιο.
Ἢ κάθε μάννα, κάθε μιά τηράζει πὼς νὰ κάνῃ
γιὰ νὰ 'βρῇ τὸν καλλίτερο γιὰ τ' ἀκριβὸ παιδί τῆς...

Γιάνναινα (ἐξανισταμένη)

Τί, τί εἶπες;

Στάθαινα

Μὴ θυμόνης δά...

Γιάνναινα (ὀργίλως)

Καλλίτερος τοῦ Λιάκου;

Στάθαινα

Ὁ Λιάκος σου εἶνε ἄγγελος... δὲ λέω, μὰ δὲν ἔχει...
ἔπειτα εἶνε καὶ παιδί... καλὰ, ἐγὼ τοῦ δίνω
ὅ τι κι' ἂν ἔχω σήμερις... ταχεῖα ἐγὼ πεθαίνω·
ἂν χάσῃ ὄλο μου τὸ βίος, ἦ κόρη μου ποῦ μνέσκει;
Τάχα δὲν εἶδαμε πολλοὺς ποῦ εἶχαν καλὰ περίσσια
ν' ἀφήσουνε τῆς γήραις των 'ς τοὺς πέντε δρόμους μέσα;
Γιὰ δαῦτο ἐδιάλεξα κ' ἐγὼ τὸ Μῆτρο γιὰ γαμπρὸ μου
ποῦ εἶνε ἄντρας πεῖθι σωστὸς μὲ ἄσπρα καὶ μὲ γνῶσι.

Γιάνναινα (σταθερῶς)

Κυρά, ὁ Λιάκος μου ἀγαπᾷ καὶ θέλω τὴν Κρουστάλλω·
ὅ τι κι' ἂν ἔκανες προτοῦ γοργὰ νὰ τὸ ξεκάνῃς.

Στάθαινα (ἐκπληκτικῶς)

Καλὲ εἶσαι μὲ τὰ ὅλα σου; μιλιῆς μὲ τὰ σωστά σου;

Γιάνναινα (ἐγειρομένη ὀργίλως)

* Ἄν εἶν' ὁ Μῆτρος ὅπως λές ἐμένα δὲ μὲ μέλει...
φωτιὰ νὰ κάψῃ τ' ἄσπρα του καὶ φλόγα τὰ φλωριά του,
σὺν τὸ παιδί μου γάνεται, ὁ κόσμος ἄς βουλιᾶξῃ!...

Στάθαινα (ἐγερθεῖσα ὡσαύτως)

Κυρά μου, θὰ 'ρελλάθῃρες, γιατί ὅλ' αὐτὰ ποῦ λέεις
δὲν εἶνε λόγια γνωστικά...

Γιάνναινα (συνερχομένη)

Εἶμαι τρελλή, παιδί μου,
μὰ εἶδα τὸ Λιάκο νὰ ποιῇ, νὰ θλίβεται, νὰ κλαίῃ
γιὰ τὴν Κρουστάλλω του...

Στάθαινα

Μὰ τί; τί νὰ τοῦ κάνω;

Γιάνναινα

Στάσου...

Στάθαινα

"Ἐπειτα τώρα ἦταν ἐδῶ κ' ἔλεγε τῆς Κρουστάλλως
νὰ παντρευτῆ τὸ Μῆτρο...

Γιάνναινα

Τί;

Στάθαινα

Νά, θές νὰ τὴν φωνάξω;

Γιάνναινα

Κυρά μου, μὲ τὸν πόνο μου γελᾷς καὶ παίζεις;

Στάθαινα

"Ἄλλα!...

Γιάνναινα

Καὶ θέλω ἐγὼ νὰ μοῦ τὸ εἰποῦν τί λέει ὁ γυιὸς μου
ἐμένα;

δὲν ξέρω τὴν ἀντῆρα του, δὲν εἶδα τὸν καὶμό του;
"Ἐλα, κυρά μου, κάμε το κι' ἀπ' τὸ Θεὸ νὰν τὸ 'βρῇς...
δὸς τὴν τοῦ Λιάκου, δὸς του τὴν, αὐτὸν μονάχα θέλει...

(Κλίνουσα γόνυ παρ' αὐτῆς)

Μ' ὅλα μου τὰ γεράματα 'μπροστά σου γονατίζω
καὶ τὸ παιδί μου τὸ καλὸ 'ς τὰ χεῖρά σου τὸ βάνω
φοβούμαι, κυρά Στάθαινα, μὴν πᾶθῃ, μὴν τὸ χάσῃ...
ἄχ, τὴν καρδιά σου μάλαιζε... καὶ σῶσέ μου τὸ Λιάκο,

Στάθαινα (παγερά)

Σοῦ τό εἶπα πῶς δὲ γίνεται, καί... ἤμε 'ς τὸ καλὸ σου...

Γιάνναινα (ἐγειρομένη)

Δὲ γίνεται;

Στάθαινα

Ἄμ' τί θαρρεῖς;

Γιάνναινα (ἄπελπισ)

Παιδάκι μου, σὲ χάνω!...

Στάθαινα

Νῆχ' εἰ γὰρ τὰ στέφανα, νὰ ἔρχετ' ὁ γαμπρός μου,
νὰ εἶν' ὁ γάμος ἑτοιμος νὰ καρτερῶ τὸν κόσμον,
καὶ σὺ κουβένταις νὰ μοῦ λές; δὲ μὲ σχωρνᾷς, κυρά μου;

Γιάνναινα

Θεὸ μου παντοδύναμε, τῆ γλώσσα κράτησέ μου
μὴν ἔβγη ἀπ' τὸ στόμα μου φαρμακερὴ κατάρρα
γι' αὐτὴν τῆ μαρμαρόκαρδῃ...

Στάθαινα (ὕψουσα τοὺς ὦμους)

Καὶ δὲ μὲ καταριέσαι;

Γιάνναινα (σχεδὸν ἀλλόφρων καὶ τὸ κάλυμμα τῆς
κεφαλῆς ἀποβάλλουσα)

Ὡ, ποῦ νὰ πάθης συφοραῖς ὅσας σοῦ δείχνω τρίχαις,
νὰ χάσης ὅλο σου τὸ βίος, γυμνὴ νὰ περπατήσης,
καὶ μιὰ ψυχὴ νὰ μὴ βρεθῆ νὰ σὲ ψυχοπονέση.
Τὸν πόνο ποῦχ' ἔς τὴν καρδίαν μὲς' ἔς τὸ κορμί σου νᾶχης
τὰ κόκκαλά σου νὰ πιαστοῦν, κουβαριαστῆ νὰ τρέχῃς
κι' ἀπ' τὰ πολλὰ τὰ δάκρυα σου τὰ μάτια σου νὰ
[σβύσουν.

Λιθάρια νᾶν' τὸ γιῶμά σου, τὸ δειλινό σου πέτραις,
φαρμακὶ νᾶχης γιὰ νερό, τὸν ὕπνο νὰ μὴ βροίκαης
καὶ νὰ πεθάνης ἐρημῆ, κανεὶς νὰ μὴ σὲ κλάψῃ.
Ὅσο ν' ὁ μακρός τ' οὐρανοῦ κ' ἡ θάλασσα τοῦ βᾶθου
τόσο νὰ βρίσκεσαι μακρὰ ἔς τὸν ἄλλον τὸν κόσμον
ἀπὸ τῆ θυγατέρα σου, τῆ σασιτικῆ τοῦ γιουῦ μου!

Στάθαινα (ἤτις ἤκουσεν ἀτάραχος τὴν κατάρρα
διερχομένη ἀγερώχως πρὸ αὐτῆς)

Κυρά, τοῦ γιουῦ σου τοῦ ἄναψα κερὶ ἔς τὸν Ἄϊ Ἡλία.
Γιάνναινα (ὕπὸ λυγμῶν πνιγομένη)

Ἄχ, τὸ κερὶ ποῦ τοῦ ἄναψες τὸ καταράστις πρῶτα
καὶ τὸ παιδί μου ἔλυσε σὰν τὸ κακὸ κερὶ σου,
ὦ, ποῦ νὰ λυώσῃ σὰν κι' αὐτὸ κ' ἡ κόρη σου κ' ἐσένα...

Στάθαινα (ἐν ταραχῇ)

Σὼπα, κυρά, τὴν κόρη μου μὴ μοῦ τὴν καταριέσαι,
τί σοῦ κανε; δὲ σοῦφταιζε... πάρε τὸ λόγο πίσω...
σ' ἐμένα πὲς μου ὅ τι κι' ἂν θές, τὴν κόρη μου λυπήσου
πάρε τὸ λόγο σου, κυρά, πᾶρ' τὸνε πίσω...

Γιάνναινα (ἀμειλίχως)

Στάθαινα (ἄπελπισ)

Ὅχι!

Κρουστάλλω μου!...

Γιάνναινα

Ἄ, τὴν πονεῖς;

Στάθαινα

Κυρά μου, τὸ παιδί μου...

Γιάνναινα (ἐνδρακρῶς)

Εἶνε παιδί σου ἐσένα... ἐμένανε δὲν εἶνε;
χάνω ἐγὼ τὸ Λιάκο μου, νὰ χάσης τὴν Κρουστάλλω...

Στάθαινα (ἐκίετις)

Γιὰ τὸ Θεό, μαννοῦλά μου...

Γιάνναινα (βλέπουσα ἐπὶ τῆς τραπέζης τοὺς στεφάνους
καὶ ἀρπάζουσα τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν)

Νὰ καὶ τὸ στέφανό της!...

Στάθαινα (ισχυρομένη εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς)

Ἄσε, κυρά, τὸ στέφανο καὶ νὰ σοῦ ζήσῃ ὁ Λιάκος!

Γιάνναινα (ὕψουσα τὸν στέφανον καὶ τὸ βλέμμα
φέρουσα πρὸς τ' ἄνω ἐν ὑψίστῃ ὀργῇ)

Θεὸ Μεγαλοδύναμε, σὰν ὁ παππᾶς τ' ἀλλάξῃ
καὶ θᾶχῃ ὁ Μῆτρος ἔς τὸ πλευρὸ τὴν ὠμμορροή Κρου-
[στάλλω,
σιδερο κάνε το καφτό, καὶ κάψ' της τὸ κεφάλι!

Στάθαινα (πίπτουσα λιπόθυμος)

Ἄ, συφορά μου!

Γιάνναινα (ἀπὸ τῆς θύρας)

Εἴμαστε χωρὶς παιδιὰ κ' ἡ дуό μας!

ΑΝΩ ΚΑΤΩ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ

Ἄξιον ἀναγραφῆς εἰς τὰ χρονικά τοῦ ἠλεκτρι-
σμοῦ εἶνε τὸ γεῦμα τὸ δοθὲν ἐσχάτως ἐν τῇ λέσχῃ
Φραγκλίνου τῆς Νέας Ὑόρκης.

Τὸ ἠλεκτρικὸν αὐτὸ γεῦμα εἶνε τὸ πρωτοφανέ-
στερον καὶ μᾶλλον παράδοξον τῶν ὄσων μέχρι τοῦδε
ἔχουν δοθῆ. Ἡ αἰθουσα τοῦ συμποσίου ἐφορτίζετο,
ἐννοεῖται, δι' ἠλεκτρισμοῦ. Οἱ κεκλημένοι, οἵτινες
ὠδηγήθησαν μέχρι τῆς αἰθούσης δι' ἠλεκτρικῶν τρο-
χιδορόμων, ἔλαβον τὰς θέσεις των περὶ τράπεζαν
πολυτελεστάτην. πρὶν δὲ εἶτι παρατεθῆ ἡ σοῦπα. ἄν-
θρωπὸς τις, ἄκραν ἔχων ὁμοιότητα πρὸς τὸν Φραγκ-
κλῆνον, ἔλαβε τὸν λόγον.

Καὶ ὁ Φραγκλῆνος αὐτός, ὅστις ἦτο ἀπλοῦν αὐ-
τόματον κινούμενον καὶ ὀμιλοῦν τῇ δοθηθεί τοῦ ἠλεκ-
τρισμοῦ, ἀρῶ προσεφώνησε διὰ καθαρωτάτων λέξεων
φιλοσόφων τὴν ἀριεῖαν τῶν προσελθόντων, παρεκά-
θησεν εἰς τὴν τράπεζαν, καὶ δὲν ἔπαυσε κατὰ τὴν
διάρκειαν τοῦ δείπνου νὰ ὀμιλῇ, δεικνύων τὸ αὐτὸ
πρᾶον, γλυκὺ καὶ πνευματικῶδες ὕφος τὸ χαρακτηρί-
ζων τὸν Φραγκλῆνον.

Οὐδένα ὑπερήτην ἔδλεπέ τις εἰς τὸ συμποσίον.
Ἦτο ἄλλως ἢ παρυσία των ὄλων περιττῆ, διό-
τι τὰ πινάκια ἤρχοντο πρὸ των συμποσίων διὰ τοῦ
ἠλεκτρισμοῦ. Μικρὸς ἠλεκτρικὸς σιδηρόδρομος, δια-
τρέχων τὴν τράπεζαν, ἐκόμιζε τὰ πινάκια καὶ τὰ ἀ-
νελάμβανεν ὅταν ἐκενοῦντο.

Ἡ μαγειρικὴ συνετελεῖτο κατὰ μέγα μέρος διὰ
τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, ὅστις ἤνοιγε τὰ στρεῖδια, ἔβηνε
τὸν καρῆν, ἐθέρμαινε τὸ πούνηζ, ἔθραζε τὰ αὐγά.

Μετά τὸν δείπνον διωργανώθῃ συνουλία, καθ' ἣν
ἔψαλε τὴν *Masculatowida* ἡ κυρία Ἀδίνη, χωρὶς
νὰ παρευρίσκειται ἐκεῖ. Τόσον ἐν τούτοις ἐπέτυ-
χεν, ὥστε τῆς ἐζήτησαν καὶ ἐπανελάβε τὴν τελευ-
ταίαν στροφὴν. Ὁ Ἄϊφελ, καίπερ ἐν Χαρισίοις εὐ-
ρισκόμενος, ἐξεφώνησε καὶ αὐτὸς λόγον διακοπτόμε-
νον ὑπὸ των ἐπιφωνήσεων «Ζήτω ἡ Γαλλία!» καὶ
«Ζήτω ὁ Κερνὸ!»

Ἐννοεῖται ὅτι τὸ ἄσμα καὶ ὁ λόγος ἦσαν πράγ-
ματι ἐναποθηκευμένα κλεισθέντα ἐντὸς σιαλῶν ἀπὸ
διετίας, εἶχον τηρηθῆ ἐν φωνογράφῳ, καὶ τόσον
καλῶς, ὥστε εἰς των παρακλιθῆμένων παρετήρησεν
ὅτι ὁ Ἄϊφελ εἶχε τὴν φωνὴν ἐλαφρῶς δραγγινῆν,
ἀγγέλλουσαν ἀρχὴν συνάχχης.

Κατὰ τὰ ἐπιδόρπια κατέπεσεν ἐπὶ των συμποσίων
βροχὴ ἐξ ἀνθέων. Διὰ τοῦ ἠλεκτρισμοῦ τὰ ρόδα
προσθηροσμένα ἐπὶ στελεχῶν ἐκ σύρματος, συνεχρα-
τοῦντο ἀπὸ τῆς ὀροφῆς ἤρκεσε δὲ, ἵνα καταπέσωσιν