

ρου δὲ ὅτι ἤθελε ληφθῆ ἐν δεδομένη στιγμή ἢ ταχεῖα ἀπόφασις πρὸς τὴν μεγάλην ἐπιθετικὴν κίνησιν, καὶ τοῦτο ὄχι πολὺ κατεσπευσμένως ἵνα μὴ εὐρεθῆ ἀκόμη ὁ στρατὸς τοῦ Φρειδερίκου Καρόλου ἐν πλήρει ἰσχύϊ, ἀλλ' ὄχι πολὺ ἐνδοιαστικῶς ἐπίσης ἵνα μὴ ἀφελθῆ καιρὸς εἰς τὸν Διάδοχον νὰ συμμεθῆξῃ τῆς μάχης. Ἐντελής βεβαιότης δὲν ὑπῆρχε τῶντι διὰ μίαν ἐκ τῶν δύο τούτων ἀποφασιστικῶν προϋποθέσεων, οὔτε διὰ τὴν πρώτην ἕνεκα τῆς διαθέσεως τῶν στρατηγῶν ἀπέναντι τοῦ ἀνωτέρου διοικητοῦ των, οὔτε διὰ τὴν δευτέραν ἕνεκα τῆς ιδιοσυγκρασίας τοῦ στρατηλάτου, ὅστις ἐκάστην σπουδαίαν ἀπόφασιν ἐμελέτα ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐλάμβανε μόνον βραδέως καὶ μετ' ἐνδοιασμοῦ.

[Ἔπειτα συνέχεια]

## ΖΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Διήγημα

Δ. Βικέλα

[Συνέχεια ἴδτε σελ. 3]

Καὶ ἀνοίγει τὸ συρτάρι του, καὶ βγάζει ἕνα ἕνα τα φυλαχτά του: Σταυροὺς, ξηρὰ λαουλούδια, μαντηλάκια, ὅλα τὰ πῆρε, τὰ κῦτταξε, τὰ τύλιξε πάλι προσεκτικὰ καὶ μηχανικὰ σὰν νὰ ὠνεϊρευότανε, ἔκλεισε τὸ συρτάρι, κ' ἔπειτα πῆγε καὶ πλάγιασε. Στὸ κρεβάτι ὅμως, σὰν φωνάζ' ἡ καρδιά, καὶ παίζῃ τῆ μουσικῆ τῆς ἡ φαντασία, ὁ νοῦς ξαγρυπνεῖ καὶ χορεῖται! Ἄρχισε λοιπὸν, νὰ γυρίζῃ πότε ἀπ' τὸ ἕνα πλευρὸ καὶ πότε ἀπ' τὸ ἄλλο, καὶ νὰ σκέπτεται γιατί καὶ καλὰ νὰ μὴν κάμῃ μίαν ἐπίσκεψιν στοῦ Κυρίου Πεζούλη! Τάχα πρέπει ν' ἀρνηθῆ ὅλως διόλου τὸν κόσμον; τί εἶδος ἄνδρας λοιπὸν εἶνε! Κι' ἂν δὲν ἔχομε πειρασμὸ νὰ νικήσουμε, ποῦ εἶνε ἡ ἀρετὴ, ποῦ ὁ θρίαμβος; Ἔπειτα τὸν κόσμον κανεὶς ἀπ' τὰ βιβλία δὲν τὸν μαθαίνει κ' ἕνας καλὸς γιατρός πρέπει νὰ ξέρῃ τὸν κόσμον.

Μ' αὐτὲς τὲς σοφιστίες ἀποκοιμήθηκε. Τὸ πρῶν πηγαίνει πάλι νὰ δῆ τὸν Κομνηνὸ του. Ὁ Κομνηνὸς τὸν κῦτταξε μὲ τὴν συνειθισμένη του κρυάδα, καὶ χωρὶς νὰ δείξῃ καμμιά περιέργεια. Ἐκατάλαθε ἀμέσως πῶς κἀτι τρέχει. Καὶ σὰν τοῦ ξανάπε ὁ Ζάνος πῶς νὰ μὴν ἔβγῃ καὶ σήμερα, δὲν τοῦ ἔμενε πειὰ καμμιά ἀμφιβολία.

Τὸ βράδν ὁ Ζάνος ἐγύριζε 'ς τὸ σπῆτι βιαστικὰ βιαστικὰ σὰν νὰ τὸν κυνηγοῦσαν. Πάθημα ποῦ τὸ παθαίνουν οἱ νευρικοὶ σὰν ἐνθουσιαστοῦν. Καὶ γιατί νὰ μὴν ἐνθουσιασθῆ! Τὸν ὑποδεχτήκανε 'ς τοῦ Σιῆρ Πεζούλη σὰν νᾗτανε πρῶτος ἐξάδελφός τους. Καλὸ γεροντάκι μὰ ἡ κόρη του! τί προκοπὴ, τί γλώσσες! Νὰ μιλάῃ λέει τοῦ πατέρα τῆς ἀγγλικὰ, καὶ τῆς παραμάννας τῆς γαλλικὰ! Θὰ ποῦμε καὶ μεῖς πῶς ἔχομε κοριτζία στὸν τόπον μας! καὶ πῶς ζοῦμε σὲ κόσμον! τί τρόποι, τί λόγια, τί χάρι! Νὰ σοῦ λέγῃ ἕνα

τίποτε καὶ νὰ τρέχῃ μέλι ἀπ' τὸ στόμα τῆς! Καὶ εἶνε, λέει, νησιώτισσα! Χιωτοπούλα! ὄριστε, λοιπὸν, κυρὰ μητέρα· «ἴντα ἔχετε νὰ πῆτενε τώρα!»

Καὶ τὸ γύριζε 'ς τὸ γέλιο μοναχὸς του· τάχατες ἐχωράτενε ἀκόμα! τὸ γέλιο αὐτὸ ἦτανε πολὺ ἀφύσικο σὰν ἔμπαινε στὴν κάμαρα τοῦ Κομνηνοῦ. Καὶ σὰν τὸν ἐρώτησε ὁ Κομνηνὸς ἂν εἶδε τὴν καστανομάτα ἀπόψε, τὸ γέλιο ἐκεῖνο ἀπολιθώθηκε, ἔγεινε ἄψυχο, μούμια!

Ὁ Κομνηνὸς δὲν ἄργησε νὰ τοῦ ρίξῃ τὸ προσωπεῖο. Δυὸ τρία λόγια του, καὶ ἀνοίξε ἡ καρδιά τοῦ Ζάνου τὴν εἶδε ὡς τὰ βάρη ὁ Κομνηνὸς. Εἶδε πῶς κατάντησε σπουδαῖο τὸ πρᾶμμα. Νὰ καμωθῆ πῶς εἶνε χειρότερα καὶ πῶς πρέπει νὰ γυρίσουνε στὴν πατρίδα γιὰ μερικὲς ἐβδομάδες δὲν ἦτανε πειὰ καιρὸς, ἐπειδὴ τὰ μαθήματα ξαναρχίζανε γλήγορα. Συλλογίσθηκε λοιπὸν πῶς ἐδῶ χρειάζεται ἄλλο γιατρικὸ, ἄλλο «τερτίπι,» καὶ δὲν εἶπε τίποτε. Τὸ πῆρε γιὰ κἀτι τι νόστιμο, κἀτι περιέργο, κ' ἔτ' ἐπέρασε ἡ βραδυὰ.

Τὰ γράμματα φυσικὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ πηγαινοέρχωνται ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα. Κάθε Κυριακὴ ἔγραφε ὁ Ζάνος, κάθε μέρα κ' ἀπὸ λίγο ἡ κυρὰ Χαρίση, καὶ ἐγέμιζε ἡ κόλλα τὴν ἔστελνε. Τὰ γράμματα τῆς μητέρας ἦτανε λουλούδια, τοῦ Ζάνου βάλσαμο. Ἐκεῖνης ἥλιος ποῦ θέρμαινε καὶ φωτίζει μιὰ ξενιτεμμένη καρδιά, τοῦτου καθρέφτης ποῦδειγχε αὐτὴ τὴν καρδιά μὲ ὅλες τῆς τὲς μορφίς, μὲ ὅλα τῆς τὰ ψεγάδια. Πῶς ἤμποροῦσε λοιπὸν νὰ μὴ διηγηθῆ ὁ Ζάνος καὶ τὸ ἐπεισόδιο τῆς καστανομάτας! Τὸ διηγήθηκε βέβαια σὰν νόστιμο καὶ μήπως ἦτανε τίποτε ἄλλο; Ἡ Χαρίσινα ὅμως εἶχε σωστότερες εἰδήσεις ἀπ' τὸν Κομνηνὸ, «Καιρὸς γιὰ τὸ τερτίπι» ἔλεγε κάτω κάτω τὸ γράμμα του.

Πρέπει νὰ πέρασαν πέντ' ἕξι μέρες χωρὶς ν' ἀνταμώσῃ ὁ Ζάνος τὴν Δουλοινέα του στὰ Πατήσια. Καὶ πηγαίνανε πάντοτε τὴν τακτικὴ ὥρα! αὐτὸ τὸν ἐστενοχωροῦσε. Μήπως τάχα ἐπροτιμοῦσε νὰ τὸν ἀπαντᾷ μοναχὸ του; Μὰ τί νὰ τὸν κάμῃ τὸν Κομνηνὸ; Νὰ τοῦ πῆ νὰ μένῃ σπῆτι δὲν μποροῦσε τώρα, — ἦτανε περίφημα στὴν ὑγεία του!

Μιὰ βραδυὰ, βλέποντάς τον πολὺ ἀνήσυχο, τοῦ λέγει ὁ Κομνηνὸς:

— Πᾶμε στὸ Θέατρο;

— Πᾶμε! ἀπαντᾷ ἀμέσως ὁ Ζάνος. Ἡ ἰδέα τοῦ ἄρεσε πολὺ. Τί κοῦκκος ποῦτανε μάλιστα νὰ μὴ τὸ συλλογισθῆ τόσες μέρες! Καὶ βέβαια ἐκεῖ θάνε κ' ἡ λυγερὴ του. Κάθε μέρα δὲν ἔχομε τέτοια ὄπρωα στὴν Ἀθήνα.

Σὲ μισὴ λοιπὸν ὥρα καθόντανε κ' οἱ δυὸ τους στὸ Θέατρο. Τὰ μάτια τοῦ Ζάνου δὲν ἠσυχάζανε. Τοῦ πῆρε ὅλους ἀπὸ μιὰ καλὴ ματιά. Τοῦ κάκου! ὁ Σιῆρ Πεζούλης δὲν ἐράνηκε ἀκόμα. Ἄμα

άνοιγε καμμιὰ πόρτα, ἅμα ἔμπαιναν καινούργιες τουαλέτες, ὁ Ζάνος ἔχανε τὴν ἀκοή, καὶ γεινότανε ὅλος μάτια. — Τίποτε! δὲν θὰ τὴ δοῦμε κι' ἀπόψε! ἔμισοφιθύριζε.

Πέρασε ἡ παράστασι, γυρίσανε σπίτι. Εἶχαν νὰ κάνουνε μὲ τὴ μουσική, μὲ τὸ ἓνα, μὲ τὸ ἄλλο. Ὁ Κομνηνὸς ἔγεινε καμμάτι ζωηρότερος, κ' ἐτραγουδοῦσε μάλιστα. Ὁ Ζάνος καθοῦτανε σιωπηλὸς καὶ τὸν ἄκουγε.

— Γιὰ ξαναπές το πάλι αὐτό, δὲν εἶνε ἄσχημο, τοῦ κάνει. Ἦτανε ὁ σκοπὸς τοῦ τενόρου. Τὸν ἄκουγε μὲ μιὰ μελαγχολικὴ γλύκα σὰν νᾶτανε ἐρωμένη του! Ἐξαφνα ὁ Κομνηνὸς τὸ γυρίζει σ' ἓνα παλῆ τραγοῦδι τῆς πατρίδος.

— Οὐφ, καὶμένε καὶ σύ, τί γοῦστο ποῦ τῶχεις! ἡ καρδιά σου δὲν παίρνει ἀπὸ αἴσθημα, μὰ οὔτε δράμι.

Καὶ σηκώθηκε καὶ πῆγε στὴν κάμαρά του.

Τὴν ἄλλη μέρα τὰ συνειθισμένα τους μελέτη, φαγί, ἓνα μικρὸ ὑπνάκι, ἔπειτα στὸν περίπατο.

— Νά τῆνε, λέγει ὁ Κομνηνός.

— Ποῦ; φωνάζει ὁ Ζάνος ἠλεκτρισμένος. Μὰ αὐτὸ τὸ ποῦ ἦτανε κανόνι ποῦ τᾶκουσε ὡς κι' αὐτὴ ἡ καστανομάτα. Κ' ἐγύρισε καὶ τὸν εἶδε στὰ μάτια μ' ἓνα χαμόγελο. Ὁ Ζάνος ἀπὸ χλωμὸς ἔγεινε κόκκινος, τὴν χαιρέτησε στενοχωρημένα, κι' ἄρχισε ἀμέσως νὰ περιπατῆ σὰν δαιμονισμένος. Μῆτε κἂν ἔρριξε καμμιὰ πλαγιὴν ματιά ἀπ' τὴν ντροπὴ του.

Ὁ Κομνηνὸς αἰσθάνθηκε μεγάλη ὄρεξι νὰ τὸν πειράξῃ, μὰ σκέφθηκε πῶς δὲν εἶνε φρόνιμο νὰ παίξῃ κανεὶς μ' ἐρωτευμένους. Ἀφῆκε λοιπὸν τὸ σύνεφο νὰ περάσῃ.

Σιγὰ σιγὰ ὁ Ζάνος συνέφερε κ' ἔγεινε πειὸ γνωστικός, πειὸ ἥσυχος. — Κι' αὐτὸ καλὸ, ποῦ τὸν ἄκουσε κ' ἐκατάλαβε τὸ αἰσθημά του. Τὸ αἰσθημα; καὶ τί αἰσθημα! δηλαδὴ πῶς αἰσθάνεται τὴ μορφή της, νά, τί ἄλλο αἰσθημα; — Κ' ἔτσι τὰ βόλευε μὲ τὴ συνείδησί του, γιὰ νὰ μὴν ἔχη νὰ κρύψῃ τίποτε ἀπ' τὴ μάσσα του.

Σὰν ἐπηγαίνανε σπίτι ὁ Κομνηνὸς ἔμεινε πίσω νὰ ψουλήσῃ κἄτι. Ἐμπῆκε λοιπὸν ὁ Ζάνος μοναχὸς του. Καὶ ἀφίνοντας τὸ καπέλλο του στὸ τραπέζι, τί νὰ δῆ! ἓνα πλατὺ πλατὺ φάκελλο, — ὅ,τι τῶφερε ὁ ταχυδρόμος, εἶπε ἡ γρηὰ νοικοκυρά τους, — γραμμένο μ' ἓνα ψιλό, προσεκτικὸ γράψιμο. Στέκεται καὶ τὸ βλέπει βγάζοντας τὰ χειρόκτιά του, καὶ προσπαθεὶ νὰ μαντέψῃ τίνος ἦτανε. Ἐξαφνα ἀκούει τὸν Κομνηνὸ ν' ἀναβαίνει, παίρνει τὸ γράμμα, τρέχει στὴν κάμαρά του, κλειδώνεται, κ' ἀρχίζει νὰ διαβάξῃ:

«Τὸ συλλογίσθηκα πολὺ πρὶν νὰ σὰς γράψω. Δὲν ἦτανε πρώτη φορὰ ποῦ σὰς εἶδα χθὲς τὸ βράδυ. Ἡ χθεσινὴ θραυδιὰ ὅμως μ' ἔκαμε νὰ ξεχάσω πῶς εἶμαι κόρη, πῶς εἶμαι ἀκόμη μαθήτρια καὶ πῶς κινδυνεύω χίλιους κινδύνους μὲ τὴν ἀπόφασι

ποῦ παίρνω. Μὰ γιὰ κινδύνους τί μὲ μέλει; τί μὲ μέλει γιὰ τὴ ζωὴ μου; Δὲν εἶνε πειὰ δική μου, καὶ δὲν μπορῶ ἢ δύστυχη νὰ πῶ πῶς εἶνε καὶ δική σας. Καὶ δὲν τολμῶ οὔτε νὰ σὰ; πῶ ποιά εἶμαι, τί εἶμαι! ἄχ πῶς νὰ τὸ πῶ! πῶς νὰ ἐκθέσω ἓνα ὄνομα ποῦ δὲν τὸ ὀρίζω ἀκόμα! Καὶ ποῦ ξέρω ἂν δὲν θὰ μὲ πάρετε γιὰ καμμιὰ ξεσχισμένη, καὶ δὲν θάχετε ἴσως ἄδικο. Ποῦς τᾶκουσε τέτοιον πράμμα! Ἐνα κορίτσι νὰ γράφῃ σ' ἓναν ἄγνωστο νέο καὶ νὰ τοῦ λέγει τὸ πρῶτο τῆς «ἀγαπῶ!»! Γλυκειὰ, γλυκειὰ λέξι, ποῦ πρώτη φορὰ τὴν γράφω μὲ τέτοιον φλόγα! Τὸ αἰσθάνομαι, καὶ θὰ τὸ πῶ, θὰ τὸ γράψω. Ἡ καρδιά μου ραγίζει ἂν δὲν τὸ πῶ. Δὲν θὰ μάθετε ποιά εἶμαι, ἴσως ποτέ, ποτέ! Θὰ μάθετε ὅμως πῶς σὰς ἀγάπησε μία κόρη σ' ἓνα βαθμὸ ποῦ ἔχασε, ναι, τὸν ἔχασε τὸ νοῦ τῆς μαζίσας.

»Σὰς ἔγραψα, καὶ ὅμως τοῦ κάκου! ποῦς νέος θὰ γυρίσῃ ν' ἀκούσῃ μιὰ κόρη χωρὶς νὰ τὴν ἰδῇ καὶ νὰ τὴν ξερῇ! Καὶ ποῦς θὰ τὴν πιστέψῃ ἂν γράψῃ πῶς—ἄ, ὄχι... δὲν θὰ πῶ τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτὸ μου. Σὰς ἔδειξα τὴν καρδιά μου, αὐτὸ φθάνει. Ἄν οἱ στεναγμοὶ τῆς ἀντιλαλήσουν μεσ' τὴ δική σας, ἄχ, καὶ τότες ἀκόμα δύσκολο πολὺ δύσκολο! τοῦ κάκου! μάθετε μόνο πῶς ἀγαπηθήκατε ὅσο νέος δὲν ἀγαπηθῆκε στὸν κόσμον, καὶ πῶς ζῆ μιὰ κόρη ποῦ μιὰ μέρα θὰ ποθᾶνῃ γιὰ τὴν ἀγάπη σας.

»Υ.Γ. Δὲν σὰς δίνω οὔτε ὄνομα οὔτε διεύθυνσι. Ἄ νίσιως καὶ θελήσετε ν' ἀπαντήσετε, μὲ φθάνει ἓνα ἄσπρο λουλουδάκι στὸ φόρεμά σας.»

Ἐδίπλωσε σιγὰ σιγὰ τὸ γράμμα, καὶ κάθισε νὰ συλλογισθῇ, νὰ συνεφέρῃ. Δὲν ἤξερε τί νὰ πῇ τί νὰ ὑποθέσῃ. Γιὰ μιὰ στιγμή τοῦ πέρασεν ἡ ἰδέα πῶς κάποιος ἐζήτησε νὰ τὸν πειράξῃ. Ἐαναβλέπει τὸ γράμμα, τοῦ κάκου! γυναίκεια λόγια, γυναίκειο γράψιμο. Ὡς καὶ ἡ μυρωδιὰ τοῦ χαρτιοῦ ἦταν γυναίκεια.

— Αἱ, ἀκόμα θὰ σὲ περιμένω; φωνάζει ἔξωφρα ὁ Κομνηνός ἀπ' ἔξω.

— Μὴ μὲ περιμένῃς, ἀπαντᾷ ὁ Ζάνος. Ἐγὼ ἀπόψε ἔχω κεφαλόπονο καὶ δὲν θὰ φάγω πάγω νὰ πλαγιάσω.

Ἐπλάγιασε τῶνόντι τὸ κρεβάτι πρέπει νὰ τοῦ φέρῃ ἰδέες πάλι. Ποιά νᾶνε! πῶς δὲν εἶνε ἡ καστανομάτα εἶνε βέβαιον. Ἐπειτα τὸ γράψιμό της τὸ εἶδε σ' ἓνα βιβλίον τὴν ἡμέρα ποῦ τὴν ἐπισκέφθηκε.

— Αἱ, τί ἀνόητος ποῦμαι, λέγει ἔξαφνα. Εἶνε ἐκεῖνο ποῦ λέγει πῶς εἶνε, μιὰ κόρη ποῦ τῆς ἄρεσα. Νὰ μὴν μπορῶ ὅμως καὶ νὰ τῆς γράψω! Φθάνει ἔν' ἄσπρο λούλουδο! Αἱ, καὶ τί θὰ καταλάβουμε μ' αὐτό; Θὰ πῇ πῶς θὰ ξαναγράψῃ ἴσως. Ἄν εἶνε ὅμως παγίδα καὶ βλέπουν ὕστερα οἱ φοιτητὲς τὸ ἄσπρο λούλουδο καὶ γελοῦνε; Ὅχι δὲν θὰ κάμω τίποτε ὡσοῦ νὰ ξαναγράψῃ. Θὰ

περιμένω. Γιατί όμως να μην τὸ πῶ καὶ τοῦ Κομνηνοῦ; Καλὴ ιδέα. Αὐτὸς θὰ ξέρῃ ἂν εἶνε χωρατὸ καὶ θὰ μοῦ τὸ πῆ. Ἄμει ἡ μητέρα; Ἐκείνη τί θὰ τὴν κάνουμε! - Λοιπὸν νὰ τὸ ποῦμε κ' ἐκείνης. Τί φταίω γὼ ἂν μοῦ γράφουνε τὰ κοριττίζια! Οὔτε τὴν εἶδα οὔτε τὴν ἀκούσα τὴ μικρούλα τούτη. Καὶ βέβαια θὰ τῆς τὸ γράψω τῆς μητέρας. Τὸ λιγότερο θὰ γελάσῃ· τὸ πολὺ θὰ μοῦ μνηστῆ νὰ προσέχω.

Τὸ ποῦ, ἐκεῖ ποῦ ἔπινε τὸν καφέ του ὁ Ζάνος, περὶ τὸ γράμμα τοῦ Κομνηνοῦ:

— Διάβασέ το, λέγει, καὶ πές μου τί νομίζεις;

Ὁ Κομνηνὸς διαβάζει, ζαρόνει τὸ μέτωπό του, σκέπτεται, καὶ :

— Αἶ, καὶ τί νὰ νομίσω, τοῦ λέγει. Εἶνε ἓνα κοριττίζι καὶ σ' ἀγαπᾷ. Αὐτὸ σοῦδωσε τὸν κερφόλοπονο φές; πολὺ ἄθως εἶσαι.

— Τί θάκκωνες τώρα νᾶσουν ἐσύ;

— Τί θάκκωνα; καὶ τί μπορῆς νὰ κάμῃς; ἐκτὸς ἂν θέλῃς νὰ κάμῃς τὸ χατίρι αὐτῆς τῆς μικρῆς καὶ νὰ βάλῃς ἓνα λουλούδι στὴν κομπότρουπά σου. Διηλεκτὴ νὰ τῆς πῆς τὸ ναί, κ' ὕστερα τρέχα ξεμπερδεύε, Σπουδαῖο ναί αὐτό, ὥστε σκέψου το πρῶτα.

— Καλὰ λές· δὲν θὰ κάμω τίποτε. Θὰ τὸ στείλω ὅμως αὐτὸ τὸ γράμμα τῆς μητέρας, γιὰ νὰ τὸ κάμῃ χάξι· τί λές;

— Δὲν βλέπεις μάλιστα καλῆτερα νὰ τὸ στείλῃς, γιὰ νὰ δῇ πῶς εἶσαι ὁ ἴδιος πάντοτε, καὶ πῶς δὲν ξεχνᾷς τὴν ὑπόσχεσί σου.

Ὅσο περνοῦσαν ἡ μέρες τόσο προώδευε στὴν ὑποκρισία ὁ Ζάνος. Ὁ νοῦς του ἐμαγεύρει μελέτες, κ' ἡ καρδιά του ἀγάπες. Καὶ τοῦτο δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ δείξῃ στὸν Κομνηνὸν τώρα ποῦ ἐγνώριζε τί ἔτρεξε. Ἐπήγαινε λοιπὸν νωρὶς νωρὶς στὴν κάμαρά του κάθε βράδυ, κ' ἐκεῖ μέσα συλλογιζότανε τὴ μικρούλα του, — ἔτσι τὴν ὠνόμαζε — μὲ τὴν ἡσυχία του. Ὅσο γιὰ τὴν καστανομαῦτα, μήτε κἂν ἐγύριζε νὰ τὴν ἰδῇ τώρα!

Ἵστερ' ἀπὸ καμμιά βδομάδα ἤλθε καὶ τὸ γράμμα τῆς μητέρας:

« Ἐγελάσαμε πολὺ, ἔλεγε, μὲ τὸ ραβασάκι τῆς ἀγνωστῆς ἀγαπητικιάς σου. Φυσικά, ἂν δὲν ἐγνώριζα τὴν καρδιά σου, θ' ἀνησυχούσα. Εὐχομαι τέτοιοι νάνε ὅλοι οἱ κίνδυνοί σου, παιδί μου, ἔτσι δὲν φοβοῦμαι ποτέ νὰ σέ χάσω. »

— Λοιπὸν τὸ πῆρε γιὰ μικροδουλειὰ ἡ μητέρα, λέγει τοῦ Κομνηνοῦ.

— Καὶ πῶς ἤθελες νὰ τὸ πάρῃ! ἀφοῦ τῆς τὸ εἶπες ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὸ κάμῃ χάξι. Κ' ἔτσι ἔπρεπε ἀπ' τὴν ἀρχὴ νὰ τὸ πάρουμε. Ἀκοῦς ἐκεῖ ἓνα κοριττίζι τοῦ σχολείου νὰ σοῦ γίνεται ἔξω φρενὸν ἀπ' τὴν ἀγάπη! Πουλί ἀφτέρωτο νὰ σοῦ δνεϊρεβεταί πεταχίξες στὰ μεσοῦρανα! Μὴν ἀμφιβάλλῃς πῶς δὲν ἐβάσταξε πολὺ αὐτὴ ἡ τρέλλα. Σοῦ

ἐγγυοῦμαι πῶς καδέκα λι σουλούδια νὰ βάλῃς τώρα δὲν θὰ λάθῃς μήτε μιὰν ἀράδα.

Ὁ Ζάνος ἂν καὶ κἄτι πειὸ μουνδιασμένος, δὲν ἤτανε δᾶ καὶ τόσο βέβαιος πῶς εἶχε δίκιο ὁ Κομνηνός. Τοῦ φάνηκε μάλιστα πῶς τοῦ παρουσιάζτανε λαμπρὴ εὐκαιρία νὰ βάλῃ τὸ λουλούδι, γιὰ νὰ τοῦ ἔλθῃ πάλι κανένα γραμματάκι. Ἐξακολούθησε λοιπὸν νὰ παίρνῃ τὸ πράμμα γιὰ χωρατὸ, καὶ τὸ βράδυ δὲν τοῦ κκοφάνηκε καθόλου σὰν τοῦ ἔδειξε ὁ Κομνηνὸς στοῦ ἀνθοπώλη μιὰν ἄσπρη καμείλια. Μόνον πηγαίνει, τὴν ἀγοράζει, τὴν βάζει στὴ θηλειά του, καὶ κάνει τὸν περιπατὸ του μ' ἓνα χαμόγελο, χαμόγελο ποῦ ἤθελε τάχστες νὰ πῆ «χωρατεύουμε,» μὲς τὴν καρδιά του ὅμως ἔλεγε ἄλλα πράμματα.

Ἐπέρασε ἡ βραδυὰ ἡσυχᾶ, ἀπ' ἔξω μονάχα. Ὁ νοῦς τοῦ Ζάνου ἐδιάβαζε ἀπὸ τώρα τὸ γράμμα τῆς μικρούλας. Τὸ εἶχε γιὰ βέβαιο, καὶ δὲν ἔβλεπε τὴν ὥρα νὰ ζημερώσῃ.

Ἵστερ' ἀπ' τὴν πρώτη μελέτη τὸ πρῶτ, νὰ σου ὁ ταχυδρόμος! ὁ ἴδιος φάκελλος, τὸ ἴδιο γράψιμο· ὁ Ζάνος ἔτρεψε χειροπόδαρος. Ὁ Κομνηνὸς ἐκάπνιζε βλέποντας ἀπ' τὸ παράθυρο.

Ἐπειτα γυρίζοντας πρὸς τὸν Ζάνο,

— Αἶ, διάβαζέ το λοιπὸν ἀψά, νὰ τ' ἀκούσουμε καὶ μεῖς.

Ὁ Ζάνος σιωπῆ. Ἀφοῦ ἐδιάβασε τὸ γράμμα, ἔκαμε ἀκόμη πῶς τὸ διαβάζει γιὰ νὰ συλλογισθῇ τί νὰ πῆ τοῦ Κομνηνοῦ. Ἡ νέα πηγὴ ν' ἀποθάνῃ ἀπ' τὸ κακὸ τῆς ποῦ δὲν ἔβγαине μὲ τὸ λουλούδι ὁ καλὸς τῆς· καὶ τώρα ξαναζήσῃ· πάλι ὅμως μήτε ὄνομα ἔδινε, μήτε τόπο, τὸ σκέφθηκε, κ' ἀποφάσισε νὰ μὴ γνωρισθῇ μαζὶ του ὡσοῦ νὰ τελειώσῃ αὐτὴ τὸ Σχολεῖο, νὰ τελειώσῃ κ' ἐκεῖνος τὸ πανεπιστήμιο. Στὸ μεταξὺ θὰ τὴν γνωρίζῃ σιγά σιγά ἀπ' τὰ γράμματά τῆς. Θὰ τοῦ γράφῃ μιὰ φορὰ τὸ μῆνα. Μιὰ χάρι μονάχα, νὰ τῆς στείλῃ ἓνα μικρὸ σημαδάκι, ἓνα ἐνθύμημα· δικό τῆς ἐνθύμημα θᾶνε τὰ γράμματά τῆς. Τὸ δικό του νὰ σταλῇ στὸ ταχυδρομεῖο, ὄνομα τ ἄ δ ε. Ἄν θέλῃ, ἂς γράφῃ καὶ δυὸ λόγια τότες, μὰ αὐτὴ θᾶνε ἡ πρώτη καὶ τελευταία φορὰ ποῦ θὰ πάγῃ στὸ ταχυδρομεῖο, κ' ἂς μὴν κάμῃ τὸν κόπο νὰ ξαναγοῦψῃ. Τῆς φθάνει τὸ λουλουδάκι ἐκείνης, νὰ ξέρῃ πῶς ἀ γ α π ι ε ῖ τ α ι μονάχα. Ἐσκέφθηκε πολὺ ἂν πρέπη νὰ τοῦ στείλῃ καὶ μιὰ φωτογραφία. Καὶ ἀποφάσισε ἔχι. Θὰ ἔχῃ τὴ φωτογραφία τῆς ψυχῆς τῆς, δὲν τοῦ φθάνει; ἔχι, δὲν θὰ καταδεχθῇ ποτέ νὰ τῆς ποῦνε πῶς τὴν ἐπῆρανε γιὰ τὴ μ ο ρ φ ι ἄ τ η ς. Καὶ γίλια ἄλλα τέτοια.

— Νά, πάρε το καὶ διάβασε, εἶπε τέλος ξηρὰ ξηρὰ ὁ Ζάνος τοῦ Κομνηνοῦ.

Ὁ Κομνηνὸς ἐδιάβασε τὸ γράμμα, ἐγύρισε πρὸς τὸ παράθυρο, ἐσφύριξε λιγάκι, ὕστερα λέγει τοῦ Κομνηνοῦ.

— Έγώ φταίω που σ' αφήκα να βάλεις το λουλουδι. Τό πήρε για σπουδαίο, και τώρα γλυτωμό δεν θ'έβρης. Η μητέρα δεν έννοούσε να πάγη ως εκεί ή δουλειά.

— Για να σου πώ, πετιέται και λέγει ο Ζάνος, φθάνει πειά. Καιρός να τó καταλάβη και ή γρηά μου πώς πέρασαν τά χρόνια που με φύλαγε σαν μωρό παιδί. Σήμερα είμαστε άντρες και θά πάμε κατά τó κεφάλι μας. Άν είνε στραβό τó κεφάλι, στραβά θά παμε. Κάλλια όμως ελεύθεροι και να πηγαίνουμε στον κρηινό, παρά να μ'ς σέρνουν απ' τó χέρι σαν τυφλούς μες τόν κόσμο. Έγώ αυτό τó κορίτσι τó πόνεσα, τέλειωστε. Τό ξέρω πώς μιλώ στον άδελφό της Χρυσούλας, μ' μιλώ και στο φίλο μου. Θα μάθω ποιά είνε, κι' άν δεν τó μάθω τώρα, θά περιμένω ώσου να τó μάθω. Και άν μου άρέση καθώς που μ' άρέσουνε τά γράμματά της, είνε δική μου, ξεμπέρδεψε. Θα τó γράψω και της γρηάς.

«Παιδί μου, (έγραφε ή Χαρίσινα του Ζάνου της ύστερ' από δύο βδομάδες) βλέπω πώς ή υπόθεσι έκείνη επήρε σοβαρό δρόμο, και μέρα νύχτα τίποτες άλλο δεν συλλογιούμαι. Δεν ξέρω τί να σου γράψω. Να σου πώ μ' ή, θά σε κάνω δυστυχή, έγώ που έδωσα όλη μου τή ζωή για τήν εύτυχία σου. Να σου πώ κ α λ ά, σε χάνω και γώ και άλλοι. . . . Εύρίσκομαι σε μιά τρομερή θέσι, κι' ό Θεός να με λυπηθή. Άκουσε τουλάχιστον μ' ή συμβουλή της μάνας σου. Βάσταξε τήν καρδιά σου ώσου να τ'ηνε δής. Και σαν τ'ηνε δής και τήν γνωρίσης, και είνε της άρεσκείας σου, κι' από καλό μέρος, πάλιν μ'ην αφήσης τήν καρδιά σου να σε παρασύρη ώσου να δώση τó λόγο της πώς έδω, έδω πρέπει νάληθη και να γείνη κόρη μου πριν γείνη γυναϊκά σου. Είδεμ'η ποτές, ποτές δεν θά πώ τó ναί, και πρωτιμώ χίλιες φορές να μ'πώ ζωντανή μεσ' τó λάκκο.»

Ό Ζάνος δέ ήξερε τί να πρωτοαισθωνθή: Εύγνωμοσύνη για τή μεγάλη καρδιά της μάνας του που τόν ανέβαζε έξαφνα στον παράδεισο εκεί που περίμενε κατάρες και δάκρυα, ή έλπίδα πώς όλα θά βγούν δεξιά, πώς γλήγωρα θά πεισθή τó κορίτσι να έληθ στον τόπο του, και να γείνη δική του. Τ'άβλεπε όλα τόσο εύκολα, τόσο άπλα: τó κάτω κάτω τήν έβλεπε κιόλας!

— Τώρα είνε καιρός και για τó σημαδάκι εϊπε. Και μαζι μ' αυτό πρέπει να σταλη και τó πρώτο και τελευταίο μου έρωτικό γράμμα!

Έκάθισε λοιπόν και έγραψε, έγραψε. Της εϊπε πώς και χωρίς φωτογραφία, τήν βλέπει μέρα νύχτα μεσ τά μάτια του. Πώς μιά τέτοια ψυχή δεν έχει ανάγκη από εικόνες: πώς τήν αγαπά, ό,τι και νάνε, πώς θά τήν υπακούση σε ό,τι γυρέψη, θά ήσυχάζη, θά μελετ'α, και με τή μικρούλα

στο νοϋ του θά περιμένη τó «πλήρωμα του χρονου». Μόνο μ'ιαν ύπόσχεσι, μιά χάρι.

Και πρότεινε τή συμφωνία της μάνας του: να π'νε μιά μέρα να ποκαταστηθουνε στην πατρίδα του, κοντά στη μάνα του, κι' άν οι γονείς της αντισταθούν, να τους πείση, κι' άν δεν πείθονται να π'νε με τή βία, κρυφά, όπως μπορούν.

Έγραψε όλη τή νύχτα. Έπλάγιαζε και σηκονότανε πάλι να προσθέση κάποια ιδέα που του κατέβαινε μεσ τήν άγρυπνιά του: τέλος έδίπλωσε τó γράμμα, έβαλε μέσα και τó «σημαδί.» Ήτανε ένας μικρός μαλαμματένιος σταυρός, φυλαχτό της μητέρας του. Σε τί καλύτερα χέρια μπορούσε να πάγη!

Ό Κομνηνός τώρα άρχισε να παίρνη κι' αυτός σπουδαία τήν ύπόθεσι. Είνε αλήθεια πώς εκ'αμε στην αρχή λιγάκι τó μισοκακόμοιρο, που τάχατες έχασε τó γαμπρό που τόσα χρόνια λογάριάζε για τήν αδελφή του, μ'α σιγά σιγά τó έδειξε θεοφάνερα πώς δεν έννοούσε να νιέξη τή φιλία μέσα στο συμφέρον. Ός που κατάντησε να τόν ένθαρρόνη και να του αγοράζη ακόμα και λουλουδάκια. Αυτά, έλεγε, δεν πρέπει να λείψουν. Να μ'ην πάγη κι' άρρωστήση τó κορίτσι!

Ό Ζάνος δεν εϊχε λόγια να τόν εύχαριστή. Ήτανε άδελφός, φίλος, ήρωας. Όλα τά μεγάλωνα και τ'άβλεπε κατάχουσα μπροστά του: πετριά κι' αυτή της αγάπης.

Τέλος ήλθε κ' ή απάντησις της μικρούλας. Τό γράμμα τούτο ήτανε όχι πειά γράμμα, όχι ποίημα, όχι άριστούργημα, ήτανε ένας ξάστερος ούρανός που απλώθηκε και έλαμψε έξαφνα μπρός του. Έδέχθηκε όλες τες συμφωνίες: τά ξεμυστηρεύθηκε και της μάνας της. Μεγάλες σκηνές! Άλλοτε θά τά μάθη με όλες τες λεπτομέρειες. Άς ξέρη τώρα πώς ή μάνα καταπείσθηκε, τó είδε πώς έδω είνε ζωή ή θά.ατος. Έπ'ηρε λοιπόν άπάνω της τή δουλειά, αυτή θά τά συμβιβάση και με τόν πατέρα. Τί μεγάλη καλοτυχία που τόν ξέρουνε τó Ζάνο, ποιοίς είνε! τó σταυρό τόν καταφίλησε και τόν έκρέμασε στα στήθια της: όσο για τήν υγεία της, ποτές δεν ήτανε καλύτερα! Όλοι εϊχαν να κάνουν με τήν όψι της. Και να ξέρανε! επήγαινε στα μαθήματά της με μιά καρδιά, που άπορούσε κι' αυτή. Ήτανε απ' τή λαχτάρα της να περάσουν να φύγουν αυτά τά 2 — 3 χρόνια. Άλήθεια, δεν τούπε δά πώς μεγάλοι επαινο γίνονται γι' αυτόν στα σαλόνια. τó έμαθε απ' τή μητέρα της. Όλοι έχουν να κάνουν με τή μορφή του, με τά προτερήματά του! Και που να ξέρουν πώς τόν ήρίζει, πώς τόν έχει για πάντα, αυτή, ή μικρούλα του! Και τώρα να μη ξεχασθή ή πρώτη πρώτη συμφωνία: προσοχή, σιωπή, μελέτη, ήσυχία, ύπομονή. Χρόνια είνε και θά περάσουν.

[Έπειτα τó τέλος]

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ