

μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὀργίλου βλέμματος· μετ' ὀλίγον ὁμως ἡ ὀργή του κατηνύσθη, τὸ δὲ πρόσωπόν του ἐξέφραζε θανασίμον θλίψιν. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ τεσσαρακοντούτης, ὁ θεωρούμενος παρὰ πάντων τόσον ἀπαθής, ἤρχισε νὰ κλαίῃως μικρὸν παιδίον.

Ἡ Ἔμμα ἔκλαιεν ἐπίσης, ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῶν λυγμῶν της ἠκούοντο αἱ ἐξῆς φράσεις :

— Ἦμην μόλις δεκαεπταετίας . . . καὶ μόνη εἰς Παρισίους . . . ἄνευ στηρίγματος . . . ἄνευ προστάτου . . . Εἶμαι πολὺ ἔνοχος, τὸ ἠξέυρω, τὸ σφάλμα μου εἶνε μέγαλον . . . ἀλλὰ δὲν εἶμαι ἀξία συγγνώμης ; Τὸ ἐξελέωσα ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον.

Ἀκούσας ἐκεῖνος τὰς τελευταίας λέξεις ἀνέκραξε μετὰ φοβερῆς ὀργῆς :

— Λέγετε ὅτι ἐξελέωσατε τὸ σφάλμα σας ; Πῶς ; Τίνι τρόπῳ ; Ἀνεθρέψατε τὴν θυγατέρα σας, τὴν ἐβλέπατε καθημερινῶς, ἀπελαμβάνατε πᾶσαν τὴν εὐτυχίαν της μητρὸς, καὶ λέγετε ὅτι ἐξελέωσατε τὸ σφάλμα σας ;

— Τὴν εὐτυχίαν της μητρὸς ! ἀπεκρίθη ἡσύχως ἡ Ἔμμα, ἐγνώρισα τὴν εὐτυχίαν αὐτὴν . . . ἐγὼ ; Ἐννοῶ εὐτυχή μητέρα ἐκείνην ἣτις κρατεῖ εἰς τὰς ἀγκάλας της τὴν θυγατέρα της, ὅταν αὐτὴ εἶνε εἰσέτι μικρά· καὶ ἀργότερον, ὅταν μεγαλώσῃ, νὰ κρατῇ ὑπερηφάνως αὐτὴν ἀπὸ τῆς χειρὸς, νὰ εὐφραίνεται βλέπουσα τὴν θυγατέρα της θαυματοζομένην διὰ τὴν καλλονὴν της, νὰ τὴν βλέπῃ θριαμβεύουσαν παντοῦ, ν' ἀκούῃ τοὺς παλμούς της καρδίας της, νὰ ἐπιτύχῃ τέλος τὴν ἐξομολόγησιν τοῦ πρώτου ἔρωτός της ! Εὐτυχὴ μητέρα ἐννοῶ τὴν δυναμένην ν' ἀνακράξῃ ἐνώπιον ὄλου τοῦ κόσμου : « Ἰδοὺ τὸ αἱμά μου, ἡ ὑπαρξίς μου, αὐτὴ εἶνε θυγάτηρ μου ! » Ἐγεύθη ποτὲ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς ;

— Ἐδικαιοῦσο ; ἀπήντησεν ὁ κόμης.

— Ὅχι, ἐπανελάβην αὐτὴν. Καὶ ἤμην ἠναγκασμένη νὰ τὴν βλέπω κρυφίως, περιέμενον νὰ κοιμηθῇ διὰ νὰ τὴν ἐναγκαλισθῶ. Ὀμιλεῖτε διὰ τὴν χαρὰν μου . . . Ἄ ! κύριε, δὲν δύνασθε νὰ φαντασθῆτε τι ὑπέφερον.

Ὁ κόμης ἤγειρε τὴν κεφαλὴν.

— Ὑπεφέρατε ! ἀνέκραξεν ἐκεῖνος μετ' ἀγανακτικῆς, τολμάτε νὰ λέγετε ὅτι ὑπεφέρατε ὑμεῖς ! ἡ ὁποία, ἂν καὶ παρέβητε τὰ καθήκοντά σας, χαίρετε ὑπόληψιν ἐν τούτοις τιμίας γυναικός, ἔχετε τέλος τὴν ἀφοσίωσιν τῶν συγγενῶν σας.

Ἡ Ἔμμα ἔρριπεν ἐπ' αὐτοῦ βλέμμα βαθείας θλίψεως, καὶ τῷ εἶπε διὰ φωνῆς, ἥς ἀδύνατον νὰ περιγράψῃ τις τὴν λύπην καὶ τὴν τρυφερότητα :

— Ὁ ἔρως αὐτός, διὰ τὸν ὅποιον ὀμιλεῖτε, ὁ ἔρως αὐτός, ὁ ὁποῖος ἦτο ἡ μεγαλύτερα μου ἡδονή, ὑπῆρξε δι' ἐμὲ καὶ φοβερὸν μαρτύριον. Ὅταν ἐπανήλθατε ἐκ τῶν μακρῶν ταξιδιῶν σας, ἡ δυνήθην τότε νὰ σὰς γνωρίσω, νὰ σὰς ἐκτιμήσω, νὰ θαυμάσω τὴν εὐγένειαν καὶ τὸν ἱπποτισμὸν σας ! Τότε τὴν καρδίαν μου, τὴν ὁποίαν δὲν εἶχον ἔτι αἰσθανθῆ παλλούσαν, ἀφιέρωσα καθ' ὀλοκληρίαν εἰς

ὑμᾶς, καὶ ὅσον παράδοξον καὶ ἂν εὐρίσκετε τοῦτο, εἶθε ὁ πρῶτός μου, ὁ μόνος μου ἔρως !

— Ἄ ! σιωπήσατε ! σιωπήσατε ! ἀνέκραξεν ὁ κόμης.

— Ὅχι, ἀφήσατέ με νὰ ὀμιλήσω, ἐπανελάβην ἐκείνην πλησιάζουσα. Πρῶτην φορὰν σήμερον, μετὰ δεκαπέντε ἔτη, δύναμαι νὰ σοὶ ἀνοιξῶ τὴν καρδίαν μου. Μὲ ἐμέμφεσθε διὰ τὴν ψυχρότητά μου ; Ἄλλ' ἡ ψυχρότης μου αὐτὴ ἦτο ἡ βάσανός μου, ἡ τιμωρία μου ! Νὰ σὰς ἀγαπῶ . . . καὶ νὰ αἰσθάνωμαι ὅτι εἶμαι ἀναξία δι' ὑμᾶς ! Νὰ σὰς ἀγαπῶ καὶ νὰ μὴ δύναμαι νὰ σὰς τὸ ὁμολογήσω ! Ἐννοεῖτε τώρα πόσον ὑπέφερον ; Σήμερον γνωρίζετε τὰ πάντα, μεταχειρισθῆτέ με ὅπως θέλετε, φονεύσατέ με ὀλίγον μὲ μέλλει ! Τὰς λέξεις ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἀκαταπαύστως ἀνῆρχοντο ἐκ τῆς καρδίας εἰς τὰ χεῖλη μου, τὰς λέξεις ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι μ' ἐπιγιγον . . . θὰ δυνθῶ τέλος νὰ τὰς προφέρω ἀποθνήσκουσα : « Σὰς ἀγαπῶ ! . . . Σὰς ἀγαπῶ ! »

Ὁ κόμης παρετήρησεν αὐτὴν μετὰ συμπαθείας καὶ τρυφερότητος. Τὴν ἠγάπα πολὺ, ἀλλὰ τὸ τραῦμα, ὅπερ ὑπέστη, τὸν εἶχε θανασίμως πληγώσει. Ἐπασχε σκληρότατα, εἶχεν ἀπολέσει τὰ πάντα ! Τὸ εἶδωλον, ὅπερ εἶχεν ἀναδιβάσει εἰς τοιοῦτον ὕψος, κατέπιπτε μετὰ φοβεροῦ κρότου, καὶ ἡ καρδία του οὐδὲν ἄλλο ἤσθαινετο, ἢ τὴν ἀπογοήτευσιν.

— Χαῖρε, τῷ εἶπεν ἄνευ πικρίας καὶ τρυφερότητος καὶ μετ' ἀδιαφόρου σχεδὸν ὕφους. Πηγαίνω εἰς συνάντησιν τοῦ Λυσάνδρου, ὁ ὁποῖος πρὸ ὀλίγου ἐπέστρεψεν εἰς τὸ μέγαρον.

Ἡ Ἔμμα, κατόπιν τῶσων συγκινήσεων, εἶχεν ἐντελῶς λησμονήσει τὴν μονομαχίαν, ἣτις ἐμελλε νὰ λάβῃ χώραν αἱ τελευταῖαι λέξεις τοῦ κυρίου Φρουασὺ τῷ ἀνέμνησαν τὰ πάντα.

— Δὲν θὰ μονομαχήσατε ! ἀνέκραξεν ἐκείνη.

— Τούναντίον, ἐπανελάβην ὁ κόμης ἡ ζωὴ μου τώρα εἶνε ἀπεχθεστάτη !

— Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ κύριος Ρίβες δὲν σὰς προσέβαλεν !

— Τὸν προσέβαλον ὁμως ἐγὼ καὶ πρέπει νὰ τὸν ἱκανοποιήσω.

— Ἐν τούτοις . . .

Ὁ κόμης τὴν διέκοψε λέγων αὐτῇ μετὰ τρυφερότητος :

— Μὴ ἀνησυχῆτε ποσῶς διὰ τὴν θυγατέρα σας ὁ κύριος Ρίβες, τὸν ὁποῖον ἀγαπᾶ, δὲν θὰ διατρέξῃ κίνδυνον, σὰς τὸ ὀρκίζομαι καὶ οὐδέποτε παρέβην τὸν ὄρκον μου.

— Τότε σκοπεύετε ν' αὐτοκτονήσατε ! ἀνέκραξεν ἐκείνη. Ἐπιθυμεῖτε νὰ σὰς φονεύσῃ ὁ ἀντίπαλός σας.

— Πρὸς τίνα σκοπὸν καὶ διὰ ποῖον νὰ ζῶ πλέον ; εἶπεν ἀπλῶς ὁ κόμης.

Καὶ ὡς οὐδὲν νὰ συνέβῃ μετὰ τῶν τῶν ἔχαιρέτις καὶ διηυθύνῃ πρὸς τὴν θύραν.

Ἄλλ' ἐκείνη ἔσπευσεν ἵνα τὸν ἐμποδίσῃ νὰ ἐξέλθῃ.

Ὁ κόμης τὴν παρετήρησεν αὐστηρῶς καὶ τῷ εἶπε διὰ σταθερῆς φωνῆς :

— Ἦσυχάσατε, τὸ ἀπαιτῶ !

Ἐκείνη δὲν ἐτόλμησε ν' ἀντισταθῇ, καὶ ὑπεχώρησεν. Οὗτος ἐξῆλθε, χωρὶς νὰ στραφῇ, καὶ ἔκλεισε τὴν θύραν, ἐνῶ ἡ δυστυχὴς Ἔμμα ἔπιπτε λιπόθυμος.

[Ἐπιταῖ τὸ τέλος].

\*\*\*

Ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς φύλλου ἀρξόμεθα τῆς δημοσιεύσεως ἐκτάκτου πλοκῆς καὶ δράσεως ἔργου, τῆς

### ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΓΚ

Ὁ γερμανὸς συγγραφεὺς τοῦ ἔργου τούτου ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΝΔΑΟΥ, τόσον ἐπιτυχῶς συνεδίασε τὴν ἀλήθειαν μετὰ τῆς τέχνης, ὥστε ἡ

### ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΓΚ

θεωρεῖται ὡς ἐν τῶν ἀρίστων μεταξύ τῶν πολλῶν ἔργων τοῦ ἐπιφανοῦς μυθιστοριογράφου.

#### Εἰς τὸ Γραφεῖον

### Τῶν ἐκλεκτῶν μυθιστορημάτων

#### Πωλοῦνται τὰ ἐξῆς βιβλία :

[Αἱ ἐν παρενθέσει τιμᾷ σημειοῦνται χάριν τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις καὶ τῷ ἐξωτερικῷ ἐπιθυμοῦντων ν' ἀποκτήσωσιν αὐτά, ἐλεύθερα ταχυδρομικῶν τελῶν].

- « Βίαις τῶν Διαδόχων τοῦ Μωάμεθ » ὑπὸ Οὐασιγκτῶνος Ἰρβινγγος . . . . . Δρ. 2 (2,20)  
 « Τὰ Ἰουδαϊκὰ » ἦτοι ἀνατροπὴ τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἔθμων αὐτῶν, μετ' ἀποδείξεων ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς . . . Δρ. 2 (2,20)  
 Πηλῆματα I. Γ. Τσακασιάνου . . . Δρ. 3. (3,20)  
 « Χρυσόδετα » . . . . . Δρ. 4  
 « Μαρ' Ἄντωνιέττα », ὑπὸ Γ. Ρ. μα, τραγικὸν ἱστορικὸν μελόδραμα εἰς 4 πράξεις, μελοποιηθὲν ὑπὸ τοῦ ἐν Ζακύνθῳ μουσικοδιδασκάλου Παύλου Καρέρ, μετάφρασις Γ. Κ. Σφήκα λ. 50 [55]  
 « Οἱ Μελλόνουμοι τῆς Σπιτζεβέργης », μυθιστορία Ἐσθὲ Μαριμί, στεφθεῖσα ὑπὸ τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας . . . . . Δρ. 1,50 (1,70)  
 « Ἀττικαὶ Νύκτες ». Δράματα — Ποιήσεις Σ. Ν. Βασιλειάδου . . . . . Δρ. 2 (2,20)  
 « Ὁ Δαβόλο - Σίμων », μυθιστορία Ponson-De-Terrail . . . . . Δρ. 1,50 (1,70)  
 « Τὸ Κατηραμένον Καπηλεῖον », μυθιστόρημα Λουδοβίκου Νουάρ . . . . . Δρ. 1,50 (1,70)  
 « Ζιλ Βλά » μυθιστόρημα . . . . . Δρ. 5. (6)  
 « Οἱ Ἀγῶνες τοῦ Βίου : Σέργιο : Πανίνης », μυθιστόρημα ἁβραεῖδων ὑπὸ τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας . . . . . Δραγ. 2 [2,20]  
 « Ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης τὸ Χρῆμα », μυθιστορία Ἐσθὲ δὲ Μοντεπὲν (τεύχη 11) Δρ. 6 [6,60]  
 « Ὁ Ἀδικηθεὶς Ρογγῆρς », μυθιστορία Ἰουλιού Μαρού, 2 τόμοι ἐκ 686 σελίδων, δ. α. χ. 3 (3,40)  
 « Τὰ Ὑπερφᾶ τῶν Παρισίων », μυθιστορία Pierr Zaccane . . . . . Δρ. 4 (4,20)  
 « Τὸ τέκνον τοῦ Ἐραστοῦ » καὶ « Ἡ ἄνυμο μῆτηρ » (τόμοι 2, σελ. 750), μυθιστορία A. Matthey (Arnhold) Δρ. . . . . 3,50 (4)  
 « Τὸ φρούριον τοῦ Καρρόου » καὶ τὸ « ἄνθος τῆς Ἀλόης » (τόμοι 2, σελ. 700) μυθιστορία I. Φ. Σμιθ. Δρ. . . . . 3,25 (3,75)  
 « Ματθίλδη » μυθιστόρημα (μετὰ εἰκόνων) Εὐγενίου Σὺν . . . . . Δρ. 7 8)  
 « Ἀντωνίνα », μυθιστορία Ἀλεξάνδρου Δουμά, υἱοῦ, μετάφρασις Ἀλμπέρτου Ἐνυ' λη, Δρ. 3. (3,30)  
 « Λέων Ἰνίνας », μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, μετάφρασις I. Ίσιδ. Σκυλίση Δρ. 1,50 (1,80)  
 « Τὰ Δύο Ἄγνα » Αἰμιλίου Ρ. σβούργ. Δρ. 1,50 [2]  
 « Ἡ Ὠραία Παρισινή » . . . . . λ. π. 60 (70)