

έκτελέσω τὴν βαρυτέραν ἔργασίαν, καὶ θὰ τὴν ἔκτελέσω· μὴ ἀπαιτεῖτε ὅμως πάρα τοῦ δούλου ἔρωτα, Λιούδμήλα Σεργείεννα!

‘Η ἐντύπωσις τοῦ λόγου τούτου, κατά τι προταρασκευασθέντος, κατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ Βελτίστεφ, δὲν ἦτο διόλου δσχημος· ἡ Λιούδμήλα ἴστατο σιωπῶσα, προδήλως ὑπὸ τὴν ἐντύπωσιν τῶν λόγων του, καὶ παρετήρει αὐτὸν διὰ πλατέως ἡνεῳγμένων καὶ σοβαρῶς ἔκπληκτων ὄφθαλμῶν.

‘Ο Βελτίστεφ σιωπηλῶς ἔκαμεν αὐτῆς βαθεῖαν ὑπόκλισιν καὶ ἔξηλθεν ἥρεμα τοῦ θαλάμου.

[Ἐπειτα συνέχεια].

ΑΓΑΘ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

χτή, ἀλλὰ καὶ μὲνα ράμψα μονάχα πλεγμένη, ὥστες ἥταν ἀδύνατο νὰ μπορέσῃ νὰ βγάλῃ ἀπὸ μέσα τίποτε ὁ Οβρηὸς καὶ νὰ κάνῃ κλεψία, ἐκτὸς ἀν ἀρνιώνταν ὅτι δὲν ἔλαβε καθόλου ποτὲ κακμιὰ σακκούλα. ‘Αλλὰ ὁ Χριστιανὸς εἶχε τόσην μπιστοσύνης τὸν Οβρηὸν, ὥστε τὸ εἶδος αὐτὸς τῆς σακκούλας καὶ τὸ βούλλωμα ποὺ τῆς ἔχει κάνει μόνον γιὰ προφύλαξι τοῦ Οβρηοῦ τῷκανε η γιὰ προφύλαξι δικῆ του. ‘Αφοῦ λοιπὸν παρέδωκε τὴν σακκούλας τὸν Οβρηὸν, ὅπως εἴπαμεν, κλεψμένη, κίνησε γιὰ τὴν Ἱερουσαλήμ μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκά του.

Δύο σωστὰ χρόνια ἔκατσε τὸν τόπο, ὅπου ἐγενήθηκε, ἔζησε, ἐπαίδευτηκε καὶ ἀπέθανε ὁ νιὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ ἤρθε τὸν Κόσμο νὰ σώσῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀμφοτία τοῦ Ἀδάμ καὶ τῆς Εὔας, καὶ ἀφοῦ ἐβαφτίστηκε τὸν Ιουρδάνη ποταμὸ μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκά του γύρισε πίσω τὸ ταὶ Γιάννινα χατζῆς. ‘Ετρέξαν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καὶ οἱ φίλοι του νὰ τοῦ ποῦν τὸ καλῶς ωρισε, ἔτρεξε καὶ ὁ φίλος του ὁ Οβρηὸς. ‘Εκανε μιὰ βδομάδα ποὺ δὲ μποροῦσε νὰ βρῇ ἀπὸ τὸ σπίτι του, γιατὶ ἐδέχονταν ἀκατάπαυστο κόσμο. ‘Αμαξάδειασε, πρώτη του δουλειὰ ἥταν νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ ἀργαστήρι τοῦ Οβρηοῦ νὰ πάρῃ τὴν σακκούλα του. ‘Ο Οβρηὸς ἀμέσως ἀμάξα τοῦ ἑζητήθηκε ἡ σακκούλα τοῦ τὴν ἔδωκε. ‘Ο Χριστιανὸς ἔρριξε ματιὰ τὴν βούλλα καὶ ἀφοῦ τὴν εἶδε σὲ καλὴ κατάστασι καὶ ἔδια τὴν ἐπῆρε καὶ τὴν πάσι σπίτι του, τὴν ἀνογειαν καὶ τί νὰ βρῇ μέσα; ὅλο ψεύτικα φλωριὰ καὶ μολυβένια δαχτυλίδια! Σκούζει, φωνάζει, πασαν’ τὸν Οβρηὸν, τοῦ λέει τ’ εἰν’ αὐτό; ‘Ο Οβρηὸς σᾶν νὰ μὴ γνώριζε τίποτε τοῦ λέει:

— Δὲξέρω, ἀδερφούλη, τίποτε! ‘Οπως μῶδωκες τὴν σακκούλα ἔτσι σοῦ τὴν ἔδωκα. Οὔτε ἡ βούλλα ἥταν χαλασμένη, οὔτε ἡ σακκούλα τρύπια. Γιὰ νὰ βγάλω ἐγὼ τὸ ἀληθινὰ φλωριὰ καὶ τὸ ἀληθινὰ δαχτυλίδια ἀπὸ μέσα ἔπρεπε η τὴν βούλλα νὰ χαλάσω η τὴν σακκούλα νὰ κόψω. ‘Επειτα τῷκανα ποτὲς ἐγὼ αὐτὸ τὸ πρόδημα;

Δὲν ἔξερε ὁ κακύμενος ὁ Χριστιανὸς τί νὰ πῇ! ‘Ο Οβρηὸς φίλος καὶ τίμιος, ἡ σακκούλα γερή, ἡ βούλλα γερή καὶ ἔδια, τὰ φλωριὰ καὶ τὰ δαχτυλίδια ψεύτικα! Συλλογίεται, συλλογίεται, δὲν βρίσκει πορειά! ‘Σ τὸ τέλος ἀποφασίζει νὰ πάρῃ νὰ πῇ τὸ παράπονό του τὸν Αλῆ-Πασσᾶ.

Πχρουσιάζεται τὸ φοβερὸ Βεζύρη, γονατίζει, φιλεῖ τὴν ποδιά του καὶ τοῦ λέγει δαχρουσμένος τὸ καὶ τὸ. ‘Ο Αλῆ-Πασσᾶς χωρὶς νὰ βγάλῃ μιλιὰ χτυπάει τές ἀπαλάμες του καὶ ἀμέσως παρουσιάζεται ἔνας τζουχαντάρης καὶ κάμοντας τὸν τεμενᾶ περιμένει διαταγή.

1. Σωματοφύλαξ.

2. ‘Τρόποις τοῦ σώματος καὶ φορὰ τῆς χειρὸς διὰ κινήσεως ἀρχομένης ἀπὸ τοῦ στόματος, κατερχομένης διὸν φθάνει ἡ χειρ καὶ ἀνερχομένης εἰτα μέχρι τῆς κεφαλῆς.

— Νὰ πᾶς καὶ νὰ μοῦ φέρης τὸν Μωσιών Κουφφίνα ἔδω τὸν Οβρηό. ‘Ετοι τὸν ἔλεγχον τὸν Οβρηό.

‘Ο τζουχαντάρης ἔγινε ἀφαντος.

Σὲ μισὴ δρά μπήκε ὁ Οβρηὸς μέσα καὶ πῆγε νὰ φιλήσῃ τὴν ποδιὰ καὶ τὸ ποδάρι τοῦ Αλῆ-Πασσᾶ, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐφίλησε στάθηκε τρεμάμενος καὶ μὲ τὰ χέρια σταυρωμένας τὸν οντας. Λαβαίνει τὸ λόγο ὁ Πασσᾶς:

— ‘Ωρὲ Οβρηέ, τοῦτος ὁ Ρωμηὸς μῶκανε κλάψα ὅτι ὅταν πάρῃ τὸ Χατζηλίκι σ’ ἀφησε μιὰ σακκούλα βουλλωμένη γεμάτη φλωριὰ καὶ διαμαντένια δαχτυλίδια καὶ τώρα τῶδωκες τὴν ἴδια τὴν σακκούλα, μὲ τὴν ἴδια τὴν βούλλα, ἀλλὰ μὲ φεύτικα φλωριὰ καὶ μὲ φεύτικα δαχτυλίδια. Δόσε ἀπάντησι καὶ πρόσεξε καὶ λὰ μὴν πῆς ψέμα σ’ ἔφαγε τὸ μπάτσι⁴.

— ‘Αλήθεια, Πασσᾶ μου καὶ Βεζύρη μου, μ’ ἀφησε μιὰ σακκούλα βουλλωμένη, ἀλλ’ οὔτε τί εἶχε μέσα ὄντας μοῦ τὴν ἀφησε ἔζερα, οὔτε τί εἶχε μέσα ὄντας τὴν πήρε πάλι ξέρω. ‘Αν ημουν ἐγὼ κακὸς ἀνθρωπὸς, τὴν βαστοῦσα τὴν σακκούλα καὶ ἀρνιώμουν ὄλοτελα ὅτι τὴν ἔλαβα ἀφοῦ οὔτε μαρτυριὰ εἶχε ὄντας μοῦ τὴν ἔδωκε, οὔτε ἀπόδειξι. Θέλει νὰ μὲ πάρῃ τὸ λαιμό του αὐτὸς ὁ Χριστιανὸς γι’ αὐτὸ μ’ ἀφησε τέτοια σακκούλα, ἀλλὰ δρισμὸς τὸ χέρι σου, Βεζύρη μου!

— ‘Ο Αλῆ-Πασσᾶς βρέθηκε μπερδεμένος καὶ δὲ γνώριζε ἀν ὁ Χριστιανὸς ἔθελε νὰ πάρῃ τὸ λαιμό του τὸν Οβρηὸν ἢ ὁ Οβρηὸς ἔζημιασε τὸ Χριστιανό. Κυττάει καλλὰ τὴν σακκούλα καὶ δὲ γλέπει τίποτε. ‘Ηταν πλεγμένη μὲ ἔνα ράμπα ἀπὸ τὴν κορφὴ ὡς τὸν πάτο. ‘Σ τὸ τέλος παίρει καὶ τὴν βούλλα τοῦ Χριστιανοῦ μὲ μελάνι τὸ χαρτὶ καὶ τοὺς λέει νὰ φύγουν καὶ αὐτὸς θὰ ξετάξῃ τὴν δουλειά.

— ‘Αμα ὁ Οβρηὸς μὲ τὸ Χριστιανὸ ἔφυγαν, ὁ Αλῆ-Πασσᾶς βγάζει τὸ χρυσό του μαχαίρι, ὅπου εἶχε κρεμασμένο τὸ μέσην του καὶ σχίζει τὸ σιτζαντέ τοῦ ὄντας καὶ ὑπέρεργα φωνάζει τὸ δοῦλο ποὺ εἶχε ἐπιστάτη τὸν ὄντας καὶ τοῦ λέει:

— Δυὸς ζημιές ἔγιναν ἀπόψε ἔδω τὸν ὄντας. ‘Απὸ τὴν μιὰ μεριὰ μοῦ λείπει ἡ βούλλα μου καὶ ἀπὸ τὴν ἀλλη μοῦ σχίζεται τὸ σιτζαντές. Νάρε δὲ τέτοιους ἔνα γιὰ τὴν βούλλα καὶ ἔνα γιὰ τὸν σιτζαντέ καὶ τοὺς ἥφερε τὸ Βεζύρη.

— ‘Ετρέξε ὁ κακόμοιρος δοῦλος ἀνω κάτω τὴν Γιάννινα γιὰ ναῦρη τοὺς καλλίτερους μαστόρους ποὺ εἶναι τὸ Γιάννινα καὶ νὰ μοῦ φκιάσουν τὴν βούλλα καὶ τὸ σιτζαντέ. ‘Αν δὲν τοὺς βρήσεις, πάσι τὸ κεφάλι σου!

— ‘Ποιός κάνει βούλλες;

- 1. Δωμάτιον.
- 2. Αγωγή, μήνυσις.
- 3. Αόριστος τοῦ πασίνω.
- 4. Οφίς.
- 5. Τάπης.