

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ  
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ



ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ  
ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ :  
Οδός Πατησίων, ἀριθμὸς 3, πρὸς τὸ  
τυπογραφεῖον τῆς «Κορίνθης».

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :** Ἡ Βασίλισσα Μαργώ, (μετὰ εἰκόνας) μυθιστορία Α. Δουμά, μετὰφρ. Α. Σκαλίδου (Συν.). — Ἡ Λουομένη Χανούμισσα, μυθιστορία Λεϊλά-Χανούμ (Συν.) — Ἰατρὸς διὰ τῆς βίας, διήγημα. — Ὁ τετράπους Γρεναδέρος. — Τὰ ἐπισκεπτήρια. — Μουσική: *Voce lontana*, μελωδία τοῦ Μουσικοδιδασκάλου *Platanis*.

**ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ**  
Ἐν Ἀθήναις: δρ. δ, τὰς ἑκαταρίας 6, τῷ ἑξωτερικῷ 10  
ΦΥΛΛΑ προηγουμένα λεπτὰ 20.  
Αἱ συνδρομαὶ ἀποστέλλονται ἀπ' εὐθείας εἰς Ἀθήνας  
διὰ γραμματοσφίμου καὶ χαρτονομισμάτων  
παντὸς ἔθνους.



Καὶ ὁ Ἑρρίκος ἀνεχάτισε τὸν ἵππον τοῦ ἐνώπιον τοῦ Δεμουῦ. [Σελ. 115].

**Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΩ**  
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ  
Μετὰφρ. Ἀλεξάνδρου Σκαλίδου.  
[Συνέχεια ἴδε προηγούμενον φύλλον].

**ΚΒ'.**

ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ ΘΑ ΓΕΙΝΕΤΕ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

— Βασιλεῦ, εἶπεν, ἤρχομην νὰ ὁμιλήσω πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα, περὶ τινος πράγματός, ὅπερ πρὸ πολλοῦ με ἀπασχολεῖ.

— Περί μύρων, εἶπεν ὁ Ἑρρίκος μειδιῶν.

— Ἔστω, βασιλεῦ· περὶ μύρων! ἀπήντησεν ὁ Ῥενέ μετὰ παραδόξου ὕφους.

— Ὅμιλήσατε καὶ σὰς ἀκούω. Τὸ θέμα τοῦτο με ἐνδιαφέρει.

Ὁ Ῥενέ παρατήρησε τὸν Ἑρρίκον, ὡσεὶ ἤθελε νὰ ἀναγνώσῃ ἐπὶ τοῦ προσώπου του τοὺς διαλογισμούς του. Βλέπων ὅμως ὅτι οὐδὲν κατώρθου, ἐξηκολούθησεν :

— Εἰς τῶν φίλων μου, βασιλεῦ, ἔφθασεν ἐσχάτως ἐκ Φλωρεντίας Ἀσχολεῖται δὲ πολὺ εἰς τὴν ἀστρολογία.

— Ἄ, ναί! εἶπεν ὁ Ἑρρίκος. Εἰξεύρω ὅτι τοῦτο εἶναι πάθος Φλωρεντινῶν.

— Μετὰ τῶν πρώτων σοφῶν ὁ φίλος μου οὗτος παρατήρησε τὰ ὠροσκόπια τῶν κυριωτέρων εὐπατριδῶν τῆς Εὐρώπης.

— Ἄ! ἄ! εἶπεν ὁ Ἑρρίκος.

— Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ οἶκος τῶν Βουρβόνων εἶναι εἰς τῶν πρώτων, ὡς καταγόμενος ἐκ τοῦ κόμητος Κλερμόν, πέμπτου υἱοῦ τοῦ Ἀγίου Λουδοβίκου, δὲν ἐλησμόνησε νὰ παρατηρήσῃ καὶ τὸ τῆς Ὑμετέρας Μεγαλειότητος.

— Ὁ Ἑρρίκος κατέστη προσεκτικώτερος. — Καὶ ἐνθυμείσθε, ἠρώτησεν, αὐτὸ τὸ ὠροσκόπιον ;

— Ὡ! εἶπεν ὁ Ῥενέ. Τὸ ὠροσκόπιόν σας δὲν εἶναι ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα λησμονοῦνται εὐκόλως.

— Ἀληθῶς ; εἶπεν ὁ Ἑρρίκος μετ' εἰρωνικοῦ ὕφους.

— Ναί, Βασιλεῦ ! Ἡ Ὑμετέρα Μεγαλειότης, κατὰ τὸ ὠροσκόπιον αὐτό, ἔχει λαμπρὰν τύχην.