

ένα ζευγάρι παπούτσια. Τότε παρουσιάσθη πάλιν
ένα πρωτείς τὸν ἴδιον διευθυντὴν μὲ τὰ παπούτσια.

— «Νά, τώρα ἔχω παπούτσια, κύριε,» εἶπε μὲ
χαμηλὴν φωνὴν τὸ παιδί.

— «὾, εἶπεν διευθυντὴς καὶ μὲ δυσκολίαν
εὗρεν ἄλλην πρόφασιν. «Θέλεις ἐργασίαν ἔδω; μὰ
δὲν εἶναι δυνατόν, παιδί μου, νὰ τὴν εὔρης μὲ αὐτὰ
τὰ ροῦχα σου θὰ λερώσῃς τὸ κατάστημα.»

Τὸ παιδί διὰ μίαν στιγμὴν ἐδίστασε καὶ ἔπειτα
ἔξηλθε χωρὶς νὰ εἴπῃ λέξιν. «Ἐξ μῆνες εἶχον πα-

γράφης» εἶπε. «Δὲν ἔχομεν καμμιὰ θέσι γιὰ
σένα.»

Τὸ πρόσωπον τοῦ παιδιοῦ ἔγεινεν ωχρόν, ἀλλὰ
χωρὶς νὰ εἴπῃ καμμιὰν λέξιν ἢ νὰ ἔκφράσῃ κανὲν
παράπονον ἀνεχώρησε καὶ πάλιν. Τὴν φορὰν ταύ-
την ὑπῆγε δέκα πέντε μίλια μακρὰν ἀπὸ τὴν
πόλιν καὶ εὗρεν ἐργασίαν εἰς ἔνα σταύλον, δι-
ποτοῖς εύρισκετο πλησίον εἰς ἔνα νυκτερινὸν σχο-
λεῖον. Είς τὸ τέλος τοῦ ἔτους παρουσιάσθη καὶ
πάλιν εἰς τὸ ἴδιον γραφεῖον:



Τὰ Τσακάλεα.

ρέλθει ἀπὸ τότε καὶ μίαν ἡμέραν μὲ νέα φορέματα
ἀπὸ πρόστιχο καὶ χονδρὸ πανὶ παρουσιάσθη πά-
λιν εἰς τὸν διευθυντήν. Τὸ ἐνδιάφερον του τὴν
φορὰν ταύτην διηγέρθη καὶ πρώτην φορὰν διευ-
θυντὴς παρετήρησε τὸ παιδί μὲ προσοχὴν. Τὸ ἀδύ-
νατον καὶ χωρὶς αἷμα πρόσωπον τοῦ παιδιοῦ ἐδει-
κνυεν ὅτι ἐπὶ πολλοὺς μῆνας ἔκοπτε ἀπὸ τὸ φα-
γητόν του διὰ νὰ κατορθώσῃ νὰ ἀποκτήσῃ τὰ
φορέματα ἔκεινα. Τότε διευθυντὴς ἤρωτησεν
αὐτὸ διαφορετικῶτερα καὶ εὗρε μετὰ λύπης του
ὅτι δὲν εἴζευρεν οὔτε νὰ ἀναγινώσκῃ οὔτε νὰ γράφῃ.

— «Διὰ νὰ σὲ δεχθῶμεν εἰς τὸ κατάστημα μας
εἶναι ἀνάγκη νὰ μάθης καὶ νὰ διαβάζῃς καὶ νὰ

— «Εἰμι πορῷ τώρα νὰ γράφω καὶ νὰ διαβά-
ζω», εἶπε συντόμως.

«Τοῦ ἔδωκα ἐργασίαν,» ἔλεγεν διευθυντὴς
ὑστερα ἀπὸ πολλὰ ἔτη, «μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι
μὲ τὸν καιρὸν θὰ ἥτο δυνατόν νὰ πάρῃ καὶ τὴν
ἰδικήν μου θέσιν, ἀν ἀπεφάσιζε νὰ ἀποκτήσῃ αὐ-
τήν. Οἱ ἀνθρώποι ὅλιγον κατ' ὅλιγον προοδεύουν
εἰς τὰς ἐργασίας των, ἀλλὰ τὸ παιδί ἐκεῖνο εἶνε
τώρα δι πρώτος ὑπάλληλός μας!»

ΤΣΑΚΑΛΑΙΑ.

Αὕτη εἶναι ἡ κοινὴ ὀνομασία, διὰ τῆς ὅποιας
εἶναι γνωστὸν τὸ εἰς τὴν προκειμένην εἰκόνα