

σκειαν τὴν ὁποίαν εἶχε σχηματίσει κατὰ τὰ 6 ἔτη τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του.

Ὁ Βουδισμὸς διδάσκει ὅτι ὅλα τὰ πράγματα ἦλθον εἰς ὑπαρξίν ἄνευ δημιουργοῦ. "Ὅτι πᾶσα ζωὴ εἶναι ἱερά, ὅθεν δὲν πρέπει τις νὰ φονεύῃ ζῶον οἰονδήποτε ἢ νὰ τρώῃ τὴν σάρκα του. Τὸ θρησκεῦμα τοῦτο σκοπεῖ τρία τινά: τὴν ἠθικὴν, τὸν ἀσκητισμὸν καὶ τὴν Νιρβάναν, ἥτοι τὸν αἰώνιον ὕπνον, διδάσκει δὲ ὅτι πᾶν πρᾶγμα, ἔτι καὶ ἔντομον, δύναται νὰ γείνη Βούδας! ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου γεννᾶται ἐκ νέου ὑπὸ μορφὴν ζώου τινός, ἡ δὲ τοῦ ἀγαθοῦ, εἰσέρχεται εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ βυθίζεται εἰς αἰώνιον ὕπνον! Εἰς αἰωνίαν ἀπώλειαν αὐτογνωσίας!

Τὸ θρησκεῦμα τοῦτο περιέχει 400,000,000 περίπου ὀπαδῶν! εἶναι δὲ ἐξηπλωμένοι εἰς τὰς Ἰνδίας, τὴν Σιάμην, τὴν Κίναν καὶ τὴν Ἰαπωνίαν.

Ἡ Ἱερά Βίβλος τοῦ Βουδισμού καλεῖται *Τριπιτάκα*, ἥτοι *Τρία κοφίρια*. Τὸ πρῶτον εἶναι ἡ *Βινάινα* ἡ ἠθικότης, τὸ δεύτερον ἡ *Σάντρα* ἡ ἡ βίβλος τῶν *Λόγων*, καὶ ἡ τρίτη ἡ *Ἀβδιχάρμα* ἡ *Φιλοσοφία*.

3) Ὁ *Κομφουκισμός*, ὅστις διδάσκει ὅτι ἐπειδὴ δὲν ἐννοοῦμεν τοὺς Θεοὺς, τὸ κάλλιστον δι' ἡμᾶς πρᾶγμα εἶναι νὰ μὴ ἔχωμεν νὰ κάμωμεν τίποτε μὲ αὐτοὺς, νὰ προσπαθῶμεν δὲ νὰ ἐπωφελωμέθα ὅσον οἷόν τε πλειότερον ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου, διότι οὐδὲν ἐκτὸς τούτου γνωρίζομεν καὶ ὅτι αἱ γυναῖκες δὲν ἔχουν ψυχὴν. Αἱ διδασκαλαὶ τοῦ θρησκευματος τούτου ἀφορῶσι κυρίως εἰς τὰ πράγματα τῆς παρούσης ζωῆς. Ὁ χρυσοῦς κανὼν αὐτῆς εἶναι, «Ὅ,τι δὲν ἐπιθυμεῖς νὰ σοῦ κάμωσιν ἄλλοι, μὴ τὸ κάμῃς καὶ σὺ εἰς αὐτούς.» Ἰδίως δὲ καταβάλλει πολλὴν φροντίδα πρὸς ἐκπαίδευσιν τῶν νέων, τὸν σεβασμὸν εἰς τοὺς γονεῖς καὶ τὸν ὑποταγὴν εἰς τοὺς νόμους.

Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ θρησκευματος τούτου κατοικοῦν κυρίως εἰς τὴν Κίναν. Τὰ τέσσαρα Βιβλία, τὰ ὁποῖα ἔγραψεν ὁ θεμελιωτὴς τοῦ θρησκευματος τούτου Κομφούκιος, καὶ οἱ πέντε Κλασικοί, εἶναι τὰ μόνα βιβλία διδασκόμενα βιβλία εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα τοῦ Κράτους.

Ἀκολουθεῖ.

**Σαχάρα.** Ἡ μέχρι τοῦδε ἐπικρατοῦσα ἰδέα ὅτι ἡ Σαχάρα ἦτο ἕκτασις μεγάλη κατωτέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης κεκαλυμμένη ἀπὸ ἄμμον καὶ ἐντελῶς ἔρημος βλαστήσεως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν νεωτέρων περιηγήσεων ἀνυπόστατος. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὀλίγα μόνον μέρη αὐτῆς εἶναι κατωτέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης, ὁ μέσος δὲ ὅρος τοῦ ὕψους τῆς εἶναι

1500 ποδῶν ὑπεράνω τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης. Ἐπομένως ἡ ἰδέα τοῦ νὰ ἀνοίξωσι διώρυγα ἀπὸ τῆς Μεσογείου θαλάσσης εἰς αὐτὴν καὶ οὕτω νὰ μεταβάλωσιν αὐτὴν εἰς λίμνην καθίσταται ἀκατόρθωτος.

—**Βιβλία ἐν Γερμανίᾳ.** Κατὰ τὰς τελευταίας στατιστικὰς ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ μεγίστη παραγωγὸς βιβλίων χώρα ἐν τῷ κόσμῳ. Κατ' αὐτὰς τὸ 1890 ἐξετυπώθησαν καθ' ὅλην τὴν Γερμανίαν 18,875 συγγράμματα διαφόρου εἶδους καὶ μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων ἐννοεῖται φυλλαδίων καὶ διατριβῶν.

Ὁ ἀριθμὸς οὗτος ὑπερέχει τῶν δημοσιευθέντων ἐν Ἀγγλίᾳ, Γαλλίᾳ καὶ Ἀμερικῇ ὁμοῦ, διότι κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος ἐν μὲν τῇ Ἀμερικῇ ἐδημοσιεύθησαν 4,550, ἐν δὲ τῇ Ἀγγλίᾳ 4,414, ἐν Γαλλίᾳ 4,000.

Ἡ Γερμανία ὑπερέχει προεὶτι τῶν ἄλλων χωρῶν τοῦ κόσμου καὶ ὡς πρὸς τὴν ποιότητα τῶν δημοσιευομένων βιβλίων, τὰ κυριώτερα τῶν ὁποίων δὲν εἶναι μυθιστορήματα, ἀλλὰ παιδαγωγικά, κατόπιν ἔρχονται τὰ θεολογικά, τὰ νομικά, τὰ ἱατρικά, τὰ περὶ πολιτείας καὶ ἐπιστημῶν.

—Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἡ Ἀγγλία προσήρτησεν εἰς τὰς Ἰνδικὰς κτήσεις τῆς νέας χώρας ἴσας κατὰ τὸ μέγεθος μὲ ὅλην τὴν Γερμανίαν, μὲ πληθυσμὸν περὶ τὰ 7,000,000 ψυχῶν.

—Εἰς μέρος τι καλούμενον Βάκο πλησίον τῆς Πετροπόλεως ἀνεκαλύφθησαν πηγαὶ νάφθας ἢ πετρελαίου, αἵτινες ἀναβρῦσιν 50 ἑκατομ. τόνων ἐλαίου κατὰ πᾶν δεκαπενθήμερον! Ἡ καταπληκτικὴ αὕτη ποσότης ἔχει σχηματίσει ποταμὸν.

—Ἡ νῆσος τοῦ Ἰωάννου Περναντέζ, ἥτις ἐκατοικήθη ὑπὸ τοῦ διασήμεου Ποβινσῶνος Κρουσῶ, ἤδη εὐρίσκεται εἰς τὴν κατοχὴν ἐνὸς αὐστριακοῦ ἀξιωματικοῦ, τοῦ Βαρωνοῦ Δὸν Δόδθ, ὅστις ἐπληγώθη βαρέως εἰς τὴν μάχην τῆς Σαδόβας, καὶ ἐπὶ πολὺν καιρὸν ὑπέφερεν ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν πληγῶν του. Ἀναρρώσας ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ διὰ παντός τὸν πολιτισμένον κόσμον καὶ νὰ ὑπάγῃ νὰ διέλθῃ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας του μεταξὺ τῶν ἀγρίων. Πρὸς τοῦτο δὲ ἐξέλεξε τὴν νῆσον τοῦ Κρουσῶ, καὶ ἐκεῖ ἐγκατεστάθη ἔχων περὶ αὐτὸν τοὺς ἀγρίους κατοίκους τῆς νήσου, καὶ τινὰς ναῦτας δραπετάς πολεμικῶν πλοίων, μὴ ἔχων συγκοινωνίαν μὲ τὸν ἔξω κόσμον, εἰμὴ ἀπαξ τοῦ ἔτους, ὅτε στέλλει τὴν θαλαμηγὸν του εἰς τὸ Βαλπαρέζο τῆς Βραζιλίας πρὸς προμήθειαν τῶν ἀναγκαίων διὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος!