

υπηκόων του και ούτως έδωκε τήν πρώτην ώθησιν εις τήν εκπαίδευσιν του λαού.

Ο βασιλεύς Άλφρέδος σὺν τοῖς ἄλλοις ἦτο καὶ ποιητής, τὰ δὲ ποιήματά του περιλαμβάνουν πολλήν ποικιλίαν ἀντικειμένων. Τὸ κυριώτερον μεταξὺ αὐτῶν εἶναι τὸ ἐπιγραφόμενον «Άληθές μεγαλεῖον.»

Προσέτι ὁ βασιλεύς Άλφρέδος ὑπῆρξεν καὶ ἐφευρέτης διαφόρων περιέργων καὶ ὠφελίμων μηχανημάτων, ὡς λ. γ. ὠρολογίων, κλεψυδρῶν καὶ ἄλλων ἐργαλείων πρὸς καταμέτρησιν τοῦ χρόνου.

Διὰ τὴν ἐπαρκῆ δὲ εἰς τὰ πολλά καὶ ποικίλα καθήκοντα καὶ ἐργασίας του εἶχε διαιρέσει τὸ ἡμεροῦκτιον εἰς τρία μέρη ἐξ ὀκτώ ὥρων ἕκαστον, τούτων ἓν μέρος ἐδαπάνα εἰς ὕπνον, φαγητὸν καὶ σωματικὴν γύμνασιν, ἕτερον εἰς τήν διεξαγωγὴν τῶν δημοσίων ὑποθέσεων καὶ τὸ ἐναπομένον τρίτον εἰς σπουδὴν καὶ θρησκευτικὰς ἀσκήσεις.

Ἄν καὶ Καθολικός τὸ θρήσκευμα, ἦτο πολὺ ἐλευθέριος, ὅθεν καὶ διέταξεν ὅλα τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὅποια ἦσαν ἐν χρῆσει, νὰ ἦναι εἰς τὴν γλῶσσαν, τὴν ὁποίαν ὠμίλει ὁ λαός, χάριν τῆς ἐκπαιδεύσεως τοῦ ὁποίου ἴδρυσεν καὶ σχολεῖτα εἰς διάφορα μέρη τοῦ βασιλείου του.

Ὅταν τις θεωρήσῃ τὴν ποικιλίαν τῶν ἔργων, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνησχολεῖτο ὁ βασιλεύς Άλφρέδος, θὰ ὑποθέσῃ ὅτι ἦτο κράσεως σιδηρᾶς καὶ ὑγείας ἐντελοῦς, τὸ πρᾶγμα ὅμως δὲν εἶχεν οὕτω, διότι ἐφ' ὅλην τὴν ζωὴν του ἐβασανίζετο ὑπὸ πάθους κακοῦ, τὸ ὁποῖον συχνὰ τοῦ ἀφῆρει τὸ λογικὸν καὶ τὸν καθίστα ἀνίκανον πρὸς οἰανδήποτε ἐργασίαν. Καὶ ὅμως, ὡς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔφερε τὸν σκόλοπα τοῦτον ἀγογγύστως ἐν τελείᾳ ὑποταγῇ εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τοιοῦτος ὁ σπάνιος οὗτος βασιλεύς καὶ μέγας ἀνὴρ, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ Ἄγγλια χρεωστεῖ τὴν ἀπελευθέρωσιν αὐτῆς ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ τῶν Δανῶν καὶ τὴν ἴδρυσιν τοῦ μεγαλείου τῆς. Οἱ πολλοὶ καὶ μεγάλοι κόποι ἀφ' ἑνὸς καὶ ἡ χρονία ἐκείνη νόσος ἐβράχυναν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, ὁ δὲ θάνατος ἐπῆλθε τὴν 28 ἡμέρας γοι κατὰ τὸ 53 ἔτος τῆς ἡλικίας. Ο βασιλεύς Άλφρέδος ἀπέθανεν ἀγαπώμενος καὶ θρηνοῦμενος ὑπὸ τῶν ὑπηκόων του, καὶ τιμῶμενος ὑπὸ τῶν ἄλλων.

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΝ ΔΑΣΟΣ.

Εἰς τὴν Πολιτείαν τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς Ἀριζόναν ἀνεκαλύφθη ἐσχάτως δάσος ἐλόκληρον ἀπολιθωμένων δένδρων, κατέχον ἑκτασιν περὶ τοῦ τριῶν ἑκταρίων.

Τὰ ἀπολιθωμένα ταῦτα ἔυλα εἶναι χρώματος λαμπροῦ, ὠραίου, ὁμοιάζοντος τοῦ ἀγαθίου. Τοιοῦτον εἶδος ἀπολιθώμενου ἔυλου δὲν εἶχεν εὐρεθῆ μέχρι τοῦδε.

Ἡ ἀνεκάλυψις τοῦ δάσους τούτου χρεωστεῖται εἰς νεανίαν τινὰ βουκόλον, τὸ δὲ κόψιμον καὶ ἡ στίλβωσις αὐτοῦ εἶναι δυσκολώτατα. Τὸ περιέργων εἶναι ὅτι εἰς τὸ ἀπολιθωμένον τοῦτο στρώμα ἕκαστον δένδρον μετὰ τοῦ κορμοῦ, τῶν κλάδων, καὶ τῶν κλαδίσκων καὶ ἔτι τῶν φύλλων μένει ἀκέραιον. Μόνον ὁ ἀδάμας καὶ ἡ κόνις αὐτοῦ δύνανται νὰ κόψουν καὶ λιάνουν τὸ περιέργων τοῦτο πέτρωμα

Ἡ περιουσία τῶν Προέδρων τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ πρῶτος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ταύτης Γεώργιος Οὐάσιγκτων ἀφῆκε περιουσίαν 4,000,000 φρ. — Ὁ Ίεφερσον ἀπέθανε πτωχός, ἀφοῦ ἐπώλησε καὶ αὐτὴν τὴν βιβλιοθήκην του ἵνα συντηρηθῇ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του. — Ὁ Μάδισον εἶχεν ἰδίαν περιουσίαν καὶ ἀπέθανε πλούσιος. — Ὁ Μονρόε ἀπέθανε πενέστατος. — Ὁ Κούνισυ Ἀδαμς ἀφῆκε διὰ τῆς οικονομίας του περιουσίαν 250,000 φρ. — Ὁ Ἀνδρέας Τζάκσον ἐζήτησεν ἀνεπαυτικῶς, ἀλλὰ δὲν ἀφῆκε περιουσίαν. — Ὁ Βανβζούρεν ἀπέθανεν ἀφήσας 125,000 φρ. — Ὁ Πόλυν εἶχεν ἰδίαν περιουσίαν, ἀλλὰ δὲν ἦτο πλούσιος. — Ὁ Τάϋλωρ ἀφῆκεν 250,000 φρ. — Ὁ Φήλμορ ἀφῆκε καλὴν κτηματικὴν περιουσίαν. — Ὁ Πῆρς 225,000 φρ. — Ὁ Βουκάναν 1,000,000. — Ὁ Ἀνδρέας Τόνσων 250,000 φρ. — Ὅλοι δὲ οὗτοι οἱ Πρόεδροι ἐλάμβανον παρὰ τοῦ ἔθνους μόνον 125,000 φρ. τὸ ἔτος, ἐνῶ ἡ Βικτωρία ἔχει λάβει ἀπὸ τὸ ἔθνος τῆς κατὰ τὸ διάστημα τῆς πεντακονταετοῦς βασιλείας τῆς 143,000,000 λίρας στερλίνας, ἧτοι 3,575,000,000 φρ. εἰς χρυσόν, ὅπερ δίδει 700 καὶ ἐπέκεινα ἑκατομμύρια φράγκα κατ' ἔτος!

— Ἐκ τῶν 36,761,607. ψυχῶν, τῶν ἄνω τῶν 20 ἐτῶν τὴν ἡλικίαν ἐν ταῖς Ἠνωμέναις Πολιτείαις τῆς Ἀμερικῆς 4,923,451 οὔτε νὰ γράφουν, οὔτε νὰ ἀναγινώσκουν δύνανται, ἐκ τούτων δὲ μόνον 763,000 εἶναι ἄποικοι, οἱ λοιποὶ ἐντόπιοι, τὰ τρία περίπου τέταρτα τούτων ὅμως εἶναι μαῦροι.

— Ἐπιδιορθωτῆς τις ἀλεξιβροχιῶν ἐν Ἀμερικῇ ἀποθανὼν ἐσχάτως ἐκληροδότησεν ἐκ τῆς περιουσίας αὐτοῦ 50,000 φρ. εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Γαῖλ — καὶ εἰς τὴν θεολογικὴν σχολὴν τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου εἰδικῶς ἄλλας 75,000 φρ

Οἱ Κροῦσοι τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἀγγλίας.

Γούλδ, ἀμερικανός, κεφάλαιον 1375 ἑκατομμύρια φράγκα. Εἰσόδημα 70,000,000.

Μάκκι, ἀμερικανός, κεφάλαιον 1250 ἑκατομμύρια φράγκα. εἰσόδημα 62,500,000.

Ρότσχιλδ, ἀγγλος, κεφάλαιον 1000 ἑκατομμύρια φράγκα. εἰσόδημα 50,000,000.

Βάνδερβιλτ, ἀμερικανός, κεφάλαιον 625 ἑκατομμύρια φράγκα. εἰσόδημα 31,250,000.

Τζῶνς, ἀμερικανός, κεφάλαιον 500 ἑκατομμύρια φράγκα. εἰσόδημα 25,000,000.

Δουξ Οὐεστμίνστερν, ἀγγλος, κεφάλαιον 400 ἑκατομμύρια φράγκα. εἰσόδημα 20,000,000.