



ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΑΙΔΙΟΜΕΝΗ

ΕΤΟΣ ΚΑ'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1888. ΑΡΙΘ. 230.

Συνδρομ. ἔτησ. ἐν Ἑλλάδι Δρ. 1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ,

Εἰς οὐδένα, πλὴν τῶν τακτικῶν

» » » Ἐξωτερικῶ φρ. 2.

Ἐν ὁδῷ Σταδίου ἀριθ. 39.

ἀνταποκριτῶν, στέλλεται ἡ Ἐφημερίς τῶν Παίδων ἄνευ προπληρωμῆς.

## ΡΑΦΛΗΣΙΑ—ΑΡΝΟΛΔ.

Μέγεθος τοῦ Ἰνδικοῦ Κράτους τῆς Μεγάλης Βρετανίας.

Ἡ τάξις τῶν ἀφύλλων ἀνθῶν εἶναι μικρά, καὶ ὅμως ὑπάρχουσι φυτὰ φέροντα ἡνθὴ καὶ φύλλα. Τὸ περιεργότατον ἴσως ἀνθος τῆς τάξεως ταύτης εἶναι τὸ καλούμενον Ἄρνολδ Ραφλησία. Ὁνομάσθη δὲ οὕτω, διότι ἀνεκαλύφθη ὑπὸ δύο Ἀγγλων, τοῦ Σιρ Στάμφορντ Ράφλη, καὶ τοῦ διασήμου Δόκτορος Ἄρνολδ. Οἱ δύο οὗτοι, κατὰ τὸ ἔτος 1818, περιεπάτουσαν ἡμέραν τινα ἐν τῇ νήσῳ Σουμάτρα, ἥτις κεῖται πρὸς νότον τῆς Μαλαικῆς χερσονήσου, πλησίον τῆς Κίνας. Ὁ Μαλαῖος ὑπηρέτης τῶν προεπορευέτο αὐτῶν ὀλίγον διάστημα. Ἐξαίφνης τὸν εἶδον ἐπιστρέφοντα δραμαίως καὶ κράζοντα, «Ἐλθετε, ἔλθετε μαζί μου! Ἄνθος μέγα! θαυμάσιον! ὦραϊτόν!» Οἱ κύριοι τὸν ἠκολούθησαν εἰς μέρος σὺν δένδρον, ἐκεῖ δὲ εὗρον πελώριον ἄνθος προσκεκολλημένον ἐπὶ τῶν κάτω κλάδων ἑνὸς χαμηλοῦ δένδρου. Ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ἀνθους ἦτο εἶδος τι δοχείου, τὸ ὁποῖον ἐχώρει περίπου πέντε ὀκάδας ὑγροῦ. Τὸ δοχεῖον ἢ κύπελλον τοῦτο περιεστραχίετο ἀπὸ πέντε πέταλα. Διάμετρον τὸ ὄλον ἀνθος εἶχε 3 ποδῶν, ἐξύγιζε δὲ 15 λίτρας, ἦτοι περίπου 6 ὀκάδας!

Οἱ στήμονες ἦσαν σχεδὸν ὡς κέρατα ἀγελάδος μεγάλα, τὸ δὲ χρῶμά του κοκκινωπὸν μὲ κίτρινα στίγματα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του. Τὸ περιεργὸν ὅμως τοῦτο ἄνθος, μὲ ὅλας τὰς ἄλλας του καλλονάς, ὄχι μόνον στερεῖται εὐωδίας, ἀλλ' εἶναι μάλιστα πολὺ δυσώδες, ἔχον τὴν ὁσμὴν κράτος σσηπότητος.

Οἱ αὐτόχθονες τῆς Σουμάτρας ὀνομάζουσι τὸ ἄνθος τοῦτο Κρουδούτ (ἦτοι, «τὸ μέγα ἄνθος») καὶ ἄμπου-ν-ἄμπου-ν («θαῦμα-θαῦμα.»)



Ἄρνολδ-Ραφλησία.

Τὸ Κράτος τῶν Ἰνδιῶν, τὸ ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τῆς Μεγάλης Βρετανίας ὑπάρχον, εἶναι ἴσον μὲ ὅλοκληρον τὴν Εὐρώπην κάτωθεν τοῦ ποταμοῦ Βιστούλα, περιέχει δὲ 30 ἑκατομμύρια κατοίκων περισσότερον ἀπὸ αὐτήν. Ὁ μέγας δὲ οὗτος πληθυσμὸς περιλαμβάνει μεγαλειτέραν ποικιλίαν ἐθνικοτήτων καὶ μεγαλοπόλεων, πολιτισμοῦ, στρατῶν, εὐγενείας, ἱερατείου καὶ ἀναριθμητῶν ἄλλων πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν συστημάτων, ἀπὸ ὅτι εἶναι ἐν Εὐρώπῃ.

Ἡ ἐπαρχία τῆς Βεγγάλης περιέχει περισσότερους κατοίκους παρὰ ἡ Γαλλία. Ἡ Ἰνδοστὰν περισσότερους παρὰ αἱ Ἠνωμένα Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς—Οἱ Μαρτάχαι δύνανται νὰ πληρώσουν τὴν Ἰσπανίαν—Οἱ κάτοικοι τοῦ Πουντζά μετὰ τῶν τοῦ Σινδῆ εἶναι διπλάσιοι τῶν κατοίκων τῆς Τουρκίας κλπ. καὶ αὗται εἶναι αἱ μικρότεροι τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Ἰνδιῶν.

Ὁ ἐμπόλεμος πληθυσμὸς τῶν Ἰνδιῶν ἀνέρχεται εἰς 120,000,000 ψυχῶν, ἴσος δηλ. μὲ ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ ἀρχαίου Ῥωμαϊκοῦ Κράτους κατὰ τὸν ἱστορικὸν Γίββον. Ἐὰν ὁ πρωσσοικὸς στρατιωτικὸς νόμος ἐφηρμόζετο εἰς τὰς Ἰνδίας, ὁ Ἰνδικὸς στρατὸς θά εἶχεν ἐπὶ ποδὸς πολέμου 2,800,000 στρατιώτας γυμνασμένους καὶ 800,000 ἐπικουρικοὺς—δύναμιν ἰκανὴν ὄχι μόνον τὴν Ἀσίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμον νὰ καθυποτάξῃ, καὶ ὅμως τὸ ἀπέραντον τοῦτο Κράτος διοικεῖται ὑπὸ μίας δρακὸς Ἀγγλων στρατιωτῶν!

«Ὁ ἀγαπῶν τὸ ἀργύριον δὲν θέλει χορτασθῆ ἀργυρίου. Οὐδὲ εἰσοδημάτων ὁ ἀγαπῶν τὴν ἀφθονίαν.»