

ῦψωσε τὴν χεῖρά του καὶ εἶπε, Μοί φάνεται ὅτι ἀκούω ἐλαφρὸν κρότον.» Οἱ δύο κύριοι τότε ἔπειτα παυσαν ἀμέσως τὴν ὅμιλίαν, καὶ ἡρχισαν νὰ ἀκροάζωνται. «Ηκουσαν δὲ καθαρὰ ὅτι ὁ μοχλὸς τῆς θύρας ἐσύρθη καὶ ἡ θύρα ἤνοιξε.

— Δὲν φοβεῖσαι, πιστεύω; εἶπεν ὁ ιατρός.

— «Οχι, ἀλλὰ τὸ φρονιμώτερον εἶναι νὰ ἥναι τις προσεκτικὸς καὶ προφυλακτικός. Λαθόντες δὲ διὰ τῆς μιᾶς χειρὸς ἐν τῶν περιστρόφων καὶ διὰ τῆς ἄλλης κηρίον ἀνημμένον ἐπροχώρησαν εἰς τὸν διάδρομον τὸν φέροντα εἰς τὴν ἔξαν θύραν, ἐκεῖ δὲ εἰς τὸ κατώφλιον εἴδον λευκὴν μορφὴν ισταμένην καὶ ἀκίνητον ὡς ἄγαλμα.

— Ποιος εἶναι ἑκεῖ; ἐφώναξεν ὁ κ. Σῆσμαν.

— Εἰς τὴν φωνὴν ταύτην, ἡ λευκὴ μορφὴ ἐστράφη πρὸς τοὺς δύο κυρίους καὶ ἔξεφερε βαθεῖαν κραυγὴν. «Τοῦ ἡ μικρὰ Χαῖδη ἀνυπόδητος μὲ τὸ νυκτικόν της ὑποκάμισον, ἀτενίζουσα ἐκστατικῶς τὸν κ. Σῆσμαν καὶ τὸν φίλον του ιατρόν!

— Μοί φάνεται, ὅτι εἶναι ἡ μικρὰ νεροκούβαλητριά σου—εἶπεν ὁ ιατρὸς γελῶν.

(Ἀκολουθεῖ.)

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.

Πρό τινων ἔτῶν, πτωχὴ τὶς χήρα ἐκάθητο μίαν ἐσπέραν τοῦ θέρους πλησίον τοῦ παραθύρου τῆς καλύβης της· πλησίον της ἴστατο ὁ μικρὸς υἱός της, τὸ μόνον τέκνον της, ἀκούμβων ἐπὶ τῆς καθέκλας της. Η γυνὴ ἦγάπα τὴν καλύβην της διόπου εἶχε διέλθη πολλὰ ἐτη τῆς ζωῆς της, καὶ τὴν ὅποιαν εἶχεν ἀγοράσει ὁ σύζυγός της, ὅστις πρὸ δύλιγων μηνῶν εἶχεν ἀποθάνει. Οὗτος εἶχε φυτεύσει πέριξ της ὄπωροφόρα δένδρα, τὰ ὅποια ἦσαν ζωρότατα καὶ ὑπέσχοντο ἀφθονίαν ἐκλεκτῶν καρπῶν. Η χήρα ἐκάθητο τεθλιμμένη, διότι ἔβλεπεν ὅτι ἡ τελευταία ἐσπέρα τὴν ὅποιαν μετὰ τοῦ τέκνου της διήρχετο εἰς τὴν ἀγαπητὴν καλύβην καὶ διότι ὁ οἰκοδεσπότης, παρὰ τοῦ ὅποιου τὴν εἶχον ἀγοράσει, εἶχεν ἀποθάνει, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ εὗρεν εἰς τὰ βιβλία τοῦ πατρός του, ὅτι ὁ ἀνὴρ τῆς χήρας ἐχρέωστει εἰς αὐτὸν 500 τάλληρα, ἀντὶ τῶν ὅποιων κατέσχεσε τὴν καλύβην καὶ τοὺς ἐδίωκεν ἐκεῖθεν. Η χήρα εἶπεν εἰς αὐτὸν διτὶ ὁ ἀνὴρ της εἶχε πληρώσει τὸ χρέος τοῦτο εἰς τὸν πατέρα του, ἐκτὸς μόνον 50 τάλληρα, τὰ ὅποια ἀκόμη ὠφείλεν. Οὗτος τότε τῆς ἐζήτησε νὰ παρουσιάσῃ τὰς ἀποδείξεις τῆς πληρωμῆς, ἀλλ' ἡ χήρα δὲν ἤδυνεν νὰ εὔρῃ τὸ βιβλίον τοῦ συζύγου της, δημοσίευσεν ὑπῆρχον, ἀν καὶ τὸ ἐζήτησεν εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς καλύβης· δῆθεν τὴν ἐπομένην πρωΐαν ἔπειτα νὰ ἀπέλθουν τῆς καλύβης, χωρὶς νὰ ἔχουν ποῦ νὰ καταφύγουν.

Η χήρα ἦτο εὔσεβὴς γυνὴ, καὶ διετέλεσεν ἀν καὶ πολὺ μικρὸς, ἦτο πιστὸς εἰς τὸν Χριστόν, καὶ ἤξευρε τὴν ὁφέλειαν τῆς προσευχῆς· δῆθεν εἶπεν εἰς τὴν μητέρα του· «Δὲν νομίζεις ὅτι ἀν προσευχὴθῶμεν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν τῇ θλίψει μας, αὐτὸς θὰ μᾶς βοηθήσῃ; Μάλιστα τέκνον μου· καὶ ἀμέσως ἔγονυπτέτησαν, καὶ τὸ παιδίον προσηκύθη ἐν κατανύξει μίαν μικρὰν προσευχὴν, καὶ ἔζητησε παρὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ τοὺς βοηθήσῃ καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃ νὰ διωχθοῦν ἐκ τῆς καλύβης των, ἢ τούλαχιστον νὰ τοὺς δειξῃ ποῦ νὰ καταφύγουν.

«Οταν τὸ παιδίον ἐσηκώθη ἀπὸ τὴν προσευχὴν, τὸ πρῶτον πρᾶγμα τὸ ὅποιον εἶδεν ἦτο μία μεγάλη Ἀκρίδα, ἥτις ἐμβῆκεν ἀπὸ τὸ παράθυρον· ἐπροσπάθησε λοιπὸν νὰ τὴν πιάσῃ, ἀλλὰ τὸν διέψυγε πηδῶσα ἀπὸ τόπου εἰς τόπον· ἐπὶ τέλους ἔπεισεν ἐπὶ τοῦ πατώματος καὶ ἐτρύπωσεν ὑποκάτω ἐνὸς κιβωτίου τὸ ὅποιον ἦτο πλησίον τοῦ τοίχου· τότε παρεκάλεσε τὴν μητέρα του νὰ παραμερίσῃ ὅλιγον αὐτὸς ἀπὸ τὸν τοίχον. Ἐνῷ δὲ αὐτὴ μετετόπιζε τὸ κιβωτίον, ἤκουσε νὰ πέσῃ τι ἐπὶ τοῦ πατώματος, ἥπλωσε λοιπὸν τὴν χεῖρά της διὰ νὰ λάθῃ τὸ πρᾶγμα τὸ ὅποιον ἔπεισε, καὶ τί νομίζετε ὅτι ἦτο τοῦτο; ἦτο τὸ ἀπολεσθὲν βιβλίον· ἀμέσως τὸ ἤνοιξε καὶ εὗρε σημείωσιν, ὅτι τὸ χρέος τῶν 500 ταλ. ἦτο ἐξωφλημένον· παρευθὺς ἔτρεξεν εἰς τὸν ἀνθρωπόπον, ὅστις εἶχε διατάξει νὰ κενωθῇ ἡ καλύβη καὶ νὰ πωληθῇ, καὶ ἐπέδειξε τὰς ἀποδείξεις. "Οτε δὲ αὐτὸς ἔμαθε μὲ ποῖον τρόπον εὑρέθη τὸ βιβλίον, ἔθαύμασε τόσον μὲ τὸν τρόπον τῆς θείας Προνοίας εἰς τὸ νὰ σώσῃ τὴν πτωχὴν χήραν, ὡστε ἐχάρισεν εἰς αὐτὴν καὶ τὰ 50 τάλληρα τὰ ὅποια ἀκόμη τῷ ὠφείλει. Πόσον ταχέως διέταξε τὴν προσευχὴν τοῦ μικροῦ παιδίου! ἡ ἀκρίδα ἐστάλη παρ' αὐτοῦ ὡς ἄγγελος, διὰ νὰ εἴπῃ εἰς αὐτοὺς ποῦ ἦτο τὸ ἀπολεσθὲν βιβλίον.

Μικροὶ μου ἀναγνῶσται, ὁ σκοπός μου τοῦ νὰ σᾶς διηγηθῶ ταύτην τὴν ἴστορίαν εἶναι, νὰ σᾶς συστήσω νὰ γίνητε πιστοί καὶ εὔσεβες πρὸς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅστις δίδει ἀκρόασιν εἰς τὰς προσευχὰς τῶν μικρῶν παιδίων καὶ τὰ ἐλευθερώνει ἀπὸ πᾶσαν δυσκολίαν, δταν καταφεύγουν πρὸς αὐτὸν ἐν προσευχῇ. Ἐνθυμεῖσθε, φίλοι μου, ὅτι ἐπὶ τῆς γῆς δὲν ὑπάρχει ἀσφάλεια μήτε εἰς γέροντας μήτε εἰς νέους. Κάμετε λοιπὸν καταφύγιόν σας τὸν Χριστόν, ὅστις εἶναι ἀξιος νὰ ἐπαινῆται παρ' ὅλων μὲ τοῦτο τὸ δίστιχον,

«Ο Ἰησοῦς εἶναι τὸ καταφύγιόν μου

«Ἐβαλε τὴν ζωὴν αὐτοῦ διὰ τὴν λύτρωσίν μου.