

## Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ.

Πιστεύω ὅτι ὅλοι οἱ μικροὶ ἀναγγῶσται τῆς «Ἐφημ. τῶν Παιδῶν» ἡχουσαν ἢ ἀνέγνωσαν τὴν ἱστορίαν τοῦ Μωϋσέως, πῶς, ὅταν ὁ Φαραώ,

νὰ τὸ κρύπτη περισσότερον τὸ ἔθεσεν εἰς ἐν σπάρτινον πανέριον καὶ τὸ ἔδωκεν εἰς τὴν κόρην τῆς μὲ τὴν παραγγελίαν νὰ τὸ βάλῃ εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ποταμοῦ ὃπου συνειθίζει νὰ λούεται ἡ βασιλοπούλα καὶ νὰ παραμονεύῃ νὰ ἴδῃ τί θὰ



• Η ἀδελφὴ τοῦ Μωϋσέως φέρουσα αὐτὸν εἰς τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ.

σκληρὸς ἐκεῖνος βασιλεὺς τῆς Αἴγυπτου, διὰ νὰ ἀπογείνη.

μὴ πληθύνωνται οἱ Ἰσραηλῖται εἰς τὴν Αἴγυπτον, διέταξε τὰς μαίας νὰ φονεύουν τὰ ἄρσενικὰ παιδία τῶν Ἑβραίων ὅταν ἐγεννῶντο—πῶς ἡ μήτηρ τοῦ Μωϋσέως, ἰδούσα τὸ παιδίον ὥραιον, τὸ ἔκρυψε τρεῖς μῆνας—καὶ ἀφοῦ δὲν ἤδυνατο

τὴν παραγγελίαν τῆς μητρός της, καὶ μὲ χαρὰν παρετήρησεν, ὅτι ἡ βασιλοπούλα ἴδουσα τὸ πανέριον, ἔστειλε τὰς δούλας της καὶ τῆς τὸ ἔφερον, καὶ ἀφοῦ τὸ ἥνοιξε καὶ εἶδε τὸ παιδίον τόσον ώραιον, τὸ ἀγάπησε

καὶ δὲν ἥθελησε νὰ τὸ ἀφῆσῃ ἐκτεθειμένον ἔκει διὰ νὰ ἀποθάνῃ τῆς πείνης ἢ νὰ καταβροχθισθῇ ἀπὸ κανένας κροκόδειλον, ἀλλὰ παρεκάλεσε τὴν ἀδελφήν του, ἡ ὃποια ἐν τῷ μεταξὺ εἶχεν ἔλθει εἰς τὸ μέρος ἔκεινο νὰ τῆς εὔρῃ μίαν παραμάναν, νὰ τὸ ἀναθρέψῃ καὶ μετὰ ταῦτα νὰ τῆς τὸ παραδώσῃ.

Ἡ κόρη ἐφώναξε τὴν μητέρα των καὶ ἡ βασιλοπούλα τῆς ἔδωκε τὸ παιδίον καὶ τὴν ἐπλήρωσε καλὰ διὰ νὰ τὸ ἀναθρέψῃ. "Οταν δὲ ἐμεγάλωσε, τὸ ἔφερεν εἰς τὴν βασιλοπούλαν καὶ

αὐτὴ τὸ νιοθέτησε καὶ τὸ ὡνόμασε Μωϋσῆν, δηλαδὴ Ὑδατόσωστον.

Πόσα ἔτη ἔμενε μὲ τὴν μητέρα του ὁ Μωϋσῆς δὲν γνωρίζομεν ἀλλ' εἰς τὸ διάστημα αὐτό, ἡ μήτηρ του φαίνεται ὅτι τὸν ἐδίδαξε τὸν ἀληθῆ Θεὸν καὶ ἡ ἀνατροφὴ αὕτη τὸν ἔσωσεν ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρείαν τῆς Αἰγύπτου, καὶ τὸν ἐνίσχυσε νὰ μένῃ πιστὸς εἰς τὴν θρησκείαν τῶν πατέρων του.

Ἡ παροῦσα εἰκὼν παριστά τὴν δελφὴν τοῦ Μωϋσέως φέρουσαν αὐτὸν εἰς τὴν θατέρα τοῦ Φαραώ.



Αἱ ἡγαπημέναι ἀδελφαί.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σὺ ποῦ κατέβης εἰς τὴν Γῆν ὡς ἀπαλὸν παιδίον, καὶ, ὡς ἐγώ, στὰ γόνατα καλῆς μητρὸς ἐστάθης, δταν ὁ ὑπνος μὲ καλεῖ τὴν κλίνην μου δεικνύων, ὡ, τότε μὲ τὴν χειρά σου σπεῦδε νὰ μὲ φυλάττης.

"Ἄς σ' ἔννοω πλησίον μου εἰς πᾶσάν μου ἡμέραν, τὴν νύκτα πλησίεστατα, ἐμπνέοντά μοι πόθον, νὰ ἐκτελῶ περιχαρᾶς πρωΐαν καὶ ἐσπέραν τὰς ἐντολάς σου, Ἰησοῦ, μ' εὐλάβειαν καὶ φόβον.

Βοήθει, παρηγόρει με, εἰς συμφορὰς καὶ θλίψεις, συγχώρει καὶ ἔξελειτε ἀμαρτημάτων πλήθη.

Κατάπαυε τὰς φοβερὰς τοῦ συνειδότος τύψεις καὶ ἐγκαίνιζε τὸ Πνεῦμά σου στὰ παιδικά μου στήθη.

"Οπου καὶ ἀν προσευχηθῶ, ἐνώπιόν μου εἰσαι καὶ τὸν μικρὸν μου, Ἰησοῦ, ὑμνον καλῶς ἀκούεις.

Σωτὴρ καὶ Κύριος δμοῦ ἀγαπητός μου εἰσαι ἀγίων καὶ πιστῶν χορδὰς ἀρμονικῶς σὺ κρούεις.

Σὺ ποῦ κατέβης εἰς τὴν Γῆν ὡς ἀπαλὸν παιδίον σὺ βάλε εἰς τὰ στήθη μου τὸ Πνεῦμά σου τὸ θεῖον. Δ. Λ.

KINEZIKΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ.

'Αρχαῖός τις Κινεζικὸς μῆθος λέγει ὅτι εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Γυοῦ, 2,200 ἔτη π. Χρ. ἀνθρωπός τις καλούμενος Ι-τὶ κατεσκεύασε κρασὶ καὶ ἔδωκεν ὄλιγον εἰς τὸν Γυοῦ, ὁ διποῖος ἀφοῦ τὸ ἐδοχίμασε, ἐκήρυξε τὴν γεῦσίν του καλήν· ἀλλὰ