

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



ΑΠΛΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

ΕΤΟΣ Κ'.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1887.

ΑΡΙΘ. 240.

Συνδρ. ἐτησ. ἐν Ἑλλάδι Δρ. 1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ,

Εἰς οὐδένα, πλὴν τῶν τακτικῶν ἀνταποκριτῶν, στέλλεται ἡ Ἐφημερίς τῶν Παιδῶν» ἃνευ προπληρωμῆς.

» » Ἐξωτερικῷ φρ. 2. Er ὅδῳ Σταθλου ἀριθ. 39.

Πρὸς τοὺς συνδρ. τῆς

Ἐφ. τῶν Παιδῶν.

Ἄκριβοί μον μικροὶ φέλοι.

Μὲ τὸ ἀνὰ χεῖρας φύλλον ἡ Ἐφ. τῶν Παιδῶν κλείει τὸ εἰκοστὸν ἔτος τῆς ἡλικίας της, ὁ δὲ συντάκτης αὐτῆς χαίρει βλέπων ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδίων καὶ κορασίων ἔξηκολούθησε καθ' ὅλον τοῦτο τὸ διάστημα ἀκματὸν καὶ ἀνθρόρον, λυπεῖται δὲ ὅτι ἡ ἐκτύπωσις τῆς δευτέρας σειρᾶς τῶν Παιδικῶν Διηγημάτων δὲν ἐστάλη εἰσέτι ἐξ Ἀγγλίας. Ή αἵτια τῆς καθυστερήσεως τούτου εἶναι, αἱ δυσκολίαι, τὰς ὁποίας ἀπαντοῦν οἱ τυπογράφοι, ὅταν ἔχουν νὰ κάμουν μὲ δημοσιεύσεις εἰς γλώσσας ξένας. "Οθεν πρέπει νὰ ἔχωμεν ὄλιγην ὑπομονὴν ἀκόμη.

Ἡ ἐπάνοδος τῶν Χριστουγέννων πρέπει πάντοτε νὰ ὑπενθυμίζῃ εἰς τὰ παιδία τὸν σκοπὸν, διὰ τὸν ὅποιον ὁ ἀγαπητὸς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατῆλθεν εἰς τὴν γῆν μας καὶ ἀνέλαβεν ἀνθρωπίνην μορφὴν καὶ σάρκα, καὶ νὰ τὰ κάμνῃ νὰ ἀγαποῦν αὐτὸν καὶ νὸ ύπακούουν τὸ ἀγιον αὐτοῦ Εὐαγγέλιον καθ' ἕκαστην.

Ἐνύδρειος εἰς ὅλα τὰ παιδία καὶ λαὶ Χρι-

στονγερρα μέρω μὲ πολλὴν ἀγάπην

Ο συντάκτης

Κ. Δ. ΚΛΑΔΟΠΟΘΑΚΗΣ.



Μοσχοφόρος "Ελαφος".

ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ ΕΛΑΦΟΣ.

Ἡ οἰκογένεια τῶν μοσχοφόρων Ἐλάφων ἀποτελεῖται ἀπὸ ζῶα μαστοφόρα μικροῦ μεγέθους, ζῶντα ἀγεληδὸν εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ τὰς νήσους τοῦ Ἰνδικοῦ Ἀρχιπελάγους.

Δὲν ἔχουν δὲ κέρατα οὔτε οἱ ἄρρενες, οὔτε τὰ θήλεα, ἀλλ' οἱ ἄρρενες ἔχουν εἰς τὴν ἄνω σιαγῶνα δύω χαυλιόδοντας χρησιμεύοντας ὡς ὅπλα ἀμύνης.

Τὰ σκέλη τῶν ζώων τούτων εἶναι λεπτότατα. Ἐλαδόν δὲ τὴν δύναμίαν των ἐκ τούτου, ὑπὸ τὴν κοιλίαν ὑπάρχει σακκίδιον, ἐκ τοῦ ὅποιου ἐκκρέει ὑλὴ ἔχουσα τὴν ὄσμήν τοῦ μόσχου, πρὸς ἀπόκτησιν τοῦ ὅποιου θηρεύονται τὰ ζῶα ταῦτα. Ἐκτὸς τοῦ μόσχου εἶναι ἐν χρήσει τὸ κρέας, τό ὅποιον εἶναι πολὺ νόστιμον — τὸ δέρμα καὶ αἱ κνημαι, τὰς ὁποίας προσαρτοῦν εἰς ῥάβδους, ἀλεξιθρόχια καὶ ἄλλα πράγματα χρήσιμα εἰς τὴν ζωὴν.

— Ἐξεχώθη πρὸ μικροῦ εἰς τῶν πασσάλων, ἐπὶ τῶν ὅποιων ἐστηρίζετο ἡ πρώτη ξυλίνη γέφυρα τοῦ Λονδίνου ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Ταμέσιος. Εὑρέθη δὲ τὸ ξύλον ἐντελῶς σῶον, ὃν καὶ ἦτο χωμένον 20 πόδας ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν ἐπὶ 100

ἔτη!