

γῆς τὴν Ἑλένην καὶ αὐτὸς νὰ σωθῆ διὰ τοῦ σχοινίου, ἢ νὰ τὴν ρίψῃ εἰς τὸν κλωβὸν τῶν Λεοπαρδάλεων καὶ τότε νὰ καταφύγῃ εἰς τὸ σχοινίον. Ἐπρωτίμησε τὸ δεύτερον, ἔκλεισε δὲ καλῶς τὴν θύραν τοῦ κλωβίου των καὶ ἔπειτα ἤρπασε τὸ σχοινίον καὶ ταχύτατα ἀνέβη ὑψηλότερον, παρ' ὅτι ἡ Τίγρις ἤμποροῦσε νὰ τὸν φθάσῃ, ἂν καὶ ἐπροσπάθησε πολὺ πηδῶσα εἰς τὸν ἀέρα. — Αἱ φωναὶ τοῦ εἴλωσαν τὴν προσοχὴν τῶν ἄλλων φυλάκων, οἵτινες ἐλθόντες ἐφόνευσαν τὴν Τίγριν καὶ οὕτως ἔσωσαν τὸν συνάδελφόν των. — Τὴν

δὲ μικρὰν Ἑλένην περιποιήθησαν αἱ Λεοπαρδάλεις, παίζουσαι μὲ αὐτὴν ὡς ἂν ἦσαν γάται οἰκιακαί. Ἐκτοτε δὲ ὁ φύλαξ ἄφινε τὸ κοράσιον νὰ εἰσέρχεται εἰς τὸν κλωβὸν τῶν Λεοπαρδάλεων καὶ νὰ διασκεδάζῃ μὲ αὐτὰς ἐπὶ ὥρας, τραβῶν τὰ αὐτιά των καὶ τὰς τρίχας των καὶ σπρώχνον τὸν δάκτυλόν του εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, ὅπως τὰ μωρὰ συνήθως κάμνουν, καὶ νὰ κάθηται ἐπάνω των, ὅταν ἐπλάγιζον, χωρὶς τὰ θηρία νὰ δείχνουν τὴν ἐλαχίστην δυσἀρέσειαν, ἢ ὀργήν!



**Πέρδικες τῆς Καλιφορνίας.**

**ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ.**

Τὸ εἶδος τοῦτο τῶν περδικῶν διεκρίνεται τῶν ἄλλων ἐκ τοῦ μεγέθους τοῦ σώματος, τοῦ ποικίλου χρωματισμοῦ τῶν πτερῶν καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λόφου, ὅστις εἶναι μαύρου χρώματος.

Ὁ ἄρρην εἶναι μεγαλειότερος καὶ ὠραιότερος τῆς θηλείας, φέρει δὲ κράνος μεγαλιότερον καὶ κάτωθι αὐτοῦ γραμμὴν ἐγκάρσιον, ἡ ὁποία φαίνεται ὡς βάσις τοῦ κράνου.

Ἐξημεροῦνται δ' εὐκόλως καὶ καθίστανται, ὡς αἱ ὄρνιθες, κατοικίδιον πτηνόν.

Τὸ κρέας των εἶναι νόστιμον καὶ ἐπιζήτητον· ἀλλὰ δὲν πολλαπλασιάζεται τόσο πολὺ, ὡς αἱ ὄρνιθες. Ἀγαπῶσι δὲ νὰ ζῶσι κεχωρισμένως ἀπὸ ἄλλα πτηνά, καὶ ὅταν ὄρνις τις τύχῃ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ κοτέτσι των, τὴν ἐκδιώκουν κακὴν κακῶς.

— Ὁ **Σενέκας** λέγει, «Κανείς δὲν γίνεται ἔνοχος, διότι ἦτο πεπραμένον.» Ἡ ἔνοχῃ εἶναι πράγμα, τὸ ὅποιον δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν καὶ πράξιν ἄλλου τινός, ἀλλ' ἀπὸ τὴν ἀπό-

φασιν καὶ ἐνέργειαν αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἀνθρώπου. Οἱ ἄνθρωποι δύνανται νὰ ἀδικηθοῦν, καὶ ζημιωθοῦν, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἠμποροῦν νὰ γείνουν ἔνοχοι ἄλλως πῶς εἰμὴ διὰ τῆς ἰδίας των μελετημένης ἐκλογῆς.

— Ὅ,τι χρειάζεται νὰ καταστήσῃ τὸν κόσμον τοῦτον βασιλείαν τῶν οὐρανῶν εἶναι ἡ τρυφερά καὶ βαθεῖα καὶ συμπαθητικὴ ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἐπαρδειγματίζον εἰς τὴν ζωὴν του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἐὰν αὕτη ἐνοικοῦσεν εἰς πᾶσαν καρδίαν, τότε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ ὑψίστη καὶ ἐνδοξοτάτη ἰδέα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας. (Κρουμάχερ)

**ΠΟΙΚΙΛΑ.**

— Τὸ εὐτυχέστατον κοράσιον. Ὁ Ἐπίσκοπος Ράυλε διηγεῖται, ὅτι τὸ εὐτυχέστατον κοράσιον, τὸ ὅποιον εἶδεν ἐπὶ ζωῆς του, ἦτο κοράσιον ὀκταετής, ἐντελῶς τυφλόν.

Τὸ κοράσιον ἐκεῖνο οὐδέποτε εἶχεν ἰδεῖ τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην, ἢ τοὺς ἀστέρας, τὴν γλῶσσην ἢ τὰ δένδρα, τὰ πτηνά ἢ κανὲν ἀπὸ ἑκατὸς χαροποιῶν τὴν καρδίαν. Δὲν εἶχεν ἴδει οὐδὲ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς της—καὶ ὅμως ἦτο εὐτυχέστατον κοράσιον.

Τὸ κοράσιον ἐκεῖνο ἐταξείδευε ποτε διὰ τινος σιδηροδρό-