

— **Εἰς τὴν Πολωνίαν** ἐπικρατεῖ παρά-
δξος δεισιδαιμονία ἢ ἐξῆς—Πιστεύεται ὅτι ἕκα-
στος μὴν εἶναι συνηνωμένος μεῖς ἰδιαιτερον πο-
λύτιμον λίθον, ὅστις κυβερνᾷ καὶ ἐπηρεάζει τὴν
τύχην ἐκείνων, ὅσοι γεννῶνται κατὰ τὸν μῆνα
ἐκείνον. Οὕτως ὁ Ἰανουάριος ἔχει τὸν Ὑάκινθον
ὅστις σημαίνει εὐστάθειαν καὶ πιστότητα εἰς πᾶ-
σαν συμφωνίαν. Ὁ Φεβρουάριος τὸν Ἀμέθυστον,
ὅστις ἐξασφαλίζει εἰρήνην πνεύματος. Ὁ Μάρ-
τιος τὸν Αἱματίτην, ὅστις σημαίνει τόλμην καὶ
μυστικότητα εἰς κινδυνώδεις ἐπιχειρήσεις. Ὁ
Ἀπρίλιος τὸν Σάπφειρον ἢ Ἀδάμαντα, ὅστις ση-
μαίνει μετάνοιαν καὶ ἀθωότητα. Ὁ Μάιος τὸν
πράσινον Ὀνουχίτην, ὡς τύπον τῆς ἀγάπης. Ὁ

Ἰούν. τὸν Σμάρραγδον ὅστις σημαίνει μακρὰν ζωὴν
καὶ ὑγίαν. Ὁ Ἰούλιος τὸ Ρουβίνιον ἢ Κορά-
λιον, τὸ ὁποῖον ἐξασφαλίζει τὴν λήθην ἢ θερα-
πείαν τῶν κακῶν, ἅτινα προέρχονται ἐκ τῆς φι-
λίας ἢ τοῦ ἔρωτος. Ὁ Αὐγουστος τὸν Σαρδό-
νυχα, ὅστις προμηνύει εὐδαιμόνα συζυγικὴν
ζωὴν. Ὁ Σεπτέμβριος τὸν Χρυσόλιθον, ὅστις προ-
φυλάττει ἀπὸ ἀνοησίας. Ὁ Ὀκτώβριος τὸν Σάρ-
διον ὁ ὁποῖος σημαίνει δυστυχίαν μεῖς ἐλπίδα. Ὁ
Νοέμβριος τὸ Τοπάζιον, τὸ ὁποῖον φέρει εἰς τὸν
κύριόν του πιστότητα καὶ φιλίαν. Ὁ Δεκέμβριος
τὸν Μαλαχίτην, ὅστις σημαίνει λαμπροτάτην ἐπι-
τυχίαν καὶ εὐτυχίαν.



Κατασκήνωσις Μογγόλων.

ΜΟΓΓΟΛΙΑ.

Οἱ Μογγόλοι εἶναι φυλὴ ποιμένων νομάδων, οἵ-
τινες βόσκουν τὰ πρόβατά των ἐπὶ τῶν πεδιά-
δων τῆς κεντρικῆς Ἀσίας.

Ἡ χώρα των ἐκτείνεται ἀπὸ τῶν ὄριων τῆς Σι-
βηρίας πρὸς βορρᾶν μεχρι τῶν ὄριων τῆς Κίνας
πρὸς νότον, περιλαμβάνουσα ἕκτασιν 800 μιλίων.

Περὶ τῶν ἄλλων χωρῶν οἱ Μογγόλοι ὀλίγα
γνωρίζουν, μεῖς τὸ Θιβέτ ὅμως εἶναι καλῶς συνοι-
κειωμένοι. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν μεταβαίνουν ἐκεῖ,
διὰ νὰ σπουδάσουν θεολογίαν. Ἡ θρησκεία τῶν
Μογγόλων εἶναι ἢ τοῦ Βούδα, —εἰδός τι ἀθεϊστι-
κοῦ θρησκευματος. Ἄλλ' ὅμως ὁ λαὸς ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον εἶναι θρησκος. Ἐχουσι δὲ πολλοὺς

ναοὺς καὶ πολλοὺς ἱερεῖς, τοὺς ὁποῖους καλοῦν
Λάμας, διακρίνονται δὲ οὗτοι τῶν λαϊκῶν ἐκ
τῶν κοκκίνων καὶ κιτρίνων φορεμάτων των.

Ἡ πρώτη φροντίς τῶν Διαμαρτυρομένων Ἱε-
ραποστόλων, οἵτινες μετέβησαν εἰς Μογγολίαν,
ἦτο νὰ μεταφράσουν τὰς Γραφὰς εἰς τὴν γλῶσ-
σαν τοῦ λαοῦ. Ἡ Ῥωσικὴ ἐκκλησία προσέτι
ἔχει στείλει ἱεραποστόλους εἰς Μογγολίαν, ἀλλ'
ὁ λαὸς ἐξεδίωξεν ἀμφοτέρους, μὴ ἐπιτρέψας τὴν
ἐπάνοδον αὐτῶν μεχρι τοῦ 1870, ὅτε ἤρχισαν
πάλιν ἱεραπόστολοι νὰ ἐπισκέπτονται τὴν χῶ-
ραν ἐκ τῆς Κίνας.

Ἐκ τῶν ποιμένων τούτων ἰδρύθη ἐν Ἰνδίας ἡ
κραταιὰ Μογγολικὴ Δυναστεία.